

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

(αρ. φυλλ. 64)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Γανουάριος 2014

Ο ΝΕΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Ὁ Ἰορδάνης ποταμός, ἀρχίζει ἀπὸ τὰ ψηλὰ βουνά, ἀπὸ τὸ Λίβανο καὶ τὸ Ἀερμών, διασχίζει τὴν Παλαιστίνη, περνᾷ ἀπὸ διάφορα μέρη, καὶ τέλος τὰ νερά του πέφτουν σὲ μιὰ μεγάλη λίμνη, ποὺ λέγεται Νεκρὰ Θάλασσα. Ἔτσι ὀνομάζεται, γιατί μέσα στὴ λίμνη αὐτὴ ψάρια δὲν μποροῦν νὰ ζήσουν. Τὰ νερά της εἶναι πικρά. Ἡ λίμνη στὸ βάθος εἶναι γεμάτη πίσσα. Ἡ λίμνη αὐτὴ θυμίζει μιὰ φοβερὴ ἱστορία. Κάποτε, στὸ μέρος ποὺ εἶναι



τώρα ἡ λίμνη αὐτὴ ἦταν χτισμένες πόλεις καὶ χωριά. Οἱ μεγαλύτερες ἦταν τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορα. Πλούσιες καὶ ὁμορφες πόλεις, καὶ οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ εἶχαν ὅλα τὰ καλά. Τίποτε δὲν τοὺς ἔλειπε. Ἀλλὰ, δυστυχῶς, ἦταν ἄνθρωποι ὑλισταί. Ἐπιναν, ἔτρωγαν διασκεδάζαν χωρὶς νὰ σκέπτονται τὸ Θεό. Ἦταν αἰσχροὶ καὶ ἀναίσχυντοι. Ἐπεφταν σὲ ἁμαρτήματα ποὺ ντρέπεται κανεὶς καὶ νὰ τὰ ὀνομάση. Μία ἡμέρα, οἱ κάτοικοι εἶδαν τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου. Ἀλλὰ δὲν ἔζησαν νὰ δοῦν καὶ τὴ δύσι του. Ἀρχισε νὰ βρέγη. Τὰ σύννεφα δὲν ἔριχναν νερό, ἀλλὰ φωτιὰ καὶ θειάφι. Ἡ φω-

τιὰ ἔκαψε σπίτια, ζῶα καὶ ἄνθρωπους. Ἄνοιξε κατόπιν ἡ γῆ καὶ κατὰπτε τις πόλεις καὶ τὰ χωριά. Ποτάμια ἔπεσαν μέσα στὸ μέρος ἐκεῖνο καὶ ἔτσι ἔγινε ἡ λίμνη ποὺ ὀνομάζεται Νεκρὰ Θάλασσα. Ἅγιος ἄνθρωπος, ἔμενε στὴν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνη. Ποτό του, τὸ νερὸ τοῦ ποταμοῦ. Τροφή του ἀκρίδες καὶ ἄγριο μέλι. Ροῦχα του μία κάππα φτιαγμένη ἀπὸ τρίχες καμήλας. Στρῶμα του ἡ ἄμμος. Στέγη του ὁ οὐρανός. Συν-

τροφιά του τὰ ἄγρια θηρία, ποὺ δὲν τολμοῦσαν νὰ τὸν πειράξουν. Αὐτὸς ἦταν ὁ Ἰωάννης ὁ Προδρόμος. Ὑστερα ἀπὸ σκληραγωγία ποὺ ἀσκούσε στὸν ἑαυτό του, μὲ προσευ-

χὲς καὶ νηστείες ποὺ ἔκανε, πῆρε ἐντολὴ ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ἦρθε στὸν ποταμὸ Ἰορδάνη, γιὰ νὰ προειδοποιηθῆ ὅτι ἔρχεται ὁ Χριστὸς καὶ νὰ καλέση τὸ λαὸ σὲ μετάνοια. Ὁ Ἰωάννης, ὁ ἀετὸς τῆς Ἐρήμου, ἄρχισε τὸ κήρυγμά του. Τὰ λόγια του ἔβγαλλαν ἀπὸ τὸ στόμα του σὰν τὴ φωτιὰ. Δὲν κολάκευε κανένα. Σὲ ὅλους ἔλεγε τὴν ἀλήθεια, καὶ τόνιζε, ὅτι εἶναι ἁμαρτωλοὶ καὶ ἔχουν ἀνάγκη ...

(Συνέχεια στὴν 3^η σελίδα)

Είμαι κ' ἐγὼ μιὰ πιστὴ ποὺ ἀξιώθηκα νὰ γνωρίσω τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2014 ὁ πατέρας μου ἔκανε ἐξετάσεις αἵματος γιὰ PSA. Οἱ ἐξετάσεις ἔδειξαν ὅτι τὸ PSA ἦταν πάρα πολὺ ἀνεβασμένο, δηλαδή καρκίνος τοῦ προστάτη. Πήγαμε σὲ οὐρολόγο καὶ κάναμε βιοψία προστάτη. Ἡ βιοψία ἔδειξε πολὺ κακοήγη καρκίνο προστάτη. Μετὰ τὴ βιοψία ἄρχισε νὰ ἔχει τρομεροὺς πόνους στὴ λεκάνη, στὸ ἀριστερὸ πόδι καὶ ἀργότερα καὶ στὸ δεξιὸ πόδι ποὺ ὄλο καὶ δυνάμωναν. Ἐπειδὴ ἐδῶ καὶ χρόνια γνῶριζα τὸν Ἅγιο Ἐφραίμ καὶ μᾶς εἶχε βοηθήσει πολὺ, κάνοντας πολλὰ θαύματα, τὸν ἐπικαλούμασταν συνεχῶς, γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσει στὸν δύσκολο αὐτὸ ἀγώνα. Ὁ πατέρας μου ἔκανε ἀξονικὴ καὶ σπινθηρογράφημα ὁσῶν γιὰ νὰ δοῦμε ἂν εἶχε κάνει μετάσταση στὰ ὀστᾶ. Οἱ ἐξετάσεις ἔδειξαν μετάσταση στὰ ὀστᾶ. Συμβουλευτήκαμε ὀγκολόγο, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔστειλε στὸ νοσοκομεῖο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ» γιὰ ἀκτινοβολίες. Ὅταν πῆγε ἡ μητέρα μου γιὰ νὰ κανονίσει τὶς ἀκτινοβολίες στὸ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ», τῆς εἶπαν ὅτι δὲν ὑπάρχουν ραντεβού καὶ ἔπρεπε νὰ πάει στὸ «Ἀττικόν» νοσοκομεῖο. Αὐτὸ μᾶς στεναχώρησε διότι μένουμε Ἀμπελόκηπους καὶ θὰ ἦταν δύσκολη ἡ μετακίνηση. Πῆγε στὸ «Ἀττικόν» νοσοκομεῖο ἡ μητέρα μου γιὰ νὰ συννενοηθεῖ γιὰ τὶς ἀκτινοβολίες. Ἐκεῖ προσευχόταν συνέχεια. Τῆς εἶχα πει νὰ παρακαλεῖ τὸν Ἅγιο Ἐφραίμ, τὸν Ἀρχάγγελο Μιχα-



ἦλ καὶ τὸν Ἀρχάγγελο Ραφαήλ ποὺ θεραπεύει. Ὅταν τῆς τηλεφώνησα στὸ νοσοκομεῖο, μοῦ εἶπε σαστισμένη: «Παρακάλεσα τὸν Ἅγιο Ἐφραίμ, τὸν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ καὶ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ». Καὶ τῆς λέω «σοῦ εἶπα Ἀρχάγγελο Ραφαήλ, ὄχι Ἅγιο Ραφαήλ». Ἐκείνη μεπερδεύταν καὶ ἔλεγε συνέχεια τὸν Ἅγιο Ραφαήλ.

Τὸ βράδυ βλέπω στὸν ὕπνο μου ὅτι βρέθηκα σ' ἓνα βράχο κοντὰ στὴ θάλασσα, μ' ἓνα μικρὸ χῶρο σὰν ἐκκλησιάκι μὲ κάγκελα. Ὑπῆρχε πολὺς κόσμος. Τὸ μέρος μοῦ ἦταν ἐντελῶς ἄγνωστο. Ξαφνικὰ ἀκούω μιὰ φωνὴ ποὺ μοῦ λέει: «Δὲν ἦταν ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ποὺ βοήθησε, ἀλλὰ ἐγὼ ὁ Ἅγιος ...» καὶ ξυπνάω χωρὶς νὰ προφτάσω νὰ ἀκούσω τὸ ὄνομά του. Κοίταξα τὸ ἡμερολόγιο καὶ εἶδα ὅτι ἦταν ἡ γιορτὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. Κατάλαβα ὅτι ὁ Ἅγιος ποὺ μᾶς βοήθησε καὶ μοῦ μίλησε ἦταν ὁ Ἅγιος Ραφαήλ. Καὶ λέω ὅτι μᾶς βοήθησε γιατί κανόνισαν νὰ γίνουν οἱ ἀκτινοβολίες στὸ στρατιωτικὸ νοσοκομεῖο «401», τὸ ὁποῖο ἦταν πέντε λεπτὰ ἀπὸ τὸ σπίτι μας. Μπῆκα στὸ Ἴντερνετ γιὰ νὰ διαβάσω θαύματα τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ καὶ βλέπω ὅτι τὸ μέρος ποὺ ὄνειρευτήκα ἦταν ἡ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραθώνα. Γνώριζα ὅτι ὑπῆρχε μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ στὴ Μυτιλήνη, ἀλλὰ δὲν γνῶριζα ὅτι ὑπῆρχε μοναστήρι καὶ στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθώνα. Μοῦ τὸ φανέρωσε ὁ Ἅγιος Ραφαήλ. Ἔτσι κατάλαβα ὅτι θὰ μᾶς βοηθοῦ-

σε ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, Μεγάλη ἡ Χάρι Του. Ἐνα ἄλλο θαῦμα ποὺ ἔκανε ἦταν στὸν ξάδελφό μου Γαβριήλ ὁ ὁποῖος εἶχε καρκίνο στὸν ἐγκέφαλο καὶ ἔκανε μετάσταση στὸ πάγκρεας. Μετὰ ἀπὸ ἐπίσκεψη τοῦ Γαβριήλ στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶνα καὶ προσευχῆς, ἡ ἀξονική ἔδειξε ὅτι ὁ ὄγκος στὸν ἐγκέφαλο μειώθηκε καὶ στὸ πάγκρεας ἐξαφανίστηκε χωρὶς χημειοθεραπεία. Ἡ θεραπεία ἦταν ὁ Ἅγιος Ραφαήλ.

Συγγνώμη ἂν σᾶς κούρασα, ἀλλὰ ἐνιωθα ὑποχρέωση καὶ εὐγνωμοσύνη νὰ γράψω τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ γιὰ νὰ πιστέψει ὁ κόσμος ὅτι ὅλοι οἱ Ἅγιοι βοηθοῦν ἀρκεῖ νὰ τὸ ζητήσουμε μὲ πίστη καὶ νὰ ἐμπιστευτοῦμε τὴ ζωὴ μας στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, διότι ἐκεῖνος γνωρίζει καλύτερα ποιὸ εἶναι τὸ σωστὸ γιὰ ἐμᾶς.

Σ' εὐχαριστῶ πολὺ Ἅγιο Ραφαήλ ποὺ μπήκες στὴ ζωὴ μας καὶ γιὰ τὴν βοήθειά σου. Σὲ θεωρῶ προστάτη τῆς οἰκογενείας μου καὶ τῶν δικῶν μου ἀνθρώπων.

Μιὰ πιστὴ σου
Δέσποινα Π., Ἁγία Παρασκευὴ

ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ



Κύριε, ἐλέησόν

Ἀπὸ τὰ μέσα περὶ-που τῆς δεκαετίας τοῦ '90 εἶχε γίνει πολὺ τῆς μόδας τὸ κομποσχοῖνι σὲ πολλοὺς ἀνθρώπους, πολλοὶ μάλιστα κἀν, δὲν γνωρίζαν τὴ σημασία του. Πολλοὶ τὸ ἔβλεπαν σὰν ... κάτι, γιὰ τὸ κακό... τὸ μάτι καὶ ἄλλα τινά. Οἱ περιπτεροῦχοι, τὰ πουλοῦσαν καθημερινὰ σὲ πολὺ κόσμο καὶ σὲ ... διάφορα χρώματα... Μαζὶ μὲ τὰ τσιγάρα τους, ἔπαιρναν

καὶ ... ἓνα κομποσχοῖνι... Ἐνας περιπτερός, εὐσεβὴς ἄνθρωπος κατ' ὅλα, παρ' ὅλο ποὺ κι' αὐτὸς πουλοῦσε, ὥστόσο δὲν θεωροῦσε σωστὸ νὰ πωλοῦνται αὐτά, ἀπὸ περιπτερά. Στὴν γυναίκα του, τὸ ἔλεγε συχνά, πὼς πρέπει νὰ τὸ σταματήσουν αὐτό, πὼς ὁ κόσμος ἔπρεπε νὰ ἐπισκέπτεται τὶς Μονές, γιὰ ἓνα μικρὸ κομποσχοῖνι. Ἐκεῖνη πάλι διαφωνοῦσε κάθετα, γιὰτί ἔβγαζαν παραπάνω χρήματα, ὅπως ἔλεγε. Ἔτσι, μιὰ μέρα ὁ καλὸς αὐτὸς περιπτερός ἔκανε κάτι ποὺ ἐξέπληξε ὅλους τοὺς πελάτες του... Σὲ περίοπτη θέση, ἀνέβασε ἓνα χαρτόνι ποὺ ἔγραφε... «ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ ΜΗΝ ΤΟ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ. Ὁ περιπτερός.»

Ο ΝΕΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1^η σελίδα)

... ἀπὸ μετάνοια. Καὶ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Ἰωάννη, αἰσθάνονταν τὴν ἐνοχί τους γιὰ τὰ διάφορα ἀμαρτήματά τους καὶ ἐξομολογοῦνταν. Πὼς γινόταν ἡ ἐξομολόγησι; Κάθε ἓνας ἔμπαινε στὸν ποταμό, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἔλεγε στὸν Ἰωάννη ποῦ στεκόταν στὴν ὄχθη τοῦ ποταμοῦ, τὰ ἀμαρτήματά του. Ὅλοι ἔμειναν μέσα στὸ νερὸ ὅσο χρόνο διαρκοῦσε ἡ ἐξομολόγησί τους. Ὑστερὰ ἀπὸ τὴν ἐξομολόγησι βαπτίζονταν βυθίζοντας καὶ τὸ κεφάλι στὸ νερὸ. Στὸν ποταμὸ μπήκε καὶ ὁ Χριστός. Ἀλλὰ δὲν ἔμεινε, ὅπως οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι. Βγήκε ἀμέσως ἀπὸ τὸ νερὸ. Γιατί; Γιατί δὲν εἶχε νὰ ἐξομολογηθῆ κανένα ἀμάρτημα. Δὲν ἦταν μόνο ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ Θεός. Ἦταν Θε-άνθρωπος.

Ἄν θέλουμε, ἔχουμε κι' ἐμεῖς στὴν διάθεσί μας ἓναν Ἰορδάνη. Ἐναν ἄλλο Ἰορδάνη, ἓναν νέο Ἰορδάνη. Μιὰ ψυχὴ, ἀκόμα καὶ ἂν εἶναι

μαύρη σαν την πίσσα της Νεκρᾶς Θαλάσσης, μαύρη σαν τὰ φτερὰ τοῦ κόρακα, μαύρη ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματα ποῦ ἔχει κάνει, ἂν αὐτὴ ἡ ἁμαρτωλὴ ψυχὴ πιστέψῃ στὸ Χριστό, μετανοήσῃ καὶ πάῃ στὸ Χριστό, δηλαδὴ στὸν ἔξομολόγο, ποῦ ἐκπροσωπεῖ τὸν Χριστὸ καὶ πεῖ στὸν πνευματικὸ ὅλα τὰ ἁμαρτήματα ποῦ ἔχει κάνει, ὄχι ἀδιάφορα, ἀλλὰ μὲ πόνο καρδιάς, ἢ ψυχὴ αὐτὴ καθαρίζεται. Χριστιανοί μου, τί κάθεστε! Τρέξτε στὴν Ἐκκλησία, ζητήστε τὸν πνευματικὸ, ἔξομολογηθεῖτε τὰ ἁμαρτήματά σας. Θὰ εἴσθε οἱ πιὸ εὐτυχησμένοι ἄνθρωποι. Ἀπὸ πάνω σας θὰ φύγῃ ἓνα ὀλόκληρο βουνό, ποῦ πλακώνει τὴν καρδιά σας. Βουνὸ εἶναι ἡ ἁμαρτία. Τώρα, ποῦ μπήκαμε στὸν καινούργιο χρόνον, ὅσοι δὲν ἔχουν ἔξομολογηθῆ στὰ περασμένα χρόνια, ἄς μὴν ἀφήσουν νὰ περάσῃ κι' αὐτὸς ὁ χρόνος χωρὶς μετάνοια, χωρὶς δάκρυα, χωρὶς ἔξομολόγησι.

ΓΙΑ CHRISTMAS ΣΤΟ POBANIEMI!



Χριστούγεννα!! Τί Χριστούγεννα δηλαδὴ (Christmas, ἄς τὰ λέμε καλύτερα) ἀφοῦ ἡ ἀδύναμη ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ἡ παντοδύναμη ἰδιωτικὴ (τυφλό)τηλεόραση ἐξαφάνισαν καθετὶ ἑλληνικὸ ἀπὸ τὸν πίνακα τῶν ἑορτῶν. Ἀκούσατε καμμιά ἑλληνικὴ εὐχὴ στὰ ραδιόφωνα; Κανένα ἑλληνικὸ χριστουγεννιάτικο τραγούδι; «Merry Christmas and a

happy new Year» εἶπαν οἱ ραδιοφωνικὲς εὐχές, ἓναν χοντρομπαλά μὲ κόκκινα μάγουλα ποῦ λέει (χό-χό-χό) καὶ τὸν Φρᾶνκ Σινάτρα καὶ τὸν Μπὶνκ Κρόσμιπ νὰ τραγουδᾶνε «White Christmas» μᾶς δώσανε οἱ «ραδιοφωνιάδες». Ποῦ ἦταν, ρε παιδιά, ἡ Δόμνα Σαμίου μὲ τὰ ἑλληνικὰ κάλαντα ἀπὸ ὅλη τὴ χώρα; Ποῦ ἦταν οἱ χορωδίες καὶ οἱ μαντολινάτες μὲ τὰ δικά τους γιορτινὰ τραγούδια; Δηλαδὴ γιατί ἔπρεπε νὰ γίνουμε ἀμερικανόπληκτοι καὶ νὰ χάσουμε ἐκεῖνο ποῦ μᾶς κρατοῦσε συνδεδεμένους τόσα χρόνια; Ἀπὸ ποῦ κι' ὡς ποῦ, ρε παιδιά, ὁ Αἰ-Βασίλης ποῦ φέρνετε στὰ παιδιὰ ἔρχεται ἀπὸ τὴ Φινλανδία; Τί δουλειὰ ἔχει ὁ δικός μας Ἅγιος ἀπὸ τὴν Καισάρεια, μὲ τοὺς ταρανδούς καὶ τὸ τουρκογενὲς φινλανδικὸ φύλο; Ποῦ τὰ βρήκατε τὰ ξωτικά, σὲ ποῖο ἑλληνικὸ βιβλίο; Ἄν ξέρατε πόσο μεγάλο κακὸ ἔχετε κάνει στὴν παράδοση αὐτῆς τῆς χώρας θὰ βάζατε τὰ κλάματα. Τί ἦταν, νομίζετε, ἡ Ἑλλάδα; Μία χώρα μὲ χρῶμα καὶ παραδόσεις ποῦ τὴν ἔκαναν ξεχωριστή. Ἀπὸ τὴν ὥρα ποῦ μπήκαμε στὸ «μπλέντερ» καὶ γινήκαμε Εὐρωπαῖοι, μὲ τσαρούχια καὶ φουστάνελα, μᾶς πήρανε στὸν μεζὲ καὶ μᾶς πέταξαν τὸ δόλωμα ποῦ τὸ τσιμπήσαμε σαν χάνοι. «Εὐρῶ δὲν θέλατε; Πάρτε καὶ τὸν Αἰ-Βασίλη ἀπὸ τὸ Ροβανιέμι, πάρτε καὶ τὶς ἐκπτωτικὲς κάρτες γιὰ τὸ ἐκπτωτικὸ χωριὸ τοῦ Φινλανδοῦ Αἰ-Βασίλη, πάρτε καὶ ἔπιπλα ἀπὸ τὴν Ἰνδονησία ἀντὶ γιὰ τὰ δικά σας, ποῦ ἦταν ἀθάνατα γιὰ μιὰ ζωὴ, πάρτε καὶ τὸ μαφιόζο Σινάτρα, στὴ θέση τῆς Δόμνας Σαμίου καὶ τοῦ Σίμωνα Καρᾶ. Καλὲς γιορτὲς συμπατριῶτες. Κι' ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι του... (Κυριακάτικη Δημοκρατία 7/12/2014, σελὶς 2)

ΑΠΗΓΟΡΕΥΣΕ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Τη στιγμή που οι «δικοί» μας πολιτικοί ταγοί «τασιζονται» να ξευπηρετήσουν όρδες των νομίμων και παράνομων μουσουλμάνων της χώρας μας, χτίζοντάς τους τζαμιά και ιδρύοντας για πάρτη τους «κέντρα Ίσλαμικών Σπουδών» ή Έλβετία άπαγορεύσε την ίδρυση και τη λειτουργία όλων των ισλαμικών ιδρυμάτων και οργανώσεων στην επικράτειά της! Παρά τις συστάσεις και προτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν, ψήφισε, στις 9 Οκτωβρίου νόμο ο οποίος άπαγορεύει από τοῦδε και στοῦδε κάθε μουσουλμανικό ἴδρυμα και κάθε δημόσια δραστηριότητα μουσουλμανικοῦ χαρακτήρα στην Έλβετία. Μόνο που ὑπάρχει μιὰ σημαντική διαφορά τῆς Έλβετίας με τὴν πολύπαθη πατρίδα μας, κυβερνᾶται ἀπὸ πατριῶτες και ὑπεύθυνους πολιτικούς. (Ὁρθόδοξος Τύπος 28-11-2014, σελίς 2). Στὴν Αὐστρία, ἕνα καινούριο νομοσχέδιο προωθείται στὴν αὐστριακὴ Βουλὴ ἡ ὁποία θὰ προχωρήσει στοῦδε κλεισιμο περίπου 300 παράτυπων μουσουλμανικῶν τζαμιῶν που λειτουργοῦν στὴν αὐστριακὴ ἐπικράτεια, ἐνῶ θὰ κόψει κάθε ἐξωτερικὴ οικονομικὴ ἐπιχορήγηση σὲ ἰσλαμικὰ ἱδρύματα. (Ὁρθόδοξος Τύπος, 21-11-14, σελ.4)

ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΙΣ

Ὁ πληθυσμὸς τῆς Γῆς βρῖσκεται στοῦδε στόχαστρο τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, θεωρώντας προφανῶς ἀποκλειστικὸ «τσιφλίκι» ὀλίγων τῆ Γῆ μας, και γι' αὐτὸ καταστρώνουν δαμονικὰ σχέδια δραματικῆς μείωσης τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ. «Ἡ νέα ὑπουργὸς Ὑγείας τῆς Λι-

θουανίας Rimante Salasevicinte προέβη σὲ σοκαριστικὴ δήλωση, σύμφωνα με τὴν ὁποία οἱ φτωχοὶ καλύτερα νὰ πεθάνουν παρὰ νὰ νοσηλεύονται και νὰ χρεώνουν τὸν κρατικὸ προϋπολογισμό. Ἡ ἀκριβὴς δήλωσή τῆς ἦταν ἡ ἐξῆς: «Ἡ εὐθανασία θὰ μπορούσε νὰ ἀποτελεῖ μιὰ χρήσιμη ἐναλλακτικὴ γιὰ ὅσους δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν πρόσβαση στὴν ὑγειονομικὴ περίθαλψη και πάσχουν ἀπὸ βαριεὲς ἀσθένειες». Τὴ λύση τῆς εὐθανασίας ἐξάλλου θεωρεῖ κατάλληλη και γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ που ἀντιμετωπίζονται βαριεὲς ἀσθένειες. Μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε σατανικότερη δήλωση, ἀπὸ αὐτὴ ἡ ὁποία θεωρεῖ βάρος στοῦδε πλουσίους ὑγιεῖς τους φτωχοὺς ἀσθενεῖς; Τὸν θάνατο (νόμιμη δολοφονία) τῶν φτωχῶν ἀσθενῶν και ἀναπήρων, ἀποκαλεῖ «χρήσιμη ἐναλλακτικὴ λύση» γιὰ ἐξοικονόμηση χρημάτων! (Ὁρθόδοξος Τύπος, 21-11-2014, σελίς 2).

Ἡ ΑΤΙΘΑΣΗ ΚΑΤΣΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ



Ἐνας ζωέμπορος ἤθελε νὰ ἀγοράσει ἀπὸ τὸν ἅγιο Σπυρίδωνα ἑκατὸ κατσίκες. Ὁ ἅγιος τοῦ εἶπε νὰ δώσει πρῶτα τὰ χρήματα και μετὰ νὰ τὶς παραλάβει. Ἐκεῖνος τότε τοῦ ἔδωσε χρήματα γιὰ ἐνενηντὰ ἐννέα μόνο, με τὴ σκέψη νὰ ξεγελάσει τὸν ἀπονή-

ρευτο και να μην πληρώσει την εκατοστή κασίκα. Όταν μπήκαν μέσα στο μανδρί, ο άγιος του παρήγγειλε να πάρη τόσες κασίκες όσες είχε πληρώσει. Εκείνος όμως έβγαλε εκατό κασίκες. Μία λοιπόν από αυτές, σαν πιστή δούλη και σαν να καταλάβαινε ότι δεν την πούλησε ο κύριός της, επέστρεφε με έπιμονή πίσω. Ο αδιάντροπος ζωέμπορος την έβγαξε πάλι έξω με βία. Εκείνη όμως του ξανάφευγε. Αυτό το θαύμασιο έγινε τρεις φορές. Ο έμπορος την έσερνε έξω με πείσμα κι' εκείνη επέστρεφε πίσω στο μανδρί. Βλέποντας λοιπόν ότι τίποτε δεν κατορθώνει, την αρπάζει, την βάζει στους ώμους του και επιχειρηί να φύγη! Η κασίκα όμως άρχισε να βελάξη δυνατά και να τον χτυπά στο κεφάλι με τα κέρατα. Έμοιαζε να διαλαλή την άδικία του πλεονέκτου. Όλοι άπορούσαν πώς άγριεψε έτσι. Ο Άγιος Σπυρίδων τότε του είπε ήρεμα και διακριτικά: Πρόσεξε, παιδί μου, μήπως δίκαια συμπεριφέρεται έτσι το ζώο. Μήπως ξέχασες να το πληρώσης; Έπειτα από αυτά τα λόγια ο ζωέμπορος συνήλθε, ώμολόγησε το σφάλμα του και ζήτησε συγγνώμη. Και ή κασίκα, μόλις την πλήρωσε, έπαυσε να φωνάζει και να αντίστεκεται, αλλά ήμερα άκολούθησε τις άλλες.

ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ, ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ

Ένοχλοϋνται οί φιλοπαπικοί οικουμενιστά από τη ρήση του Άγιου Κοσμά του Αιτωλού που σώζεται ανάμεσα στις προφητείες του: «**Τόν Πάπα να καταράστε διότι αυτός θα είναι ή αιτία**» όπως επίσης και από τη φράση του Άγιου Κοσμά ότι «**ο Πάπας είναι αντίχριστος**». Λόγω όμως του μεγάλου σεβασμού και της αγάπης που έχει ο λαός για τον Ά-

γιο Κοσμά, τον μεγάλο αυτό έθναπόστολο και Έερομάρτυρα, δεν τολμούν να Τόν άμφισβητήσουν συνολικά. Έπειδή όμως, δεν θέλουν να άκολουθήσουν τη σύστασή Του και να αναθεματίσουν τον Πάπα άρχισαν να προσβάλουν την άνωτέρω διδασκαλία του Άγιου και να προπαγανδίζουν ότι δεν είναι γνήσια, αλλά είναι δήθεν μεταγενέστερη προσθήκη του αντιπαπικού άεμνήστου επισκόπου Αύγουστίνου Καντιώτου (1907-2010), στο βιβλίο του για τον Άγιο Κοσμά. Όμως, δυστυχώς γι' αυτούς, τα στοιχεία είναι συντριπτικά και άδιάσειστα: (α) Σε χειρόγραφα τα όποια διασώζονται και φυλάσσονται (βλ. π.χ. στο πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης) μπορεί κανείς να βρει καταγεγραμμένες τις παραπάνω φράσεις, π.χ. στην όγδοη διδασχή του Άγιου. (β) Έντοπίζονται αντιπαπικές ρήσεις σε πάρα πολλά σημεία των διδασχών του Άγιου Κοσμά, που δεν επιτρέπουν να άλλοιώσουμε την πίστη του Άγιου Κοσμά για τον Πάπα, ως αντίχριστου και καταραμένου. (γ) Ο περίφημος Στρατηγός Μακρυγιάννης, το 1836, πολύ πριν από την εποχή μας, ξεκάθαρα και παραστατικά, με την άφοπλιστική του ειλικρίνεια και άπλότητα γράφει στα απομνημονεύματά του: «Φραγκεμένους μās θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοί μου αυτά τα γκιντι πουλημένα κριγιατά της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να άφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτά που καταδέχθηκαν ο Τουρκος ως τίμιος έχθρός μας... Ένας δικός μου άγωνιστής μου έφερε και μου έδιάβασε ένα παλαιό χαρτί που έγραψεν **ο κοντομερίτης μου Άγιος παπας Κοσμάς ο Αιτωλός**. Τόν

ἐκρέμασαν εἰς ἓνα δέντρον Τοῦρκοι καὶ Ἑβραῖοι, διότι ἔτρεχεν ὁ εὐλογημένος παντοῦ καὶ δίδασκεν Ἑλλάδα, Ὁρθοδοξίαν καὶ γράμματα. Ἐγραφεν ὁ μακάριος ἐκεῖνος στὸ χαρτὶ ὅτι «Ἐνας ἄνθρωπος νὰ μὲ ὑβρίσῃ, νὰ φονεύσῃ τὸν πατέρα μου, τὴν μητέρα μου, τὸν ἀδελφὸ μου καὶ ὕστερα τὸ μάτι νὰ μοῦ βγάλῃ, ἔχω χρέος σὰν Χριστιανὸς νὰ τὸν συγχωρήσω, τὸ νὰ ὑβρίσῃ τὸν Χριστὸ μου καὶ τὴν Παναγία μου, δὲν θέλω νὰ τὸν βλέπω. Τὸ χαρτὶ τοῦ πατέρα Κοσμᾶ ἔβαλα καὶ μοῦ τὸ ἐκαθαρόγραψαν καὶ τὸ ἐκράτησα ὡσὰν ἅγιον φυλακτόν. Θὰ πῶ καὶ νὰ μοῦ γράψουν καλλιγραφικὰ καὶ τὸν ἄλλον ἀθάνατον λόγον του: τὸν Πάπαν νὰ καταράσῃ ὡς αἴτιον. Θέλω νὰ τὸ βλέπω κοντὰ στὰ εἰκονίσματά μου, διότι τελευταίως, κάποιοι δικοί μου ἀνάξιοι λέγουν ὅτι ἂν τὰ φτιάξουμε μὲ τὸν δικέρατον Πάπαν θὰ λιγοστέψουν οἱ κίνδυνοι, τὰ βάσανα καὶ ἡ φτώχεια μας.» ... Ἀδιάψευστος μάρτυρας λοιπὸν τῶν λόγων τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, δυὸ αἰῶνες πρὶν, ὁ Στρατηγὸς τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 Μακρυγιάννης (καὶ ἐπίκαιρος).

Η C.I.A. ΚΑΙ ΤΑ U.F.O.



Ἐνα ἀπὸ τὰ πιὸ πολυδιαβασμένα ἄρθρα τὸ 2014 ἦταν ἓνα ἔγγραφο τῆς CIA τὸ ὁποῖο ἀποκαλύπτει ὅτι: Αὐτὰ ποὺ νόμιζαν οἱ Ἀμερικάνοι γιὰ UFO (καὶ εἰκάζανε ὅτι ἦταν ἐξωγήινης προέλευσης) στὴ δεκαετία τοῦ '50 καὶ τοῦ '60 ἦταν στὴν πρα-

γματικότητα κατασκοπευτικὰ ἀεροπλάνα U-2 ποὺ κατασκόπευαν τὶς χώρες τοῦ Σοβιετικοῦ Μπλόκ. Τὸ ἐν λόγω ἀποκαλυπτικὸ ἔγγραφο τῆς CIA ἔχει 272 σελίδες καὶ ἔχει τίτλο «Ἡ CIA καὶ τὸ πρόγραμμα U-2 1954-1974». Σύμφωνα μὲ τὸ ἔγγραφο ἡ CIA πετοῦσε ἀεροπλάνα πάνω ἀπὸ τὴ Σοβιετικὴ Ἑνωση σὲ ὑψόμετρο πάνω ἀπὸ 60.000 πόδια. Τὴν ἴδια περίοδο οἱ περισσότερες πτήσεις πετοῦσαν μεταξὺ 10.000 καὶ 20.000 πόδια καὶ ἀκόμα καὶ οἱ στρατιωτικὲς πτήσεις πετοῦσαν στὰ 40.000 πόδια. Ἔτσι, ὅσοι ἔβλεπαν τὰ ἀεροσκάφη αὐτὰ σὲ τέτοια μεγάλη ὕψη, ἄρχισαν νὰ κάνουν ἀναφορὲς γιὰ UFO καὶ ἱπτάμενους δίσκους. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ CIA εἶχε ἐνημερώσει τοὺς ἀρμόδιους φορεῖς γιὰ τὸ μυστικὸ αὐτὸ πρόγραμμα, δὲν ἐνημέρωσε ποτὲ τὸ κοινό, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀρχίσει ἀπὸ τότε νὰ ἀναπτύσσεται ἡ παραφιλολογία γιὰ τοὺς ἐξωγήινους καὶ τὰ δῆθεν διαστημόπλοιά τους. Καὶ ἂν λάβουμε ὑπόψιν μας ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τῶν στρατιωτικῶν τεχνολογιῶν συνεχίζεται μέχρι σήμερα αὐτὸ ἐξηγεῖται γιὰ τὸ ἴδιο φαινόμενο ἀγνώστων (γιὰ τὸ κοινό) ἱπτάμενων ἀντικειμένων συνεχίζει νὰ παρατηρεῖται μέχρι σήμερα, ἀλλὰ φυσικὰ μὲ πιὸ προηγμένα ἀεροσκάφη.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ

Δὲν ὑπάρχει θέμα, τὴν ἐπόμενη διαδικασία γιὰ τὴν ἐκλογή Προέδρου τῆς Δημοκρατίας νὰ τὴν κάνετε τὴν... Μεγάλῃ Ἑβδομάδα!!! Τί νὰ σᾶς πῶ! Εἶμαι βέβαιος ὅτι οὐδεὶς ἐκ τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἔβαλαν κάτω τὸ ἡμερολόγιο γιὰ νὰ ὀρίσουν τὶς ἡμερομηνίες γιὰ τὴν ψηφοφορία ἐκλογῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἔδωσε σημασία στὸ

ὅτι ἡ 23^η καὶ ἡ 29^η Δεκεμβρίου εἶναι ἡμερομηνίες μέσα στὴν καρδιά τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων. Σήμερα οἱ πολίτες καλοῦνται νὰ περάσουν τὶς ἡμέρες τῶν ἑορτῶν τοῦ Νέου Ἔτους καὶ τῶν Θεοφανείων μέσα σὲ περίοδο ὀξύτητας καὶ ἀντεγκλήσεων. Θὰ μοῦ πεῖτε «μὰ ἐδῶ ὁ κόσμος καίγεται καὶ ἐσὺ μᾶς φέρνεις ἐμπόδια τὸ ἑορτολόγιο», ἀλλὰ ἀναρωτηθήκατε ποτὲ γιατί «καίγεται» ὁ κόσμος; Ἀναρωτηθήκατε γιατί «καίγεται» ἡ Εὐρώπη; Γνωρίζετε ὅτι στὴν Ἀγγλία τὰ Χριστουγεννα οἱ πολίτες καλοῦνται νὰ τὰ γιορτάζουν «διακριτικά» γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλοῦνται οἱ μουσουλμάνοι Βρετανοὶ ὑπήκοοι; Γνωρίζετε ὅτι σὲ πολλές εὐρωπαϊκὲς χώρες ὁ σταυρὸς εἶναι πλέον «προκλητικὸ κόσμημα»; Ἔ, ναι λοιπόν, χρειάζεται τὸ ἑορτολόγιο. Χρειάζεται ἡ Εὐρώπη ποὺ ἔχει πάρει στραβὸ δρόμο, τὸν ὁποῖο δυστυχῶς προσπαθεῖ νὰ ἀκολουθήσει μαίμοιδίζοντας καὶ ἡ Ἑλλάδα, νὰ ἐπανακάμψει στὰ χριστιανικὰ ιδεώδη καὶ νάματα. Δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ Εὐρώπη τῆς Ἀναγέννησης νὰ ὑποκύπτει στὴν ἡμισέληνο τοῦ σκοταδισμοῦ. «Ἀπὸ Θεοῦ ἄρξασθαι» ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας. Ἐμεῖς ποῦ τὸ εἶδαμε γραμμένο ὅτι οἱ



πολιτικὲς ἀντιπαραθέσεις δὲν πρέπει νὰ καταλαγιάζουν τὶς ἡμέρες τῶν ἑορτῶν; Ἀκόμα καὶ οἱ πόλεμοι διακόπτονταν στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα γιὰ νὰ δοξαστοῦν οἱ Θεοί. Μπορεῖ νὰ σᾶς φαίνονται ὑπερβολικὰ ὅλα αὐτά, ἀλλὰ δὲν εἶναι. Δὲν εἶναι στραβὸς ὁ γιαιλός! Στραβὰ ἀρμενίζουμε καὶ πολὺ τὴ φοβᾶμαι τὴν προσάραξη. (Κυριακάτικη Δημοκρατία 14-12-2014, σελὶς 2)

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ

**Ὁ τεχθεῖς Βασιλεὺς
νὰ χαρίζει φωτισμὸ,
δύναμη, εὐλογία,
μαζὶ δὲ καὶ ἓνα χαρούμενο
καὶ ἐλπιδοφόρο 2015**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ

**Κάθε Κυριακὴ
ἽΟρθρος - Θεῖα Λειτουργία:
7.30 - 10.15 π.μ.**

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ

**καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 4.30 μ.μ.**

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ

**Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ
9.00 - 1.00 πρῶλ ἀνοικτὰ
1.00 - 4.00 Μεσημέρι κλειστὰ
4.00 - 5.30 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ**

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - Μηνιαῖο Ἐνημερωτικὸ Δελτίο

Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»

Ἔδρα: Ἄνω Σοῦλι Μαραθῶνας, **Ἰστοσελίδα:** www.agiosrafael.gr

Ἐκδότης-Δ/ντής: Ἀρχιμ. Ραφαήλ Ἀλιπαραμάκης, τηλ. 22940-61151 κ' 6944359953,

E-mail: p.rafael@agiosrafael.gr - Ἐπιστολές καὶ ἐμβλήματα ἀποστέλλονται εἰς

Διεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.