

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

(αρ. φυλλ.14)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Τ ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 0

ΠΟΙΑ Η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ;

Πολλά λέγονται κάθε μέρα στα δελτία των ειδήσεων για το θέμα της οικονομικής κρίσεως. Δημοσιογράφοι και πολιτικοί σε ατέρμονες συζητήσεις προσπαθούν να εξιχνιάσουν από πού πήρε νερό το καράβι της οικονομίας. Τα κόμματα επιρρίπτουν τις ευθύνες το ένα στο άλλο. Όλοι οι εμφανιζόμενοι και συζητούντες είναι οι έντμιοι, ενώ οι άλλοι είναι οι ανέντμιοι και οι καταχρασταί του δημοσίου χρήματος. Οι συζητήσεις φέρουν επί τάπητος τους μισθούς των μεγαλομισθων ύπουργών, βουλευτών, ύπαλλήλων της Βουλής, διευθυντών ραδιοφωνίας και τηλεόρασεως, νομαρχών, δημάρχων, δικαστικών, στρατιωτικών. Κραυγαλέα ανισότητα. Υπάρχουν έτήσια εισοδήματα μισθωτών πέντε και δέκα φορές πάνω από το μέσο μισθό των κοινών μισθωτών.

Τα ταμεία των συντάξεων έχουν αδειάσει από τους επιτήδειους και συνταξιούχοι και μισθωτοί απειλούνται να μείνουν χωρίς μισθό. Η παραγωγή έχει συρρικνωθεί θανάσιμα. Άγωνία και άββαιότητα πλανάται στον όριζοντα. Τα βαριά μέτρα λιτότητας όλο και πιέζουν. Η τάξη των πεινασμένων διευρύνεται. Ποιά τα αίτια του ναυαγίου; Ε-

μείς, αν και το έννημερωτικό μας φυλλάδιο δέν είναι οικονομικής φύσεως έντούτοις έκ καθήκοντος όφείλουμε να αποκαλύψουμε το αίτιο. Και αυτό είναι ή φθορά των ήθικών αξιών. Το χρέμα το διαχειρίζεται ό άνθρωπος. Άλλά, όταν ό άνθρωπος έχει απογυμνωθεί ήθικώς και έχει φθάσει στο σημείο να μη θεωρεί κακό την κλοπή, την άδικία, τον εκβιασμό, το φόνο, το ψέμα, την άνεντι-

μότητα, την έκμετάλλευση, την άσωτεία, την σπατάλη, τότε πώς μπορεί να άποτραπεί το ναύαγιο; Όλα έξαρθώνται από την άνθρωπία του. Όμως, ό σύγχρονος άνθρωπος έχει φύγει μακρυνά από το Θεό και έτσι έχει χάσει και την άνθρωπία του. Όπως ένα σώμα που φεύγει από το πρόσωπο του ήλιου, ψύχεται, έτσι και ό άνθρωπος φεύγοντας από το πρόσωπο του Θεού,

γίνεται ψυχρός, αναισθητος, έκμεταλλευτής, άδιστακτος. Αν ό άνθρωπος δέν σέβεται το Θεό, ποιόν θα σεβαστεί; τον άνθρωπο; την οικογένειά του; την περιουσία του; την κοινωνία του; Έτσι, λοιπόν, ό άνθρωπος γίνεται για τον άνθρωπο λύκος, και ή κοινωνία των ανθρώπων λυκοκοινωνία, ζούγκλα. Οι άνθρωποι δημιουργούν τις καταστάσεις



Οἱ ἄνθρωποι εὐθύνονται γιὰ τὸ σημερινὸ κατάντημα. Ἄνθρωποι βρίσκονται πίσω ἀπὸ τὰ ὑπουργεῖα, τὰ πανεπιστήμια, τὶς τράπεζες τὰ ταμεῖα, τὸ ἐμπόριο. Ἄνθρωποι δημιουργοῦν τὴ νοθεία, τὴ φθορὰ τῆς φύσεως, τὰ νέα ἦθη. Ἡ θεραπεία; Δὲν ὑπάρχει ἄλλη. Ἡ ἐπιστροφή στὸ Θεό, τὴν πηγὴ τῶν ἀξιών. Μόνο τότε ὁ ἄνθρωπος θὰ γίνῃ ἀληθινός, δίκαιος, ἔντιμος, ἀξιόπιστος, νοικοκύρης, ποῦ θὰ σέβεται τὸ συνάνθρωπο, τὸ περιβάλλον του, τὶς ἀξίες, τὴ ζωὴ, τὴν εὐτυχία, τὸ δημόσιο χρήμα. Ἐφόσον ὅμως οἱ ἄρχουσες μερίδες τῆς κοινωνίας ἐκ συστήματος ἐπιτρέπουν νὰ ξεριζώνεται καὶ τὸ τελευταῖο ριζίδιο τῆς πίστεως στὸ Θεό, ἐφόσον ἔχει πέσει μὲ τὰ μοῦτρα στὴν ἡδονοθηρία, στὴ θεοποίηση τοῦ σέξ, στὴ δημιουργία πανθέου νέων θεοτήτων αἰσχροτήτος, ἀκολασίας, ἐκφυλισμοῦ, ἐφόσον ὁ λαὸς βλέπει τὸ κακό τους παραδείγμα καὶ τοὺς μιμεῖται, τὰ πράγματα δὲν πρόκειται νὰ βελτιωθοῦν. Θὰ βαδίζουν ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο. Ἔτσι θ' ἀνοίγουμε τὸν τάφο μας μὲ τὰ χέρια μας. Ἡ κόλαση θὰ βαθαίνει ὄλο καὶ περισσότερο. Παρὰ ταῦτα οἱ ἐλπίδες δὲν ἐξέλειπαν. Καὶ τώρα στὸ δώδεκα παρὰ πέντε μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἀναστροφή τοῦ ρεύματος τῆς καταστροφῆς, ὅταν ἀπὸ τὸν μικρότερο ὡς τὸν μεγαλύτερο ἐπιστρέψουμε στὸ Θεὸ ποῦ εἶναι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ. Ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ

Ἄραγε, ὁ ἄνθρωπος εἶναι σκυλὶ ποῦ ζεῖ πάνω στὴ γῆ λίγα χρόνια καὶ κάποια ὥρα ψοφάει παύοντας νὰ ὑπάρχει; Ὁχι, δὲν εἶναι σκυλὶ ὁ ἄνθρωπος. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔχει ψυχὴ καὶ σῶμα καὶ σχολοῖς του εἶναι νὰ μοιάσει στὸ Χριστό, ὥστε νὰ ζεῖ εὐτυχισμένος κοντὰ Του καὶ ἐδῶ στὴ γῆ καὶ αἰώνια στὸν οὐρανό. Ὅταν πεθάνει ἢ μὲν ψυχὴ του πάει στὸν παράδεισο ὅπου προγεύεται τὰ ἀγαθὰ τῆς αἰωνίου ζωῆς, τὸ δὲ σῶμα του ἐνταφιάζεται στὸ μνήμα περιμένοντας τὴν ἀνά-

σταση τῶν νεκρῶν ποῦ θὰ συμβεῖ κατὰ τὴ Δευτέρη Παρουσία τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας. Τότε τὰ σῶματα θὰ ἀναστηθοῦν, θὰ ἐνωθοῦν μὲ τὶς ψυχές καὶ ἔτσι σῶοι, ὁλόκληροι οἱ ἄνθρωποι θὰ ζήσουν στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Αὐτὰ δυστυχῶς, ἀπ' ὅτι φαίνεται δὲν τὰ πιστεύουν κάποιοι ἀνεγκέφαλοι ἢ μᾶλλον κάποιοι ἄκαρδοι Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι υἱοθέτησαν τὴν πολιτικὴ κηδεῖα γιὰ τοὺς συγγενεῖς τους καὶ δυστυχῶς θεωροῦν ὅτι ἔτσι τιμοῦν τοὺς νεκρούς τους, ἐνῶ στὴν πραγματικότητά φανερῶνουν ὅτι τοὺς βλέπουν σὰν σκυλιὰ καὶ τίποτε περισσότερο. Οἱ ταλαίπωροι εἶναι ἄξιοι πολλῶν δακρῶν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ



«Ἡ ζωὴ μου ἄλλαξε ἀπὸ τότε ποῦ ἀσπάσθηκα τὴν Ὁρθόδοξία. Τὰ λόγια αὐτὰ ἀνήκουν στὸν Πρόεδρο τῆς Ρωσικῆς Ὀμοσπονδίας κ. Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Καμαρώνουμε καὶ θαν-

μάζουμε κάθε ἡγέτη ποῦ πιστεύει στὸν Θεὸ καὶ ἔχει θάρρος νὰ ὁμολογῇ τὴν πίστη του. Σ' αὐτοὺς τοὺς ἡγέτες μπορεῖς νὰ ἐλπίζεις καὶ νὰ πιστεύεις ὅτι ἀσκοῦν χρηστὴ διοίκηση ἀπαλλαγμένη πάσης ἀδικίας καὶ παντὸς ἐγκλήματος.

Ἡ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

Ὅταν διαφθαροῦν οἱ ἄρχοντες, οἱ σύμβουλοι, οἱ δικαστές, οἱ ἱερεῖς, τίποτε πλέον δὲν ὑπάρχει ποῦ θὰ μπορούσε νὰ ἐμποδίσει τὸν λαὸ νὰ καταστραφεῖ. (Μόνο ἡ Μετάνοια)

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ

Πλούσιος δὲν εἶναι ὅποιος συγκεντρώνει χρήματα ἢ ικανοποιεῖ ἀπεριόριστα τὶς ἐπιθυμίες του, ἀλλὰ ὅποιος ικανοποιεῖται μὲ ὅσα ἔχει καὶ δὲν ἐπιθυμεῖ περισσότερο. Ἀντίθετα, φτωχὸς δὲν εἶναι ὅποιος δὲν συγκεντρώνει χρήματα ἢ δὲν ικανοποιεῖ τὶς ἐπιθυμίες του, ἀλλὰ ὅποιος ἔχει πολλές ἀνικανοποίητες ἐπιθυμίες. Ἔνα παράδειγμα εἶναι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων, ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε οὔτε τὰ πιδ ἄπλα καὶ φτιγὰ πράγματα. Κάποτε, ἕνας γνωστός του πλούσιος ποὺ ἔμαθε σὲ τί κατάσταση ζοῦσε ὁ Ἅγιος

ἀγόρασε μία κουβέρτα ἀξίας 36 νομισμάτων καὶ τοῦ τὴν ἔδωσε δῶρο γιὰ νὰ σκεπάζεται μὲ αὐτήν. Ὁ Ἅγιος δέχτηκε τὸ δῶρο, γιὰ νὰ μὴ στενοχωρήσει τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ βρῖσκονταν κοντά του τὸν ἄκουγαν ὅλη τη νύχτα νὰ ταλαιπωρεῖ τὸν ἑαυτὸ του λέγοντας «καὶ ποιὸς δὲν θὰ κατηγορήσει ἐμένα τὸν ταπεινὸ Ἰωάννη, ὅταν ἐγὼ σκεπάζομαι μὲ σκέπασμα ἀξίας 36 νομισμάτων, ἐνῶ οἱ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί μου

παγώνουν ἀπὸ τὸ ψύχος καὶ ταλαιπωροῦνται στὸ ὑπαιθρο». Μόλις ξημέρωσε ἔστειλε τὴν κουβέρτα στὴν ἀγορὰ γιὰ νὰ πουληθεῖ. Ὅταν τὴν εἶδε ὁ δωρητὴς τὴν ἀγόρασε πάλι καὶ τὴν ἔφερε στὸν Ἅγιο. Ὁ Ἅγιος τὴ δέχτηκε, ἀλλὰ ἀμέσως τὴν ἔστειλε στὴν ἀγορὰ γιὰ νὰ πουληθεῖ. Αὐτὸ ἔγινε ἀρκετὲς φορὲς καὶ ὁ Ἅγιος εἶπε στὸν δωρητὴ «ἄς δοῦμε ποιὸς ἀπὸ τοὺς δυὸ θὰ κουραστεῖ πρῶτος, ἐγὼ νὰ τὴν πουλάω ἢ ἐσὺ νὰ τὴν ἀγοράξεις καὶ νὰ τὴν προσφέρεις». Ἔτσι, μεσα ἀπὸ τὴν ἀπλότητα, τὴ λιτότητα, τὴ νηστεία, τὴν ὀλιγάρκεια καὶ τὴν ἀσκη-

τικότητα τοὺς οἱ Ἅγιοι περιφρουροῦσαν τὸν ἑαυτὸ τους καὶ βοηθοῦσαν τὸν συνάνθρωπό τους.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ

Μέσα σὲ κλίμα κατάνυξης καὶ συγκίνησης στὶς 15 Ἀπριλίου 2010, οἱ πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου παρέλαβαν τὸ ἱερὸ λείψανο ποὺ εἶχε κλαπεῖ στὶς 15 Μαρτίου 2010. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκλεψε τὸ Ἅγιο λείψανο ἀντίκρουσε ὀλοζώντανο τὸν Ἅγιο τέσσερις φορές, ὁ ὁποῖος του εἶπε «Παίδι μου, πῆγαινε μὲ στὸ σπίτι μου, ἀπ' ὅπου μὲ

πῆρες, ἀρκετὰ μὲ ταλαιπώρησες». Συγκλονισμένος τότε ἔτρεξε καὶ βρῆκε τὸν π. Σταῦρο Φραγγουλίδη τῆς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, στὸν ὁποῖο ἐξομολογήθηκε μὲ λυγμοὺς καὶ δάκρυα, λέγοντας «ἀμάρτησα πάτερο, ἔγινα ἱερόσυλος» καὶ τοῦ παρέδωσε τὸ Ἱερὸ Λείψανο. Ὁ π. Σταῦρος, παρέλαβε τὸ Ἱερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου καὶ συγκλονισμένος ἀμέσως τὸ ἐπῆγε στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου. Ἀξίζει νὰ ση-



Ὁσιος Νικόδημος ὁ Ἄγιορείτης

μειωθεί ὅτι ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἀναφέρονται στὴν κατάθεση ποὺ ἔδωσε ὁ π. Σταῦρος ἐνώπιον τῆς Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς. Ἐπίσης, νὰ ἀναφερθεῖ, ὅτι ὁ δράστης διεμήνυσε ὅτι σύντομα θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸν ἡγούμενο τῆς Μονῆς γιὰ νὰ ζητήσει συγγνώμη.

Η ΓΛΩΣΣΑ

«Ὅπως ἀκριβῶς, ὅταν ἕνα μαχαίρι εἶναι ἀκονισμένο, σκοτώνει μὲ πολλὴ εὐκολία, ἔτσι καὶ ἡ γλῶσσα ὅταν εἶναι διεφθαρμένη, σκοτώνει μὲ τὶς διάφορες κατακρίσεις καὶ κατηγορίες

Μέγας Ἀθανάσιος

ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ

Με τὸ ὑπ' ἀριθμ. 182 Προεδρικό Διάταγμα (22-3-1978) τὸ Κεντρικό Ἰσραηλιτικό Συμβούλιο (Κ.Ι.Σ.) ἔγινε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου καὶ ἔχει (καὶ ἀσκεῖ) δικαίωματα τὰ ὁποία μόνο τὸ κράτος μπορεῖ νὰ ἀσκήσει. Εἰδικότερα, μὲ αὐτὸ τὸ Π.Δ. «Τὸ Κεντρικό Ἰσραηλιτικό Συμβούλιο (Ἑλλάδος) δικαιούται νὰ εἰσπράττει φόρους γιὰ δική του χρήση ἀπὸ Ἑβραῖους πὸν διαμένουν στὴν Ἑλλάδα ἀντὶ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους». Μὲ ἀπλὰ λόγια, κανένας Ἑβραῖος δὲν πληρώνει φόρο στὸ ἑλληνικό δημόσιο, ἀλλὰ μόνο στὸ Κ.Ι.Σ. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ νόμος «ἐπεκτάθηκε», ἀργότερα ἀποφασίστηκε πὼς καὶ οἱ Χριστιανοί, πὸν μετέχουν στὸ Κεντρικό Ἰσραηλιτικό Συμβούλιο (σήμερ. πολλοὶ πολιτευτὲς μεταξὺ τῶν ἄλλων μετέχουν σ' αὐτὸ) ἀπαλλάσσονται τῆς ὑποχρέωσης καταβολῆς φόρων στὸ ἑλληνικό δημόσιο. Ἐὰν μάλιστα, ἀναλογισθοῦμε ὅτι τὸ Κ.Ι.Σ. ἔχει αὐθαίρετα ἀπαγορεύσει μὲ ἀλυσίδες τῆς διέλευσης τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν ὁδὸ Μελιδόνη στὸν Κεραμεικὸ ὅπου στεγάζεται ἡ Συναγωγή καὶ ἄλλα ἑβραϊκὰ διοικητικὰ κτήρια σὲ ἓνα χώρο εὐρίσκονται ἐρείπια τοῦ ἀρχαίου νεκροταφείου τοῦ Κεραμεικοῦ, δημιουργοῦνται πολλὰ εὐλόγα ἐρωτηματικὰ ἀναφορικὰ μὲ τὴν ταυτότητα αὐτῶν πὸν κατέχουν πραγματικὰ τὰ ἴγνια τῆς ἐξουσίας στὴν Ἑλλάδα. Τὸ Κ.Ι.Σ. πέραν τοῦ γεγονότος ὅτι μπορεῖ

νὰ δέχεται περιουσίες Ἑβραίων καὶ νὰ φορολογεῖ αὐτούς, ὑποκαθιστώντας τὸ Ἑλληνικό Κράτος, γεγονόςς πρωτοφανές, εἶναι παράλληλα ἀπαλλαγμένο καὶ τὸ ἴδιο ἀπὸ τὴν καταβολὴ φόρων, ὅσον ἀφορᾷ στὴ διαχείριση τῶν πόρων του. Ἐπιπλέον, τὸ Κ.Ι.Σ. δὲν καταβάλλει κανένα φόρο στὸ Ἑλλαδικό Κράτος γιὰ τὴν ἀπόκτηση, δωρεὰ ἢ ἀγορά, ὁποιασδήποτε κινητῆς ἢ ἀκίνητης περιουσίας, ἐνὼ παράλληλα δικαιούται νὰ εἰσάγει ἀδασμολόγητα προϊόντα πρὸς ἑβραϊκὴ χρήση. Κατ' ἐπέκταση, τὸ Κ.Ι.Σ. ἔχει συγκροτήσει, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸν ἐσωτερικό του κανονισμό, ἓναν αὐτάρχη καὶ αὐτοδιοικούμενο ὄργανισμὸ πὸν ἐπεκτείνεται σὲ ὅλους τοὺς νομοθετικούς, ἀστυνομικούς, δικαστικούς, διοικητικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς, οἰκονομικούς κ.α. τομεῖς, ὑποδομὴ ἢ ὁποία ἀπαιτεῖται γιὰ τὴ λειτουργία ἐνὸς ἀνεξάρτητου κράτους. Τὰ προνόμια τὰ ὁποία ἔχουν παραχωρηθεῖ ἀπὸ τὸ Ἑλληνικό Κράτος στὸ Κ.Ι.Σ. εἶναι παράνομα καὶ ἀντισυνταγματικά, ἀφοῦ μὲ τὸν συγκεκριμένο κανονισμό τοῦ Κ.Ι.Σ. αὐτοβούλως ἔχει δημιουργηθεῖ ἓνα «κράτος ἐν κράτει» ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ ἑβραϊκὴ κοινότητα. Καὶ μάλιστα, αὐτὸ τὸ «κράτος» δὲν μετέχει σὲ καμία ὑποχρέωση ἐναντὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ ἀπλὰ εἰσπράττει, χωρὶς ποτὲ νὰ ἀποδίδει τίποτε πρὸς τὸ ἑλληνικό δημόσιο (Πληροφορίες ἀπὸ www.agnikolaos.gr) (Ὁρθόδοξος Τύπος, 23-4-2010)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΣ

Κυριακὲς καὶ Μεγάλες Ἑορτὲς:
Ἵορθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.10 π.μ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ

Κάθε Τετάρτη, στὶς 6.00 μ.μ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - Ἐνημερωτικό Δελτίο

Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»

Ἔδρα: Ἄνω Σοῦλι Μαραθῶνος, **Ἰστοσελίδα:** www.agiosrafael.gr

Ἐπεύθυνος ἐκδόσεως: Ἀρχιμ. Ραφαήλ, τηλ. 22940 - 61151 καὶ 6979835185,
e-mail: arch.rafael@agiosrafael.gr - Ἐπιστολές, ἐμβάσματα ἢ προαιρετικὲς
συνδρομὲς ἀποστέλλονται εἰς: Ἀρχιμ. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.