

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

(αρ. φυλλ. 16)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Αύγουστος 2010



Ὁ Νέος
Ποιμέναρχης
μας
Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης
Κηφισίας,
Ἀμαρουσίου &
Ὡρωποῦν
κ.κ. Κύριλλος.

Εἰς πολλὰ ἔτη
Δέσποτα.

Τί είναι ἡ Ἀρχιερωσύνη, ρώτησε κάποιος, γιὰ νὰ πάρει ὡς ἀπάντησι: «Ἡ θυσία ἐνὸς ἀνθρώπου ποὺ προστίθεται στὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ». Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι τόπος γιὰ καριέρα ἢ πλουτισμό, ἀλλὰ τόπος ἀγιασμοῦ καὶ θυσιαστικῆς προσφορᾶς πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Ἡ Ἐκκλησία μας δὲν εἶναι ἔρημος τοπος, στεκεύμενος μακρὰν ψυχῆς ζωᾶς, ἀλλὰ καὶ οὔτε καὶ τόπος καιροσκοπι-σμοῦ ἢ ἀντιπαροχῆς. Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἓνα στράτευμα. Ἔχει νόμους, κανόνες καὶ πειθαρχία. Δὲν εἶναι ἓνα ἀσύ-ντακτο ἀσκέρι. Τὸ ὄνομα τῆς Ἐκκλησί-ας «ὄνομα ἐνότη-τός ἐστι», κατὰ τὸν Ἱερὸ Χρυσό-στομο, ὅπου ἐντὸς τῆς τὰ πάντα «κα-τὰ τάξιν» καὶ «εὐ-σημῶνως» τελού-νται. Καὶ ὡς τέ-τοιο στράτευμα δί-νει μάχες. Ἔχει ἐχ-θρούς. Ἔχει καὶ ἀ-πώλειες. Ἀλλὰ ἔχει καὶ κατακτήσεις. Ὅλοι μας, λοιπόν, ὀφείλουμε νὰ ὑπη-ρετοῦμε ἐντὸς τῆς τὸ «ἐλθέτω ἡ Βα-σιλεία Σου», ὑπα-κούοντας στοὺς Ἱ-ερούς Κανόνες τῆς, στὸ ἦθος τῆς, καὶ

στὸ σωτηριῶδες Δόγμα τῆς. Τὸ «λάβε τὴν παρακαταθήκην ταύτην καὶ φύ-λαξον αὐτὴν μέχρι τῆς δευτέρας παρου-σίας τοῦ Κυρίου» εἶναι δηλωτικὸ τοῦ σκοποῦ τῆς. ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΙΝ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ, ΟΜΩΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ. Ὅχι ἀπλῶς, «τῆς σχο-λῆς», ἀλλὰ στρατηγὸς ἐτοιμοπόλεμος, ἀξιόμαχος, γενναῖος, συνετός, καθαρὸς καὶ ἄμωμος καὶ κατέχων πλήρως γνῶ-σιν ἐχθροῦ. Τέτοιον Ἀρχιερέα ἔδωσε καὶ ὁ παντελόπτης Θεὸς ἡμῶν, διὰ τῆς τιμίας ψήφου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,

εἰς τὴν καθ' ἡμᾶς νεοσύστατη Ἱερὰ Μητροπολίτη Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ. Ἀρχιερέα πλήρη συμπαθείας καὶ ἐλέους πρὸς τοὺς πονεμένους. Ἐ-φάνη, παρὰ τὸ συντομώτατο χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τῆ χειροτονία του, πα-τέρας στοὺς ὄρφανούς, φίλος εἰς τοὺς ξένους, ἀδελφὸς στοὺς ἀποξενωμένους, βοηθὸς εἰς ἀπελπιζομένους, ἐνδιαφερό-μενος διὰ πάντας. Ἐνας ὁ ὁραματισμὸς του, ἡ ἀνεπηρέαστος κακουχιῶν οἰκο-δομῆ τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ συνεχίσει τὸ ταξίδι τῆς ἀνάως μέσα στὸ χρόνο, ἕως ὅτου ἡ νῦν στρατευομένη νὰ γίνε



θριαμβεύουσα Ἐκ-κλησία εἰς αἰῶνας αἰώνων.

Ὁ Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρου-σίου καὶ Ὠρωποῦ κ.κ. Κύριλλος, κα-τὰ κόσμον Κων-σταντῖνος Μισια-κούλης, γεννήθηκε τὸ 1963. Μετὰ τὴν περάτωση τῶν ἐγκυκλίων σπου-δῶν του στὴν Ἀ-θήνα, σπούδασε Νομικὴ καὶ Θεο-λογία στὶς ἀντί-στοιχες Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Κα-ποδιστριακοῦ Πα-νεπιστημίου Ἀθη-νῶν.

Ἐπὶ διετία (1988-1990) ἄσκησε τὴν δικηγορία στὴν Ἀθήνα, στὶς Νο-μικῆς Ὑπηρεσίες Διοικήσεως τοῦ Κρά-τους.

Ἐκάθη Μοναχὸς στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀσωμάτων Πετροῦ τὴν 3.10.1991, χειροτονήθηκε Διάκονος, Σε-πτῆ ἐντολῆ τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπι-σκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Σεραφεῖμ, ὑπὸ τοῦ ἀεμνήστου Μητροπολίτου Κερκύρας καὶ Παξῶν κυροῦ Τιμοθέου, τὴν 4.10.1991, καὶ ἐντάχθηκε στὸν Κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Ἀρ-χιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καὶ Πρεσβύτερος

ἀπὸ τὸν ἴδιο Ἀρχιερέα τὴν 28.11.1993.

Ἵπηρετήσε ὡς Διάκονος στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς Ἁγίας Εἰρήνης ὁδοῦ Αἰόλου καὶ Ἁγίου Σπυρίδωνος Παγκρατίου. Ἐφημέριος στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς Ἁγίου Γεωργίου Κυνοσάργους καὶ Ἁγίου Χαραλάμπους Ἰλισίων, μέχρι τῆς ἐκλογῆς του εἰς Ἐπίσκοπον.

Ἀπὸ τὸ ἔτος 1990 ἕως τὸ Μάρτιο τοῦ 1993 ὑπηρετήσε στὴ Νομικὴ Ἵπηρεσία τῆς νεοσύστατης τότε Οἰκονομικῆς Ἵπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Διετέλεσε Γραμματεὺς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν Ζητημάτων (1993-2003), ἔπειτα Α΄ Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (2003 - 2006), καὶ κατόπιν προτάσεως τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδοῦλου, Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (2006 - 2008), διατηρήσας τὴν θέσιν ταύτην κατόπιν ἐντολῆς τοῦ νεοεκλεγέντος Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄, μέχρι τὴν εἰς Ἐπίσκοπον ἐκλογὴν του.

Ἀνὴρ πλήρης χαρισμάτων, ἅμα τὴ χειροτονία του, ἔδωσε ἄμεσα δείγματα γραφῆς, ἀρχῆς γενομένης τῶν λόγων του: «Μὲ παρησία δηλώνω πὺς δὲν ἔχω κανένα δικό μου πρόγραμμα. Εἶμαι Ἐπίσκοπός τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Τὸ πρόγραμμά μου εἶναι τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Θὰ πράξω ὅ,τι ἐπιτάσσει τὸ Εὐαγγέλιο». Τί μπορούμε νὰ ποῦμε περὶ τῶν λόγων αὐτοῦ, παρὰ τὸ «Δόξα τῷ Θεῷ!».

Καὶ πράγματι, μὲ τὴν ἀνάληψη τῶν ἱερῶν καθηκόντων του, ὁ Μητροπολίτης μας ἀνέπτυξε ἔντονη καὶ πολυσχιδῆ δραστηριότητα. Ξεκίνησε ἐντατικὰ τὴν ὀργάνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐπεσκέφθη πληθώρα ἐνοριῶν τῆς περιφερείας του. Παρουσιάστηκε εἰς τὶς πληγεῖσες περιοχὰς τῶν προσφάτων πυρκαγιῶν, στηρίζοντας τὶς τοπικὰς κοινωνίας πατρικῶς, παρέχοντας καὶ πνευματικὴ καὶ ὑλικὴ βοήθεια. Ἐστήριξε, δι' ὀμιλιῶν εἰς τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως τὴν ὑποδοχὴ τῆς νεότητος εἰς τὸ Ἱερὸν Θυσιαστήριον, δεικνύοντας τοῦτο ἐμπράκτως, διὰ πλήθους χειροτονιῶν νέων ἐργατῶν εἰς τὸν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου μας.

Ἡ μεγάλη μας οἰκογένεια, λοιπόν, ἔχει πατέρα τὸν Ἐπίσκοπό τῆς, εἰς τὸν ὁποῖον, ὑπακοὴν ποιήσωμεν, ὥστε νὰ θέσουμε τοὺς ἑαυτοὺς μας ἐντὸς τῆς, ἀπέχοντες κατὰ πάντα ἀπὸ σκανδάλων, σχισμάτων καὶ αἰρέσεων.

Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μας, κ.κ. Κύριλλε, ἤρθατε ὡς εὐλογημένη καὶ ποτιστικὴ βροχὴ, γιὰ νὰ ἀναζωογονήσετε τὸ ἀπὸ χρόνων πολλῶν ταλαιπωρημένο ἔδαφος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ καὶ νὰ θρέψετε καὶ νὰ περιθάλψετε, ὅλα τὰ χτυπημένα ἀπὸ τὴ πνευματικὴ ξηρασία σπαρτά, πρὸς ἀπόδοσιν αὐτῶν εἰς ἑκατονταπλασίονα καρπόν. Πολλὰ τὰ ἔτη σας!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΕΛΠΙΔΑ» ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ



Την Πέμπτη 29 Ιουλίου επισκέφθηκαν τὸν Ἅγιο Ραφαήλ, παιδιά ἀπὸ τὸ Σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ» μὲ τὶς οἰκογένειές τους. Παιδιά καὶ γονεὶς ἤρωες, μαχητὲς τῆς ζωῆς.

Πρῶτα, προσκύνησαν τὸν Ἅγιο Ραφαήλ, παίρνοντας τὴν εὐλογία Του καὶ αἰτούμενοι τὴν ἐξ ὕψους ἐνίσχυσή Του. Ἐπειτα, ξεναγήθηκαν στοὺς χώρους τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότητος, μέσα στὴν ὁμορφιά, τὴ γαλήνη καὶ τὴν ἀπλότητα τῆς φύσης τοῦ ἱεροῦ τόπου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. Στὴ συνέχεια, ἀκολούθησαν στιγμὲς ξεκούρασης γιὰ τοὺς γονεὶς καὶ ἀνέμελης ξενοιασιάς καὶ παιχνιδιῶν γιὰ τὰ παιδιά στὴ Φιάλη - Ἀρχονταρῖκι τῆς Ἀδελφότητος.

Ἡ χαρὰ ὅλων ἦταν μεγάλη γιὰ τὴν ἐπίσκεψη αὐτή. Πατέρες καὶ εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ἐνίωσαν σὰν νὰ γνωρίζονταν μεταξὺ τοὺς χρόνια, σὰν μιὰ μεγάλη οἰκογένεια κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἁγίων.

Οἱ εὐχὲς τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότητος εἶναι θεμελιὲς πρὸς τὸν Κύριο καὶ τοὺς Ἁγίους, νὰ χαρίζουν

πάντοτε ὑγεία, δύναμη καὶ κάθε εὐλογία σ' αὐτοὺς τοὺς εὐγενικοὺς, πρόσχαρους καὶ βαθύτατα θρησκευόμενους ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλα τὰ παιδιά τοῦ κόσμου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κυριακὲς καὶ
Μεγάλες Ἑορτὲς:
Ὁρθρος - Λειτουργία
7.30 - 10.10 π.μ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ

Λόγω τῶν Παρακλήσεων τῆς Παναγίας μας, οἱ Παρακλήσεις τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ θὰ συνεχιστοῦν τὴν Τετάρτη 18 Αὐγούστου, στίς 7.00 μ.μ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - Ἐνημερωτικὸ Δελτίο

Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»

Ἔδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, **Ἰστοσελίδα:** www.agiosrafael.gr

Υπεύθυνος ἐκδόσεως: π. Ραφαήλ, τηλ. 22940 - 61151 καὶ 6979835185,
e-mail: p.rafael@agiosrafael.gr - Ἐπιστολές, ἐμβάσματα ἢ προαιρετικὲς
συνδρομὲς ἀποστέλλονται εἰς: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.