

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

(αφ. φυλλ. 86)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Αύγουστος 2017

ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ

ΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ χριστιανοί βρίσκονται πάντα μέσα στην Έκκλησία, ακολουθούν το δρόμο των εντολών του Θεού και αγωνίζονται για την καταπολέμηση των παθών τους. Η πνευματική τους πορεία ικανοποιεί τις βαθύτερες επιθυμίες τους και με ταπείνωση δοξάζουν το Θεό και εύχονται και

οι αδελφοί τους, που είναι μακριά από την Έκκλησία, να βρουν το δρόμο τους και να βλέπουν τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. Οί πιστοί βιώνουν την Όρθοδοξία με σεβασμό και αγάπη, ακολουθώντας το παράδειγμα των Αγίων. Δεν αμφισβητούν τίποτα, ούτε και επιθυμούν να διορθώσουν αυτά

που από αιώνες είναι καθιερωμένα και αποτελούν την πολύτιμη παράδοση της Έκκλησίας. Πιστεύουν ότι η Πίστις παρεδόθη από τον ίδιο τον Χριστό, που ως Θεός δεν μπορεί να πλανάται και να χρειάζεται διόρθωση. Διακρίνονται λοιπόν για την καλή τους έμμονη στην Όρθοδοξία

και με σταθερότητα την υπερασπίζονται, καταπολεμώντας τους αίρετικούς, οι όποιοι με πολλούς τρόπους αμφισβητούν την ορθότητα της πίστεως και προβάλλουν τις δικές τους κακοδοξίες. Ο Όρθόδοξος είναι πάντα όμολογητής της πίστεως, δεν ύποχωρεί ποτέ, ούτε και βά-

ζει νερό στο κρασί του προκειμένου να πετύχει εφήμερους πολιτικούς σκοπούς, που δεν έχουν καμιά πνευματική αξία, αλλά απλώς ύπηρετούν τα σχέδια των κοσμικών αρχόντων, οι όποιοι σήμερα είναι και αύριο χάνονται. Έξω από την Έκκλησία ύπάρχει το φιλενωτικό πνεύμα (όχι όμως επί τη βάση της αληθείας, αλλά



του ύλικού συμφέροντος). Οί άνθρωποι συμφωνούν με την ένωση των λεγομένων «έκκλησιών» την όποία επιδιώκουν οι οικουμενιστές, ως πιστά όργανα της κοσμικής έξουσίας των ισχυρών της Γης. Τελικά κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει... (Συνέχεια στην 6^η σελίδα)

ΚΥΡΙΑΛΟΣ ΕΓΚΑΛΕΙ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΔΙΑ ΛΘΕΤΗΣΙΝ ... ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ



ΤΑ ΚΡΟΚΟΔΕΙΔΙΑ δάκρυα τοῦ «ἀλάθητου» γιὰ τὴν συνεχιζόμενη γενοκτονία τῶν Χριστιανῶν στὴ Συρία καὶ γενικὰ τὴ Μέση Ἀνατολή ἀπὸ τὰ καλόπαιδα τοῦ Ἀλλάχ, προκάλεσαν τὴ δυσφορία τοῦ Πατριάρχου Ρωσίας κ. Κυρίλλου. Δεῖτε τὴν εἶδηση: Ὁ Πάπας τῆς Ρώμης «ἐγκαλεῖται» ἀπὸ τὸν Ρῶσο Πατριάρχη, διότι ἐδῶ καὶ χρόνια δὲν ἔχει κάνει κουβέντα γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς γενοκτονίας τῶν Ὁρθόδοξων Χριστιανῶν στὴ Συρία, παρὰ τὴν συμφωνία στὴν Ἀβάνα, τηρώντας ἄκρως προκλητικὴ στάση. Τὴν ἴδια στιγμή, ὁ Ποντίφικας φέρεται νὰ ὀμιλεῖ συνεχῶς γιὰ τοὺς Μουσουλμάνους πρόσφυγες καὶ μετανάστες, ζητώντας ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς Ε.Ε. σεβασμό, καλὴ συμπεριφορὰ, βοήθεια, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ἀποσιωπᾷ προκλητικὰ τὰ φοβερὰ ἐγκλήματα ποὺ συντελοῦνται κατὰ τῶν Χριστιανῶν στὴν Συρία. Πρόκειται γιὰ μιὰ προκλητικότητα καὶ μεροληπτικὴ στάση τοῦ Πάπα τῆς Ρώμης, ἡ ὁποία εἶναι ἐξοργιστικὴ, διότι δὲν κάνει κἂν λόγο γιὰ τοὺς τόσους χιλιάδες σφαγιασμένους Χριστιανούς ποὺ μαρτυροῦν καθημερινὰ στὴ Συριακὴ γῆ. (Ἱστοσελίδα «Ἐυπνήστε ρέ»): Μακαριώτατε Πατριάρχα Κύριλλε, γιατί δυσανασχετεῖτε; Δὲν γνωρίζετε τὴν «πολιτεία» τοῦ παπισμοῦ τὰ τελευταία χίλια χρόνια; Δὲν γνωρίζετε;

Δὲν γνωρίζετε ὅτι δὲν ἔχει «μπέσα» ὁ «ἀλάθητος»; Καλὰ νὰ πάθετε μήπως καὶ μάθετε, γιὰ τὸ ποῖος εἶναι ὁ «ἀδελφός» σας, ὁ ἐγκάθετος τοῦ ἁγίου θρόνου τῆς Ρώμης, ὁ ὁποῖος «θυσιάζει» τοὺς Χριστιανούς στὸ «βωμὸ» τῶν κοσμοκρατορικῶν τοῦ ἐπιδιώξεων!

ἸΔΟΥ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΕΪΧΗ

Τὸν περασμένο Μάιο ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος μαζί με τὸν «ἀλάθητο» τῆς Ρώμης καὶ ἡγέτες ἄλλων «ἐκκλησιῶν» κλήθηκαν ἀπὸ τὸν σείχη Ἀχμέτ ἄλ Ταγιέμπ, καθηγητὴ τῆς μωαμεθανικῆς φιλοσοφίας στὸ σουνιτικὸ πανεπιστήμιο Ἄλ Ἀζχάρ τοῦ Καίρου καὶ ἰμάμη, σὲ συνέδριο γιὰ τὴν εἰρήνη. Ἀλλὰ δεῖτε ποῖος εἶναι ὁ «εἰρηνιστής» αὐτὸς ἰσλαμιστής, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ ἀγωνιστὴς θεολόγος κ. Ἀ. Κυριακοῦ: «Ὁ Ἄλ Ταγιέμπ, ποὺ ψηφίστηκε τελευταία ὡς “ὁ πῖο σημαίνων μουσουλμάνος τοῦ κόσμου” ἔχει τὴν ἄποψη ὅτι “οἱ ἀποστάτες” (αὐτοὶ ποὺ ἀρνοῦνται τὸν Μωαμεθανισμό) πρέπει νὰ ἐκτελοῦνται. Ζητᾷ ἐπίσης τὴν ὀλοκληρωτικὴ κυριαρχία τῆς Σαρίας (τοῦ μωαμεθανικοῦ νόμου) καὶ ἀρνιέται νὰ καταγγεῖλει τοὺς αἰμοσταγεῖς τρομοκράτες τοῦ “Ἰσλαμικοῦ χαλιφάτου” (Ι-ΣΙΣ) ὡς “μὴ μουσουλμάνους”. Καταγγέλει τὴν τέχνη ὡς ἀνήθικη κι’ ἀπορρίπτει τὴν ἰδέα τῆς μεταρρύθμισης τοῦ Μωαμεθανισμοῦ. Φυσικὰ ὅταν μιᾶ με χριστιανούς τὰ χεῖλη του στάζουν μέλι...»! Ἐπίσης, ὁ μετριοπαθὴς Μωαμεθανὸς μεταρρυθμιστὴς Ἰσλάμ ἄλ Μπέχερ ἀνέφερε ὅτι τὰ τελευταία πέντε χρόνια τὸ 70-80% τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων στὴν Αἴγυπτο εἶναι προῖον τοῦ Ἄλ Ἀζχάρ!!! Αὐτὸ εἶναι τὸ «φιλειρηνικὸ» μπουμπούκι, ποὺ διοργάνωσε

την διαθρησκειακή εκδήλωση για την ειρήνη. Επίσης, αυτό είναι το ισλαμικό ίδρυμα στο οποίο διοργανώθηκε η εκδήλωση! **Ερώτημα:** Δεν ρώτησε ο Παναγιώτατος για το ποιόν του ανθρώπου, ο οποίος τον κάλεσε; Δε νομίζει ότι με τη συμμετοχή του «νομιμοποιεί» τη δράση του ισλαμικού εξτρεμισμού; (Όρθόδοξος Τύπος, 14 Ιουλίου, σελις 2)

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΩΣΟΙ;

Ασφαλώς όλοι οι Έλληνες έχουν ενήμερωθει για την νέα μεγάλη πρόκληση από μέρους της Τουρκίας εις την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Βέβαια, οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν σε Έλληνικό επίπεδο, αλλά είχαν και διεθνή διάσταση, αφού η νέα τουρκική πρόκληση της ανάγνωσης του κορανίου μέσα στην εκκλησία μας προκάλεσε και την αντίδραση της UNESCO αφού πέραν των άλλων η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ αποτελεί και παγκόσμιο ιστορικό μνημείο, αλλά και του Αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση και πήρε θέση έναντι της τουρκικής πρόκλησης. Από αυτή τη νέα πρόκληση ΑΠΟΥΣΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ή-ταν η Όρθόδοξη Ρωσία που δεν άρθωσε κουβέντα για να μη χαλάσουν οι καρδιές με τους καινούργιους συμμάχους τους Τούρκους. Η Ρωσία απέδειξε για ακόμη μία φορά πως βάζει το δικό της συμφέρον πάνω από όλα, αλλά το χειρότερο είναι πως το βάζει και πάνω από τις δικές της αρχές και αξίες που ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ότι πρεσβεύει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κανείς ξένος δεν θα μάς υποστηρίξει αν δεν το κάνουμε εμείς οι ίδιοι για τους εαυτούς μας και την Πατρίδα μας. Έχετε διαβάση η ακούση ποτέ ότι εμείς οι Όρθόδοξοι τζαμιά τουρκικά τα έχουμε

μετρατρέψει σε εκκλησίες Όρθόδοξες; Οί τουρκοί έχουν τέτοιο κόμπλεξ κατωτερότητας που τις Όρθόδοξες εκκλησίες τις μετατρέπουν σε τζαμιά! Πώς το επιτρέπει ο Άλάχ;

ΘΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ



Έβαλαν φύλακα να απαγορεύει στην Αικατερίνη Περιστέρη να μπει μέσα στην Άμφιπολη!!! Είναι τέτοια τα συμπλέγματά τους που έβαλαν φύλακα να απαγορεύσει την είσοδο στο σημείο των ανασκαφών στην αρχαιολόγο Αϊκ. Περιστέρη, δηλαδή στην γυναίκα που έγινε διεθνώς γνωστή από τις ανασκαφές της στην Άμφιπολη. «Σε αυτό το σημείο έφτασε η μικροψυχία τους, να βάλουν τον φύλακα να μου απαγορεύσει την είσοδο, σε ποιόν, σε μένα, και πού; στο χώρο που μετρώ εκατοντάδες ξενύχτια» αποκάλυψε μιλώντας στο thessnews.gr «Αλλά φυσικά δεν τους πέρασε! Βρήκα τρόπο και μπήκα!! Και θα μπαίνω όποτε είναι αναγκαίο! Όχι επειδή αισθάνομαι ότι αυτός ο χώρος μου ανήκει! Δεν ανήκει ούτε σε έμένα ούτε σε όποιοιδήποτε άλλον ... περαστικό, ανήκει στον Έλληνισμό! Νομίζω ότι η εικόνα αυτή αποτελεί μία ακόμη ακριβή περιγραφή της κατάντιας στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, στο έδαφος της οποίας κατοικούν άνθρωποι που δεν είναι άξιοι να αναγνωρίσουν προσπάθειες, αγώνες, αγωνίες και επιστημονικές διαδρομές... Θα μου πείτε, αυτό είναι κάτι

νέο;». Παράλληλα, η κυρία Περιστέρη εκφράζει τους φόβους της για τὸ μνημείο: «Ἐὰν δὲν γίνουιν ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀπαραίτητα ἔργα συντήρησης καὶ στερέωσης, τότε τὸ Μνημείο κινδυνεύει νὰ καταστραφεῖ». Μετὰ τὰ παραπάνω τὸ ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ εἶναι ὑπεύθυνο καὶ γιὰ αὐτὴ τὴν ἐπερχόμενη καταστροφή.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΑΝΣ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ!

Μία ἀπίστευτη δήλωση στὴν ὁποία κανεὶς ἀπολύτως δὲν ἀντέδρασε ἔκανε ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ποῦ, ἂν τῆς δώσεις τὴν σημασία ποῦ πρέπει, σὲ ἀφήνει ἄναυδο μπροστὰ στὸ μεγαλεῖο τῆς ... ποῦ μπορεῖ νὰ χωράει σὲ ἓναν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο: «Θεωρῶ τὸν ἑαυτό μου καὶ φιλοδοξῶ, ἀπὸ τὴ θέση τοῦ πρωθυπουργοῦ, νὰ εἶμαι ὑπερασπιστῆς τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων στὴν πατρίδα μου. Τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν καὶ τῶν κοινωνικῶν δικαιωμάτων ποῦ εἶτε δὲν ἔχουν ἐκπληρωθεῖ ἀκόμα πλήρως, εἶτε ἀμφισβητοῦνται ἐκ νέου. Κατὰ αὐτὴ τὴν ἔννοια, νὰ ὑπερασπίζομαι τὰ δικαιώματα τῆς νέας μητέρας, τοῦ ἐπισφαλῶς ἐργαζόμενου, τοῦ τράνς παιδιοῦ, τῶν ἡλικιωμένων, τῶν προσφύγων». Ναί, τῶν «τράνς παιδιῶν»... ἔχετε διαβάσει καλὰ κάτι ποῦ ἂν συνέβαινε σὲ ὁποιαδήποτε χώρα τοῦ πλανήτη θὰ σήκωνε θύελλες ἀντιδράσεων... Ὅτι ὑπάρχουν τράνς παιδιὰ ποῦ θὰ παλέψει γιὰ αὐτὰ ὁ Τσίπρας, ξεπερνᾷ εἰς ὅ,τι εἶχαμε ἀκούσει μέχρι τώρα. Καὶ τὸ χειρότερο ἀπὸ ὅλα εἶναι πῶς δὲν ἀντέδρασε κανεὶς ... Τοὺς διέφυγε; Δὲν τοῦ ἔδωσαν σημασία; Τόση ἀνικανότητα; Τόση ἀδιαφορία; Τόση ἀχρηστοσύνη; (Συνέντευξη τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα στὸ περιοδικὸ τῶν ὁμοφυλοφίλων Antivirus)

ΚΑΙ Ο ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ



Γέμουιν ἐκπλήξεωιν τὰ νέα θρησκευτικά. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ ἄρθρον τῆς κας Ἰσμήνης Χαραλαμποπούλου εἰς τὴν ἑφημερίδα «Πρῶτο Θέμα» τῆς 25^{ης} Ἰουνίου 2017 «Ὁ Ἴρανικὸς κινηματογράφος καὶ τὸ συγκρότημα Dead Can Dance θὰ συνυπάρχουν στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ποῦ θὰ εἶναι ὑποχρεωτικὸ. Στὰ νέα προγράμματα σπουδῶν γιὰ τὸ Γυμνάσιο στὰ θρησκευτικὰ μεταξὺ ἄλλων περιλαμβάνονται ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἱρανικὴ ταινία «περσέπολις» ἕως καὶ προβολὴ ντοκιμαντέρ τοῦ Βασίλη Λουλὲ καὶ τῆ Σαχάντα (ὁμολογία πίστεως πρὸς τὸν Ἀλλάχ «τὸν μοναδικὸ καὶ παντοδύναμο Κύριο τοῦ κόσμου» κλπ. Στὴν ὕλη συμπεριλαμβάνεται ἐπίσης τὸ γνωστὸ τραγούδι «τὸ μερτικό μου ἀπὸ τὴ χαρὰ» σὲ ἔρμηνεία Στέλιου Καζαντζίδη, τὸ τραγούδι τοῦ Γιάννη Ἀγγελάκα «Γιορτὴ», τοῦ Λοῖζου «Ἡμέρα ἐκεῖνη δὲν θὰ ἀργήσει», καὶ τοῦ Μπρὸνς Σπρίνγκστιν τὸ «We shall overcome» σὲ συνδυασμὸ μὲ προτεινόμενη χορογραφία μὲ θέμα τὸ τραγούδι «Agape» τοῦ συγκροτήματος Dead Can Dance (στὰ ἑλληνικὰ «Οἱ Νεκροὶ μποροῦν νὰ χορεύουν») (Ὁρθ. Τύπος 30 Ἰουνίου σέλ. 8). **Σημειώσεις:** Ντροπὴ σας κ. Ὑπουργέ καὶ σὲ σᾶς καὶ στοὺς φωστῆρες τοῦ Ὑπουργείου σας... Κατανοοῦν οἱ πάντες ὅτι εἴσθε ἐντολο-

δόχοι πού ὑλοποιεῖτε σχέδια κοινωνικοῦ προγραμματισμοῦ πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ, τῆς ἄγνοιας, τῆς ρηχότητος καὶ ἐντέλει τοῦ πνευματικοῦ εὐνουχισμοῦ τῶν ἐπόμενων γενεῶν γιὰ νὰ εἶναι εὐκόλα θύματα-πρόβατα, ἀνίκανα νὰ ἀντιδράσουν στὴν χειραγώγηση καὶ ὑποδούλωσή τους.

Ο κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ!



«Μεγάλη ἀπώλεια τῆς πρώτης γυναίκας προέδρου τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου Σιμόν Βέλ πού πρωτοστάτησε στὴν νομιμοποίηση τῶν ἀμβλώσεων στὴ Γαλλία» ἔγραψεν ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης εἰς τὸν προσωπικὸν του λογαριασμὸν εἰς τὸ Twitter. Ὁ κ. Λυκοῦργος Νάνης ἐσχολίασε εἰς τὸ ἱστολόγιον «ΑΚΤΙΝΕΣ» τῆς 8¹⁵ Ἰουλίου 2017: «Ἡ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ ἐπίδοξου πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη (ἄλλος ἓνας πολιτικὸς “μεσσίας” πού ἀναμένει καὶ καραδοκεῖ νὰ ἀναλάβει τὴν ἐξουσία προκειμένου νὰ μᾶς σώσει...) «ἐξύμνηση» τῆς ἀποθανούσης μὲ ἀναφορὰ στὴν «πρωτοποριακὴ» συμβολὴ της στὴ νομιμοποίηση τῆς ἐν ψυχρῶ ἐμβρυοκτονίας, συνιστᾷ σύμπτωμα βαθύτατης ἐξαχρειώσεως τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς ἀπότοκος, παράγωγο καὶ συνέπεια τῆς ἀντίστοιχης ἠθικῆς. Ἐκθειάζει ὁ κ. Μητσοτάκης ἓνα πολιτικὸ πρόσωπο πού πρωτοστάτησε στὴν ἀπό-ἐνοχοποίηση ἑνὸς ἀπὸ τὰ πλέον ἰδιαζόντως εἰδεχθῆ καὶ φρικαλέα ἐγκλήματα-

τα, αὐτὸ τῆς ἐν ψυχρῶ ἀφαιρέσεως τῆς ζωῆς τῶν ἀνυπεράσπιστων ἐμβρύων. Πόσες καὶ πόσες ἀγέννητες ἀνθρώπινες ὑπάρξεις δὲν πολτοποιήθηκαν καὶ δὲν ἀπορρίφθηκαν στοὺς σκουπιδοτενεκέδες καὶ τοὺς ὑπονόμους ἐξ’ αἰτίας τῆς «μεγάλης» αὐτῆς πολιτικῆς προσωπικότητος; Καὶ μάλιστα στὴ λεγόμενη «χώρα τοῦ φωτός» καὶ τοῦ «οὐμανισμοῦ».

ΤΙ ἌΛΛΟ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ;

Πρὶν μερικὲς ἡμέρες ὁ Βουλευτὴς ΑΝΕΛ κος Δημήτριος Καμμένος εἶπε: «νὰ κόψουμε μερικὰ χρήματα ἀπὸ τοὺς συνταξιούχους διότι τὰ δίνουν στὰ ἐγγόνια τους καὶ τὰ χαλᾶνε στὶς καφετέριες». Παραμονὴ τῶν Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων καὶ ἐνῶ ἡ ἀγωνία τῶν μαθητῶν τῆς Γ΄ Λυκείου καὶ τῶν οἰκογενειῶν τοὺς εἶχε κορυφωθεῖ, ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Γαβρόγλου ἀπὸ τὸ Βῆμα τῆς Βουλῆς ἀπαξίωσε τὴν προσπάθεια τῶν παιδιῶν, πού ἔβαινε στὴν τελικὴ εὐθεία καὶ εἶπε «Αὐτὲς οἱ ἐξετάσεις καταστρέφουν γενιὲς ὀλόκληρες» καὶ ὁ λόγος «ὅτι τυραννοῦν τὰ 18χρονα, πού δὲν μποροῦν νὰ πᾶνε γιὰ ἓνα ποτὸ τὸ Σάββατο τὸ βράδυ, δὲν μποροῦν νὰ ἐρωτευθοῦν, ὅταν εἶναι στὴν Γ΄ Λυκείου, διότι ὅλη ἡ οἰκογένεια παθαίνει μιὰ τεράστια κρίση, μήπως τὰ παιδιά τοὺς βγοῦν ἀπὸ αὐτὴν τὴν πορεία». Ἄπορεῖ κανεὶς γιὰ τὶς ἀξίες πού προτάσσει ὁ κ. Γαβρόγλου στοὺς μαθητὲς – μελλοντικούς πολίτες τῆς πολὺπαθῆς αὐτῆς χώρας. Κανεὶς δὲν τοὺς στερεῖ τὴν διασκέδαση καὶ τὴν ψυχαγωγία στὸν ἐλεύθερο χρόνο, πού τὸ κάθε παιδί φροντίζει νὰ ἐξοικονομεῖ. Στὴν ἡλικία αὐτὴ κύριε Γαβρόγλου προέχει ἡ κατάκτηση τῆς γνώσης καὶ ἔπονται ὅλα τὰ ἄλλα, πού ἔχουν μιὰ ὀλόκληρη ζωὴ νὰ γευτοῦν

καὶ νὰ βιώσουν. Ὅσο γιὰ τὸν κύριο Δημήτριο Καμμένο τὰ λεφτὰ τῶν συνταξιούχων τὰ ἔχουν δουλέψει καὶ τὰ δικαιоῦνται, ἀρκετὰ τοὺς ἔχετε κόψει. Καὶ τὰ χρήματά του ὁ κάθε συνταξιούχος ὁ ἴδιος θὰ κρίνει πῶς θὰ τὰ ξοδέψει καὶ ποῦ θὰ τὰ δώσει. Μήπως νομίζετε οἱ πολιτικοὶ ὅτι εἴσθε δικτάτορες καὶ ἔχετε δικαίωμα νὰ ἀποφασίζετε ἐσεῖς ποῦ θὰ δίνει ὁ καθένας τὰ λεφτὰ του; Ἄν θέλετε, κόψτε τὸν δικό σας τὸν καφέ ποὺ πίνετε δωρεὰν στὴ βουλή ἀπὸ τὰ χρήματα τῆς φορολογίας τοῦ «κυρίαρχου» ἑλληνικοῦ λαοῦ...

ΟΔΗΓΟΥΜΕΘΑ ΕΙΣ ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ



Εἰδεχθὲς ἔγκλημα ἐξελίσσειται ἐπίσημα καὶ δεσμευτικὰ πλέον εἰς βάρος τῆς Χώρας μὲ σαφὲς καὶ χρονικὰ προσδιορισμένο ἀποτέλεσμα τὸν ἀφανισμό τῆς, τὸ πολὺ σὲ 30 μὲ 40 χρόνια. Οἱ «δολιοφθορὲς» καὶ οἱ ἐπιπολαιότητες τῶν προηγούμενων κυβερνήσεων κατὰ τῶν πολυτέκνων κορυφώθηκαν μὲ τὴν ψήφιση τοῦ 4^{ου} Μνημονίου ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς κρατοῦντας τὰ ... ἡνία τῆς δυστυχοῦς Ἑλλάδος... Φορολογικὴ καταγίδα κατὰ τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν ... Ἀντίθετα οἱ οἰκογένειες τῶν ἀλλοδαπῶν στὴ χώρα μας, ὑπὸ συνθήκες ἄσχημες, κάνουν πέντε, ἕξι καὶ ἑπτὰ παιδιά ἢ κάθε μία ... Ὁ στόχος ὀφθαλμοφανής. Νὰ κυριαρ-

χήσουν πληθυσμιακὰ στὴ Θράκη, ὥστε νὰ τὴν προσαρτήσουν στὴν Τουρκία. (Τοῦ κ. Γρηγόρη Καλοκαιρινοῦ, πηγή: Ἐφημερίδα «Στὸ Καρφί», 27-5-2017)

ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1^η σελίδα)

... γιατί ἡ Ὁρθοδοξία δὲν θὰ ὑποχωρήσει καὶ πολὺ περισσότερο δὲν θὰ ὑποταχθεῖ στὸν δόλιο Πάπα, καὶ στοὺς πολυώνυμους προτεστάντες. Ἐκεῖνοι, ἂν θέλουν, ἄς ἐπιστρέψουν στὴν Ἐκκλησία. Ἄς μετανοήσουν καὶ ἄς ἀναθεωρήσουν, ἀπαρνούμενοι τὶς αἰρετικὲς τοὺς ἀπόψεις καὶ τὶς κοσμικὲς τοὺς ἐπιδιώξεις. Ἡ Ὁρθοδοξία, διαφυλάσσει τὴν Ἀλήθεια τῶν πραγμάτων, εἶναι σύμφωνη μὲ τὴν ἀποστολικὴ καὶ πατερικὴ παράδοση καὶ προτείνει ξεχωριστὸ τρόπο ζωῆς, ποὺ ἀρνεῖται τὸ συμβιβασμὸ μὲ τὸν ἁμαρτωλὸ κόσμο. Αὐτὰ τὰ πράγματα δὲν ἀλλάζουν, ὅσο καὶ νὰ προσπαθοῦν οἱ ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας μεγαλόσχημοι οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν ψευδαίσθηση ὅτι καθορίζουν τὴν πορεία τῶν πραγμάτων καὶ οἱ λαοί, ὡς ἄβουλο καὶ ὑπάκουο κοπάδι τοὺς ἀκολουθεῖ. Ὅχι. Οἱ οἰκουμενιστές εἶναι ὀλομόναχοι καὶ οἱ ἐμφανιζόμενοι ὡς ὑποστηρικτὲς τοὺς δὲν ἔχουν καμιά σχέση μὲ τὴν ἐκκλησία καὶ εἶναι πνευματικὰ ἀναλφάβητοι. Καὶ κάτι ἀκόμα ποὺ δὲν προσέχουν οἱ ἀλαξόνες οἰκουμενιστές. Οἱ Ὁρθόδοξοι ἔχουν τὴν καλὴ ἐπιθυμία νὰ ἐπισκέπτονται τὰ ἱερὰ προσκυνήματα καὶ τοὺς ἅγιους τόπους, ὅπου φυλάσσονται ἱερὲς εἰκόνες καὶ ἅγια λείψανα ἢ συνδέονται μὲ ἐξαγιασμένες μορφὲς τῆς Ὁρθοδοξίας. Ὅμως ἡ ἐπιθυμία αὐτὴ μειώνεται καὶ κάποτε χάνεται, ὅταν βλέπουν ὅτι ἐκεῖ ὑπάρχουν καὶ ἔχουν ἄρμο-

διότητα οικουμενιστές κληρικοί, οι οποίοι δὲν διακρίνονται για τὴν προσήλωσή τους στὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ για τὸ σεβασμὸ τους στὴν παράδοση. Εἶναι καιρὸς νὰ περιορίσουμε τὴ δράση τῶν ἐπικίνδυνων οἰκουμενιστῶν καὶ νὰ σταθοῦμε στὶς ἐπάλξεις τῆς Ὀρθοδοξίας ἀδιαφορώντας για τὶς ἀπειλές ποὺ ἐκτοξεύουν καὶ τὰ ἀπαξιωτικὰ λόγια ποὺ διατυπώνουν.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΙΚΑΚΗΣ

Ἡ ἄγνωστη ἱστορία του, ἀπὸ τότε ποὺ δημοσιεύτηκε κυρίως στὸ διαδίκτυο κάνει τοὺς Ἕλληνες ποὺ νοιάζονται νὰ ριγοῦν ἀπὸ συγκίνηση μὰ καὶ νὰ σφίγγουν τὰ δόντια ἀπὸ ἀγανάκτηση. Ὅμως ἓνα εἶναι βέβαιο. Καθένας ποὺ θὰ διαβάσει για τοῦτο τὸ παλικάρι θὰ νιώσει πὼς δίκαια τοῦ ἀξίζει μιὰ θέση δίπλα στοὺς μεγαλύτερους Ἥρωες τοῦ Ἑλληνισμοῦ! Καὶ καθένας θὰ θελήσει νὰ γίνει «Μπικάκης» σὰν ἔρθει ἡ ὥρα νὰ ξοφλήσει ἡ Ἑλλάδα τοὺς λογαριασμοὺς της μὲ τοὺς παρανοϊκοὺς Στρατηγὸς τῆς Τουρκίας ποὺ κρατώντας σὲ στρατιωτικὴ κατοχὴ τὴ μισὴ σχεδὸν Κύπρο για 35 ὀλόκληρα χρόνια καὶ παραβιάζοντας σχεδὸν καθημερινὰ τὴν Ἑλλάδα, παραβιάζουν τὴν Εἰρήνη, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπομονὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ θὰ ἀποδώσει κάποτε Δικαιοσύνη. Ἄς θυμηθοῦμε: «Ἡ προδοσία τῆς Κύπρου βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη, ὁ Ἄττιλας προχωρᾷ καὶ οἱ καταδρομεῖς βρίσκονται στὴν Μεγαλόνησο, ἀνάμεσα σ' αὐτοὺς καὶ ὁ καταγόμενος ἀπὸ τὸ χωριὸ Ἀ-

σὴ Γωνιά, στὰ σύνορα Ρεθύμνου – Χανίων, καταδρομεῖς Μπικάκης τῆς Α' Μοίρας τῆς ΕΛΔΥΚ. Ἡ μοῖρα χωρίζεται σὲ ζευγάρια ἔχοντας βαρὺ ὄπλισμό. Ὁ Μπικάκης μαζί μὲ τὸν ἕτερο Κρητικὸ Μπικανᾶκη καλοῦνται νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν περιοχὴ ἀριστερὰ τῆς ἀντιπροσωπίας τῆς “Ford”, διαθέτοντας ἓνα ΠΑΟ (Πυροβόλο Ἄνευ Ὀπισθοδρομήσεως) καὶ 8 βλήματα. Ὑπὸ συνεχῆ βροχὴ ἀπὸ ὄμιους τῶν Τούρκων, ὁ Μπικάκης μετακινεῖται πρὸς ἄλλο σημεῖο, πιστεύοντας ὅτι ὁ Μπικανᾶκης τὸν εἶχε ἀντιληφθεῖ, κάτι ποὺ δὲν συνέβη. Παρόλο ποὺ συνειδητοποιεῖ ὁ Μπικάκης ὅτι εἶναι μόνος δὲν λιποψυχεῖ. Τοποθετεῖ τὸ βλήμα, φέρνει τὸ ΠΑΟ στὸν ὦμο του καὶ



τὸ μάτι του στὴ διόπτρα. Ἔρχονται 6 ἄρματα M-48-A2 καὶ πίσω τους ἓνα τουρκικὸ Τάγμα Πεζικοῦ. Στὰ 300 μέτρα ἐγκλωβίζει τὸ 1^ο ἄρμα καὶ στὰ 270 μέτρα τὸ κάνει παλιοσίδερα, ἀναγκάζοντας τὰ δύο ἄτομα τοῦ πληρώματος νὰ τὸ ἐγκαταλείψουν. Ἀλλάζει θέση, ἐγκλωβίζει τὸ 2^ο ἄρμα καὶ τὸ τυλίγει στὶς φλόγες χωρὶς νὰ γλιτώσει κανεὶς ἀπὸ τὸ πλήρωμα. Στὰ 200 μέτρα καταστρέφει καὶ τὸ 3^ο ἄρμα, ἐνῶ οἱ Τούρκοι τὸν ψάχνουν σὰν τρελλοί, ἀλλάζει θέση καὶ καταστρέφει καὶ τὸ 4^ο ἄρμα. Τὰ δύο ἐναπομείναντα ἄρματα φοβοῦνται καὶ κρύβονται. Τὸ 5^ο κάνει τὸ λάθος καὶ ἐμφανίζεται καὶ ὁ Μπικάκης τὸ καταστρέφει. Τὸ 6^ο καὶ τελευταῖο ὀπισθοχωρεῖ καὶ στὰ 700 μέτρα μακριὰ ὁ Μπικάκης τὸ καταστρέφει κι' αὐτό. Τὰ πληρώμα-

τά τους πού μέρες πριν ξεκαιγαν ά- μάχους, γυναίκες, ιερείς και παιδιά, κάηκαν σε λίγα λεπτά από τον μοναχικό εκδικητή Κρητικό. Οί Τουρκοί πεζικάριοι βλέποντας τó θάνατο μπροστά τους τρέχουν να καλυφθούν στη σχολή Γρηγορίου. Τα δύο έναπομείναντα βλήματα του Μπικάκη ρίχνονται στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο του κτιρίου! Πόσα πτώματα μέτρησαν οί Τουρκοί στο κτίριο δέν μαθεύτηκε ποτέ... Ο Μπικάκης μετά παρέμεινε τέσσερις μέρες χωρίς τροφή πολεμώντας με ένα πολυβόλο που βρήκε πεταμένο στον διπλανό λόφο. Ο Καταδρομέας Μπικάκης (όπως και κάθε άλλος Άξιοματικός ή όπλίτης από όσους έλαβαν μέρος στην άνιση Μάχη) δέν έλαβε ποτέ κάποια ήθική άμοιβή ή έπαινο! Η πρόταση του Διοικητή για άμεση άπονομή του Χρυσού Άριστείου Άνδρείας έμεινε για πάντα στα συρτάρια των «ΗΓΕΤΩΝ». Από ένοχη σιωπή; Άπό ντροπή; Άπό προκατάληψη; Ποτέ κανένας δέν έμαθε. Όταν άπολύθηκε από τó Στρατό εργάστηκε σαν οικοδόμος. Έκανε οικογένεια. Άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο άτύχημα τó 1994. Έμμανουήλ Μπικάκης, ένας μεγάλος σύγχρονος έ-



θνικός ήρωας πολέμου, που κρύψανε οί άνανδροι για να μίν φαίνεται τόσο άνυπόφορη ή άνανδρία τους.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ

ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έπί τή μνήμη τής 2^{ης} - εν όράματι - έμφανίσεως των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Άπόγευμα: 6.30 μ.μ.

Μέγας Έσπερινός και Άρτοκλασία

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Πρωί: 7.30 - 10.30 π.μ.

Όρθρος και Θεία Λειτουργία

Άπόγευμα: 6.30 μ.μ.

Παράκλησις εις τόν Άγιο Ραφαήλ και Προσκύνησις τεμαχίου Αγίου Λειψάνου του Αγίου Ραφαήλ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΡΑΦΑΗΛ

Θα ξαναρχίσουν από
την Τετάρτη 16 Αύγουστου
στις 6.30 μ.μ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΡΑΦΑΗΛ

Κάθε ήμέρα άνοικτά

9.00 - 1.00 πρωί άνοικτά

1.00 - 5.00 Μεσημέρι κλειστά

5.00 - 7.00 άπόγευμα άνοικτά

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - Μηνιαίο Ένημερωτικό Φυλλάδιο

Ίδιοκτήτης: Άδελφότης Όρθοδόξου Έραποστολής «Ο Άγιος Ραφαήλ»

Έδρα: Άνω Σούλι Μαραθώνος, Ίστοσελίδα: www.agiosrafael.gr

Έκδότης-Δ/ντής: Άρχιμ. Ραφαήλ Άλιτιπαρμάκης, τηλ. 22940-61151 κ' 6944359953,

E-mail: p.rafael@agiosrafael.gr - Έπιστολές και έμβάσματα άποστέλλονται εις

Διεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθώνα.