

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Σεπτέμβριος 2009

ΔΕΣΠΟΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

«Δεν θα γράψω πρόχειρα, ούτε βιαστικά. Μετά λόγου γνώσεως θά πω ότι η κατεστημένη εκκλησία, η εκκλησία που υπηρετεί τον Καίσαρα και όχι το Θεό, η εκκλησία που δεν έχει καμιά σχέση με το πνευματικό καθίδρυμα που ίδρυσε ο Χριστός και οι Απόστολοί Του, η εκκλησία της καλοπέρασης και της προστασίας που της προσφέρει ο Καίσαρας, η εκκλησία που είναι ταυτόχρονα κατήγορος και δικαστής για τους ιερείς, ενώ τον λαό του Θεού τον αγνοεί παντελώς, ΑΥΤΗ η εκκλησία, με την απόφασή της να άθωώσει τον πρώην Αττικής Παντελεήμονα Μπεζενίτη, που είναι έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού, καταδικασμένος σε κάθειρξη 6 χρόνων από τα ποινικά δικαστήρια, έχει πάρει «διαζύγιο» από το λαό του Θεού.

Μετά την απόφαση αυτή η κατάσταση δεν αποκλείεται να οδηγηθεί στά άκρα και η υπόθεση του «παλαιού ήμερολογίου» να είναι ένα απλό έπεισόδιο κο-

ντά σ' αυτό που θα ακολουθήσει. Ύπερεκτίμησαν τη δοτή ισχύ τους οι δεσποτάδες και επιχείρησαν άλμα πάνω από ένα φοβερό γκρεμό. Αν θα περάσουν απέναντι ή θα πέσουν μέσα στον γκρεμό θα αποδειχτεί πολύ σύντομα.

Έτσι κι' αλλιώς, ποτέ τους δεν θέλησαν να δώσουν τέλος σε μία έκκρεμότητα που την ονομάζουν χωρίς συστολή «εκκλησιαστικό πρόβλημα». Πρόβλημα είναι ο δεσποτισμός. Πρόβλημα είναι η σιγουριά τους ότι αφού έχουν τον Καίσαρα με το μέρος τους κι' αυτός ό ... έρωτας είναι σφοδρός και άμοιβαίος, δεν πρόκειται να τους άμφισβητήσει ή να τους διώξει από τα πόστα τους κανείς.

Μπορεί στο παγκάρι να λιγότεψαν τα έσοδα, μπορεί οι πολιτικοί γάμοι να αύξηθηκαν, αλλά όλα αυτά ήταν έξτρα έσοδα και η μείωσή τους δεν έβαλε σε κίνδυνο την άνεση και την πολυτέλεια μέσα στην όποια ζούν. Γιατί για τους δεσποτάδες μετράει η άνεση και η καλοπέραση.



Ο Πάμπωχος
Ιησούς

Μετράει ότι αποτελούν αναγνωρισμένη αρχή από τον Καίσαρα και ο λόγος τους περνάει και υπολογίζεται. Τι σκέφτεται και πώς εκφράζεται ο λαός του Θεού, αν τα απολωλότα πρόβατα είναι ασύγκριτα πιδ πολλά από τα στεγασμένα, καρφι δέν τους καίγεται κι' ούτε να τὸ ἀρνηθοῦν μποροῦν, οὔτε να τὸ διαψεύσουν, ἀφοῦ βοᾶ ἡ πραγματικότητα. Οἱ ἐκκλησίες γεμίζουν με 500 ἢ 1000, ὅμως τὰ απολωλότα πρόβατα, αὐτοὶ ποὺ δὲν ἐκκλησιάζονται κι' ἔχει στεγνώσει ἡ πίστη μέσα τους, ἐξαιτίας τοῦ δεσποτικοῦ καθεστώτος, εἶναι ἑκατοντάδες χιλιάδες.

Ἐνδεχομένως, νὰ ἔδειχναν ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων, ἂν ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὴ δική τους σωτηρία. Ἄν εἶχαν φόβο Θεοῦ. Ἄν σὲ περιόδους ὅπως ἡ σημερινή, ἄφηναν τὰ μητροπολιτικὰ μεγα-

ρα καὶ πῆγαιναν νὰ συναντήσουν τὸν ἄνεργο, τὸν ὄρφανό, τὸν πεινασμένο. Μετριοῦνται στὰ δάχτυλα οἱ ἱερωμένοι ποὺ τηροῦν τίς ἐντολές / παραγγελίες τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ πῶς νὰ μιλήσουν γιὰ οἰκονομικὴ κρίση ἐκεῖνοι ποὺ ζοῦν μέσα στὴ γλιδὴ καὶ στὴ μακαριότητα; Πῶς νὰ ἀντιληφθοῦν πῶς σκέφτεται καὶ πῶς θέλει τοὺς ἱερωμένους τοῦ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἐκεῖνοι εἶναι ὑπάλληλοι τοῦ Καίσαρα καὶ πληρω-

νονται γιὰ ταῖς ὑπηρεσίες ποὺ τοῦ προσφέρουν;

Καλύτερα νὰ μὴ μιλοῦσε καθόλου ὁ ἄβουλος ἀρχιεπίσκοπος. Αὐτὰ ποὺ εἶπε γιὰ νὰ πάρει ἀποστάσεις ἀπὸ τὴν ἀπόφαση, ἰσοδυναμοῦν με τραγωδία. Ὁ προκαθήμενος δὲν μπορεῖ νὰ ἀποστασιοποιεῖται. Ἄν τὸ πνεῦμα τοῦ δὲν γίνεται σεβαστὸ μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς Ἱεραρχίας, σημαίνει ὅτι οἱ συνοδικοὶ ἔχουν ἄρει τὴν ἐμπιστοσύνη τους ἀπέναντί του. Σημαίνει ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν τὸν ψήφισαν καιροφυλακτοῦσαν, γιὰ νὰ τραβήξουν τὸ χαλὶ κάτω ἀπὸ τὰ πόδια του. Ἐπειδὴ ἐμεῖς



Οἱ ... «πάμπτωχοι»;
διάδοχοι τοῦ Ἰησοῦ
Ο μεσαῖος ἔχει 1,5 δις
για τα ... γεράματα

δὲν ἐνδιαφερόμαστε γιὰ τοὺς συσχετισμοὺς μέσα στὴν σύνοδο, δὲν ξέρουμε ποῖον ψήφισαν οἱ «ἑπτὰ» ποὺ ἀθώωσαν τὸν πρῶην Ἀττικῆς, οὔτε φυσικὰ ξέρουμε ἂν οἱ «πέντε» ποὺ μειοψήφισαν εἶναι τοῦ κλίματος τοῦ Ἱερωνύμου. Αὐτὲς οἱ

μικρότητες δὲν μᾶς ἀπασχολοῦν. Σημασία ἔχει ὅτι ὁ Ἱερωνύμος ἔχασε τὴ μάχη, ποὺ κρίνει τὸν πόλεμο. Καὶ ἓνας ἠττημένος στὸν τομέα αὐτὸ ἀρχιεπίσκοπος, τύποις ὑφίσταται πλέον.

Ἄς μὴ εἶναι τόσο σίγουροι γιὰ τὴ συνέχεια οἱ δεσποτάδες. Ζοῦμε ἡμέρες ἀνατροπῶν. Δὲν ἐτοιμάζεται μόνον ὁ Ἀντίχριστος νὰ κάνει τὴν ἐμφάνισή του, ἀπὸ ἀντιθέτη κατεύθυνση, ἀπὸ τὸ δρόμο ποὺ χάραξαν οἱ

Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγιοι καὶ οἱ Πατέρες. Θὰ ἔρθει στο μεγάλο «ρανετεβού» τὸ μικρὸ ποῖμνιο, μὲ ἐκεῖνο τὸ χριστιανικὸ ὀρθόδοξο φρόνημα, ποὺ δὲν θὰ τοὺς χαριστεῖ. Ἄλλωστε δὲν εἶσατε παρὰ «μισθοφόροι» τοῦ Καίσαρα, δὲν εἶσατε κὰν ... τακτικὸς στρατός. Δηλαδή, οὕτως ἢ ἄλλως, εἶσατε / ἔχετε θέσει τοὺς ἑαυτοὺς σας ἐκτὸς μάχης. Αὐτὸ ποὺ ξεκίνησε καὶ φτάνει, σὰς ἔχει ἀφήσει ἤδη πίσω του...

Δεσποτάδες, μὴ ἀσχολεῖστε ἄλλο μὲ τὸ ἔργο τῆς σωτη-

ΘΑΥΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ

Ὅλοι ξέρουμε γιὰ τὴν καταστροφικὴ πυρκαϊὰ ποὺ ξέσπασε στὶς 21 Αὐγούστου στὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ καὶ κράτησε ἀρκετὲς ἡμέρες, ἀφήνοντας πίσω πολλὰ καμμένα δάση καὶ κατεστραμμένες περιουσίες. Πρόκειται γιὰ μίαν ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες καταστροφὲς τοῦ φυσικοῦ πλοῦτου τοῦ νομοῦ μας, ποὺ δύσκολα θὰ ξεπεράσουμε καὶ ἀκόμη πιδ δύσκολα θὰ ξεχάσουμε, καθὼς ἔκαψε τεράστιες ἐκτάσεις ἀπὸ τὰ τελευταῖα ἑναπομείναντα παρθένα καὶ πανέμορφα δάση, ἀλλὰ ταυτόχρονα εἰσχώρησε σὲ πάμπολες κατοικημένες περιοχὲς, συνοικίες καὶ δήμους, καταστρέφοντας τὰ πάντα στὸ πέρασμά της, λόγω καὶ τῶν πολὺ ἰσχυρῶν ἀνέμων ποὺ ἐπικρατοῦσαν τὶς μέρες ἐκεῖνες. Καὶ παρατηρήθηκε κατὰ κόρον ἢ φωτιὰ νὰ ἐπιστρέφει στὸ ἴδιο μέρος δύο ἢ καὶ τρεῖς φορές ἀπὸ διαφορετικὴ κατεύθυνση ἢ καὶ κυκλωτικά, λες καὶ ἀπαιτοῦ-

ρίας μας. Σωθήκαμε! Εἶδαμε φῶς! Ἡ σωτηρία εἶναι ἐκεῖ, ὅπου δὲν εἶσατε ἐσεῖς! Ἦρθε ὁ καιρὸς, ποὺ δὲν σὰς χρειάζεται! Δουλέψατε σκληρά, γιὰ νὰ ἀνοίξετε τὸ δρόμο στὸν κίβδηλο Χριστό. Φτάνει, ὡς ἐδῶ!»

Ἄρθρο τοῦ Δημοσιογράφου κ. Γαβριήλ Θ. Λαμψίδη «ΑΡΧΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΑΘΩΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», ἔφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», 20 Μαρτίου 2009, αρ. φυλλ. 1776, Σελὶς 6.

σε νὰ κάψει ὅποσδήποτε τὰ πάντα πρὶν φύγει.

Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ στὸν Ἅγιο Ῥαφαήλ, στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραθῶνα. Ἡ φωτιὰ ἦλθε βουίζοντας ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ἡσυχαστηρίου ποὺ κεῖται πρὸς τὸ δάσος ποὺ κατεβαίνει μέχρι τὸν Σχοινιά καὶ τὸ Κάτω Σούλι, πέρασε ἀπὸ τὴν πάνω καὶ τὴν κάτω μεριὰ τοῦ Ἡσυχαστηρίου, τὸ κύκλωσε, κατέβηκε καὶ ἀπὸ τὴν ἀντίθετη μεριὰ τῆς πλαγιάς ποὺ βρῖσκεται ὁ Ναὸς τῶν Ἁγίων μας καὶ συνέχισε πρὸς τὸ δάσος μεταξὺ Ἄνω Σουλίου καὶ Μαραθῶνα. Ὅμως, ὦ τοῦ θαύματος, ἐνῶ τὸ Ἡσυχαστήριον δὲν περιβάλλεται ἀπὸ μαντρότοιχο ἢ ἀντιπυρρικές ζῶνες, ἀλλὰ μόνο ἀπὸ ἓνα ἀπλὸ συρματόπλεγμα, καὶ παρὰ τὸ ὅτι ὀλόκληρο κυκλώθηκε ἀπὸ τὶς φλόγες, καμία ἀπὸ αὐτὲς δὲν προσπέρασε τὰ ὄριά του. Ἔτσι, στὸ ἐσωτερικὸ του τὸ Ἡσυχαστήριον παρέμεινε καταπράσινο, ἐνῶ

ἐξωτερικὰ περιζώσθηκε ἀπὸ μία καμένη ζώνη. Εὐχαριστοῦμε καὶ δοξάζουμε τοὺς Ἁγίους καὶ θαυματουργοὺς προστάτες μας Ῥαφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη ποὺ σκέπασαν μὲ τὴν χάρη τους τὸ Ἱησυχαστήριον καὶ δεν ἄφησαν να καεῖ. Τὸ θαῦμα εἶναι ὀλοφάνερο σὲ ὅποιον ἀντικρύσει τώρα τὸ Ἱησυχαστήριον, ἀλλὰ ἀκόμα περισσότερο σὲ ὅλους ὅσους ἦταν ἐκεῖ, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πυρκαϊᾶς. Οἱ φλόγες ἔφταναν τὰ τέσσερα μέτρα ὕψος καὶ εἶχαν μεγάλη ὀρμὴ καὶ ταχύτητα, λόγω τῶν ἰσχυρῶν ἀνέμων, ἀλλὰ καὶ τῆς πυκνῆς βλάβστησης μὲ πολλὰ πεύκα ποὺ ὡς γνωστὸν εἶναι εὐφλεκτα καὶ συχνὰ ἐκτοξεύουν πυρακτωμένα κουκουνάκια, τὰ ὁποῖα μποροῦν να δημιουργήσουν ἀνεξάρτητες ἐστίες φωτιᾶς πολλὰ μέτρα μακρῶς. Εἶχε δὲ τόση

μανία ἢ φωτιά, ὥστε πρακτικὰ δεν χρησίμευαν οἱ πυροσβεστήρες, ἀφοῦ ὅ,τι ἔριχναν γύριζε πρὸς τὰ πίσω ἀπὸ τὸ καυτό ῥεῦμα ἀέρα ποὺ ἔβγαζαν οἱ φλόγες. Καὶ ὅμως, παρ' ὅλα αὐτά, οὔτε ἓνα δέντρο δεν κήηκε στο ἐσωτερικὸ τοῦ Ἱησυχαστηρίου καὶ μποροῦσε κανεὶς να βλέπει δυο διπλανὰ δέντρα, τὸ ἓνα ἀπ' ἔξω ἀπ' τὸ Ἱησυχαστήριον να καίγεται, ἐνῶ τὸ ἄλλο ἀπὸ μέσα να μὴν παίρνει φωτιά. Πράγματι μεγάλη ἢ χάρις καὶ ἡ δύναμη τῶν Ἁγίων μας καὶ ἡ παρρησία Τοῦς πρὸς τὸν παντελεῆμονα Θεοῦ. Ἐμεῖς πάντοτε θὰ τοὺς εὐχαριστοῦμε, θὰ τοὺς τιμοῦμε καὶ θὰ τοὺς δοξάζουμε, παρακαλώντας Τοὺς να σκέπουν, να προστατεύουν καὶ να σώζουν τὴν Ἱερά μας Ἀδελφότητα, ἀλλὰ καὶ κάθε ὀρθόδοξο Χριστιανὸ ποὺ βρῖσκεται σὲ ἀνάγκη καὶ θλίψεις.

ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κάθε Κυριακὴ καὶ μεγάλες
Ἑορτές
Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία
7.30 - 10.15 π.μ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ

Οἱ Παρακλήσεις τοῦ Ἁγίου
Ραφαήλ κάθε Τετάρτη, στις
6.30 μ.μ. Σᾶς περιμένουμε.

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - Ἐνημερωτικὸ Δελτίο

Ἰδιοκτῆτης:

Ἀδελφότης Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἔδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Δ/νσις: Τ.Θ. 7 Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνας,
Ἴστοσελίδα: www.agiosrafael.gr

Ἐπεύθυννος ἐκδόσεως:

Ἀρχιμ. Ραφαήλ, τηλ. 22940 - 61151 καὶ 6979835185,
e-mail: arxim_rafael@agiosrafael.gr