

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

(αρ. φυλλ. 87)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Σεπτέμβριος 2017

ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ!!!

Κύριε Πρόεδρε, ΠΩΣ ΥΠΟΓΡΑΨΑΤΕ την κατάργηση ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΣΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ; Πότε θα ἐκδώσετε Προεδρικό Διάταγμα τὰ σχολεία νὰ τιμούν ὅλο τὸ χρόνο ὅσους ἔπεσαν γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία καὶ νὰ μὴν παραλεί-

πουν νὰ ψάλλουν τὸν Ἑθνικὸ Ὕμνο; Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας, ὅταν ἐκλεχθήκατε στὸ ἀνώτατο ἀξίωμα τῆς χώρας μας, ὁ Λαὸς γέμισε ἐλπίδες ὅτι θὰ ἦσασταν τὸ φράγμα ποῦ θὰ συγκρατοῦσε τὸ νερὸ ἀπὸ τὴν

πλημμύρα. Δυστυχῶς ἀποδείχθηκαν «ὑπερραισιόδοξες» οἱ προσδοκίες ... Τὸ φράγμα ἔσπασε καὶ τὸ νερὸ, ὡς κατακλυσμὸς, ἔφτασε στὸν κόσμον δημιουργώντας ἓνα ἔλος ἀπὸ πώματα σὲ ἀποσύνθεση. Καὶ μέσα στὴν ἀποσύνθεση αὐτὴ «προεξάρχει» τὸ τελευταῖο Προεδρικό σας

Διάταγμα γιὰ τὴν κατάργηση τῆς ἔπαρσης τῆς σημαίας. Γιὰ τὴν πράξη αὐτὴ ἀρμόζει ὅλοι οἱ Ἕλληνες νὰ βάλουμε τὴν Σημαία μας νὰ κυματίζει ΜΕΣΙΣΤΙΑ στὰ Σχολεία, στὰ μπαλκόνια, στὶς Ἐκκλησίες καὶ στὰ Μοναστήρια μας. Ἡ πράξη αὐτὴ δὲν συγκρίνεται μὲ τοὺς χαμένους πολέμους τοῦ 1897 καὶ τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς, διότι τότε, ἂν καὶ ζήσανε οἱ προγονοὶ μας χαμένους, εἶχαν κάτι ποῦ σήμερα αὐτοκαταστρέφουμε: τὸ «ΟΡΑΜΑ»!



Τὴν ἡμέρα ποῦ ἀσπάζεστε τὴν εικόνα τῆς Παναγίας στὶς 15 Αὐγούστου καὶ τὰ στρατιωτικὰ ἀγήματα σὰς ἀπονέμουν τιμὲς μπροστὰ στὴν Γαλανόλευκη, ἂς ἔλθουν στὸ νοῦ σας: - Ὁ Καγιαλεδάκης ποῦ ἔκανε τὸ σῶμα του κοντάρι σημαία τὸ 1897 - Ὁ Εὔζωνας Κουκίδης ποῦ ἔ-

πεσε από τον Ίερό Βράχο τυλιγμένος με την Έλληνική σημαία το 1941.



- Η άκριτική κυρά της Ρω και η κυρά των Μαρασίων που μιὰ ζωή σηκώναν περήφανα την Έλληνική σημαία - Η καταστροφή της Έλλης από τους φασίστες Ιταλούς - Τα χαμένα πτώματα που βρίσκονται θαμμένα στην Βόρειο Ήπειρο. - Ο ήρωας Σολωμός Σολωμού που έπεσε για τη Σημαία στην Κύπρο το 1996 και ο Τάσος Ίσαακ ... Γι' όλα τα παραπάνω τότε θα εκδώσετε Προεδρικό Διάταγμα, να τα διδάσκονται κάθε μέρα τα παιδιά στα σχολεία; Η ΕΚΚΛΗΣΗ αυτή γράφεται χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες και εθνικιστικές ακρότητες, αλλά με πολύ αγάπη και ανησυχία για το μέλλον της πατρίδας μας. Πιστεύουμε στο τρίπτυχο των θεσμών που κρατούν αυτό το Έθνος: «Θρησκεία, Πατρίδα, Οικογένεια» και είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Αυτό θα το μεταδώσουμε και στα παιδιά μας. Το Έθνικό αίσθημα των Ελλήνων ζητά να σκεφτείτε ξανά πολύ προσεκτικά όλη τη δέσμη των διαταγμάτων του Υπουργείου ά-παιδείας και ά-θρησκευμάτων και να ανακαλέσετε το Προεδρικό Διάταγμα που υπογράψατε σύμφωνα με την έξουσία που έχετε ως πρώτος Άρχων της χώρας. Δεν κάνουν οι θεσμοί τα πρόσωπα, αλλά τα πρόσωπα κάνουν τους θεσμούς και μέ-

νουν στην ιστορία. Αυτές οι σκέψεις δεν είναι άπλες υποδείξεις στο πρόσωπό σας, αλλά απαιτήσεις αγάπης και μεγάλου πόνου του Έλληνικού Λαού, από τον όποιον, όπως ένδελεχώς γνωρίζετε ως ακαδημαϊκός διδάσκαλος, πηγάζουν όλες οι έξουσίες. (Πηγή: tideon.org)

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ!

«Ο έγγονος του Ίωσήφ Στάλιν, Άλεξάντρ Μπουρντόνσκι πέθανε σε ηλικία 75 χρόνων. Ο Μπουρντόνσκι ήταν σκηνοθέτης. Πατέρας του ήταν ο Βασίλι Στάλιν και μητέρα του η Γκαλίνα Μπουρντόνσκαγια. Μετά το χωρισμό τους το 1954 ο Άλεξάντρ πήρε το επίθετο της μητέρας του. Ο ίδιος σε μιὰ από τις συνεντεύξεις του, είχε δηλώσει ότι είχε δει από μακριά τον παππού του που στεκόταν στο βήμα σε μιὰ από τις παρελάσεις στην Κόκκινη Πλατεία και από κοντά μόνο μιὰ φορά στην κηδεία του, το 1953. Πριν από δύο χρόνια ο Άλεξάντρ είχε δηλώσει πως κανένας δεν ήθελε να έχει την παιδική του ηλικία και πως άλλαξε το όνομά του, για να ζήσει μέσα στις Τέχνες (Ίστ. Tribune.gr). Δίδαγμα: όταν οι ίδιοι οι κατά σάρκα συγγενείς του κόκκινου τέρατος (κόρη, έγγονος) τον είχαν αποκηρύξει και οι σύγχρονοι κομμουνιστές τον αποθεώνουν, κάτι δεν πάει καλά με την ψυχική τους υγεία! Το «εργατοσωτήριο» ΚΚΕ αποκατέστησε, σε προηγούμενο συνέδριο του το «μακαρίτη σύντροφο» και «πατερούλη των λαών», για ποιό λόγο; Προφανώς για το ότι υπήρξε μέγας διώκτης και σφαγέας των Χριστιανών! Ο διάβολος «αποθεώνει» τους δικούς του! (Ορθόδοξος Τύπος, 11-8-2017, σελίς 2)



Γειά σας Γέροντα. Λέγομαι Ξ.Π. από Δράμα. Ήθελα να σᾶς γράψω για τὸ θαῦμα ποὺ ἔκανε ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ στὸν πατέρα μου Ἀ. Π. Πήγε μὲ πνευμονία στὸ νοσοκομεῖο καὶ τοῦ βρῆκαν μί-

α μεγάλη σκιά καὶ μιλοῦσαν ὅτι ἔχει καρκίνο στὸν πνεύμονα. Ἦταν δεκαπέντε ἡμέρες στὸ νοσοκομεῖο μὲ ὀρους καὶ ἀντιβιώσεις. Κάθε ἡμέρα παρακαλοῦσα τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ μὲ τὴν χάρη Του νὰ τὸν κάνουν καλά καὶ στὸν Ἅγιο Ἰούδα τὸν Θαδδαῖο καὶ στὸν Ἅγιο Λουκά τὸν Κριμαῖο καὶ στὸν Ἅγιο Ἐφραίμ. Κάθε μέρα τὸν σταύρωνα μέχρι τὶς ἐπόμενες ἐξετάσεις ὅταν ἓνα βράδυ ποὺ εἶχε βγεῖ ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο ὁ πατέρας μου, τρόμαξε πολὺ στὸν ὕπνο του. Σηκώθηκα καὶ ρώτησα τί ἔπαθε καὶ μοῦ εἶπε ὅτι εἶδε ἓναν ἄντρα στὴν πόρτα. Ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμή ἤξερα ὅτι οἱ ἐξετάσεις θὰ βγοῦν καλές καὶ ἐγὼ προσωπικὰ εἶδα τὸν Γιατρό μας στὸν ὕπνο μου καὶ μοῦ εἶπε μόνο ὅτι «Πέρασε»!!! Δοξασιμένο τὸ ὄνομα τῶν Ἁγίων Ραφαὴλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης, μεγάλη ἢ Χάρη Τους. Καὶ πλέον πῆρα δύναμη καὶ ἤξερα ὅτι ὅλα θὰ πᾶν καλά. Καὶ ἔτσι ἔγινε. Ἔκανε ἐπαναληπτικὲς ἐξετάσεις καὶ βγῆκαν πεντακάθαρες. Μᾶς ἔσωσαν. Πολλὲς φορὲς ἔχουν σώσει καὶ τὴν μητέρα μου Μαρία ἀπὸ βέλαιο θάνατο. Πέρασε 4 ἐγκεφαλικά καὶ ἓναν ἀκρωτηριασμό ποὺ οἱ γιατροὶ φοβόνταν ὅτι δὲν θὰ ἀντέξει τὸ

χειρουργεῖο, λόγω πολλῶν προβλημάτων καρδιάς. Ἐγὼ πιστεύω στὴ χάρη Τους καὶ τὴν ἔταξα στοὺς Ἁγίους μας. Εἶδα τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ σὰν γιατρό στὸν ὕπνο μου μπροστὰ σὲ ἓνα ἄσανσέρ νοσοκομείου. Ἀκόμη δὲν ξέραμε ὅτι θὰ χειρουργηθεῖ καὶ ὅταν ἤρθε ἡ ὥρα ἐγὼ ἤμουν αισιόδοξη. Οἱ νοσοκόμες ἀποροῦσαν μὲ τὴν αισιοδοξία μου. Ἐγὼ βασίστηκα καὶ πάλι στοὺς Ἁγίους μας καὶ ὁ τοῦ θαύματος βγῆκε ἀπὸ τὸ χειρουργεῖο καὶ ἦταν ὅλα καλά. Καὶ ὁ γιατρός δὲν τὸ πιστεύει, νόμιζε ὅτι θὰ τοῦ μείνει στὴν ἐπέμβαση. Δὲν χρειάστηκε οὔτε μία φιάλη αἷμα. Καὶ μένα τὴν ἴδια μὲ ἔχει βοηθήσει σὲ πολλὰ. Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὶς προσευχὲς ποὺ κάνατε ὅταν ἔπαιρνα τηλέφωνο.

Μὲ σεβασμὸ, Ξ. Π., Δράμα

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ!



Δὲν ἀποτελεῖ ἀποκάλυψη ὅτι οἱ ἐγγχώριοι φωστῆρες, γιὰ νὰ κρύψουν τὴν μετριότητά τους, ἀποθεώνουν τὴν κάθε σαβούρα καὶ θάβουν τὶς μεγάλες προσωπικότητες τῆς

Πατρίδας ποὺ ὅμως ἡ ἀξία καὶ ἡ προσφορὰ τοὺς ἀναγνωρίζεται στὸ ἐξωτερικό. Μία ἀπὸ αὐτὲς καὶ ὁ μέγας Ἕλληνας γιατρός, Γεώργιος Παπανικολάου (ἀπὸ τὴν Κύμη) ποὺ ἀνακάλυψε τὸ γνωστὸ τέστ-Πάπ καὶ ἔσωσε τὶς ζωὲς ἑκατομμυρίων γυναικῶν σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ὁ ἀνδριάντας Παπανικολάου (βλ. φωτο-

γραφία) κοσμεῖ πλέον τὸν προαύλιο χώρο τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Μαϊάμι μὲ πρωτοβουλία μάλιστα τοῦ Ἰδρυμάτος Ἑλληνισμοῦ Ἀμερικῆς.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ



Οἱ Γαλιλαῖοι μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ εἶχαν ρίζες Ἑλληνικὲς καὶ αὐτὸ φανερῶνεται ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν ἐξελληνισμένη περιοχὴ στὴν ὁποία ζοῦσαν, οὔτε ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ ὀνόματά τους, Φίλιππος, Πέτρος, Ἀνδρέας, Σίμων, Ἰωάννης (ἐκ τοῦ Ἰωνᾶς), Θωμᾶς (ἐκ τοῦ Θωμᾶ=θαῦμα), ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀκριβῆ γενεαλογία τους, ἡ ὁποία καταγράφηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 3^{ου} μ.Χ. αἰῶνα ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο Τύρου Δωρόθεο. Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀκολουθοῦν ἔχουν σκοπὸ νὰ ἀποδείξουν ὅτι ἡ γενεαλογία τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία τυγχάνει νὰ ἔχει ἰσχυρὲς ἑλληνικὲς καταβολές, παρέμεινε ἐπὶ δύο χιλιετίες στὴν ἀφάνεια, κ' αὐτὸ διότι ὅτι κάποιοι κύκλοι ἐνολοῦνται ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἐνώ-

νουν τὴν Ἑλλάδα. Ἡ καταγραφὴ τοῦ Ἐπισκόπου Δωροθέου, ὁ ὁποῖος ἔζησε μεταξὺ 2^{ου} καὶ 3^{ου} μ.Χ. αἰῶνα περιλαμβάνεται στὴ χρονογραφία μὲ τίτλο Chronicon Paschale (Ἐκδόσεις Βόννης καὶ Βενετίας) καὶ ἀποκαλύπτει ὅτι **ὅλες οἱ μητέρες τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ εἶχαν ἀρχαῖα ἑλληνικὰ ὀνόματα** πλὴν ἑνός, τοῦ Ἰούδα, ὁ ὁποῖος ἦταν Ἰουδαῖος. **Ἰερόκλεια**, ἡ μητέρα τοῦ Ἰωάννου καὶ Ἰακώβου. **Σοφία**, ἡ μητέρα τοῦ Φιλίππου, **Ρέα**, ἡ μητέρα τοῦ Θωμᾶ. **Οὐρανία**, ἡ μητέρα τοῦ Βαρθολομαίου. **Εὐτυχία**, ἡ μητέρα τοῦ Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου. **Χειροθεΐα**, ἡ μητέρα τοῦ Ματθαίου. **Ἀμμία**(=μητέρα), ἡ μητέρα τοῦ Σίμωνος τοῦ Κανανίτη. **Σελήνη**, ἡ μητέρα τοῦ Θαδδαίου. **Ἰωάννα (ἐκ τοῦ Ἰωνα)** ἡ μητέρα τοῦ Πέτρου καὶ τοῦ Ἰακώβου. Καὶ τὸ ἐρώτημα ποὺ ἀνακύπτει εἶναι: Γιατί ἡ ἀνωτέρω γενεαλογία παραμένει ἐπὶ τόσους αἰῶνες στὴν ἀφάνεια;

ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΛΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Ὁ Θεόδωρος Γεωργόπουλος ἀναφέρει σὲ ἐπιστολὴ του τὰ ἑξῆς «Οἱ μεγάλοι ἐχθροὶ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν εἶναι οἱ ἐκάστοτε κυβερνήσεις, ἀλλὰ οἱ μεγάλοι ἐχθροὶ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν εἶναι οἱ προτεσταντίζοντες ὀρθολογιστὲς καὶ ἐκκοσμικευμένοι θεολόγοι τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, οἱ ὁποῖοι καὶ εἰσηγοῦνται τὴν ἀλλοίωση τοῦ μαθήματος στὸν ἐκάστοτε Ὑπουργό. Ἑλληνικὸς κρατικὸς νόμος ἀναγνωρίζει τὸ δικαίωμα στοὺς παπικούς, προτεστάντες, Ἰσραηλίτες καὶ μουσουλμάνους νὰ ὀρίζουν οἱ ἴδιοι τὸ περιεχόμενον τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ ποιοὶ θὰ τὸ διδάξουν καὶ πόσες ὥρες ἐβδομαδιαί-

ως. Γιατί γίνεται ἔξαιρση για τὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν ὁποία ἀνήκει ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ;» ... καὶ συνεχίζει πιδ κάτω «...γιατί ἐπιτρέπεται στὶς μειψηφίες τῶν παπικῶν, προτεσταντῶν, ἰσραηλιτῶν, μουσουλμάνων **νὰ καθορίζουν ἐκεῖνοι τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ ποιοὶ θὰ τὸ διδάξουν.** Γιατί κάνετε ἔξαιρση στοὺς Ὁρθόδοξους πὸν εἶναι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ; Ποιὰ ἔννοια δικαιοσύνης ἐπιτρέπει αὐτὴ τὴ διαφορετικὴ μεταχείριση; Νὰ σᾶς τὸ ποῦμε ἐμεῖς; Τοὺς παπικούς, τοὺς προτεστάντες, τοὺς Ἰσραηλίτες καὶ τοὺς μουσουλμάνους τοὺς τρέμετε, διότι ἔχουν ἰσχυροὺς προστάτες καὶ φοβάσθε νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσετε. Τοὺς Ὁρθόδοξους ὅμως ἔχετε συνηθίσει χρόνια πολλὰ νὰ τοὺς ἐκμεταλλεύεσθε, νὰ τοὺς ἐμπαίζετε χωρὶς νὰ βρῖσκετε σθεναρὴ ἀντίσταση. Ἔτσι πειραματίζεσθε εἰς βάρος τῶν παιδιῶν τῆς Ὁρθόδοξου Ἐκκλησίας καὶ ἐπιδιώκετε μὲ τὶς ἀλλαγές τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν (ἀλλὰ καὶ τῆς Ἱστορίας) νὰ ἀποξενώσετε τοὺς μαθητὲς ἀπὸ τὴν μητέρα τους Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία. Δὲν θὰ σᾶς τὸ ἐπιτρέψωμε καὶ θὰ ἀγωνιστοῦμε μέχρι τέλους, τουλάχιστον, νὰ ἐπικρατήσῃ σὲ αὐτὴ τὴ χώρα στοιχειώδης ἰσονομία...». Ὁρθόδοξος Τύπος, 16-6-17)

KENTPO ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Βρέθηκαν φοιτητὲς τοῦ Ἄριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ὄχι μόνο νὰ διαμαρτυρηθοῦν για τὴν ἔξαχρείωση τοῦ Πανεπιστημιακοῦ χώρου, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀρνηθοῦν μαθήματα καὶ σπουδὲς σὲ αὐτὸ τὸ χωρὸ. 471 φοιτητὲς κυρίως τῆς Πο-

λυτεχνικῆς Σχολῆς ἀπηύθυναν κραυγὴ ἀγωνίας πρὸς τὶς πρυτανικὲς ἀρχὲς καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας δηλώνοντας «Ἀρνούμαστε νὰ προσερχόμαστε για μάθημα σ' ἓνα χωρὸ, ὅπου ἀνθίζει τὸ ἐμπόριο ναρκωτικῶν, γεμάτο χρησιμοποιημένες σύριγγες». Ἔτσι, τὸ Α.Π.Θ. ἀπὸ Κέντρο διακίνησης ἰδεῶν τείνει νὰ μετατραπῆ σὲ Ἄντρο διακίνησης ναρκωτικῶν. Θὰ περίμενε κανεὶς ὑγεία καὶ ἀποτελεσματικὴ ἀντίδραση ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἀντὶ τοῦτου ὁ ὑπουργὸς Παιδείας κ. Γαβρόγλου ὑπεραμύνεται τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ ἀσύλου τῆς ἀσυδοσίας στοὺς χώρους τῶν πανεπιστημίων. Ἐν ὀνόματι τοῦ ἀσύλου ἔχουν γίνεи ἀνυπολόγιστες ζημιές, ἔχουν καταστῆ οἱ πανεπιστημιακοὶ χώροι στρατόπεδα ἀναρχικῶν καὶ τρομοκρατῶν, ἔχουν ἀπειληθεῖ καὶ κακοποιηθεῖ καθηγητὲς, ἀκόμα καὶ ἔχουν καεῖ ὀλοσχερῶς κτήρια μὲ σπουδαία ἀρχιτεκτονικὴ ἀξία. Ὅταν ρώτησαν τὸν κ.Γαβρόγλου, τί λέτε για τὴν ἐπιστολὴ τῶν 471 φοιτητῶν τοῦ Α.Π.Θ. ἀπάντησε «Ὅλα θὰ τὰ λύσει ἓνα ρωμαλέο φοιτητικὸ κίνημα!» Τί ἐννοεῖτε; Νὰ πάρουν οἱ φοιτητὲς τὸ νόμο στὰ χέρια τους καὶ ὡς ρωμαλεοὶ νὰ ἀρπάξουν τὰ ρόπαλα καὶ νὰ κτυποῦν κατακέφαλα; Ὁχι, κ. Ὑπουργέ! Τὸ κράτος ἔχει νόμους. Καὶ οἱ νόμοι πρέπει νὰ ἐφαρμόζονται παντοῦ. Ἡ ἐγκληματικότητα καὶ τὰ ναρκωτικὰ δὲν ἔχουν ἄσυλο. Τὸ «ἀπαγορεύεται στὸ ... ἀπαγορεύεται» ὀδηγεῖ σὲ ζουγκλοποίηση, ὄχι στὴν πρόοδο καὶ τὴν παιδεία. Ἄς ἀκούσετε καὶ τὸν πρῦτανι τοῦ Α.Π.Θ. κ. Περιελὴ Μήτκα, πὸν τόνισε «Ἡ αἴσθηση ὅτι στὸ πανεπιστήμιο ὅποιοσδήποτε μπορεῖ νὰ κάνει ὅ,τι θέλει χωρὶς νὰ λογοδοτεῖ, πρέπει νὰ πάψει!» (Ὁρθόδ. περιοδικὸ Ἄγ. Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, Αὐγ. 2017)

ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΑ LIDL ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΒΕΒΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ



Κανείς στα Lidl μέχρι να διορθώσουν την βέβηλη αυτή ενέργειά τους. Δεν είναι όλα κέρδος σε αυτή τη ζωή. Υπάρχει έθνικ και θρησκευτικό συναίσθημα σε αυτή τη χώρα και οφείλουν όλοι να το σέβονται. Κανείς να μην πατήσει το πόδι του στην γερμανική άλυσίδα μέχρι να δημοσιεύσουν τη διορθωμένη συσκευασία. Θυμίζουμε ότι παλιότερα το Lidl πάλι είχε αφαιρέσει το Σταυρό από την εθνική μας σημαία. Τί εξυπηρετούν τέλος πάντων και τα έχουν βάλει με τα έθνικα μας σύμβολα. Η κατ'αγγελία για το συγκεκριμένο διαφημιστικό έγινε στο Βέλγιο και το δίκτυο RTL (το όποιο και ανέδειξε το θέμα). Δική μας πρόταση είναι να σταματήσουμε όλοι οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο να επισκεπτόμαστε τη συγκεκρι-

μένη άλυσίδα καταστημάτων έως ότου μπει ο Σταυρός στη θέση του. Είναι απαράδεκτο ή κάθε εταιρεία στο όνομα της πολυπολιτισμικότητας να αλλοιώνει τα έθνικα και

θρησκευτικά μας σύμβολα. Όχι μόνο η Lidl, αλλά και η Danone, ή Carrefour και η Nestle έσβησαν τους σταυρούς από την εκκλησία

της Σαντορίνης. Πού λένε ανενόχλητοι «έλληνικό» γιαούρτι φτιαγμένο στην Αργεντινή με γάλα Αργεντινής και οι της Βουλής κάνουν τις πάπιες. Με τόσους μη χριστιανούς ή α-

θρησκούς μάλλον δεν θέλουν να χάσουν πελάτες που θα τους ένοχλούσε το σύμβολο του σταυρού. Ποια είναι η αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, Τουρισμού, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Σαντο-



ρίνη, τοῦ Συνδέσμου καὶ ἐνώσεων Ἑλλήνων καταναλωτῶν, τῆς ἐλληνικῆς κοινῆς γνώμης;

Σχόλιο: Ἐὰν θέλουν νὰ μὴν ὑπάρχει ὁ Σταυρὸς στὰ προϊόντα τους ἄς δι-αλέξουν ἓνα τοπίο ὅπου δὲν ὑπάρχει ὁ Σταυρὸς, ὅχι νὰ παραποιοῦν τὶς φωτογραφίες τῶν ἐκκλησιῶν, καὶ νὰ ἀλλοιώνουν τὰ μνημεῖα καὶ τὰ σύμβολα τῶν Χριστιανῶν Ἑλλήνων.

**ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ...
«ΤΡΕΛΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΑΪΚΗ»,
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ**



«Ἡ πρώτη μέρα στὸ σχολεῖο» τιτλοφορεῖται ἓνα κείμενο ποὺ περιέχεται στὸ «Ἀνθολόγιο Λογοτεχνικῶν Κείμενων Α΄ καὶ Β΄ Δημοτικοῦ», σελ. 30-31. Στὸ κείμενο αὐτὸ «προσφέρονται», ἀνεπιγνώστως προφανῶς ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς, ὅλα τὰ τρέχοντα ἰδεολογήματα καὶ τὰ κρανιοκενὴ στοιχεῖα ποὺ χαρακτηρίζουν τὸ «Νέο Σχολεῖο», τὸ προοδευτικό, ποὺ κόβει ΣΥΡΙΖΑ τὰ ριζιμιὰ λιθάρια τοῦ Γένους. Ἕνας μικρὸς μαθητῆς, πρωτάκι, διηγεῖται τὶς ἐντυπώσεις του ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα στὸ σχολεῖο. Μετὰ τὶς γνωστὲς ἀγωνίες, τὸν φόβο τοῦ ἀγνώστου, τὶς σπαραξικάρδιες «ἀπαγκιστρώσεις» ἐκ τῆς μητρικῆς ἀγκάλης καὶ τὰ συναφῆ τῆς παρθενικῆς «ἀκαδημαϊκῆς» σταδιοδρομίας, διαβάζουμε στὸν ἐπίλογο: «Ἡ δασκάλα μας ἦταν ἡ κυρία Μεταξά. Ἦθελε νὰ τὴ φωνάζουμε Γεωργία καὶ κυρίως ὄχι δασκάλα. Ὁ Κυριάκος ποὺ καθόταν

δίπλα μου, εἶπε: -Δασκάλα, μπορῶ... Σταμάτησε. Ἡ δασκάλα μᾶς χαμογέλασε. Μετὰ εἶπαμε ὅλοι τὰ ὀνόματά μας. Φανῆ, Γιάννης, Ἰουλία, Ἀναστασία... Με τί θέλετε νὰ ἀρχίσουμε; ρώτησε ἡ κυρία μας. Ὁ Κωστής σήκωσε τὸ χέρι. - Μὲ τὴν τουαλέτα κυρία».

(Στὸ παλιὸ Ἀνθολόγιο, πρὸ τοῦ 2006, διάβαζε ὁ μαθητῆς στὴν πρώτη σελίδα μιὰ ἐξαιρετικὴ προσευχή:

**«Πέφτω κάνω τὸν σταυρό μου
καὶ ἄγγελο ἔχω στὸ πλευρό μου
δοῦλος τοῦ Θεοῦ λογιόυμαι
καὶ κανέναν δὲν φοβοῦμαι»**

καὶ στὴν ἴδια σελίδα τὸ περίφημο «φεγγαράκι μου λαμπρό». Τώρα φτάσαμε στὰ καντιποτένια τοῦ ὑπουργείου μὲ τὶς ἀνεπρόκοπες δασκάλες ποὺ θέλουν νὰ τὶς προσφωνοῦν οἱ μαθητῆς μὲ τό... καλλιτεχνικό τους ὄνομα).

Τί ἀχνοφέγγει πίσω ἀπὸ τὶς χαζοχαρούμενες αὐτὲς ἀράδες, ὅπωςδῆποτε ἀ(κατα)νόητες γιὰ νεοεισερχόμενο στὸ σχολεῖο μαθητῆ, ἀπαξιωτικὲς καὶ προσβλητικὲς γιὰ τὸν δάσκαλο; Ἐδῶ ἔχουμε μιὰ «προοδευτικὰ» δασκάλα, ποὺ ἀποποιεῖται τὴν ἀποστολή της. Ἐφ' ὅσον ἀπορρίπτει τὸν σεβασμὸ ποὺ περιέχει ἡ προσφώνηση «κυρία», δημιουργεῖ τὴν δῆθεν οἰκειότητα, ἡ ὁποία παρερμηνεύεται ἀπὸ τοὺς μαθητῆς καὶ καταντᾷ ἡ μητέρα τῆς καταφρονήσεως καὶ τῆς ἀπειθαρχίας ... Ἡ δασκάλα τοῦ κείμενου, ποὺ ἤθελε νὰ τὴν προσφωνοῦν οἱ μαθητῆς της - καὶ μάλιστα τῆς πρώτης τάξης - Γεωργία (καὶ γιατί ὄχι, Γωγῶ), αὐτοακυρώνεται καὶ ταυτόχρονα, ἐξ ἀπαλῶν ὀνύχων, «διδάσκει» στὰ παιδιά ὅτι δὲν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ εὐλογημένη ἀπόσταση μεταξὺ δασκάλου καὶ μαθητῆ, τὸ μυστικὸ ὑφάδι ποὺ συνέχει αὐτὴ τὴ σχέση, ποὺ ὀνομάζε-

ται σέβας... Τὸ κείμενο τοῦ σχολικοῦ βιβλίου τελειώνει μετὰ τὴν ὁμορφότετη καὶ παιδαγωγικότετη «ἐπιθυμία» τοῦ μαθητῆ νὰ ἀρχίσει ἢ σχολικὴ χρονιά, ἢ διδασχὴ, μετὰ τὴν... τουαλέτα. Σαφές τὸ μήνυμα, ἐλήφθη. Εὖγε στοὺς ἰθύνοντες, τὰ σαΐνια τοῦ ἁμαρτωλοῦ πρῶην Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου. Παιδεία, ἀγωγή, σμίλευση ψυχῶν, προσιδιάζουσα... στὶς τουαλέτες. Αὐτὸ τὸ μνημειῶδες κείμενο βρῆκαν, γιὰ νὰ ὑποδεχτοῦν τοὺς νιόβγαλτους μαθητὲς στὸ γοητευτικὸ ταξίδι τῆς γνώσης. Ἀντὶ γιὰ ὁσμὴ πνευματικῆς εὐωδίας, ἓνα κείμενο ἀπὸ τὰ μυρίπνοα ἄνθη τῆς παράδοσῆς μας, ἢ δυσωδία τοῦ βόθρου, ἢ διὰ βίου ἐκπαίδευση ποὺ ὄραματίζονται οἱ Γραικύλοι τῆς σήμερον. Δευτέρα, ἢ πρῶτη μέρα στὸ σχολεῖο. Οἱ ἀποδομητὲς ἄς ἀρχίσουν «μετὰ τὴν τουαλέτα». Ἐμεῖς θὰ ἀρχίσουμε μετὰ τὶς ἀγιαστικὲς εὐχὲς τῆς Ἐκκλησίας μας, ὑπερήφανοι γιὰ τὴν εἴμαστέ Ἑλληνας δάσκαλοι καὶ Χριστιανοὶ Ὁρθόδοξοι, γιὰ τὴν τιμιότερα δὲν ὑπάρχουν στὴν Οἰκουμένη. «Ἀπ' ἔξω μαυροφόρα ἀπελπισιά», ἀλλὰ μετὰ στὴν τάξη Κρυφὸ Σχολεῖο. Κάνουμε τὸν σταυρὸ μας καὶ «τρέλα κολοκοτρωναίικη», συνάδελφοι. Καὶ κανεῖς νὰ μὴν φο-



βᾶται τοὺς μυρμηγκολέοντες, «πρόσκαιροί εἰσὶ».

(Παραθέτω τρία κείμενα τῆς ρωμαϊκῆς... τρέλας. Ἄν δὲν ὑπῆρχε αὐτή, ἀκόμη θὰ προσκυνούσαμε τοὺς Μωχαμετάνους.

«Ὁ κόσμος μᾶς ἔλεγε τρελοῦς. Ἐμεῖς ἂν δὲν εἴμεθα τρελοὶ, δὲν ἐκάναμε τὴν Ἐπανάσταση», μᾶς ὀρμηνεύει ὁ Γέρος τοῦ Μοριά.

**«Νοικοκυριοὶ καὶ φρόνιμοι
Δὲν ζοῦν στὸν Ψηλορείτη
Οἱ κουζουλοὶ τὴν κάνανε
Ἀθάνατη τὴν Κρήτη»,**

διαλαλεῖ καὶ ἡ κρητικὴ λεβεντοματινάδα.

Μονολογοῦσε, περίλυπος καὶ καταντροπιασμένος, ὁ Νικόλαος Ἰβανώφ, ἀρχιστράτηγος τῶν Βουλγάρων στὴν μάχη τοῦ Κιλκίς, μετὰ τὴν συντριβὴ τοῦ ἀπὸ τοὺς ἀθανάτους Κιλκισιομάχους: «Ὅλα τὰ εἶχα προβλέψει, τὰ εἶχα σκεφτεῖ ὅλα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τρέλα τῶν Ἑλλήνων»)...

Δημήτρης Νατσιδῶς
δάσκαλος-Κιλκίς

**ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟΝ ΡΑΦΑΗΛ
καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου
Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 μ.μ.**

**ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΡΑΦΑΗΛ
Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ
9.00 – 1.00 πρῶτὴ ἀνοικτὰ
1.00 – 5.00 Μεσημέρι κλειστὰ
5.00 – 7.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ**

**Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - Μηνιαῖο Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο
Ἰδιοκτήτης:** Ἀδελφότης Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἔδρα: Ἄνω Σοῦλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr
Ἐκδότης-Δ/ντής: Ἄρχιμ. Ραφαήλ Ἀλιπαρομάκης, τηλ. 22940-61151 κ' 6944359953,
E-mail: p.rafael@agiosrafael.gr - Ἐπιστολὲς καὶ ἐμβάσματα ἀποστέλλονται εἰς
Διεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.