

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

(αρ. φυλλ. 94)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

Η Ρ Ω Α Σ

Ο δολοφονηθείς ΗΡΩΑΣ Κωνσταντίνος Κατσιφας πέθανε με γαλήνιο πρόσωπο, με χαμόγελο και με τὰ χέρια ανοικτὰ και ψηλὰ κοιτώντας στὰ μάτια τούς ἐκτελεστές του. Ο ἔμπειρος Ἑλληνας ιατροδικαστής πού τὸν εἶδε γιὰ 5 λεπτὰ (τόσο τοῦ ἐπετράπη) εἶπε ὅτι δὲν ἔχει δεῖ ποτὲ ξανά στὴ ζωὴ του τέτοιο νεκρό!! Χτυπήθηκε σὲ δύο σημεία, κοντὰ

στὴν καρδιά. Τὰ διαμπερῆ τραύματα οἱ ἄλβανοὶ τὰ ἔρραψαν ἔχοντας πλύνει τὸ σῶμα του, ὥστε νὰ μὴν εἶναι δυνατὴ βαθύτερη ἐξέταση. Ὅπως εἶπε ὁ Ἑλληνας ιατροδικαστής, χτυπήθηκε ἀπὸ ἀπόσταση 10-15 μέτρων. Ράψιμο τραυμάτων δὲν ἔχει γίνει πο-

τὲ σὲ νεκρό!! Ἀφοῦ εἶχε σκοτωθεῖ, ἀστυνομικοὶ πῆγαν στὸ σπίτι του, ἀπειλῆσαν τούς γονεῖς του, ἔστρεψαν τὰ ὄπλα ἐναντίον τους, ἀπειλώντας τους καὶ κατέστρεψαν τὰ πάντα ἐκεῖ γιὰ περαιτέρω ἐκφοβισμό. Ο Κωνσταντίνος Κατσιφας εἶχε διπλὴ ὑπηκοότητα. Εἶχε οἰκογένεια μὲ ἓνα παιδί. Ζοῦσε τὰ τελευταῖα 5 χρόνια



στὸ χωριό του ὡς σιδεράς. Ἔκανε δωρεὰν ὅλα τὰ μερεμέτια στὸ σχολεῖο τοῦ χωριοῦ καὶ γενικὰ ἦταν παρὼν ὅποτε τοῦ τὸ ζητοῦσαν. Ἦταν σχετικὰ φτωχὸς ἄνθρωπος πού οὔτε τὸ αὐτοκίνητό του δὲν εἶχε χρήματα νὰ φτιάξει καὶ κινούταν μὲ λεωφορεῖο. Εἶχε πάθος γιὰ τὴ ζωὴ καὶ μάθαινε στὰ παιδιά τοῦ σχολεῖου τὸν Ἑλληνικὸ Ἐθνικὸ Ὕμνο. Μ'

αὐτὸ χαιρόταν. Ἡ Κύπρια Εὐρωβουλευτὴς Ἑλένη Θεοχάρους ἡ ὁποία ἔδωσε μαχητικὸ «παρὼν» στὸν ἀποχαιρετισμὸ τοῦ ἀγωνιστῆ τῆς Ἐλευθερίας Κωνσταντίνου Κατσιφας ἀναφέρει ὅτι ἡ σημερινὴ Ἀλβανία τῆς ἐθνοκάθαρσης τῶν Ἑλλήνων δὲν ἔχει πι-

θανότητα ἐνταξῆς στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωση. Χαρακτηρίζει τὴ δολοφονία προμελετημένη καὶ δηλώνει μὲ πικρία ὅτι ἀπὸ τίς σημερινὲς κυβερνήσεις τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου δὲν περιμένει καμία ἀντίδραση. «Ἡγέτες» δῆθεν γνωστικοί, λογικοί, ρεαλιστές, ὑπάκουοι ὑπηρετές ξένων ...

(Συνέχεια στὴν 11^η σελίδα)

Με άφορμή τὰ γεγονότα πού ἔχουν συμβεῖ στή ζωή μου μέχρι στιγμῆς, θά ἤθελα καί ἐγώ νά ἀναφέρω τήν παρουσία πού εἶχαν οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καί Εἰρήνη στήν καθημερινότητά μου, ἄλλωστε εἶναι τὸ λιγότερο πού μπορῶ νά κάνω. 2006: Ἦμουν τρίτη γυμνασίου, ὅταν ὁ πατέρας μου διαγνώστηκε μὲ τὴν νόσο Hodgkin στοὺς λεμφαδένες τοῦ λαίμου. Ἔβλεπα τὴν μαμά μου στενοχωρημένη συνέχεια ἐκείνη τὴν περίοδο. Προσευχόμουν γιὰ ἐκεῖνον στήν νυχτερινή μου προσευχή. Στὸ δωμάτιό μου εἶχα τὴν εἰκόνα τῶν Ἀγίων καὶ κάθε φορὰ πού ἔβλεπα τὴν Ἁγία Εἰρήνη ἀναρωτιόμουν πῶς γίνεται ἓνα μικρὸ κορίτσι νά ὑπομένει τὰ βασανιστήρια καὶ μετὰ θύμωνα καὶ ἀναρωτιόμουν πῶς γίνεται νά ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού νά βασανίζονται ἓνα μικρὸ παιδί; Ὅποτε, μικρὴ καὶ ἐγὼ τὴν ἔβλεπα στήν εἰκόνα καὶ τὴν θαύμαζα. Ἔνα μεσημέρι, μετὰ τὸ φαγητό, πῆγα γιὰ ὕπνο, ξαπλώνω στὸ κρεβάτι καὶ μὲ τὸ πού κλείνω τὰ μάτια μου, ἦταν σὰν νά κοιμήθηκα ἀμέσως, ἀλλὰ ἦμουν ξύπνια, ἦταν πολὺ περιέργο, ἐμφανίζεται στὸ δωμάτιό μου ἡ Ἁγία Εἰρήνη, ὅπως στήν εἰκόνα, μὲ τὸ λευκὸ της φουστάνι καὶ τὰ κοτσιδάκια της. Κρατοῦσε τὸν Σταυρὸ καὶ χαμογελοῦσε. Ἦταν πολὺ ὁμορφή καὶ γαλήνια καὶ φυσικὰ τόσο λαμπερὴ καὶ φωτεινὴ. Ἀμέσως μετὰ, μὲ κρατᾶει ἀπὸ τὸ χέρι καὶ βρισκόμαστε στήν κρεβατοκάμαρα τῶν γονιῶν μου. Οἱ γονεῖς μου κοιμοῦνται καὶ



ἐμεῖς εἶμαστε ὄρθιες καὶ τοὺς κοιτᾶμε, ὅποτε γυρίζει καὶ μοῦ λέει χαμογελώντας: «Ὁ μπαμπάς σου θά γίνει καλά». Ἀνοίγω τὰ μάτια μου καὶ εἶμαι λίγο τρομαγμένη, γιατί ἦταν σὰν ἀληθινὸ, δὲν ἦταν ὄνειρο, εἶμαι σίγουρη. Πῆγα ἀμέσως στήν μητέρα μου καὶ τὸ εἶπα καὶ θυμᾶμαι ὅτι ἔβαλε τὰ κλάματα, λέγοντάς μου ὅτι ἔζησα ἓνα θαῦμα!!! Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονὸς λοιπόν, ὁ μπαμπάς μου μετὰ ἀπὸ ἓναν δύσκολο ἀγώνα θεραπεύτηκε. Φυσικὰ, ἀπὸ τότε προσευχοῦμαι πάντα στοὺς Ἁγίους μας. 2015: Παντρεμένη πλέον, ὁ πεθερός μου πρέπει νά ὑποβληθεῖ σὲ ἐγγχείρηση καρδιάς ἐπειγόντως, ὅποτε καὶ πάλι στράφηκα στοὺς Ἁγίους μας καὶ ἐγώ, ἀλλὰ καὶ ὁ ἄντρας μου καὶ ἔτσι ὁ πεθερός μου μετὰ ἀπὸ πολλὲς ὥρες χειρουργείου καὶ ἓνα τετραπλὸ bypass βγαίνει ἀκέραιος. Θυμᾶμαι ὅμως τὸν καρδιοχειρουργό, ὁ ὁποῖος εἶχε βγεῖ ἰδρωμένος ἀπὸ τὴν αἴθουσα τοῦ χειρουργείου νά μᾶς ἐνημερώσει, νά λέει ὅτι ἦταν πολὺ δύσκολη ἐπέμβαση, καθὼς οἱ ἀρτηρίες τοῦ πεθεροῦ μου ἦταν πολὺ σκληρῆς σὰν ἄβραστο μακαρόνι, λόγω τοῦ σακχαρώδη διαβήτη πού ἔχει. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ἀποφασίζουμε μὲ τὸ σύζυγό μου νά ἐπισκεφτοῦμε τὸ Μοναστήρι τῶν Ἀγίων στήν Μυτιλήνη καὶ σὲ μία κουβέντα πού εἶχα μὲ τὸν ἄντρα μου γιὰ τὸ πῶς καὶ τὸ πότε θά πάμε, μᾶς διακόπτει ὁ πεθερός μου καὶ μᾶς λέει ὅτι «δὲν χρειάζεται νά πάτε μέχρι τὴν Μυτιλήνη γιὰ νά ... (Συνέχεια στήν 7^η σελίδα)

Ο Ούγγροεβραΐος στην καταγωγή και γνωστός για τις έξαιρετικά ανθελληνικές του θέσεις ο Τζορτζ Σόρος κατευθύνει μία συνομοταξία Μη Κυβερνητικών Όργανώσεων που ή δράση τους κινείται με μαριονέτες-δούλους του, που χύνουν το αίμα εκατομμυρίων ανθρώπων απλά για να τον κάνουν ακόμα πιο πλούσιο. Πολλοί τον έχουν χαρακτηρίσει έναν αδιάστακτο «βαμπιρ» που ανατρέπει κυβερνήσεις, ύποκινεί εμφύλιους πολέμους, κατευθύνει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ οι Μ.Κ.Ο. του κουμαντάρουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πίσω από τις κουρτίνες, έτσι ώστε να μπορεί να επιτυγχάνει τεράστια οικονομικά κέρδη. Πρόκειται για εκείνες τις Μ.Κ.Ο. που δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να συντάσσουν εκθέσεις περι ύπαρξης «τουρκικής», «μακεδονικής», «τσάμικης» και «βλάχικης» μειονότητας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, ιδιαίτερα στη Βόρειο Ελλάδα. Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν διστάζουν επίσης να κατηγορήσουν την Ελληνική Πολιτεία, για παραβίαση «των δικαιωμάτων των μειονοτήτων» κάνοντας λόγο στα κείμενά τους για ελληνικό σωβινισμό και εθνικιστική ύστερία. Επίσης, για απάνθρωπη μεταχείριση λαθρομεταναστών, την ίδια ώρα που οι ίδιοι συντονίζουν την άφιξή τους. Σημειωτέον ότι όλες οι εταιρείες, οργανισμοί και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια έχουν σαφέστατα στόχευση να «αλώσουν»



την ελληνική αγορά είτε συμμετέχοντας σε ιδιωτικοποιήσεις κρατικών εταιριών, είτε αποκτώντας τον έλεγχο ιδιωτικών ελληνικών οργανισμών, ιδιαίτερα στον τραπεζικό και βιομηχανικό τομέα. Στην Ελλάδα που ο ίδιος ο Σόρος θέλει να μετατρέψει σε ισλαμική αποικία με τα «φιλανθρωπικά» κέντρα του, όπου βρίσκουν καταφύγιο καθημερινά χιλιάδες μετανάστες... Υπάρχει όμως ένα εμπόδιο στα σχέδιά του: ο ελληνικός λαός. Ένας λαός που έχει σφυρηλατηθεί στο πέρασμα των αιώνων με ήρωικά κατορθώματα μιάς ένδοξης ιστορίας. Ένας λαός που έχει χύσει ποταμούς αίματος για την Πατρίδα και την Πίστη του. Ένας λαός που πιστεύει, όσο κανείς άλλος Ευρωπαίος στο Θεό. Άρα πώς κατακτιέται ένας τέτοιος λαός; Η απάντηση αυτονόητη: τσακίζοντάς του την ιστορία και την Πίστη, μετατρέποντας τον σε ΣΤΟΜΑΧΟΦΡΟΝΑ και κάνοντας τον να πιστέψει πως αξίας έχει ο ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΣΜΟΣ και όχι ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ. Αυτή είναι η άτζέντα Σόρος. Κυβερνήσεις κρατών, πρωθυπουργοί και πρόεδροι όπως ο Ντόναλντ Τραμπ των ΗΠΑ κατηγορούν τον Σόρος ότι παίζει περίεργα παιχνίδια σε βάρος των χωρών τους, αλλά και των ιδίων. Στην Ούγγαρία από την οποία προέρχεται θεωρείται «άνεπιθύμητο πρόσωπο» όπως και στο Ισραήλ, παρότι είναι έβραϊκής καταγωγής. Τυχαίο; Όχι βέβαια. Τελευταία, με άφορη όσα έχουν πει σημερινοί,

ἀλλὰ καὶ πρώην ὑπουργοὶ ὁ Σόρος βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο καὶ τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ἐπικαιρότητας. Ὁ Καμμένος, ἐντὸς τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου, ἀνέφερε ὅτι ὁ Σόρος ἔχει μοιράσει 50 ἑκατομμύρια στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνησι. Στὴ συνέχεια, ὁ Βαρουφάκης ἀποκάλυψε ὅτι πράγματι εἶχε ἐργαστεῖ μὲ ἄλλους οἰκονομολόγους γιὰ κάποιους μῆνες στὸν Σόρος, ρίχνοντας παράλληλα τὴ βόμβα ὅτι ὁ Σόρος τηλεφωνήθηκε μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ κ. Τσίπρα καὶ τοῦ ζήτησε νὰ τὸν ἀπολύσει ἀπὸ Ὑπουργό. Φυσικά, ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψη αὐτὴ προέκυψαν οὐκ ὀλίγα ἐρωτήματα. Ὁ κ. Σόρος εἶχε παραδεχθεῖ στὸν δημοσιογράφου Κρόφτ στὴν ἐκπομπὴ «ἔξινητα λεπτά» τὸ 1998, ὅτι **προκειμένου νὰ ἐπιβιώσει κατὰ τὴν γερμανικὴ κατοχὴ τῆς Βουδαπέστης ἐγίνε συνεργάτης τῶν NAZI καὶ βοήθησε στὴν κατάσχεση ἀκινήτων τῶν συμπατριωτῶν τοῦ Ἑβραίων, ἀκόμα καὶ φίλων καὶ γειτόνων.** Ὁ Σόρος γεννήθηκε τὸ 1930 καὶ τὸ 1944 ἦταν μόλις 14 χρονῶν, ὡστόσο αὐτὸ δὲν τὸν ἐμπόδισε νὰ γίνε συνεργάτης τῶν NAZI καὶ δοσίλογος τῶν συμπατριωτῶν τοῦ Ἑβραίων. Διαβάστε μέρος ἀπὸ τὴ συνέντευξη ποὺ ἔδωσε τὸ 1998: **Κρόφτ:** Ὅπως ἀντιλαμβάνομαι ἐγὼ, πῆγατε, στὴν πραγματικότητα, καὶ βοηθήσατε στὴν κατάσχεση τῶν περιουσιῶν Ἑβραίων. **Σόρος:** Naί, αὐτὸ εἶναι σωστό. **Κρόφτ:** Ἐννοῶ, αὐτὴ ἡ ἐμπειρία ἀκούγεται σὰν ἐμπειρία ποῦ θὰ ἔστειλε στὸ ψυχιατρεῖο πολλούς, σὰς ἦταν δύσκολο; **Σόρος:** Ὁχι καθόλου, ὄχι καθόλου, πιθανὸν σὰν παιδὶ δὲν βλέπετε τὴν σύνδεση. Ἀλλὰ ἦταν, δὲν δημιούργησε κανένα πρόβλημα. **Κρόφτ:** Δὲν αἰσθανθήκατε ἐνοχή; **Σόρος:** Ὁχι. ... Στὴ συνέχεια, μάλιστα, ὁ Σόρος λέει ὅτι αὐτὸ ποῦ

ἔκανε τότε (δηλαδὴ νὰ συμμετέχει στὴν κατάσχεση περιουσιῶν τῶν Ἑβραίων) ἦταν ἀκριβῶς ὅ,τι συμβαίνει στὶς ἀγορές. Ξεδιάντροπα λέει **«Ἄν δὲν ἤμουν ἐγὼ ἐκεῖ, θὰ τὸ ἔκανε οὕτως ἢ ἄλλως κάποιος ἄλλος».** Αὐτὸς εἶναι ὁ ... μέγας φιλεῦσπλαχνὸς τοῦ πλανῆτη.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΚΡΑΤΑΕΙ Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ



Χωρὶς τέλος φαίνεται πὼς εἶναι ἡ περιπέτεια ποῦ περνάει ἓνα ἄγαλμα, ὁ ἔφιππος ἀνδριάντας τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ποῦ ἐνῶ ἔχει φιλοτεχνηθεῖ ἐδῶ καὶ δεκαετίες, καὶ ἐνῶ ἔχει ἀποφασιστεῖ νὰ στηθεῖ στὴν Ἀθήνα ἤδη ἀπὸ τὸ 1992, ἐντούτοις στὰ τέλη τοῦ 2018 αὐτὸ ἀκόμα δὲν ἔχει συμβεῖ. Κι' αὐτὸ συμβαίνει μὲ ὅλες τὶς δημοτικὲς ἀρχές, οἱ ὁποῖες δὲν ἀποφασίζουν – μὲ διάφορα προσχήματα – νὰ στήσουν τὸ ἄγαλμα, προφανῶς γιὰ νὰ μὴ ... στεναχωρήσουν τοὺς Σκοπιανούς, ἀφοῦ ὁ ἐν λόγῳ ἀνδριάντας στὸ κέντρο τῆς Ἑλληνικῆς πρωτεύουσας θὰ τόνιζε φυσικὰ τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας. Ἀποτελεῖ πραγματικὰ εἰρωνεῖα, οἱ μὲν σκοπιανοὶ νὰ ἔχουν τοποθετήσῃ ἐδῶ καὶ χρόνια μεγαλοπρεπῆς ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στὴν δική τους πρωτεύουσα, καὶ αὐτὸ νὰ μὴν τὸ ἔχουν κάνει ἀκόμα οἱ δήμαρχοι τῆς Ἀθήνας. ΝΤΡΟΠΗ καὶ μόνο γιὰ τὸ «θάψιμο»

τοῦ ἀγάλματος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἀπὸ τὸν Κ. Καμίνη, δήμαρχο τῆς Ἀθήνας καὶ τὴν παρέα του, προκειμένου νὰ ικανοποιηθοῦν οἱ ἀπαιτήσεις τῶν Σκοπιανῶν σφετεριστῶν τῆς Μακεδονίας.

ΚΑΠΟΤΕ ΗΜΟΥΝ...



«Κάποτε ἦμουν Ἑλλην Ἡπειρώτης, τὸ 1914. Ὑποχώρησα καὶ δέχθηκα νὰ μὲ ὀνομάσουν **Βόρειο-Ἡπειρώτη** τὸ 1923. Μοῦ εἶπαν ἔτσι ὅτι θὰ ἐξασφαλίσουν ὅλα μου τὰ δικαιώματα... Νὰ μὴν φοβᾶμαι. Ἔπεσα καὶ κοιμήθηκα καὶ ξύπνησα τὸ 1945 νὰ ἀνακαλύψω ὅτι πλέον ἦμουν **Μειονοτικός**. Ξανακοιμήθηκα καὶ ξύπνησα τὸ 1991 **Ἀλβανός**. Κάποτε ἦμουν Ἑλλην **Κύπριος**, μοῦ εἶπαν νὰ δεχθῶ ὅτι ὑπάρχουν καὶ Τούρκοι στὸ νησί καὶ δὲν εἶναι σωστὸ νὰ μὴ νιώθουν καὶ αὐτοὶ ἴσοι. Τὸ δέχθηκα, τί καὶ ἂν ἦταν τὸ ἴδιο μου τὸ αἷμα ἐξισλαμισμένο μὲ τὴ βία. Ἔτσι, ἔπεσα καὶ κοιμήθηκα. Ξύπνησα Ἑλληνοκύπριος καὶ ὁ ἀδελφός μου Τουρκοκύπριος. Τώρα μοῦ λένε νὰ μὴ λέω πὼς εἶμαι Ἑλληνας. Κάνει κακὸ στὴν εἰρήνη καὶ τὴν εὐημερία τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ἔτσι κι' ἐγὼ λέω εἶμαι **Κύπριος** σκέτα. Νιώθω ὁμορφα, γιατί μοῦ χαϊδεύουν τὴν πλάτη οἱ ξένοι... Κάποτε ἦμουν **Ἰμβριος, Τένεδος, Κωνσταντινουπολίτης**, μοῦ εἶπαν: Μὴ φοβᾶσαι ἔχεις στάτους μειονότητας... Ὅλα καλά θὰ πᾶνε... Σήμερα ζῶ στὴν Ἀθήνα.

Στὸ φέισμπούκ μου γράφω τόπος καταγωγῆς Instambul, Turkey. Τὰ ξαδέλφια μου ζοῦν στὴν Πόλη ἀκόμα ὑπὸ τὸ ὄνομα Μοχάμεντ καὶ Φατιμά. Κάποτε ἦμουν **Μακεδόνας**. Μοῦ εἶπαν πὼς αὐτὸ δὲν εὐχαριστεῖ τοὺς σχεδιασμοὺς τῶν φίλων μας τῶν Γερμανῶν (γιὰ τὰ δυτικὰ Βαλκάνια – νέα γερμανικὴ Γιουγκοσλαβία) καὶ πὼς εἶναι ἐθνικιστικό. Κι' ἐγὼ σὰν καλὸ παιδὶ ποὺ εἶμαι ποὺ ἀγαπᾶ ὅλο τὸν κόσμο ἄλλαξα ὄνομα καὶ εὐτυχῶς μοῦ ἐπέτρεψαν μὲ χίλια ζόρια νὰ λέγομαι **Νοτιομακεδόνας**. Ἀλλὰ θὰ σᾶς τὴ σκάσω βρέ. Γιὰ νὰ δεῖτε ὅτι εἶμαι ἀκόμα καλύτερος ἀπ' ὅ,τι νομίζετε σκέφτομαι ἐνα πιδὸ κατάλληλο ὄνομα: **Νομάς**. Ἔτσι γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλῶ κανέναν, νὰ μὴν καταλαμβάνω χῶρο ὅπου μποροῦν νὰ ζήσουν ἄλλοι, νὰ μὴν ἔχω πατρίδα ποὺ ἴσως κάποιοι νὰ ἠθελαν γιὰ δική τους. Σίγουρα θὰ συμφωνήσουν «οἱ σύμμαχοι» καὶ «οἱ μεγάλοι». Λές νὰ ἔχουν δίκιο;

(Ἀπὸ τὸ διαδίκτυο)

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ



Ἦταν ἀκόμη ἡ Κατοχὴ στὴν Ἑλλάδα. Γερμανικὴ Κατοχὴ, ἀφοῦ οἱ Ἰταλοὶ εἶχαν πιά ἠττηθεῖ – Σεπτέμβριος 1943. Οἱ Γερμανοὶ λεηλατοῦσαν χωριὰ καὶ πολιτείες, ἔκαιγαν, σκότωναν μπροστὰ στὴ θέλησή τους νὰ κρατήσουν τὴν κυριαρχία τους στὴ βασανισμένη χώρα. Στὴν περιοχὴ τῶν Καλαβρυτῶν ποὺ εἶχε μείνει ἐλεύθερη μετὰ τὴν ἀποχώρη-

ση τῶν Ἰταλῶν, ἀνέβαιναν συχνὰ γιὰ νὰ ἐλέγχουν τὶς κινήσεις... καὶ κάθε φορᾶ σκόρπιζαν τὸν τρόμο, τὴ φρίκη, τὸ θάνατο. Ἐτσι, τὸ Δεκέμβριο τοῦ 1943 θεωρῶντας τοὺς φιλήσυχους Καλαβρυτινοὺς ὑπαίτιους γιὰ τὸ φόνο Γερμανῶν στρατιωτῶν, ξεκινῶντας ἀπὸ τὸ Αἶγιο, τὴν Πάτρα, τὴν Τρίπολη πέρανε πάνω στὴν ἠρεμὴ πολιτειοῦλα μὲ ὅλη τὴ γνωστὴ τους ἀγριότητα. Κάλεσαν ὅλο τὸν πληθυσμὸ στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο. Κι' ἐκεῖ μάζεψαν χωριστὰ τοὺς ἄνδρες καὶ τὰ παιδιά ἀπὸ δεκατεσσάρων ἐτῶν καὶ πάνω. Τὶς γυναῖκες καὶ τοὺς πολὺ ἠλικιωμένους ἄνδρες μέσα σὲ συγλονιστικὲς σκηνὲς ἀποχωρισμοῦ, τὶς ἐκλείσαν μέσα στὸ Σχολεῖο. Σὲ λίγο τοὺς ἄνδρες τοὺς ὀδήγησαν κοπαδιαστὰ στὸ χωράφι τοῦ Καπῆ, ἕναν ἄγριο τόπο τότε, ἔξω ἀπὸ τὰ Κ α λ ἄ β ρ υ τ α .

Μπροστὰ πῆγαινε ὁ «καλὸς ποιμένας» τους, ὁ πάπα-Καλὸς (ὁ ἱερέας Παναγιώτης Δημοπούλος) ποὺ ἡ «Σύνοψη» του βρέθηκε ὕστερα ματωμένη καὶ ἀποτελεῖ κειμήλιο γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῶν Καλαβρύτων. Ἡ ἀγωνία βασάνιζε τοὺς Καλαβρυτινοὺς, μὰ ὁ Γερμανὸς Διοικητὴς τοὺς ἠσύχαζε –μὲ διερμηνέα– ὅτι τίποτε κακὸ δὲν θὰ συμβεῖ σὲ αὐτοὺς. Καὶ ἔδινε τὸ λόγο «τῆς στρατιωτικῆς τιμῆς». Ὁσπου γύρω στὶς 12.30 μ.μ. καὶ ἀφοῦ πελώριες φλόγες τύλιγαν τὰ πάντα στὰ Καλάβρυτα, ριπὲς πολυβόλων συν-

τάραξαν τὴ γῆ, ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴ τῶν Καλαβρυτινῶν. Στὸ χωράφι τοῦ Καπῆ ἔβρισκε τραγικὸ θάνατο ὅλος ὁ ἀντρικὸς πληθυσμὸς τῶν Καλαβρύτων. Ἐπεφτε ἕνας-ἕνας ζητωκραυγάζοντας ὑπὲρ τῆς Πατρίδος γενναῖα καὶ ἐλεύθερα. Σώθηκαν μόνον δεκατρεῖς. Ἀλλὰ καὶ τὰ γυναικόπαιδα θὰ ἔβρισκαν τραγικὸ θάνατο ἀπὸ φωτιά ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ τὸ ὑπόγειο τοῦ Σχολεῖου μὲ τὶς γυναῖκες νὰ πέφτουν ἀπὸ τὰ παράθυρα τοῦ Σχολεῖου μαζί μὲ τὰ παιδιά τους γιὰ νὰ σωθοῦν. Οἱ τραγικὲς γυναῖκες –



μητέρες, σύζυγοι, ἀδελφές, ἔτρεξαν κατὰ ποῦ ἔμαθαν πὼς ἔγινε τὸ κακό... Ἀσύλληπτες ἀπὸ τὸ νοῦ σκηνές... Καθὼς ἔβλεπαν τραγικὰ σκοτωμένους τοὺς ἀγαπητούς τους... Καὶ πὼς νὰ τοὺς μεταφέρουν στὸ νεκροταφεῖο; Πὼς νὰ ἀνοίξουν τάφους, νὰ τοὺς φυλάξουν ἀπὸ τὰ ἀγρίμια, ἀφοῦ ὅλα γύρω εἶχαν

καεῖ; Ποῦ θὰ στεγάζονταν, χειμῶνα καιρὸ ὅσοι ἀπόμειναν; Πάλεψαν μὲ τὸν μεγάλο πόνο τοὺς οἱ Καλαβρυτινὲς γυναῖκες καὶ κοίταξαν μπροστὰ. Μεγάλωσαν μὲ τὴν πίστη τους καὶ μὲ γενναιότητα τὰ παιδιά τους. Ξανάδωσαν πνοὴ στὰ ἐρημωμένα Καλάβρυτα. Ἐγιναν ἡρωίδες. Τὸ ρολοῖ τῆς Ἐκκλησίας ὅμως σταματημένο στὴν τραγικὴ ὥρα τοῦ Ὀλοκαυτώματος. – 2.34 μ.μ. Θὰ θυμίζει πάντα καὶ σὲ ὅλους τὴν ὠμότητα τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν. Ἦταν 13 Δεκεμβρίου 1943.

... Τους εύχαριστήσετε, γιατί υπάρχει και στην Αθήνα Μονή του Αγίου Ραφαήλ». Έγώ, βέβαια, δεν τὸν πίστεψα, ἔλεγα πὼς μᾶλλον τὸ μετρεῦει μὲ κάποιο ἄλλο, ἦταν καὶ στὴν ἀνάρρωση, ὅποτε δὲν ἔδωσα σημασία. Ὁ ἄντρας μου ὅμως ἀπὸ τὴν ἄλλη πὸν τὸ ἔψαξε βρῆκε ὅτι ὄντως ὑπάρχει Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ στὸ Ἄνω Σούλι στὸν Μαραθῶνα καὶ φυσικὰ χωρὶς δευτέρη σκέψη τὸ ἐπισκεφτήκαμε. Προσκυνήσαμε τὸν ἱερὸ Βράχο τοῦ Ἁγίου. Προσευχηθήκαμε καὶ πήραμε καὶ λαδάκι ὅπου καὶ σταυρώναμε τὸν πεθερό μου συνέχεια. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ μεγάλο χειρουργεῖο τῆς καρδιάς ὁ πεθερός μου ἔπρεπε νὰ ξαναχειρουργηθεῖ στὴν ἀρτηρία τοῦ λαιμοῦ, γιατί ἦταν βουλωμένη 95%. Αὐτὴ τὴ φορά, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς προσευχές μας, ὁ ἄντρας μου πήρε τηλεφῶνο στὸ Μοναστήρι τῶν Ἁγίων, γιὰ νὰ γίνει μία παράκληση καὶ ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς. Μετὰ τὸ χειρουργεῖο ὁ ἀγγειοχειροῦργος βγῆκε καὶ μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι ναι μὲν πῆγαν ὅλα καλά, ἀλλὰ ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς πὸν ὑποβάλλονται σὲ τέτοιο χειρουργεῖο παθαίνουν ἓνα μικρὸ ἐγκεφαλικό, ὅμως στὴν περίπτωση τοῦ πεθεροῦ μου φοβόταν γιὰ πιὸ σοβαρὴ ἐπιπλοκή, ἀλλὰ δὲν μπορούσε νὰ εἶναι σίγουρος, μέχρις ὅταν ξυπνήσει. Ἐκεῖνο τὸ βράδυ προσευχομάσταν καὶ οἱ δύο μας συνέχεια στὸν Ἅγιο Ραφαήλ. Τὴν ἐπόμενη ἡμέρα πήγαμε νὰ δοῦμε τὸν πεθερό μου, τὸν ὁποῖον εἶχαν ξυπνήσει καὶ Δόξα τὸν Θεοῦ ἡταν μία χαρὰ, χωρὶς καμμιά ἐπιπλοκή, σὰν νὰ μὴν χειρουργήθηκε. Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ οἱ Ἅγιοι ἔβαλαν τὸ χέρι Τους. 2016, καὶ πάλι

ὁ μπαμπὰς ὑποτροπιάζει καὶ ξαναχρειάστηκε χημειοθεραπείες καὶ ἀκτινοβολίες. Πάλι στραφήκαμε καὶ προσευχηθήκαμε στοὺς Ἁγίους καὶ φυσικὰ πάλι ὁ μπαμπὰς μου ξαναθεραπεύτηκε. Τὴν ἴδια χρονιά προσπαθοῦσαμε μὲ τὸν ἄντρα μου γιὰ μωράκι. Μετὰ ἀπὸ 5 μῆνες προσπάθειας πήγαμε ἐπίσκεψη στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου καὶ προσευχοῦμε νὰ μᾶς χαρίσει ἓνα παιδάκι. Τὸν ἐπόμενο μῆνα ἔμεινα ἐγκυος. Ὅταν ἤμουν 4 μηνῶν ξαναεπισκεφτήκαμε τὴν Μονὴ καὶ μαθαίνουμε ἀπὸ τὸν πάτερ ... ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφαήλ εὐλογεῖ τὶς γυναῖκες νὰ τεκνοποιήσουν. Ἀπὸ τότε πὸν ἔμαθα γιὰ τὴν ἐγκυμοσύνη μου μέχρι καὶ τὴν ἡμέρα πὸν γέννησα σταύρωνα κάθε πρῶτὴ τὴν κοιλιά μου μὲ τὸ λαδάκι τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ καὶ ἔπινα καὶ ἀγιασμό. Εἶχα μία εὐκολὴ ἐγκυμοσύνη χωρὶς προβλήματα καὶ μία ἀκόμη πιὸ εὐκολὴ γέννα ὅπου καὶ πήρα στὴν ἀγκαλιά μου ἓνα υγιέστατο ἀγοράκι. Ἐκτὸς ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω λοιπόν, ὁ Ἅγιος Ραφαήλ ἐμφανίζεται στὴν καθημερινότητά μας καὶ μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι εἶναι δίπλα μας μέσα ἀπὸ διάφορα περιστατικὰ τὰ ὁποῖα ὅμως δὲν θὰ ἀναφέρω, πρῶτα γιατί ἤδη σᾶς ἔχω κουράσει καὶ δευτερον γιατί μπορεῖ κάποιος νὰ πεῖ ὅτι εἶναι τυχαῖα γεγονότα. Ἐγὼ ὅμως ξέρω πὼς οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καὶ Εἰρήνη εἶναι Προστάτες τῆς οἰκογένειάς μου καὶ γεγονὸς πὸν ἐπιλαμβάνεται παύει νὰ εἶναι τυχαῖο. Εὐχομαί οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καὶ Εἰρήνη νὰ προστατεύουν ὅλο τὸν κόσμον, γιατί οἱ ἡμέρες πὸν διανύουμε εἶναι δύσκολες.

Μὲ ἐκτίμηση καὶ Σεβασμὸ
πρὸς τοὺς Ἁγίους μας

Π. Γ.

25/8/18, Πεντάκκια Ἀττικῆς

ΕΛΑΜΨΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

Σε μία ψηφοφορία στην οποία έλαμψαν δια της απουσίας τους οι περισσότεροι Έλληνες Ευρωβουλευτές ή Όλομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο απέρριψε την πρόταση του Νότι Μαριὰ και των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (E-CR) να γίνει συζήτηση τη Δευτέρα 12-11-2018 με θέμα τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα και την παραβίαση των δικαιωμάτων της Έλληνικής Έθνικης Μειονότητας της Βορείου Ήπειρου. Την πρόταση καταψήφισαν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα παρόντος και του επικεφαλής του Μάνφρεντ Βέμπερ, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, οι Φιλελεύθεροι, οι Πράσινοι, ενώ η πλειοψηφία της Ευρωπαϊκής Άριστερᾶς συμπεριλαμβανομένης της Προόδου της κ. Τσίμερ απέιχε. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 48 υπέρ, 208 κατά και 20 αποχές. Σημειώνεται ότι από τους 27 Έλληνες και Κύπριους Ευρωβουλευτές στην ψηφοφορία συμμετείχαν μόνο 10 εκ των οποίων ψήφισαν υπέρ οι κ.κ. Νότης Μαριὰς, Γιώργος Κύρτσος, Έλένη Θεοχάρους, Λευτέρης Χριστοφόρου, Τάκης Χατζηγεωργίου, Λάμπρος Φουντούλης, Γιώργος Επιτήδειος, ενώ ψήφισαν κατά οι κ.κ. Γραμματικάκης και Κύρκος.

ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΕΒΟΥΝ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

Με την απόφαση του δικαστηρίου με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα για «απόσυρση» των εικόνων από την αίθουσα όπου συνεδρίασε ή ολομέλεια του ΣτΕ συζητήθηκαν ενώπιον των δικαστών οι 5 αιτήσεις

ακύρωσης που άφορουν το μάθημα των θρησκευτικών, την υποχρεωτική προσευχή και τον εκκλησιασμό. Το αίτημα απερρίφθη με ψήφους 30-6. Υπέρ του μαθήματος των θρησκευτικών και κατά των σχετικών υπουργικών αποφάσεων έχουν καταθέσει ή Έκκλησία της Ελλάδος, ή Έκκλησία της Κρήτης και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Θεολόγων.

ΓΚΡΕΜΙΣΑΝ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ



Ο Ίταλδος υπουργός έσωτερικών Μ. Σαλβίνι είναι συγκλονιστικός καθώς όχι μόνο αναφέρθηκε στην βεβήλωση του Σταυρού στη Λέσβο, αλλά «κρούει» τον κώδωνα του κινδύνου στην Έλληνική κοινωνία που τελεί σε λήθαργο ότι «χωρίς ρίζες ή Ελλάδα θα χαθεί». «Είναι μεγάλη ήλιθιότητα να επιτίθεται κάποιος στις ρίζες του, εἴστε κοινωνία χωρίς μέλλον», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο twitter έγραψε: «Ο Σταυρός ένοχλεί τους μετανάστες, δὲν ἄρρεσε σὲ μία Μ.Κ.Ο. και τὸν κατεδάφισαν, τί ήλιθιότητα. Μία κοινωνία που επιτίθεται στις δικές της ρίζες είναι μία κοινωνία χωρίς μέλλον. Ἐλπίζω οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς να τὸν ξαναστήσουν αὐτὸν τὸν ὑπέροχο Σταυρὸ στο ὕψωμα πάνω ἀπὸ τὴ θάλασσα». Τὴν ἴδια ὥρα δὲν ὑπῆρξε καμμία ἀντίδραση ἀπὸ τὴν Ἑλληνική κυβέρνηση για τὴν κατεδά-

φιση τοῦ Σταυροῦ, ἀντιθέτως ἔχουν ἐφευρεθεῖ «πολεοδομικά κωλύματα» γιὰ νὰ μὴν ξαναστηθεῖ, μὲ τὴν ἀστυνομία νὰ ἐμποδίζει τὴν ἀνέγερσή του. Σημειώνεται ὅτι ἐκτός του Σταυροῦ γκρεμίστηκε καὶ ἓνα προσκυνητᾶρι στὴ Λέσβο καὶ μάλιστα στὴν ἴδια περιοχὴ, στὴ θέση Ἀπελὴ τῆς Μυτιλήνης.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ



Τὴν στιγμὴ ποὺ στὴν Ἑλλάδα ὁ Α. Τσίπρας ἐπιδιώκει νὰ δημιουργήσῃ ἓνα «οὐδετερόθρησκο» κράτος ἐκρίζωνοντας τὴν Ὀρθοδοξία, στὴν Ἰταλία ὁ Μ. Σαλβίνι δὲν διστάζει νὰ δείξει τὴν προτίμησή του στὸν Χριστιανισμό καὶ στὴν χριστιανικὴ παράδοση. Μία κυρία τοῦ δίνει ἓναν Σταυρὸ καὶ αὐτὸς ἀμέσως δημόσια τὸν φιλάει ἐκφράζοντας τὴν πίστη του στὸν Θεάνθρωπο.

ΚΑΜΑΡΩΣΕ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ

Δὲν ὑπάρχει μέρα ποὺ νὰ πιστεύεις ἔστω καὶ στὸ ἐλάχιστο ὅτι ξεῖς σὲ μία κανονικὴ χώρα. Ζοῦμε στὴ χώρα τῆς παρακμῆς καὶ τῆς σαπίλας. Ἔνα ἀπέραντο ... σκουπιδαριό, ποὺ πληγώνει τὴν Ἱστορία, τὸ γόητρο, τὴν περηφάνεια καὶ τὸ φιλότιμο κάθε ὑγιῶς σκεπτόμενου Ἑλληνα. Ἔτσι λοιπόν: **Κανένα τηλεοπτικὸ συνεντευξιὸ δὲν καλύπτει τὸν γενικὸ ξεσηκωμὸ τῶν μαθητῶν στὴν Μακεδονία καὶ δὲν μεταδίδει**

ζωντανὰ τὶς ἑκατοντάδες καταλήψεις ποὺ γίνονται αὐτὸ τὸ διάστημα στὰ γυμνάσια καὶ τὰ λύκεια τῆς χώρας. Σήμερα οἱ μαθητὲς ἀντιδροῦν πατριωτικὰ στὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας. Μπράβο τους.

ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΩΝΙΑ

Στὸν κατάλογο τῶν χωρῶν ποὺ ἀποχωροῦν ἀπὸ τὸ σύμφωνο τοῦ Ο.Η.Ε. γιὰ τὴ μετανάστευση -ὁ ὁποῖος συνεχῶς μεγαλώνει- προστίθεται καὶ ἡ Πολωνία. Στὴ λίστα χωρῶν ὅπως οἱ ΗΠΑ, ἡ Αὐστρία, ἡ Τσεχία, ἡ Οὐγγαρία, ἀλλὰ καὶ ἄλλες, οἱ ὁποῖες ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προστατέψουν τὸν χαρακτήρα τους καὶ τὴν ταυτότητά τους.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

«Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ μίλησε ὁ Ὅμηρος ὡς τὰ σήμερα, μιλοῦμε, ἀνασαινοῦμε καὶ τραγουδοῦμε μὲ τὴν ἴδια γλῶσσα»!! Γεώργιος Σεφέρης. Οἱ Ἕλληνες σήμερα ἀσχέτως μορφώσεως μιλάμε ὀμηρικά, ἀλλὰ δὲν τὸ ξέρουμε, ἐπειδὴ ἀγνοοῦμε τὴν ἔννοια τῶν λέξεων ποὺ χρησιμοποιοῦμε. Ἔνας πολὺ μεγάλος ἀριθμὸς ὀμηρικῶν λέξεων κρύβεται μέσα σὲ σύνθετα ἢ διάφορα παράγωγα. Π.χ. Σήμερα, λέμε «**νερό**». Ὀμηρικὴ λέξι «**ὔδωρ**». Σήμερα λέμε ὑδραυλικός, ὑδραγωγεῖο, ὑδρογόνο, ἑταιρεία ὑδάτων. Λέμε «**φωτιά**». Ὀμηρικὴ λέξι: «**πῦρ**». Κι ἐμεῖς λέμε: πυροσβέστης, πυρασφάλεια, πυρκαγιά, πυροπλητῆς. Ὀμηρικὴ λέξι «**νόστος**» ποὺ εἶναι ἡ ἐπιστροφή. Σήμερα λέμε «**νοσταλγία**». Ὅλοι γνωρίζουμε τὸ **αὐγό**, ποὺ στὸν Ὅμηρο λέγεται «**ᾠδόν**». Σήμερα οἱ γυναῖκες ὀμιλοῦν ὄχι γιὰ τὶς ἀυγοθήκες, ἀλλὰ γις «ᾠοθήκες» τους. «**Βρύχιος**» στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ σημαίνει **βυθισμένος στὸ νερό**. Σήμερα λέμε «**ὑποβρύχιος**».

Στὸν Ὅμηρο ἀναφέρεται «ἄρτος», σήμερα λέμε «ψωμί». Λέμε ὅμως Ἀρτοποιεῖο, δὲν λέμε ψωμάδικο. Στὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου «ἄλέξω» σημαίνει ἔμποδιζω, ἀποτρέπω. Τώρα λέμε «ἄλεξιπτοτο», «ἄλεξισφαιρο», «ἄλεξικέραυνο». Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι μία καὶ ἀδιαίρετη κατὰ τὴν χρονικὴ διάρκεια ὑπάρξεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Πανάρχαιες λέξεις, σχεδὸν ὅλες, ζοῦν εἴτε πρωταρχικῶς εἴτε μέσα ἀπὸ τὰ σύνθετα καὶ τὰ παράγωγα. Ἐπομένως, ὅποιος θεωρεῖ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ νεκρὴ γλῶσσα εἶναι ἢ ἀγράμματος ἢ ὑπόπτος.

ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΝΕ

Προσευχῆς στὸν «Ἀλλάχ» διδάσκουν στὰ παιδιά μας τὰ θρησκευτικὰ τῆς πέμπτης Δημοτικοῦ. «**Προσευχῆς ἄλλων θρησκευτικῶν παραδόσεων**» εἶναι ἡ ὀνομασία ἐνὸς κεφαλαίου ποὺ ἀποτελεῖ μία πρώτη γεύση γιὰ νὰ γνωρίσουν τὰ παιδιά ἄλλες θρησκείες, ὅπως τὸ Ἰσλάμ! Γιὰ τὸ ὁποῖο ἰδιαίτερος κόπτονται οἱ ... προοδευτικὲς δυνάμεις. Μάλιστα, ἀναφέρεται καὶ ἡ γνωστὴ **φράση-τρόμος «Μέγας Ἀλλάχ»**, ἐνῶ σημειώνεται καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς μουσουλμανικῆς προσευχῆς. Εἶναι ζήτημα πρὸς ἐξέταση πόσα παιδιά γνωρίζουν χριστιανικὴ προσευχὴ καὶ πόσα στὴν ἡλικία τῶν 9 καὶ 10 ἐτῶν, δηλαδὴ στὴν τετάρτη Δημοτικοῦ ὅπου καὶ τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο, γνωρίζουν τὸ «Πάτερ ἡμῶν» καὶ τὸ «Πιστεύω». Ἐνῶ λοιπὸν τὰ μικρὰ Ἑλληνόπουλα ἀκόμη δὲν γνωρίζουν τὴν δική τους θρησκεία, τὰ βάζουν νὰ μάθουν τὶς ἄλλες θρησκείες. Τὸ γιατί δὲν νομίζουμε ὅτι ὑπάρχει κανένας ποὺ δὲν τὸ ἔχει καταλάβει. **Μπερδεύοντας καὶ ἀποπροσανατολίζοντας τὸ μαθητὴ θέλουν νὰ τὸν οδηγήσουν στὴν ἀγνοσία καὶ ἐντέλει στὴν ἀθεΐα.**

ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ

Εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους ὅτι τὰ νέα βιβλία θρησκευτικῶν ποῦ δημιουργήσε ἡ παροῦσα κυβέρνησις, εἶναι παντελῶς ἀκατάλληλα γιὰ τοὺς μαθητὲς τῆς πατρίδας μας, καθὼς εἶναι βλάσφημα καὶ ὑποτιμητικὰ γιὰ τὴν Ὁρθόδοξη Πίστη μας καὶ ταυτόχρονα πλήρως πολυθρησκειακὰ καὶ προπαγανδιστικὰ ἄλλων θρησκευτικῶν παραδόσεων.

ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ



Ἐπὶ ὑπάρχει μία πολὺ θετικὴ ἐξέλιξις ποὺ ἀφορᾷ στὴ διδασκαλίᾳ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν: Τὸ ΣΤΕ, ὡς τὸ ἀνώτατο Δικαστικὸ ὄργανο τῆς χώρας, ἀποφάσισε τελεσίδικα, καὶ ἄρα ἀμετάκλητα,

ὅτι τὸ νέο πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σὲ Δημοτικὸ, Γυμνάσιο καὶ Λύκειο εἶναι ἀντισυνταγματικὸ. Ἡ Ὀλομέλεια τοῦ ΣΤΕ ἀπεφάνθη ὅτι, μὲ βάση τὸ Σύνταγμα, τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἔχει τὴν ὑποχρέωσις νὰ καλλιεργεῖ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο τὴν Ὁρθόδοξη Χριστιανικὴ συνείδησις στοὺς μαθητὲς (μιάς καὶ οἱ ἀλλόθρησκοι καὶ ἀλλόδοξοι ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ διδάσκονται τὶς δικές τους καὶ μόνο θρησκευτικὲς παραδόσεις σὲ ξεχωριστὰ σχολεῖα μὲ τὰ δικά τους βιβλία καὶ τοὺς δικούς τους δασκάλους) καὶ ἄρα τὰ νέα πολυθρησκειακὰ βιβλία εἶναι ἀντισυνταγματικά. Τὸ ΣΤΕ ξεκαθάρισε ὅτι τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν πρέπει:

«να περιλαμβάνει όπωσδήποτε, με σαφήνεια και πληρότητα, τὰ δόγματα, τίς ήθικὲς ἀξίες και τίς παραδόσεις τῆς Ανατολικῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς νὰ καλλιεργεῖ ἀμφιβολίες ὡς πρὸς τὰ ἐν λόγῳ στοιχεῖα ποὺ συγκροτοῦν τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη, οὔτε νὰ προκαλεῖ σύγχυση μετὰ τὴ διδασκαλία ἄλλων δογμάτων και θρησκειῶν.» Μάλιστα, σύμφωνα με τὸ ΣτΕ, ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν μετὰ τὰ νέα βιβλία ἀποτελεῖ ποινικὸ παράπτωμα, ἐπειδὴ διαπράττεται μαζικὸς προσηλυτισμὸς χειριστοῦ εἴδους, ὁ ὁποῖος ἀπευθύνεται σὲ μικρὰ παιδιά. Ὁ δὲ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Γαβρόγλου, εὐρισκόμενος σὲ πανικὸ δὲν δέχτηκε νὰ ἐφαρμόσει τίς δικαστικὲς ἀποφάσεις, προέβη σὲ ἓνα ἀπροκάλυπτο πραξικόπημα και παρανόμησε, δίνοντας ἐντολὴ νὰ διδαχτοῦν τὰ παράνομα νέα βιβλία τῶν θρησκευτικῶν. Ὅμως, ὁ ὑπαλληλικὸς κώδικας, στὸν ὁποῖο ὀφείλουν νὰ ὑπακούουν οἱ δάσκαλοι και οἱ καθηγητές, ξεκαθαρίζει ὅτι ἀπαγορεύεται νὰ ὑπακούσει ὁ δημόσιος ὑπάλληλος ὁποιαδήποτε ἐντολὴ ποὺ εἶναι ἀντισυνταγματικὴ, ἐνῶ σὲ ἀντίθετὴ περίπτωσῃ ἔχει ποινικὲς εὐθύνες. Ἄρα, ἐὰν οἱ θεολόγοι διδάξουν τὸ νέο μάθημα, πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος νὰ καταδικαστοῦν, οἱ δὲ γονεῖς ὀφείλουν νὰ προστατεύουν τὰ παιδιά τους ἀπὸ τὴν βλάβη και ἀντορθόδοξη προπαγάνδα ποὺ περιέχεται στὰ νέα βιβλία, ἀκόμα και κινούμενοι νομικά.

ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Ἡ ἐπιμονὴ τῶν Εὐρωπαίων νὰ καταργήσουν τὴν ἀργίαν τῆς Κυριακῆς εἶναι τρανὴ ἀπόδειξη ὅτι ΗΠΑ

και Εὐρωπαϊκὴ Ἐνωση ἔχουν ἀμαχητὶ παραδοθεῖ εἰς τὰ χέρια τῶν Σιωνιστῶν. Ὑπάρχουν ἀντιδράσεις στὴν Εὐρώπη και τὴν Ἑλλάδα. Ἡ Σιωνιστικὴ δικτατορία προσπαθεῖ μετὰ ἰδιαίτερο «ζήλο» νὰ τὸ ἐπιτύχη! «Καθημερινή», 14-9-2018.

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΕΒΑΛΑΝ ΓΙΑ ΠΟΥΛΗΜΑ ΣΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

Ὑπὸ τὸν ὡς ἄνω τίτλο γράφει τὸ «Παρόν» 21-10-2018, σελίδα 1. Καταφεύγει στὰ δικαστήρια ὁ Δῆμος Ἀλίμου. Τίποτε δὲν ἄφησαν ἔξω ἀπὸ τὴ λίστα τοῦ ξεπουλήματος, γιὰ νὰ πάρουν τὰ λεφτὰ τοὺς οἱ ... δεσμοφύλακες μας. Στὸ Ὑπερταμεῖο ἔβαλαν 24 ἀκίνητά του Δήμου Ἀλίμου, μετὰξὺ τῶν ὁποίων εἶναι και Ἱεροὶ Ναοί, ὅπως ἀποκαλύπτει ὁ δήμαρχος Ἀνδρέας Κονδύλης. Συγκεκριμένα ἐντάχθηκαν: Τὸ Ἀρχαῖο Θέατρο τοῦ Εὐωνύμου (Τράχωνες), ὁ Ἱερὸς Ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου στὸν Ἄλιμο, τὰ γραφεῖα τῆς Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, τὸ Συμμαχικὸ Νεκροταφεῖο, τὸ ἀκίνητο τῆς ΔΕΜΕ στὸ Ἄνω Καλαμάκι. Ἀκόμη και οἱ κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου και ἄθλησης. Ὁ Δῆμος Ἀλίμου μετὰ ἀπὸ πρόταση τοῦ δημάρχου ἀποφάσισε νὰ προσφύγει στὰ ἀρμόδια διοικητικὰ και πολιτικὰ δικαστήρια, ζητώντας νὰ ἀκυρωθεῖ ἡ μεταβίβαση τῶν ἀκινήτων αὐτῶν ἀπὸ τὸ Ὑπερταμεῖο.

ΗΡΩΑΣ

(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1^η σελίδα)

... ἀφεντάδων, ποὺ ἀφοῦ κατέστρεψαν τὴν οἰκονομία και ἔπληξαν τὸ σφρίγος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὸ Ἐθνικὸ του φρόνημα, τὰ ὄραμα και τίς ἐνατενίσεις του, τὴν πίστη και τίς ἐλπίδες του, ἐφαρμόζουν ἐργολαβικὰ τίς ἐντολὲς τίς ὁποῖες τοὺς

δίνονται. Τρέμουν τούς επιθετικούς και κακοποιούς γείτονές μας και σιωπούν μπροστά στις προκλήσεις τους, προκειμένου να συνεχίσει ή Ε.Ε. να στηρίζει την Ελλάδα, υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Άλλα να αφήνεται ο Έλληνισμός στους τόπους της διασποράς να σβήνει -χωρίς αυτό να σημαίνει έδαφικές διεκδικήσεις- υποδηλεί έγγενή ανεπάρκεια και ένδοτισμό. Η Αθήνα έχει έθνικές, ιστορικές, ήθικες και πολιτικές ευθύνες απέναντι σε κάθε Έλληνα, όπου και αν αυτός ζει. Δεν ζητάμε να κάνει πολέμους. Ζητάμε να διεκδικεί και να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων μας. Σαφώς ήταν προδιαγεγραμμένη, για να μην πω προμελετημένη, ή δολοφονία του Κατσίφα ήδη από τον περασμένο Μάιο. Ο Έλληνισμός της Βορείου Ήπειρου ζει μέσα σε καθεστώς τρομοκρατίας και καταπίεσης. Ο Κατσίφας με τη δράση του γινόταν επικίνδυνος. Μιλούσε, αγωνιζόταν, δεν φοβόταν. Έπρεπε, λοιπόν, να σωπάσει. Όμως ο Ράμα δεν κατάφερε να μās τρομάξει. Γιατί ήμασταν όλοι εκεί και σηκώσαμε τη σημαία και τις ιδέες του Κατσίφα μεσούρανα. Η Ελλάδα οφείλει να καταγγείλει το ξεκλήρισμα του



Έλληνισμού σε κάθε προσφερόμενο βήμα, να πάρει μέτρα, να επιβάλει κυρώσεις, να προσφύγει στα διεθνή δικαστήρια. Η Ελλάδα έπρεπε να κάνει καθετί για να κρατήσει τους Έλληνες στον τόπο τους χτίζοντας και στελεχώνοντας σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία. Θα έπρεπε να στηρίξει τις όποιες μικρές επιχειρήσεις των Βορειοηπειρωτών, να δώσει προνομιακό καθεστώς στα προϊόντα τους, να στείλει επισκέπτες στην τουριστική και ιστορική Βόρειο Ήπειρο, να εκπαιδεύσει τα Έλληνόπουλα στα Έλληνικά πανεπιστήμια δωρεάν, υπό την προϋπόθεση ότι θα επέστρεφαν και θα εργάζονταν στον τόπο τους για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Θα έπρεπε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις συνθήκες που διέπουν τις έθνικές μειονότητες... Και τελειώνοντας την συνέντευξη ή Κύπρια ευρωβουλευτής αναφέρει: Ήμουν καθηγήτρια και είμαι Έλληνίδα. Από τις σημερινές κυβερνήσεις Αθηνών και Λευκωσίας δεν περιμένω τίποτα!

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ,
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
 και προσκύνησις Τεμαχίου
 Αγίου Λειψάνου των Αγίων
 Κάθε Τετάρτη στις 5.00 μ.μ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΡΑΦΑΗΛ
 Κάθε ημέρα άνοικτα
 9.00 - 1.00 πρωί άνοικτα
1.00 - 4.00 Μεσημέρι κλειστά
 4.00 - 5.30 απόγευμα άνοικτα

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - Μηνιαίο Ένημερωτικό Φυλλάδιο
Ίδιοκτήτης: Άδελφότης Όρθοδόξου Ίεραποστολής «Ο Άγιος Ραφαήλ»
Έδρα: Άνω Σούλι Μαραθώνος, **Ίστοσελίδα:** www.agiosrafael.gr
Έκδότης-Δ/ντής: Αρχιμ. Ραφαήλ Αλιπαρμάκης, τηλ. 22940-61151 κ' 6944359953,
E-mail: p.rafael@agiosrafael.gr - Έπιστολές και εμβάσματα αποστέλλονται εις
Διεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθώνα.