

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

(αρ. φυλλ. 45)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Φεβρουάριος 2013

ΤΟ ΓΙΑΣΕΜΙ ΛΕΥΚΟ ΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΑ

Ένας καθηγητής μπαίνει στην αίθουσα και ρωτάει - Ποιός θέλει αυτό το χαρτονόμισμα των 50 ευρώ; Πολλά χέρια υψώθηκαν, αλλά ο καθηγητής είπε: - Πριν το δώσω υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνω: Λυσσασμένα το τσάκισε και ρώτησε ξανά: Ποιός θέλει ακόμα αυτό το χαρτονόμισμα; Τα χέρια συνέχισαν να είναι υψωμένα. - Και αν κάνω αυτό; Το πέταξε στον τοίχο, αφήνοντας το να πέσει στο πάτωμα, το κλώτσησε,

το πάτησε και πάλι σήκωσε το χαρτονόμισμα βρώμικο και τσαλακωμένο. Έπανελάβε την ερώτησι, και τα χέρια παρέμειναν υψωμένα. - Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσετε αυτή την σκηνή, είπε ο καθηγητής.

Ό,τι κι αν κάνω μ' αυτό το χαρτονόμισμα θα συνεχίζη να αξίζη 50 ευρώ. Πολλές φορές στη ζωή μας, μās κακομεταχειρίζονται, μās προσβάλλουν, αλλά παρ' όλα αυτά εμείς εξακολουθούμε να αξίζουμε το ίδιο. Η αξία μας δεν εξαρτάται από την συμπεριφορά των άλλων απέναντί μας. Αν μας φερθούν τιμητικά, δεν προσθέτουν τίποτε στο ήθος μας, στις αρετές μας, στην γλυκύτητά μας, την καλωσύνη και αξιοπρέπειά μας, πα-



ραμένουμε αυτοί που είμαστε. Αν μας φερθούν απαξιωτικά, προσβλητικά, και πάλι δεν μπορούν να αφαιρέσουν τίποτε από τον χαρακτήρα μας, αν βέβαια, βίωμά μας είναι η αγιότητα. Είναι επιπολαιότητα να σκεφθούμε πώς οι άλλοι με την συμπεριφορά τους μπορούν να μās μειώσουν ή να μās απαξιώσουν. Και είναι σοφία να παραδεχθούμε πώς μόνον εμείς μπορούμε να ευτελίσουμε τον έαυτό μας. Πώς; Όσο μεγαλύτερο είναι το έγώ μας, τόσο μικρότερη είναι η αξία μας. Έξάλλου, αν ξευπνα εν Χριστώ φερθούμε, οι συμπεριφορές των άλλων θα 'ναι προκλήσεις για αγώνα, θα 'ναι εύκαιρίες για ανέβασμα «τοῖς ἀγαπῶσι τὸν

Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν». Γι' αυτό δεν μās πρόπουν παράπονα ή μεμψιμοιρίες. Εκείνο που μās κατάξιώνει είναι το περιεχόμενο της καρδιάς, οι στόχοι και οι προσανατολισμοί. Το τί δίνουμε εμείς, όχι τί παίρνουμε από τους άλλους. Λοιπόν, αξίζει να μὴν ξεχνούμε την σκηνή με το χαρτονόμισμα των 50 ευρώ. Ατσαλάκωτο ή στραπατσαρισμένο ή αξία του παραμένει ή ίδια. Να! Εἶτε στο φῶς, εἶτε στο σκοτάδι το γιασεμί λευκό μένει.

Σεβαστοὶ πατέρες, ἀσπάζομαι τὸ δεξιὸν σὰς χεῖρα καὶ ζητῶ τὴν εὐχήν σου καὶ τὴν Προσευχὴν σου γιὰ ἐμένα καὶ τὴν οἰκογένειάν μου. Εἶμαι ἡ Εὐπραξία Π. Σὰς στέλνω αὐτὴ τὴν ἐπιστολὴν γιὰ νὰ σοῦ πῶ μιὰ ἀκόμα θαυμαστὴ παρέμβαση τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὴ ζωὴ μου.

Τὸν Δεκέμβριο (2011) ὁ ἄντρας μου εἶχε ξαφνικὰ ἔντονες ἐνοχλήσεις καὶ δυνατὸ πόνον στὸ στήθος. Μετὰ ἀπὸ πολλὰ ἐξετάσεις, γιαιτροὺς καὶ ταλαιπωρίες ἡ διάγνωση ἦταν «λέμφωμα στὸ μεσοθωράκιο». Νιώσαμε τὴ γῆ νὰ χάνεται κάτω ἀπὸ τὰ πόδια μας (38 ἐτῶν καὶ μιὰ τέτοια νόσο λέγαμε).

Ἀμέσως σου πῆρα τηλεφῶνο καὶ ζήτησα τὴ βοήθειάν σου μέσω τῆς προσευχῆς σου. Δὲν χάσαμε τὸ θάρρος μας, δυνάμωσε ἡ πίστη μας. Στὶς δύσκολες ὥρες τοῦ νοσοκομείου παρέα μας ἦταν τὰ βιβλία τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ μὲ τὰ θαύματά Του καὶ ἡ Παράκληση τοῦ Ἁγίου μὲ τὸ Ἀπολυτίκιο, τὴν ὁποία ἐσεῖς μοῦ εἶχατε πεῖ νὰ διαβάζω καθημερινὰ γιὰ χάριν τοῦ ἄντρα μου.

Τὴν βοήθειάν Του ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ μᾶς τὴν ἔδειξε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή. Ὅταν μπῆκε ὁ σύζυγός μου στὸ χειρουργεῖο γιὰ τὴν βιοψία, οἱ γιαιτροὶ μᾶς εἶπαν ὅτι στὴν καλύτερη περίπτωση ἂν δὲν μάτωνε ἢ δὲν εἶχε ἐπιπλοκὴ θὰ κρατοῦσε ἀπὸ 3 ὥρες καὶ πάνω. Δὲν ἔπαψα στιγμή νὰ διαβάζω τὴν παράκληση καὶ νὰ παρακαλῶ τὸν Ἅγιο νὰ βρίσκεται αὐτὸς μέσα στὴν ἐπέμβαση καὶ ὡ τοῦ θαύματος ἡ ἐπέμβαση τελειώσε

σὲ 30 λεπτά(!) Πράγμα ἀδιανόητο. (Στὸν ἐπόμενο ἀσθενῆ ὁ ἴδιος γιαιτροὺς τρύπησε τὰ πνευμόνια του καὶ ἔμεινε 3 μέρες στὴν ἐντατικὴ).

Ἄφου πέρασε κάμποσος καιρὸς, καθὼς ἐπέμενα καὶ διάβαζα τὰ βιβλία τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ τὴν παράκλησή Του, σκεφτόμουν: «ἄραγε μᾶς ἀκούει ὁ Ἅγιος, μᾶς βλέπει; Ἄς δείξει ἓνα σημάδι...». Δυὸ μέρες μετὰ, ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο στὸ σπίτι μας καὶ μπαίνοντας μέσα, ὁ γιός μου 8 χρονῶν ἔτρεξε καὶ μὲ ἀγκάλιασε λέγοντάς μου ὅτι εἶδε στὸν ὕπνο του τὸν Ἅγιο Ραφαήλ.



Τὸν εἶδε πάνω σὲ ἓνα βράχο, μὲ ροῦχα κόκκινα καὶ πράσινα ὅπως μου εἶπε, κρατώντας ἓναν Σταυρὸν καὶ δείχνοντας μὲ τὸ χεῖρ τοῦ πρὸς τὰ κάτω, μὲ τοὺς Ἁγίους Νικόλαο καὶ Εἰρήνην δεξιὰ καὶ ἀριστερά Του. Τότε, βέβαια, δὲν συνειδητοποίησα τί σήμαιναν ὅλα αὐτὰ (τὰ κατανόησα ὅταν ἐπισκεφθῆκαμε τὸ μοναστήρι σου) ὅμως μου

ἀρκοῦσε ποῦ ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ ἦταν δίπλα μας καὶ μὲ ἀπόδειξη (ὅπως τὸν εἶχα παρακαλέσει νὰ μοῦ δείξει ἓνα σημάδι). Ἡ χαρὰ μου δὲν περιγράφεται. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ὅλα πῆγαν καλά, οἱ ἐξετάσεις, οἱ ἀξονικές, ἡ χημειοθεραπεία πέρασε χωρὶς παρενέργειες καὶ τὸ καλύτερο ἀπ' ὅλα μιὰ ἐξετάση ἔδειξε ὅτι δὲν ὑπάρχει πλέον νόσος. Ἐκανε καὶ κάποιες ἀκτινοθεραπείες καὶ τέλος. Τώρα θὰ κάνει ἓναν ἐπανελέγχο γιὰ τὰ 5 ἐπόμενα χρόνια καὶ μετὰ θεωρεῖται πλήρης ἴασις. Τὸν Αὐγουστο (τοῦ 2012) ἤρθαμε οἰκογενειακῶς στὸ

Μοναστήρι σας για να ευχαριστήσουμε τὸν Ἅγιο για τὴν βοήθειά Του καὶ ἐσᾶς για τὴ συμπαράστασή σας καὶ τὴν προσευχή σας. Τότε ἦταν ποὺ ὁ γιός μου καὶ ὅλοι μας συνειδητοποιήσαμε ὅτι ὁ τόπος ὅπου εἶχε δεῖ στὸ ὄνειρό του τὸν Ἅγιο Ραφαήλ ἦταν ὁ βράχος ὅπου χτίστηκε τὸ ἐκκλησιάκι Του στὸ Μοναστήρι σας. Εὐχόμαι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ μὴν χάνουν τὴν πίστη τους στὶς δυσκολίες ποὺ συναντοῦν στὴ ζωή. Ὁ Χριστός, ἡ Παναγίτσα καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοί μας εἶναι δίπλα μας πάντα ἀρκεῖ νὰ Τους φωνάξουμε.

Εὐχαριστῶ πολὺ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ καὶ τοὺς σὺν Αὐτῷ Νικολάω καὶ Παρθενομάρτυρα Εἰρήνη, καὶ στὴν Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ στὸ Ἄνω Σούλι, εὐχόμαι νὰ ἔχουν πάντα ὑγεία για νὰ μποροῦν νὰ βοηθοῦν καὶ ἐμᾶς. Ὁ Θεὸς νὰ τοὺς ἔχει πάντα καλά.

Με ἐκτίμηση καὶ σεβασμό,

Εὐπράξια Π.

21-11-2012, Ἡράκλειο Κρήτης

ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ



Ὁ Θαλῆς γεννήθηκε στὴν Μίλητο γύρω στὸ 620 π.Χ. Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἑπτὰ Σοφούς τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος. Καταμέτρησε τὸ ὕψος τῶν μεγάλων αἰγυπτιακῶν πυραμίδων ἀπὸ τὴ σκιά τους. Προεῖπε τὴν ἔκλειψη ἡλίου τῆς 28ης Μαΐου 585 π.Χ. καὶ θεωρεῖται ὁ ἰδρυτὴς τῆς Θεωρητικῆς Γεωμετρίας. Ἡ ἱστορία τῆς φιλοσοφίας τὸν θεωρεῖ ὡς τὸν πρῶτο χρονολογικά φιλόσοφο. Ἀνακάλυψε τὶς τροπές (ἡλιοστάσια), τὸ ἑτερόφωτό της σελήνης, καθὼς καὶ τὸν ἠλεκτρισμὸ καὶ τὸν μαγνητισμὸ, ἀπὸ τὶς ἐλκτικὲς ἰδι-

ότητες τοῦ ὀρυκτοῦ μαγνητίτη καὶ τοῦ ἠλεκτροῦ (κεχρσιμπάρι).

Ρητὰ τοῦ Θαλῆ τοῦ Μιλήσιου:

- Γνώρισε τὸν ἑαυτό σου
- Νὰ ἐπιζητᾶς τὴ σοφία - Νὰ ἐπιλέγεις τὸ καλὸ - Νὰ ἔχεις μέτρο.
- **Οἱ ψυχὲς εἶναι ΑΘΑΝΑΤΕΣ.**
- Τὸ **ἰσχυρότερο** εἶναι ἡ ἀνάγκη διότι κυριαρχεῖ σὲ ὅλα.
- Τὸ **σοφότερο** εἶναι ὁ χρόνος διότι ἀνακαλύπτει τὰ πάντα.
- Τὸ **ταχύτερο** εἶναι ὁ νοῦς διότι τρέχει παντοῦ.
- Τὸ **μεγαλύτερο** εἶναι ὁ χῶρος διότι χωράει τὰ πάντα.
- **Τὸ ὠραιότερο** εἶναι ὁ κόσμος διότι **εἶναι ἔργο Θεοῦ.**
- **Τὸ ἀρχαιότερο** εἶναι ὁ Θεός, διότι **εἶναι ἀγέννητος, οὔτε ἀρχὴ ἔχων οὔτε τέλος.**
- Τὸ **εὐκολότερο** εἶναι νὰ δίνεις συμβουλὲς σὲ ἄλλους.
- Τὰ πολλὰ λόγια δὲν εἶναι ἀπόδειξη φρονιμάδας.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ

Ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας ἀναφέρει πὼς ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου, πλην τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, βρῆκαν μαρτυρικὸ θάνατο. Ἀνάμεσά τους καὶ ὁ Ἀπόστολος Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος κηρῦσσοντας τὸ Εὐαγγέλιο ἔφτασε στὴν Ἀρμενία, συνελήφθη ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρους καὶ σταυρώθηκε. Τὸ Ἅγιο Λεῖψανό του τοποθέτησε σὲ μαρμάρινη θήκη (λάρνακα) καὶ κρύφτηκε ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς στὴν Οὐρβανούπολη, ὅπου ἐπιτελοῦσε καθημερινὰ πολλὰ καὶ μεγάλα θαύματα. Κάποιοι ἐχθροὶ ὅμως τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἔκλεψαν τὴν λάρνακα καὶ τὴν ἔριξαν στὴν θάλασσα μαζὶ μὲ τὰ λείψανα τεσσάρων ἄλλων μαρ-

τύρων, τοῦ Παπριανοῦ, τοῦ Λουκίανου, τοῦ Γρηγορίου καὶ τοῦ Ἀκακίου. Ὡς ἐκ θαύματος, ὅμως, καμμιά ἀπὸ τὶς πέντε λάρνακες δὲν ἔμεινε στὸν τόπο ὅπου τὶς ἔριξαν οἱ ἄπιστοι. Ἄρχισαν νὰ ταξιδεύουν στὴ θάλασσα. Πέρασαν τὸν Εὐξείνιο Πόντο καὶ τὰ στενὰ τοῦ Ἑλλησπόντου, μπήκαν στὸ Αἰγαῖο καὶ ἡ κάθε λάρνακα πῆρε τὸν δικό της δρόμο. Ἡ λάρνακα μὲ τὸ Ἅγιο Λεῖψανο τοῦ Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, ἀφοῦ πέρασε τὸ Ἀδριατικὸ Πέλαγος ἔφθασε στὴν νῆσο Μάρα, ὅπου ὁ Ἐπίσκοπος Ἀγάθων, κατόπιν θείας ἀποκαλύψεως, κατέβηκε στὴν παραλία μὲ πλῆθος κόσμου γιὰ νὰ παραλάβει τὴ λάρνακα μὲ τὸν ἀνεκτίμητο θησαυρό. Ποῦ ἔπρεπε ὅμως νὰ ὀδηγηθῆ ἡ λάρνακα, γιὰ νὰ κτισθεῖ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου; Οἱ γνῶμες διχάσθηκαν. Μάταια προσπαθοῦσαν νὰ τὴν σύρουν πρὸς τὴν κατεύθυνση ποὺ ἤθελαν οἱ διαφωνοῦντες. Ἡ λάρνακα δὲν ἔλεγε νὰ μετακινηθεῖ. Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀγάθων, καταλαβαίνοντας πὼς αὐτὸ ἦταν ἓνα σημάδι ἀπὸ τὸν Ἅγιο ἔδεσε τὴν λάρνακα μὲ χοντρά σχοινιά πίσω ἀπὸ δυὸ νεαρὰ μωσχαρακία καὶ τὰ πρόσταξε νὰ προχωρήσουν μόνον τοὺς πρὸς ὅποια κατεύθυνση ἤθελαν καὶ νὰ ὑποδείξουν τὸ σημεῖο στὸ ὁποῖο ὁ Ἅγιος ἐπιθυμοῦσε νὰ κτισθεῖ ἡ Ἐκκλησία του. Τὰ μωσχαρακία, ἂν καὶ νεαρὰ καὶ ἀδύναμα, ἄρχισαν νὰ σέρνουν μὲ μεγάλη εὐκολία τὴ βαρὴ λάρνακα μὲ τὸ Ἅγιο Λεῖψανο, ποὺ τόσοι γεροδεμένοι ἄνδρες πρὶν λίγο δὲν μποροῦσαν νὰ μετακινήσουν οὔτε καὶ κατὰ ἓνα ἑκατοστό. Σταμάτησαν μόνον ἐκεῖ ὅπου ἦταν τὸ θέλημα τοῦ Ἁγίου. Στὸν τόπο ἐκεῖνο Ἐπίσκοπος καὶ λαὸς ἔκτισαν μεγάλη Ἐκκλησία στὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου.

Συγκίνηση προκαλοῦν οἱ δηλώσεις τῆς πρωταθλήτριας στὴν ξιφασκία Βάσως Βουγιούκα στὸν τηλεοπτικὸ δίαυλο «Μέγα» ποὺ πλημμυρίζουν μὲ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια κάθε Ἑλληνα πολίτη καὶ ἀποδεικνύουν ὅτι εὐτυχῶς τὰ Ἑλληνόπουλα κρατοῦν ἀκόμα ψηλὰ τὰ ἰδανικὰ καὶ τὶς ἀξίες τοῦ Ἑθνους καὶ δὲν προδίδουν τὴν πατρίδα τοὺς παρότι τοὺς προσφέρονται πακτωλοὶ χρημάτων. Στὴ συνέντευξή της ἡ Ἑλληνίδα πρωταθλήτρια ἀνέφερε ὅτι ἀρνήθηκε τὴ «χρυσή» πρόταση, ποὺ τῆς ἔκανε ἡ τουρκικὴ ὁμοσπονδία, νὰ λάβει μέρος στὶς ἀθλητικὲς διοργανώσεις ἀγωνιζόμενη μὲ τὰ χρήματα τῆς Τουρκίας, μὲ ἀντίτιμο ἑκατοντάδες χιλιάδες εὐρῶ, ἐπιλέγοντας τὸν μισθὸ τῶν 500 εὐρῶ, ποὺ τῆς χορηγεῖ τὸ ἑλληνικὸ κράτος. Μάλιστα ὅταν τὴν ρώτησε ὁ δημοσιογράφος, γιατί δὲν δέχθηκε τὴν «γῆ καὶ ὕδωρ», ποὺ τῆς προσέφεραν οἱ Τούρκοι, ἡ Ἑλληνίδα πρωταθλήτρια μὲ ἀπλὸ καὶ λακωνικὸ τρόπο ἀπάντησε «Γιατί εἶμαι Ἑλληνίδα. Ἔχω τὸ αἶσθημα τῆς Ἑλλάδος μέσα μου. Ὅταν ἀνεβαίνω σὲ βᾶθρο πρέπει νὰ ἀκούω τὸν Ἑθνικὸ ὕμνο τῆς Ἑλλάδος καὶ ὄχι κάποιας ἄλλης χώρας. Τὸ ἐθνόσημο δὲν πωλιέται...». Μακάρι νὰ εἶχαν τὸ «αἶσθημα τῆς Ἑλλάδας μέσα τους καὶ οἱ ταγοὶ τοῦ σύγχρονου Ἑλληνικοῦ κράτους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν δώσει «γῆ καὶ ὕδωρ» στοὺς δανειστὲς τῆς Χώρας, γιὰ νὰ καλύψουν τὴ διασπάθιση τοῦ δημοσίου χρήματος ποὺ οἱ ἴδιοι ἔκαναν.

ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥ

Στὴν τελετὴ ποὺ ἔγινε στὸ παλιὸ Δημαρχεῖο γιὰ τὴν κοπὴ τῆς καθιερωμένης βασιλόπιτας, ὁ Δήμαρχος

Ἀθηναίων κ. Καμίνης ΑΡΝΗΘΗΚΕ νὰ κόψει τὸ κομμάτι τοῦ Χριστοῦ, παρὰ τὶς ἐπισημάνσεις καὶ τὶς παροτρύνσεις Δημοτικῶν Συμβούλων. Ὁ κ. Καμίνης συχνὰ προκαλεῖ τοὺς Χριστιανούς... Ντροπὴ του!

ΟΙ ΝΕΟΒΑΡΒΑΡΟΙ ΕΠΟΦΘΑΛΜΙΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ

Ἡ οικονομικὴ μας ἀδυναμία φαίνεται ὅτι ἔχει ἀποθρασύνει τοὺς βαρβάρους γείτονές μας. Ἡ Τουρκία «βλέπει» πλέον «τουρκικὴ μειονότητα ἢ ὁποία καταπιέζεται» στὰ νησιά τοῦ Αἰγαίου καὶ τὰ Δωδεκάνησα. Ἡ «μεγάλῃ» Ἀλβανία, διὰ στοματος Σαλί Μπερίσα (προσωπικοῦ γιατροῦ τοῦ Ἐνβερ Χότζα) ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ... Πρέβεζα. Ἡ ἀλβανικὴ ἐφημερίδα «Shekulli» στὶς 2 Νοεμβρίου 2012 δημοσίευσε ἄρθρο σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο τὸ Μαντεῖο τῆς Δωδώνης εἶναι ... ἀλβανικό. Ἐπὶ αὐτοῦ ἔχουμε νὰ κάνουμε δυὸ σχόλια. Πρῶτον οἱ βάρβαροι πληρώνουν μὲ τὴν ἀχαριστία τους τὴν ἑλληνικὴ φιλοξενία, ὅταν ἐδῶ καὶ εἴκοσι χρόνια τοὺς ἀνοίξαμε (κακῶς) τὰ σύνορα καὶ χόρτασαν ψωμί καὶ ἐπέζησαν χάρις στὴν Ἑλλάδα. Δεύτερον ἢ ἀποδυνάμωση τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἀπὸ τὰ ἐπάρατα «μνημόνια» εἶναι τὸ «βούτυρο στὸ ψωμί» τῶν νεοβαρβάρων γειτόνων μας! Εἶθε ὁ Θεὸς καὶ ἡ Ὑπέροχος Στρατηγὸς νὰ προστατεύει τὴν Πατρίδα μας. (Ὁρθόδοξος Τύπος, 4-1-2013, σελ. 2)

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΣΤΑΣΕΙΣ

Φαίνεται πὼς ἡ «ἑλληνικὴ τρόικα», ἢ τριμερὴς δηλαδὴ ἑτερόκλητη κομματικὴ κυβέρνηση, συναγωνίζεται τὴν σιχαμερὴ «τρόικα» τῶν διεθνῶν τοκογλύφων στὴν κατεδάφιση καὶ

τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων μας. Ἐν μέσῳ θυελλῶδων καὶ σαρωτικῶν νομοθετημάτων γιὰ ἐπιβολὴ κατοικτικῆς λιτότητας στὸ φτωχὸ λαὸ μας μία «ἐθνομητέρα» τοῦ κοινοβουλίου, ἢ κ. Φωτεινὴ Πιπιλή, Βουλευτὴς τῆς «ἐθνικόφρονας» Ν. Δημοκρατίας εἰσηγήθηκε νὰ καταργηθοῦν ἀπὸ τὶς στάσεις τῶν μέσων μαζικῆς μεταφορᾶς ὀνομασίες, ποὺ ἔχουν ὀνόματα Ἰ. Ναῶν καὶ Ἁγίων! Τὴν εἶδηση αὐτὴ ἔφερε στὴ δημοσιότητα ὁ «Βηματοδότης» ὡς ἐξῆς: «Ἐξω οἱ Ἅγιοι ἀπὸ τὶς στάσεις! Νὰ ἀφαιρεθοῦν τὰ ὀνόματα Ἁγίων καὶ ἐκκλησιῶν ἀπὸ τὶς στάσεις τῶν τρόλεϊ, τοῦ τραμ καὶ τοῦ Μετρό ζήτησε ἡ Φωτεινὴ Πιπιλή ἀπὸ τὴν ἀρμόδια κοινοβουλευτικὴ ἐπιτροπὴ». Ἡ Βουλευτὴς τῆς Νέας Δημοκρατίας ἐξήγησε γιατί, ὅπως ἀναφέρει ὁ Βηματοδότης «Τὴν περασμένη φορὰ ἔμπλεξα τοὺς Ἅγιους καὶ ἀντὶ νὰ πάω στὸν Ἅγιο Ἀντώνιο βρέθηκα στὸν Ἅγιο Δημήτριο. Γιατί νὰ μὴ δοθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ Ἀντώνη Τρίτση σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς στάσεις ἢ ὀνόματα ἐπιφανῶν Ἑλλήνων, ποὺ δόξασαν τὴν χώρα. Γιατί νὰ μὴ προσθέσουμε εἶπε στὴ στάση «Μέγαρο Μουσικῆς» καὶ τὸ «Μαρία Κάλλας» διερωτήθηκε καὶ ὁ ἀρμόδιος ὑπουργὸς περιβάλλοντος συμφώνησε». Τὸ ἀπίστευτο αὐτὸ αἴτημα τῆς «ἐθνομητέρας» προκάλεσε πάταγο καὶ ἡ ἐν λόγῳ «κυρία» ἀναγκάστηκε νὰ ἐπιλέξει τὴ γελοῖότητα τῆς «διευκρίνησης», ὅτι δῆθεν «παρανοήθηκε τὸ αἴτημά της». Δὲν φταίει αὐτὴ, διότι ἐντολὲς ἐκτελεῖ, ἀλλὰ ἐκεῖνοι ποὺ δίνουν τὴν ψήφο τους σὲ κάτι τέτοια «σοῦργελα», πιστεύοντας πὼς ψηφίζουν «δεξιὰ», ἔχουν ἥσυχη τὴ συνείδησή τους ὅτι «ἐξασφαλίζουν» πατρίδα καὶ θρησκεία! Ἄμ δέ! (Ἐφημερίδα Ὁρθόδοξος Τύπος, 21-12-2012, σελὶς 2)

Ὁ πρόεδρος τῆς Οὐρουγουάης, χῶρας τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς ἀποτελεῖ παράδειγμα πολιτικοῦ. Ὁ ἐξαίρετος κ. Jose Mujica δωρίζει τὸ περίσσειμα τοῦ μισθοῦ του κάθε μῆνα σὲ διάφορες φιλανθρωπικὲς ὀργανώσεις καὶ ἰδρύματα. Τὸ κράτος τοῦ παρέχει μηνιαίως περὶ τὰ 12.500 δολάρια, σύμφωνα μὲ τὴ δήλωσί του, κ' αὐτὸς κρατᾷ τὰ 1.250 δολάρια! Καὶ αὐτὸ πὸν ἐκπλήσσει περισσότερο, εἶναι ὁ τρόπος τοῦ σκέπτεσθαι τοῦ Ἑξοχ. κ. Προέδρου, καθὼς ἀναφέρει σὲ συνέντευξί του: «τί νὰ τὰ κάνω ἐγὼ τόσα χρήματα ὅταν οἱ περισσότεροὶ Οὐρουγουανοὶ ζοῦν μὲ λιγότερα»; Ὁ ἴδιος κυκλοφορεῖ μὲ ἓνα πολὺ μικρὸ αὐτοκίνητο καὶ ἡ σύζυγός του, γερουσιαστής, ἐνστερνίζεται τὶς ἴδιες ἀπόψεις. Ἡ Οὐρουγουάη εἶναι ἀπὸ τὶς πλέον σταθερές, πολιτικῶς καὶ οικονομικῶς, χῶρες καὶ φυσικὰ εἶναι ἄγνωστες ἐκεῖ οἱ λέξεις «μαῦρο χρῆμα», «διαφθορά», «μίζες» καὶ «offshore ἐταιρεῖες». Νὰ ἔχει ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τὸ ἀθάνατο ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πνεῦμα; Γιατί, ὅπως μαθαίνουμε, οἱ Οὐρουγουανοὶ εἶναι ἀπὸ τοὺς πλέον φιλέλληνας καὶ ἑλληνολάτρεις. Διδάσκουν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἀκούγονται τὰ ἑλληνικὰ στὰ σχολεῖα, στὰ πανεπιστήμια, στὰ ραδιόφωνα, στοὺς δρόμους, πανηγυρίζουν στὶς δικές μας ἔθνικες ἐπετεῖους, τῆς 25^{ης} Μαρτίου καὶ 28^{ης} Ὀκτωβρίου, μέχρι καὶ ἡ σημαία τους ἔχει στοιχεῖα ἑλληνικά. Ἄς παραδειγματιστοῦν οἱ ἡμέτεροι, ἃς σταματήσουν νὰ κοροϊδεύουν τὸν προδομένο Ἑλληνικὸ λαό, ἃς πάρουν τὴν ἀπόφασιν νὰ τὸν ὑπηρετήσουν μὲ συνέπεια καὶ ἐντιμότητα, γιὰ νὰ ἔλθουν καλύτερες ἡμέρες γιὰ τὸν τόπο μας.

«Φοβοῦ τοὺς Δαναοὺς καὶ δῶρα φέροντας». Ἴδιως ἂν πρόκειται γιὰ τὸν οὐγγρο-ἀμερικανὸ χρηματιστὴ καὶ κερδοσκοπο Τζῶρτζ Σόρος. Καὶ τὰ δῶρα του; Ἀπεφάσισε νὰ ἰδρύσῃ ταμεῖο, στὸ ὁποῖο ἤδη κατέθεσε ἓνα σεβαστὸ χρηματικὸ ποσό, μὲ στόχο τὴν οἰκοδόμησιν σπιτιῶν, γιὰ τοὺς μετανάστες στὴν Ἑλλάδα. Εἴμεθα ἐπιφυλακτικοὶ ἐναντι τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ κ. Σόρος. Ἐνα ἐρώτημα, ὅμως, πλανᾶται στὴν σκέψιν μας. Ἄν ὁ κ. Σόρος εἶναι τόσο φιλόφρωνος, γιατί δὲν κτίζει τὰ σπίτια του στὶς χῶρες τῶν ταλαίπωρων αὐτῶν ἀνθρώπων; Γιατί δὲν δημιουργεῖ ἐκεῖ θέσεις ἐργασίας, χτίζοντας βιοτεχνίες ἢ ἐργοστάσια γιὰ τὴν εὐημερία τῶν πτωχῶν λαῶν στὶς ἀγαπημένες τοὺς πατρίδες καὶ προτιμᾷ νὰ τοὺς ἐξασφαλίσῃ τὴν στέγη σὲ μιὰ ξένη χώρα; Μήπως στόχος τοῦ κ. Σόρος εἶναι ἡ ἀλλοίωσις τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος ἢ ἡ ἐξαθλίωσις τῶν Ἑλλήνων, μὲ τὴν εἰσαγωγὴ φθηνῶν ἐργατικῶν χεριῶν; Οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς παγκοσμιοποιήσεως, θιασώτης τῆς ὁποίας εἶναι καὶ ὁ κ. Σόρος, θέλουν νὰ μᾶς κάνουν ὄλους «ρώσικη σαλάτα», νὰ μὴν ὑπάρχουν ἔθνη καὶ θρησκείες, ἀλλὰ ἓνα παγκοσμιοποιημένο κράτος, μιὰ οἰκουμενικὴ θρησκεία. Ὅσοι ὀρέγονται νὰ μᾶς συλήσουν καὶ νὰ μᾶς ἐξαφανίσουν, ὅσοι τολμοῦν νὰ βεβηλώσουν τὰ ἅγια χώματα τῆς Πατρίδος μας, πρέπει νὰ ἀκούσουν τὸ αἰώνιο «Μολῶν λαβέ» τοῦ Λεωνίδα, τὸ «Ἐλευθερία ἢ θάνατος» τῶν προγόνων μας τοῦ 1821 καὶ τὸ «Ὅχι» τοῦ '40. Εἴμαστε ἀπόγονοι τοῦ '40. Εἴμαστε ἀπόγονοι ἡρώων καὶ μαρτύρων καὶ ἂν οἱ καιροὶ τὸ καλέσουν, πρέπει νὰ εἴμεθα ἔτοιμοι νὰ ἀντισταθοῦμε διὰ τῆς σι-

δηρᾶς πυγμῆς. Ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

ΧΑΛΛΑΛ
لال
HELAL

Μεγάλη ἑλληνικὴ πτηνοτροφικὴ μονάδα βάζει εἰδικὴ ἔνδειξη «Χαλλάλα» στὰ κοτόπουλα καὶ τὰ ἄλλα ὑποπροϊόντα της. Κάποιοι ἔψαξαν καὶ ἀνακάλυψαν πὼς ἡ ἔνδειξη αὐτὴ σημαίνει τελετουργικὴ «εὐλογία» ἀπὸ μουσουλμάνο «ἰερωμένο». Μάλιστα βγήκε στὴ δημοσιότητα ἔγγραφο τοῦ Μουφτῆ Ξάνθης τὸ ὁποῖο βεβαιώνει τὴν μουσουλμανικὴ τελετουργία στὰ σφαγεῖα τῆς ἐταιρείας. Μὲ τὸ ἀριθμ. πρῶτ. 106/30-9-2003 ὁ (νόμιμος) Μουφτῆς Ξάνθης Ἐμὶν Σινίκογλου πιστοποιεῖ πὼς στὴ συγκεκριμένη πτηνοτροφικὴ ἐταιρεία παρίσταται στὴ σφαγὴ τῶν πτηνῶν χότζας, ὁ ὁποῖος πρὶν τὴ σφαγὴ ἀπαγγέλλει τὴν προσευχὴ: «Μπισιολλάχ Ἐρραχμᾶν Ἐρραχίμ, Ἀλλαχοῦ Ἐκμπάρ», τὰ «εὐλογεῖ» καὶ μετὰ σφάζονται, ὅπως προβλέπει ὁ ἰσλαμικὸς νόμος. Δηλαδή με ἄλλα λόγια μᾶς ταΐζουν κοτόπουλα «εὐλογημένα» ἀπὸ χότζηδες, προκειμένου νὰ προτιμῶνται ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους, πὺν ζοῦν νόμιμα ἢ παράνομα στὴ χώρα μας. Μεγάλη ἀναστάτωση ἔχει προκληθεῖ στοὺς καταναλωτὲς τῆς Βόρειας Ἑλλάδος, ὅπου πολλὰ σφαγεῖα καλοῦν χότζηδες νὰ «διαβάσουν» τὰ σφάγια, προκειμένου νὰ γίνονται ἀποδεκτὰ ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους! Τὸ κέρδος πάνω ἀπ' ὅλα. Τελικὰ δὲν ξέρουμε ἀπὸ ποῦ νὰ φυλακτοῦμε! Προτρέπουμε πάντως τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνώστες μας νὰ προσέχουν τὴν εἰδικὴ ἔνδειξη «Χαλλάλα» καὶ νὰ ἀποφεύγουν νὰ ἀγοράζουν προϊόντα πὺν τὴν φέρουν (Ὁρθόδοξος Τύπος, 11-1-2013, σελὶς 2)

ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ



Ζοῦσε τὴν τρέλα τῆς νεότητός του με μοτοσυκλέτα πολλῶν κυβικῶν καὶ ἀπὸ ταχύτητα μεγίστη 150 χιλιόμετρα ἀνὰ ὥρα. Ἐπιδιδόταν δὲ καὶ σὲ αὐτοσχέδιους συναγωνισμοὺς με ἄλλους παρομοίους. Ὅμως ἓνα ἀπόγευμα, στοὺς εἰδικοὺς δρόμους πὺν ἐπέλεξαν νὰ τρέξουν κατὰ τὴν ὥρα ἐνὸς αὐτοσχέδιου συναγωνισμοῦ, ἔγινε σφοδρὴ σύγκρουση με αὐτοκίνητο καὶ πετάχτηκε 10 μέτρα μακριὰ μεσα σὲ ἓνα χαντάκι ἔξω ἀπὸ τὸ δρόμο. Ἡ μοτοσυκλέτα διαλύθηκε καὶ ὁ ἴδιος ὑπέστη θανάσιμα τραύματα. Μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπιβεβαίωση τῶν ἰατρῶν, τὸν ὠδήγησαν κατ' εὐθείαν στὸ νεκροτομεῖο, ὅπου ὁ νεκροτόμος ἀνέλαβε νὰ τὸν πλύνῃ καὶ νὰ τακτοποιήσουν τὰ ἐγχυμένα σπλάχνα του, προκειμένου νὰ τὸν παραλάβει τὸ γραφεῖο τελετῶν πὺν εἶχαν στείλει οἱ συγγενεῖς του. Εἶχαν περάσει περίπου 8 ὥρες ἀπὸ τὸ συμβάν. Ἐκεῖνὴ τὴ στιγμὴ ἀνοίγει τὰ μάτια του, σηκώνεται καὶ κάθεται στὸ μαρμάρινο τραπέζι τοῦ νεκροτομεῖου. Ὁ νοσοκόμος ἔντρομος βάζει τὶς φωνὲς κι' ἀρχίζει νὰ τρέχῃ πρὸς τὴν ἔξοδο πανικόβλητος. Ἀμέσως καταφθάνουν οἱ γιατροί, τὸν παραλαμβάνουν καὶ τὸν ὠδηγοῦν στὸ χειρουργεῖο, ὅπου μετὰ ἀπὸ τὶς ἀπαιτούμενες προσπάθειες γιὰ «συναρμολόγησι» ἄρχισε νὰ παρουσιάζει σημεῖα βελτιώσεως. Ὁ ἴδιος διηγεῖται: Ὅταν μετὰ τὴ σύγκρουση τραυματίστηκα θανάσιμα (κατὰ τὴ δήλωσι τῶν ἰατρῶν), ἔνιωσα ὅτι βγήκα ἀπὸ τὸ σῶμα μου καὶ αἰωρούμενος πέρασα κατὰ περιέργο τρόπο ἀνάμεσα ἀπὸ μιὰ κολῶνα τῆς ΔΕΗ χωρὶς νὰ συγκρουσθῶ μαζί της.

Στή συνέχεια βρέθηκα σὲ ἕνα περιβάλλον μὲ μισοσκόταδο καὶ τελείως κενό. Ἐνοιωθα πανάλαφρος σὰν πούπουλο νὰ αἰωροῦμαι σ' αὐτὸ τὸ κενὸ καὶ πολὺ περιεργος γιὰ τὸ ποῦ βρισκόμουν καὶ τί μου εἶχε συμβῆ. Ἐνῶ περιπλανιόμουν γιὰ ἀρκετὸ χρόνο, ἄρχισα νὰ διακρίνω μία φωτεινὴ γυναικεία μορφή νὰ μὲ πλησιάζει μέσα σ' ἕνα ὀλόφωτο λευκὸ νέφος. Ὅταν πλησίασε ἀρκετά, διέκρινα ὅτι εἶχε μία ὑπερκόσμια γλυκειὰ ἔκφρασι. Ἀμέσως τὴν συνέκρινα μὲ τὶς ἀγιογραφίες ποὺ εἶχα δεῖ στοὺς ἱεροὺς ναοὺς ὅταν μὲ πῆγαινε μικρὸ παιδί ἢ μητέρα μου, καὶ συμπεράνα ὅτι ἦταν ἡ μορφή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. «... Ἦρθα γιὰ τὰ δάκρυα τῆς μάνας σου... Ἐσὺ θὰ ζήσης καὶ θὰ Μᾶς ὑπηρετήσης...», μοῦ εἶπε μὲ γλυκὸ καὶ εἰρηνικὸ ὕφος καὶ σιγά-σιγά ἄρχισε νὰ χάνεται. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ σὰν νὰ ἔσβησαν ὅλα, ἔνωσα νὰ διαλύωμαι καὶ μία δύναμη νὰ μὲ ἀπορροφᾷ μὲ ὀρμή καὶ νὰ μὲ κατευθύνει κάπου. Ἀμέσως ἔνωσα σὰν νὰ ξύπνησα ἀπὸ λήθαργο. Βρέθηκα γυμνὸς μὲ ἕνα



πολυτραυματισμένο σῶμα στὸ μαρμάρινο τραπέζι τοῦ νεκροτομείου, ἐνῶ ταυτόχρονα ἄκουγα (σὰν οὐρλιαχτά) ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο καθὼς ἀπομακρύνονταν τρέχοντας πρὸς τὴν πόρτα... Ὁ νέος αὐτὸς μετὰ τὴν πλήρη θεραπεία του ἔγινε μοναχός.

Η ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

Ἡ Βουλὴ τῆς Τσεχίας ἀπεφάσισεν κατὰ πλειοψηφίαν 102 Βουλευτὲς ἐκ τοῦ συνόλου τῶν 200 νὰ ἐπιστρέψῃ τὴν περιουσίαν τῆς Ἐκκλησίας ἢ ὁποῖα εἶχε κατασχεθεῖ ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸν καθεστῶς μετὰ τὸ 1948. Ἐπὶ πλέον νὰ τῆς δοθῆ ὡς ἀποζημιῶσιν τὸ ποσὸν ὕψους 5,5 δις εὐρῶ στὸ διάστημα τῶν ἐπομένων 30 ἐτῶν. Εἰς τὴν Ἑλλάδα ποὺ αἱ κυβερνήσεις δὲν ἦτο κομμουνιστικαὶ ἔχουν οἰκιοποιηθεῖ τὴν περιουσίαν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἁγίου Ὁρους καὶ ἡ ὑποχρέωσις ἔχει μεταφρασθῆ σὲ «χαριστική» ἐνίσχυση.

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ρ Α Φ Α Η Λ

Κάθε Κυριακὴ

Ὁρθρος – Θεῖα Λειτουργία 7.30–10.15 π.μ.

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ

καὶ προσκύνησις Τεμαχίου
Ἁγίου Λειψάνου

Κάθε Τετάρτη στίς 5.00 μ.μ.

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ

Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ
Ἐκτὸς

1.00 – 4.00 τὸ μεσημέρι κλειστὰ

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - Μηνιαῖο Ἐνημερωτικὸ Δελτίο

Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»

Ἔδρα: Ἄνω Σοῦλι Μαραθῶνος, **Ἰστοσελίδα:** www.agiosrafael.gr

Ἐκδότης-Δ/ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλιπαρμάκης, τηλ. 22940-61151 καὶ 6944359953,

E-mail: p.rafael@agiosrafael.gr – Ἐπιστολές, ἐμβάσματα ἢ προαιρετικὲς

συνδρομὲς ἀποστέλλονται εἰς **δ/νση:** π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.