

# Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

(αρ. φυλλ. 82)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Φεβρουάριος 2017

## ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 300 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ - ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

Ο Ήλιος Σαλαφατίνος υπήρξε σπουδαίος Έλληνας αγωνιστής και ήρωας της Έπανάστασης του 1821. Γεννήθηκε στο Οϊτυλο της Μάνης. Δεν έμαθε γράμματα. Η πίστη του όμως, η καταπληκτική του ανδρεία, η μεγάλη του σύνεση και η οικογενειακή του αίγλη, ώθησαν τον Ήλία να φύγει από το σπίτι του για την δο-

ξολογία έναρξης της επανάστασης στην Άρεόπολη στις 17 Μαρτίου 1821, άφησε την γυναίκα του και τον γιό του, πήρε όμως μαζί του μία Έλληνική Ίστορία, παππουδικό κειμήλιο, την όποια, στις ανάπαυλες των μαχών που ακολούθησαν, έβαζε γραμματισμένους να του τη διαβάζουν. Τις γνώσεις

που απέκτησε τις χρησιμοποίησε πάντοτε σχεδόν, για να νοθετήσει και να ένθαρρύνει τους στρατιώτες του. Μετά την Άρεόπολη, και μαζί με τον Ήλία Μαυρομιχάλη οδηγούνται να μην κουρευτούν, μήτε να ξυριστούν, αλλά ούτε και να γυρίσουν στα σπίτια τους αν δεν λευτερωνόταν η Ελλάδα. Φθάνει στην Καλαμάτα στις 22 Μαρτίου. Ξανα-

ορκίζεται στις 23 και στις 25 φεύγει για το Λεοντάρι Μεγαλοπόλεως. Παίρνει μέρος στη μάχη της Καρύταινας την 1<sup>η</sup> Απριλίου που έληξε με ήττα των Ελλήνων. Από τις 4 Απριλίου είναι μαζί με άλλους 38 Μανιάτες υπό τις διαταγές του Κανέλλου Δεληγιάννη και κάνει στρατολογία στα χωριά της Γορτυνίας.

Μαθαίνει για την πολιορκία που κάνουν οι Τούρκοι στο Λεβίδι και φεύγει για κεί. Όρμα άκαθεκτος και διαλύει τους Τούρκους κερδίζοντας την πρώτη νίκη του Άγωνα στις 14 Απριλίου. Παίρνει μέρος στη μάχη της Σύλμνας στις 18 Απριλίου. Γιγαντομαχεί στο Βαλτέτσι στις 13-15 Μαΐου. Πολεμά στη μάχη του Θάνα στις 3 Μαΐου και

σώζει τη ζωή του Γεωργίου Μαυρομιχάλη. Αμέσως μετά φεύγει για τη Ρούμελη να δώσει βοήθεια στον Ανδροούτσο. Πολεμά στην Σούρπη στις 11 Ιουνίου και ήττημένος φεύγει για το Κριεκούκι. Μετακινείται μεταξυ Δερβενιών - Κάζας - Κριεκουκίου και άμύνεται στους πασάδες Κιοσέ Μεχμέτ και Όμερ Βρωώνη. Δίνει μάχη στο Κριεκούκι και μετά



στο μοναστήρι του Όσιου Μελετίου, αλλά δεν μπορεί να νικήσει. Επιστρέφει στην Τρίπολη και συμμετέχει στην κατάληψή της στις 23 Σεπτεμβρίου. Παίρνει μέρος σε δυο απόπειρες κατάληψης της Ακρόπολης. Μάχεται στις Μύγες στις 8 Ιουλίου 1822 με 13 μόνο Μανιάτες, όταν όλοι οι πολυδιαφημισμένοι Δερβενοχωρίτες και Αρκάδες φοβήθηκαν και έφυγαν. Έμεινε μόνος, μα δεν σκοτώθηκε. Φεύγει για το Άργος και ο Δράμαλης έρχεται πίσω του. Πολεμά στο φρούριο του Άργους, και οι σπαρτά στο Κουτσόποδο, πολεμά σαν λέοντας στα Δερβενάκια στις 26 Ιουλίου, αποκρούει τους έχθρους στη Κλένια Κορινθίας στις 12 Αυγούστου. Μετά τη συντριβή του Δράμαλη πάει στην πολιτορξία του Ναυπλίου. Πολεμά στο Κούτζι και στη Δαλαμανάρα στις 12 Σεπτεμβρίου. Πάει στο Μεσολόγγι και συντρίβει τους Τούρκους τα Χριστούγεννα του 1822. Γυρίζει στο Μοριά και πάει παντού όπου τον καλεί η Πατρίδα. Αποκρούει τον Λουμπούτ πασα στην Αθήνα στις 27 Αυγούστου 1823. Πολιορκεί την Κορώνη τον Φλεβάρη του 1824. Ακροβολίζεται και πολεμάει στο Μανιάκι στις 20 Μαΐου 1825. Αμύνεται στην Καλαμάτα και στη Δραμπάλα στις 5 Ιουνίου 1825. Συμμετέχει στη νίκη κατά του Ίμπραήμ και των Αιγυπτίων στο Πολυτζάραβο στις 28 Αυγούστου 1826. Παντού μπροστά και φοβερός μαχητής, άγριος και άτρόμητος, εμπνέει φόβο στους έχθρους και θάρρος στους Έλληνες. Οι άλλοι όπλαρρηγοί τον ζητούσαν «δανεικό» από τους Μαυρομιχαλαίους. Στη Μάνη γύρισε ξανά το 1826. Βέβαια, ο όρκος του δεν είχε εκπληρωθεί στο άκέραιο. Είχε όμως δοξάσει το όνομά του ποικιλοτρόπως.

Μπορεί οι ιστορικοί να μην έγραψαν τα πολεμικά του κατορθώματα, έγραψαν όμως για την ανιδιοτέλειά του. Κανείς δεν άμφισβητεί ότι πολλοί αγωνιστές πολέμησαν, θυσιάστηκαν, μαρτύρησαν. Όλοι αυτοί δοξάστηκαν. Σπάνια όμως έγινε αυτό για «ψυχικές γενναιότητες» όπως συνόψισε ο ακαδημαϊκός κ. Τσάτσος τις μεγάλες αρετές της υπατάρρησης, της ύψηλοφροσύνης, της ανιδιοτέλειας και της εξάρσεως υπεράνω των παθών. Ο Σαλαφατίνος εκτός από τις πολεμικές γενναιότητες είχε και όλες τις ψυχικές. Ο Ήλιος Σαλαφατίνος πέθανε στις 15 Νοεμβρίου 1858 στο σπίτι του Αναστάση Μαυρομιχάλη στην Αθήνα. Κηδεύτηκε στο ναό της Αγίας Ειρήνης της τότε Μητροπόλεως Αθηνών. «Άπεβίωσεν πλήρης ημερών ο συναθλητής του Πέτρου Μαυρομιχάλη, ο Ήλιος Σαλαφατίνος, και αείποτε διαπρέπας επί ανδρεία και φιλοπατρία και απλότητι αρχαϊκή» έγραψε ο Παν. Σούτσος. Του προσφέρουν του Ήλία Σαλαφατίνου τον βαθμό του αντιστρατήγου. Τον αρνείται, λέγοντας ότι «το στάδιον του Άγωνα είναι εισέτι ανοικτόν και όστις δεν αγωνισθεί μέχρι τέλους παρανόμως και ακαίρως αξιοῦται». Τον Ιούνιο του 1823 η Πατρίδα εγνωμονούσα για τις μέχρι τότε υπηρεσίες του, του προσέφερε 2.000 γρόσια, αυτός αρνήθηκε να τα πάρει λέγοντας ότι δεν τα θέλει «ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΦΤΩΧΗ». Σήμερα που η Πατρίδα μας είναι φτωχή, τί κάνετε έσεις οι 300 βουλευτές, οι πρώην πρωθυπουργοί, οι πρώην ύπουργοί και βουλευτές. Φωνάζει από του τάφου ο Ήλιος Σαλαφατίνος: Δεν τα θέλω «ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΦΤΩΧΗ». Τα συμπεράσματα δικά σας...

Με την επιστολή μου πρὸς τὴν Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος θέλω νὰ ἀναφέρω καὶ ἐγὼ κατωτέρω ἓνα γεγονός τὸ ὁποῖο μᾶς συνέβη. Τὸ καλοκαίρι τοῦ 2014, ἡ γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ μου ἀντιμετώπισε ἓνα πολὺ σοβαρὸ ψυχολογικὸ πρόβλημα. Λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καὶ τὴν φροντίδα τῆς ἄρρωστης μητέρας της ἄρχισε νὰ ἐμφανίζει κάποια συμπτώματα ὅπως νευρικότητα, ἀϋπνία καὶ μεγάλο ἄγχος. Ὁ ἀδελφός μου ἔφερε γιὰ τὸ νευρολόγο στὸ σπίτι ὁ ὁποῖος τῆς ἔδωσε φαρμακευτικὴ ἀγωγή καὶ τῆς εἶπε νὰ τὸν ἐνημερώνει γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς ὑγείας της. Στὴν ἀρχή, ἔπινε τὰ φάρμακά της, στὴ συνέχεια ὅμως δὲν τὰ ἤθελε. Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἄρχισε νὰ φέρεται ἐντελῶς παράλογα, νὰ πετάει πράγματα τοῦ σπιτιοῦ της ἔξω στὸ δρόμο, καὶ νὰ περιπλανιέται γιὰ ὧρες στοὺς δρόμους. Ἐπήγαινε ὁ ἄνδρας της μετὸ παιδί του καὶ τὴν ἔφεραν πίσω. Ἡ γειτονιά ποὺ τὴν ἔβλεπε σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση τὴν λυπόταν πολὺ. Ἡ ζωὴ τους εἶχε γίνεи μαρτύριο. Ὁ ἀδελφός μου ἔφερε καὶ ἄλλο γιὰ τὸν ὁποῖο μόλις τὴν εἶδε τοῦ εἶπε ὅτι πρέπει νὰ εἰσαχθεῖ σὲ Νευρολογικὴ Κλινικὴ. Τότε αὐτὴ ἄρχισε νὰ φωνάζει ὅτι δὲν θέλει νὰ πάει στὸ Νοσοκομεῖο καὶ τοὺς ἐδίωξε ἀπὸ τὸ σπίτι. Μὲ ἐπῆρε τηλεφῶνο ἀπὸ τὸ κινητό του καὶ μὲ ἐνημέρωσε γιὰ ὅ,τι εἶχε συμβεῖ. Ἐγὼ, τοῦ εἶπα νὰ ἔρθει μετὸ παιδί νὰ μείνουν στὸ σπίτι μου γιὰ ὅσες ἡμέρες ἤθελαν. Ὁ ἀνηψιός μου, ἐπειδὴ ἦταν πολὺ ἐ-



ξαντλημένος, στὶς 3 ἡ ὥρα τὸ μεσημέρι πῆγε νὰ κοιμηθεῖ. Ἐγὼ κάποτε εἶχα ἐπισκεφθεῖ τὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι καὶ ἓνας ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς μου εἶχε δώσει ἓνα μικρὸ εἰκονάκι τοῦ Ἁγίου, καὶ ἓνα βαμβάκι ἐμποτισμένο στὸ λαδάκι ἀπὸ τὸ καντήλι τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ. Τὸ εἶχα δώσει στὸν ἀνηψιό μου καὶ τοῦ εἶπα νὰ προσεύχεται στὸν Ἅγιο γιὰ τὴν ὑγεία του καὶ τὴν πρόοδό του στὴ σχολή. Τὸ παιδί 4 ἡ ὥρα ἐνῶ κοιμόταν ξύπνησε καὶ μὲ χαρὰ τὸν ἄκουσα νὰ μὲ φωνάζει «Θεῖα εἶδα τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ στὸν ὕπνο μου, ὅπως εἶναι στὴν εἰκόνα ποὺ μου εἶχες δώσει. Στεκόταν στὸν ἀέρα κοντὰ στὸ κρεβάτι μου καὶ μοῦ εἶπε «Θὰ σᾶς βοηθήσω, νὰ κάνετε ὑπομονή». Ἐγὼ, μόλις τὸ ἄκουσα συγκινήθηκα πολὺ καὶ εὐχαρίστησα τὸν ἅγιο ποὺ δὲν μᾶς ἐγκατέλειψε καὶ ἀνταποκρίθηκε στὶς προσευχῆς μας. Τὴν ἐπόμενη ἡμέρα ὁ ἀδελφός μου ἐπῆγε στὸ σπίτι του, γιὰ νὰ δεῖ τί κάνει ἡ γυναίκα του καὶ τοῦ εἶπαν οἱ γείτονες ὅτι ἔχουν εἰδοποιήσει τὴν ἀστυνομία γιὰ τὸν ἐνοχλοῦσε ἀπὸ τὶς φωνές της. Ἡ ἀστυνομία μὲ συνεννόησε μὲ τὸν γιὰ τὸν ποὺ εἶχε φέρει ὁ ἀδελφός μου τὴν ἐπήγαν σὲ νευρολογικὴ κλινικὴ! Ἡ βελτίωση τῆς ὑγείας της ἔγινε πολὺ πρὸ γρήγορα ἀπὸ ὅ,τι ἐπερίμεναν οἱ γιατροί. Ἐπῆρε ἐξιτήριο καὶ συνέχισε τὴν ἀγωγή στὸ σπίτι. Σὲ πολὺ μικρὸ χρονικὸ διάστημα ἀποκαταστάθηκε πλήρως ἡ ὑγεία της καὶ τώρα εἶναι πολὺ καλά, εὐτυχισμένη καὶ χαρούμενη μετὴν οἰκογένειά της, ὅπως ἡ-

ταν παλαιότερα. Εὐχαριστῶ μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου τὸν Ἅγιο Ραφαήλ καὶ τὸν παρακαλῶ νὰ εἶναι προστάτης σὲ ὅλη τὴν οἰκογένειά μας.

Μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ  
Ἐ.Κ. Ἀθήνα.

## ΕΡΤ ΚΑΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ



Ἐκεῖ εἰς τὴν ΕΡΤ ποῖος κάνει «κουμάντο». Ποιοὶ κρύβονται πίσω ἀπὸ αὐτὸ τὸ κανάλι; Παπικοί, Σιωνισταί, ἢ ἄνθρωποι ποὺ νομίζουν ὅτι ὅσοι τοὺς παρακολουθοῦν τρώγουν κουτόχορτο; Ἀναφέρονται εἰς τὰ Χριστούγεννα καὶ ὀπισθεν τῆς ἐκφωνήτριας φαίνεται ὀτιδήποτε ἐκτὸς ἀπὸ ὅ,τι ἔχει σχέσιν μὲ τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ! Φαίνεται ὁ αἰρεσιάρχης καὶ σφετεριστὴς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Θρόνου τῆς Ρώμης Φραγκίσκος, τὸ Ἐθνικὸν σύμβολον τῶν Ἑβραίων καὶ ἐκεῖνο τὸ ξωτικὸν μὲ τὰ ἐρυθρὰ ἐνδύματα! Ἄν δὲ κάποιος ἔχει τὴν ὑπομονὴν νὰ παρακολουθήσῃ καὶ τὴν εἶδησιν, τότε θὰ ἀκούσῃ καὶ ἐξωφρενικᾶς ἀνακρίβειας! Μᾶς λέγει ὅτι ἐορτάσθησαν τὰ Χριστούγεννα καὶ εἰς τὴν Βασιλικὴν τῆς Γεννήσεως ἐν Βηθλεὲμ καὶ μᾶς δείχνει τὸν Λατινικὸν ναδὸν καὶ τοὺς αἰρετικοὺς Λατίνους νὰ πραγματοποιοῦν ἐκεῖ τὴν ... φέεστα τους! Ὑπάρχει κανεὶς Ὁρθόδοξος Χριστιανὸς ποὺ ἀγνοεῖ ὅτι τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, εἰς τὸ ὁποῖον ὑπάγεται ἡ Βασιλικὴ τῆς Γεννήσεως,

ἀκολουθεῖ τὸ λεγόμενον παλαιὸν ἡμερολόγιον καὶ ὡς ἐκ τούτου τὰ Χριστούγεννα ἐκεῖ ἐορτάζονται 13 ἡμέρες ἀργότερον (Ὁρθόδοξος Τύπος 30-12-16, σελὶς 4).

## Η ΗΡΩΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

**Ἡ παιδίατρος Διαμαντούλα Καραβασίλη ἦταν ἡ γιαιτρὸς ποὺ ἀνέδειξε τὸ θέμα μὲ τὴν ἀφαίρεση τῶν εἰκόνων ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο Πάτρων. Διαβάστε τὴν ἐπιστολὴν ποὺ εἶχε ἀποστείλει:**

Πρὸς κ. Διοικητὴ ΠΠΝΠ ἀπὸ παιδίατρο Καραβασίλη Διαμαντούλα, περὶ ὀδηγιῶν σας γιὰ τοὺς μουσουλμάνους ἀσθενεῖς.

17 Δεκεμβρίου 2016

Ἄξιότιμε κ. Διοικητή,

Ἀρχικὰ νὰ σᾶς ἐνημερώσω ὅτι οὐδέποτε ἀνήκα οὔτε ἀνήκω σὲ κανένα ἀπολύτως πολιτικὸ κόμμα τῆς χώρας μας. Ὡς πολίτης, σκέπτομαι ἐλεύθερα καὶ ἔχω κάθε δικαίωμα νὰ λέω τὴν ἀποψή μου, καθὼς ἔχουμε Δημοκρατικὸ Πολίτευμα. Σπούδασα στὴν Ἱατρικὴ Σχολὴ Πατρῶν καὶ ἔλαβα τίτλο Εἰδικότητος Παιδιατρικῆς ἀπὸ τὸ ΠΠΝΠ. Γνωρίζω τὸ ΠΠΝΠ ἀπὸ τὴν ἐναρξὴ λειτουργίας του. Ἐργάστηκα σὲ αὐτό. Νοσηλεύτηκα σὲ αὐτό. Σήμερα, διαβάζοντας τὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «Πελοπόννησος» τυχαῖα, ἐνημερώθηκα γιὰ τὶς ὀδηγίες σας πρὸς τὸ προσωπικὸ τοῦ ΠΠΝΠ σχετικὰ μὲ τοὺς μουσουλμάνους ἀσθενεῖς. Ἀρχικὰ ξανακοίταξα τὸ ἡμερολόγιό μήπως εἶναι Πρωταπριλιά. Δὲν εἶναι. Ὅρθα λοιπὸν ἔχω στολίσει τὸ σπίτι μου χριστουγεννιάτικα, δέντρο, φωτάκια κλπ.

Ἀσχέτως τῆς ἀθείας ἢ θρησκευμάτος σας, τὸ ὁποῖο σέβομαι ἀπόλυτα ὅπως καὶ σὲ κάθε ἄνθρωπο τοῦ πλανῆτός μας, τὸ ἐπίσημο θρησκευμα τῆς Ἑλλάδας εἶναι ὁ Ὁρθόδοξος Χρι-

στιανισμός. Αυτό δὲν σᾶς ἐπιτρέπει νὰ βάζετε ὄρους στὸ Δημόσιο Νοσοκομεῖο τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἰδιοκτησία σας καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο φορολογοῦμαι. Ὅπως καὶ κάθε πολίτης. Στὸ σπίτι σας, ἔχετε κάθε δικαίωμα νὰ μὴν ἔχετε εἰκόνες, σταυρούς. Νὰ ἔχετε Κοράνιο ἢ κάθε σύμβολο ποὺ σᾶς ἐκφράζει. Ὅχι ὅμως στὸ Δημόσιο Νοσοκομεῖο νὰ ἐπιβάλλετε κανόνες ὅπως «νὰ ἀφαιροῦνται χριστιανικὲς εἰκόνες, σταυροί, σὲ δωμάτια ποὺ νοσηλεύονται μουσουλμάνοι», δῆθεν σεβόμενος τὴ θρησκεία τους. Νὰ σᾶς θυμίσω ὅτι ὅλοι οἱ ἄλλοδαποὶ ξέρουν ὅτι βρῖσκονται στὴν

Ἑλλάδα. Ἄρα ὀφείλουν νὰ δείχνουν σεβασμὸ πρὸς τὴ χώρα ποὺ ζοῦν. Ἄρα καὶ γιὰ τὸ θρησκευμὰ μας. Ἔχω ταξιδέψει σὲ πολλὲς χώρες τοῦ ἐξωτερικοῦ

μὲ διαφορετικὰ θρησκευμὰτα. Τὰ σεβάστηκα ἀπόλυτα. Δὲν εἶχα τὴν ἀξίωση νὰ κάνουν ἀλλαγὴ τῶν συνηθειῶν τους, οὔτε στὰ δωμάτια τῶν ξενοδοχείων ποὺ πλήρωνα γιὰ νὰ διαμένω καὶ ἦταν ὁ προσωπικὸς μου χώρος κατὰ τὴ διάρκειά τῆς παραμονῆς μου. Οὔτε ὅταν νοσηλεύτηκα ἀπαίτησα νὰ βγάλουν ἀπὸ τὸ δωμάτιο νοσηλείας μου Βοῦδες, Μῶαμεθ, Κοράνια. Γιατί ἐγὼ ἤμουν στὸ δικό τους κράτος καὶ σεβόμενον πραγματικὰ τὰ πιστεύω τους.

Τί καταπληκτικὲς ιδέες εἶναι αὐτὲς ποὺ σκεφθήκατε; Ρωτήσατε τὸ προσωπικὸ τοῦ Νοσοκομεῖου καὶ τοὺς ἀσθενεῖς πρῖν; Τί δικτατορικὲς τακτικὲς ἀκολουθεῖτε κύριε; Μὲ τί δικαίωμα; Ἦδη ὑπάρχει δραματικὴ

ἐλλειψη προσωπικοῦ. Καὶ πρακτικὰ νὰ τὸ δοῦμε, οἱ νοσηλεύτριες π.χ. θὰ ἔχουν ἐπιπλέον νὰ ρωτοῦν «παρακαλῶ ποῖο Θεὸ πιστεύετε;» καὶ ἀνάλογα νὰ ἀνεβοκατεβάζουν εἰκόνες;!! ... Ἄν ἐνοχλοῦνται κάποιοι ἄλλων θρησκευμάτων, ἂς ἐπιλέξουν ὡς χώρα διαμονῆς τοὺς κάποια ποὺ νὰ τοὺς ἐκφράζει. Ὅπως πολλοὶ Ἕλληνες ἐνοχλοῦνται ἀπὸ κάποια θέματα τῶν Νοσοκομείων μας, ὑπογράφουν καὶ ἀποχωροῦν μὲ δίκη τοὺς εὐθύνη, ἔτσι καὶ οἱ ἄλλοδαποὶ φίλοι μας ἔχουν τὴν ἴδια ἐπιλογή. **Ξέρετε τί δύναμη καὶ κουράγιο παίρνουν οἱ χριστιανοὶ ἀσθενεῖς ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, τοῦ Χριστοῦ, τὸ Σταυρὸ, τὸ Εὐαγγέλιο; Τεράστια.** Τὸ ἔχω ζήσει τόσα χρόνια αὐτό. Μὲ τί δικαίωμα κύριε δίνετε τέτοιου εἴδους ὁδηγίες



στὸ Δημόσιο Νοσοκομεῖο στὸ ὁποῖο ὑπηρετεῖτε; Τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ, παρεμπιπτόντως. Ὅχι ὅτι θὰ ὑπῆρχε διαφορά ἐὰν ὀνομάζονταν ΠΠΝΠ μόνον. Ὡς πολίτης ντρέπομαι. Ὡς γιατρὸς μόνον ἐκπληξή καὶ θλίψη νιώθω. Ἐσεῖς, νιώθετε σωστός;

Μετὰ τιμῆς,  
Καραβασίλη Διαμαντούλα,  
Παιδιάτρος

**ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΥΠΝΑΤΕ!!!  
ΚΡΑΤΑΤΕ  
ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ  
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ!!**

## ΑΥΤΑ ΜΗΝ ΤΑ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΟΤΕ!

(Συνέχεια του τεύχους Ιανουαρίου)

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ: Ένας άλλος σπουδαίος πνευματικός φάρος είναι το Άργυροκάστρο. Κι' εδώ, από το 1650 μ.Χ. λειτουργούν έλληνικά σχολεία οργανωμένα θαυμάσια. Ακολουθούν τα πιδ τελευταία παιδαγωγικά συστήματα στη διδασκαλία, αυτά που εφαρμόζονταν και στα μεγάλα πνευματικά κέντρα, όπως στη Μοσχοπόλη στα Γιάννενα. Το 1861 ιδρύεται και το πρώτο παρθεναγωγείο στο Άργυροκάστρο με 150 μαθήτριες και αργότερα λειτουργεί το πρώτο Νηπιαγωγείο. Άλλα και στις άλλες περιοχές όπως της Προμετής του Δελβίνου, βρίσκονταν σε άκμή τα Έλληνικά σχολεία. Μαζί με του Άργυροκάστρου τα υπολογίζουν σε 200 με 9.000 μαθητές και 140 δασκάλους. Ένω σε όλη τη Β. Ήπειρο λειτουργούσαν μονάχα 7 τουρκικά σχολεία κι' ένα αλβανικό. Πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους ένα ήταν ολόκληρη η Ήπειρος. Το όνομα Βόρεια Ήπειρος δεν υπήρχε. Αφού ολόκληρη η Ήπειρος από την Άρτα ως πάνω στο Γενοῦσο ποταμό ήταν μία διοικητική, πολιτιστική κι οικονομική ένότητα με κέντρο της τα Γιάννενα. Τα πράγματα άλλαξαν από το Φεβρουάριο του 1913. Τότε που ο Έλληνικός στρατός έλευθέρωσε τα Γιάννενα και νικητής έδωξε τον έχθρο ως πάνω ψηλά στην Αύλώνα. Ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιάς, στην Κορυ-

τσά, στην Μοσχοπόλη, στο Άργυροκάστρο, στο Λεσκοβίκι, οι Βορειοηπειρώτες πανηγυρίζουν τη λευτεριά τους. Με δάκρυα στα μάτια υποδέχονται τον Έλληνικό στρατό. Οι καμπάνες κτυπάνε χαρμόσυνα. Η γαλανόλευκη κυματίζει παντού. Να όμως, που δεν συμερίζονται τούτη τη χαρά των Έλλήνων ή Ίταλία κι' ή Αύστρία. Ο λόγος είναι απλός. Το όνειρό τους από παλιά ήταν, πως να κατέβουν προς τα νότια και να βγούν στην Μεσόγειο μέσω της Αδριατικής θάλασσας. Δεν τους συμφέρει, λοιπόν, να υπάρχει μια Ελλάδα ισχυρή, που θα φτάνει ως πάνω στην Αύλώνα. Ήπειδη όμως και μεταξύ τους ή Ίταλία και ή Αύστρία δεν συμφωνούν στη μοιρασιά βρέθηκε μια άλλη «λύση». Αποφασίσθηκε να ιδρυθεί ανεξάρτητο αλβανικό κράτος, όσο γινόταν πιδ μεγάλο. Έτσι, μετά το τέλος του Α΄



Βαλκανικού πολέμου στις 11 Αυγούστου 1913 ή Διάσκεψη που έγινε στο Λονδίνο από τους πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων χάραξε τα νότια σύνορα της Αλβανίας από το ακρωτήρι Φτελιά ως την Κορυτσά. Με αυτόν τον άδικο τρόπο, πόλεις πέρα για πέρα Έλληνικές, όπως ή Χιμάρα, το Δελβίνο, το Άργυροκάστρο, ή Προμετή, ή Κορυτσά, ξαφνικά βρέθηκαν στην επικράτεια της Αλβανίας! Το άδίκημα τούτο της Ευρωπαϊκής διπλωματίας ήταν από

τὰ πιδ φοβερά! Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση διαμαρτύρεται ἔντονα. Ἀναγκάζονται τότε οἱ Εὐρωπαῖοι νὰ στείλουν ἐπὶ τόπου μία διεθνή ἐπιτροπὴ μὲ τὴν ἐντολὴ νὰ ἐξακριβώσῃ τὴν ἐθνικότητα τῶν περιοχῶν αὐτῶν τῆς Βορ. Ἡπειροῦ. Ἀπὸ τὴν ἐπιτροπὴ οἱ πιδ μισέλληνες ἦταν οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς Αὐστρίας καὶ τῆς Ἰταλίας. Γι' αὐτὸ κι' ἔρχεται τὸ δικαίον παράπονον σὲ μᾶς σήμερον. Γιατί ἡ εὐρωπαϊκὴ ἐπιτροπὴ ἔρευνας στὴν Β. Ἡπειρο ἔκρινε τόσο κοντόφθαλμα καὶ μεροληπτικά; Πῶς δὲν συγκινήθηκε ἀπὸ τὴν ἑλληνοπρεπὴ συμπεριφορὰ τῶν κατοίκων τῆς; Γιατί δὲ θέλησε νὰ σκύψῃ πιδ βαθὰ γιὰ νὰ ἀφουγκραστῇ τοὺς παλμοὺς τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς ἑνὸς λαοῦ; (Τὸ ταξίδι μας, γράφει ὁ συνταγματάρχης Λαλεμᾶν, πὸν ἀντιπρόσωπευε στὴν ἐπιτροπὴ ἔρευνας τὴν Γαλλία, ἀπὸ τὸ Λεσκοβίκι ὡς τὸ Ἀργυροκάστρο ἦταν γεμάτο συγκινήσεις. Φοβερὴ κακοκαιρία ἐπικρατοῦσε καὶ προχωροῦσαμε νύχτα. Παρ' ὅλα αὐτὰ τὰ γύρω χωριὰ ὅλα ἦταν κατεβασμένα στὸ δρόμον. Οἱ κάτοικοι ἀναστατωμένοι... Σὲ ἓνα σημεῖον οἱ γυναῖκες μᾶς ἔφραξαν τὸ δρόμον φωνάζοντας ἀπελπισμένα: «Ἡ ἔνωση ἢ θάνατος. Σκοτῶστε μας, χίλιες φορές!» Σὰν φτάσαμε τέλος στὸ Ἀργυροκάστρο, τρεῖς ὁλόκληρες μέρες γίνονταν συγκεντρώσεις καὶ συλλαλητήρια ἐπιβλητικὰ κάτω ἀπὸ τὰ παράθυρά μας. Οἱ γυναῖκες καὶ τὰ παιδιὰ δακρυσμένα ὑψωναν πρὸς τὸ μέρος μας τὰ χέρια καὶ μᾶς ἰκέτευαν νὰ μὴν τοὺς παραδώσουμε στὰ χέρια τῶν βάρβαρων Ἀλβανῶν. Εἴμαστε Ἑλληνες κι' Ἑλληνες θέλουμε νὰ πεθάνουμε, μᾶς ἰκέτευαν». Χαρακτηριστικὸ εἶναι καὶ τὸ πῶς οἱ ἀλβανόφωνοι Ἑλληνας ἀπὸ τὴν Κορυτσὰ καὶ Λε-

σκοβίκι πὸν ἔμεναν στὴν Ἀμερική, διαμαρτυρήθηκαν μὲ ὑπομνήματά τους. Ἔτσι ἀντιδρούσαν μὲ μιὰ ψυχὴ ὅλοι οἱ Βορειοηπειρώτες, ντόπιοι καὶ ξενητεμένοι. Μὰ καὶ οἱ ξένοι, ὅσοι ἀπὸ αὐτοὺς ἀντικειμενικὰ παρακολουθοῦσαν κι' ἔκριναν, νὰ τί ἔγραφαν: «Τὰ ἐδάφη πὸν ἡ Ρώμη θὰ ἤθελε νὰ περιληφθοῦν στὴν μέλλουσα Ἀλβανία, εἶναι ἐστία ἀκατάβλητου Ἑλληνισμοῦ» (Ὁ διάσημος Γάλλος, Ρενὲ Πυῶ, τὸ 1913 στὴν ἐφημερίδα «Χρόνος»). Μά, γιὰ νὰ βρεῖ ἡ φωνὴ τῆς ἀλήθειας ἀνταπόκριση στὶς καρδιές, ἀναζητᾷ νὰ εἶναι ἀγνές, ἀμερόληπτες, εἰλικρινεῖς. Κι' ἦταν αὐτὸ πὸν ἔλειπε καὶ τότε ἀπὸ τὶς Μεγάλες Εὐρωπαϊκὲς Δυνάμεις, ὅπως δυστυχῶς συμβαίνει καὶ σήμερον καὶ σὲ κάθε ἐποχῇ. Γι' αὐτὸ κι' ἡ πανανθρώπινη ἱστορία ἔχει πολλὰς σελίδες γραμμένες μὲ τὴν ἀδικία, τὸ συμφέρον, τὴν ἀπάτη.

**(Συνεχίζεται στὸ τεῦχος Μαρτίου)**

## **ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ**



Ἐνα μικρὸ ἀγόρι πῆγε στὴν κουζίνα ὅπου ἡ μητέρα του ἐτοίμαζε φαγητό, καὶ τῆς ἔδωσε ἓνα κομμάτι χαρτί στὸ ὁποῖο εἶχε γράψῃ κάποια πράγματα. Ἡ μητέρα του, ἀφοῦ στέγνωσε τὰ χέρια τῆς, ξεκίνησε νὰ διαβάξῃ τὸ χαρτί: Γιὰ τὸν καθαρισμὸ τοῦ δωματίου μου αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα: 1,00 €. Γιὰ τὰ ψώνια πὸν ἔκανα: 0.50 €. Γιὰ τὸ ὅτι φρόντισα τὸ παιδί τοῦ ἀδελφοῦ σου, ἐνῶ ἐ-

σεῖς πήγατε στήν ἀγορά: 0.50 €. Για τὰ σκουπίδια πού πέταξα: 1,00 €. Για τούς καλούς βαθμούς πού πήρα στο σχολεῖο: 5,00 €. Για τὰ ξύλα πού ἔφερα ἀπό τήν ἀποθήκη γιά τὸ τζάκι: 2,00 €. Μοῦ ὀφείλεις συνολικά: 10 €. Ἡ μητέρα του τὸν κοίταξε, πήρε τὸ στυλό, ἀναποδογύρισε τὸ χαρτί καὶ ξεκίνησε νὰ γράφει: Για τούς ἐννιά μῆνες πού ἦσαν στήν κοιλιά μου, ὅσο ἦμουν ἔγκυος: καμία χρέωση. Για ὅλα τὰ βράδια πού ξενύχτησα, ἐνῶ ἦσαν ἄρρωστος: καμία χρέωση. Για ὅλες τὶς δύσκολες στιγμὲς καὶ τὶς στεναχώριες πού μοῦ προκάλεσες: καμία χρέωση. Για τὰ παιχνίδια, τὸ φαγητό, τὰ ροῦχα: καμία χρέωση. Για τὸν χρόνο πού ξόδεψα γιά βόλτες στο πάγκο: καμία χρέωση. Για τὴν βοήθεια στο διάβασμα: καμία χρέωση. Ἄν τὰ ἀθροίσεις, τὸ κόστος τῆς ἀγάπης μου εἶναι μηδενικό! Ὅταν τὸ παιδί διάβασε ὅτι εἶχε γράψει ἡ μητέρα του, ἔτρεξαν δάκρυα ἀπὸ τὰ μάτια του, πήρε τὸ στυλό καὶ ἔγραψε μὲ μεγάλα γράμματα στο χαρτί: «Ἐξοφλήθη πλήρως». (Πηγή: [agiameteora.net](http://agiameteora.net))

### **ΟΓΚΩΔΗΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ**

Ἡ «ΕΠΙΔΗΜΙΑ» προώθησης τοῦ σοδομισμοῦ σὲ ὅλο τὸν κόσμο καλὰ κρατεῖ! Ἡ μία χώρα μετὰ τὴν ἄλλη ἀναγνωρίζουν σκανδαλώδη δικαιώματα στοὺς ὁμοφυλόφιλους παρὰ τὶς σφοδρὲς ἀντιδράσεις ὅσων θέλουν νὰ ζοῦν φυσιολογικὰ καὶ νὰ προστατεύουν τὴν παραδοσιακὴ δομὴ τῆς οἰκογένειας. Πρόσφατα εἴχαμε στήν Γαλλία διαμαρτυρία δεκάδων χιλιάδων πολιτῶν, οἱ ὅποιοι διαδήλωσαν τὴν ἀντίθεσή τους στο «γάμο» τῶν ὁμοφυλόφιλων καὶ κά-

λεσαν τοὺς προεδρικοὺς ὑποψήφιους στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2017 νὰ υποστηρίξουν «τὶς παραδοσιακὲς οἰκογενειακὲς ἀξίες». Οἱ διαδηλωτὲς κρατοῦσαν πανὸ πού ἔγραφαν «ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα εἶναι κληρονομιά» κατευθυνόμενοι πρὸς τὸν Πύργο τοῦ Ἄιφελ (Ὁρθόδοξος Τύπος, 2-12-2016, σελὶς 2). Στὴν Ἑλλάδα ὁ Δήμος Ἀθηναίων καὶ ὁ Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει εἰς τὶς παρελάσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων. Στὴν δὲ Βουλὴ πού τὴν ὀνομάζουν Ναὸ τῆς Δημοκρατίας νὰ φιλοῦνται στὰ θεωρεῖα τῆς Βουλῆς. Νὰ τοὺς χαίρονται ὅσοι τοὺς ἐψήφισαν.

### **ΧΑΝΟΥΚΑ**



Τὸ πληροφορηθήκαμε ἀπὸ ἀνακοίνωση τοῦ «Κεντρικοῦ ἰσραηλιτικοῦ Συμβουλίου Ἑλλάδος» γιὰ τὸ ἀπέκρουσε σύμπας ὁ Τύπος: Τὴν Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016 ὁ ἅθλος ὑπουργὸς Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου παρέστη στο ἀνάμια τῶν πέντε κεριῶν τῆς Χανουκά (σὲ ἄλλη ἔκδοση ἐφημερίδας ἀναφέρει ὅτι παρέστη καὶ τὸ στέλεχος τῶν ANEL Τέρης Κουίκ), πού ἔγινε στὴ Συναγωγὴ τοῦ Κεραμεικοῦ! ... Ὡς γνωστόν, ἡ Χανουκά εἶναι τὰ Χριστού-



γεννα τῶν Ἑβραίων, κατὰ τὴν ὁποί-  
α ἑορτάζεται ἡ νίκη τῶν Σιωνιστῶν  
Μακκαβαίων ἐναντίον τῶν Ἑλλή-  
νων τοῦ Ἀντιόχου τοῦ Ἐπιφανοῦς!  
... Σύμφωνα μὲ τὸ Κ.Ι.Σ.Ε. ὁ ἄθεος  
Γαβρόγλου παρέστη στὸ ἄναμμα  
τῶν 5 κεριῶν τῆς Χανουκά κατόπιν  
προσκλήσεως τῆς «Ἰσραηλιτικῆς  
Κοινότητος τῶν Ἀθηνῶν» καὶ ἀν-  
τάλλαξε εὐχὲς μὲ τοὺς Ἑβραίους τῆς  
Ἀθήνας. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνω-  
ση τοῦ Κ.Ι.Σ.Ε. «τὸ ἄναμμα τῶν πέν-  
τε κεριῶν τῆς Χανουκά συμβολίζει  
τὴν ἐλπίδα νὰ ὑπάρχει παντοῦ τὸ  
φῶς τῆς ἀγάπης γιὰ ὅλους». Φυσικά,  
οἱ Ἑβραῖοι κρύβουν τὴν ἀλήθεια γιὰ  
νὰ μὴ μᾶς σκανδαλίσουν: Ἀνοίξτε  
ὅποιαδήποτε ἐγκυκλοπαίδεια θέλε-  
τε καὶ θὰ δεῖτε ὅτι ἡ Χανουκά συμ-  
βολίζει τὴν νίκη τοῦ Φωτὸς (Ἑβραϊ-  
σμός) ἐπὶ τοῦ Σκότους (Ἑλληνι-  
σμός) (Ἐφημερίδα Στόχος 5-1-2017)

## ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΕ Ο ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ



Στις 6 Φεβρουαρίου 1972, ὁ μακαρι-  
στός Μητροπολίτης Φλωρίνης Ἀν-  
γουστίνος Καντιώτης εἶχε πεῖ τὰ ἐ-  
ξῆς ἐπὶ λέξει σὲ ἓνα κήρυγμά του:  
«Ἐκτὸς τῶν ἄλλων κακῶν, ἔχουμε  
τώρα τελευταία στὴν Ἑλλάδα ἓνα  
καινούργιο φροῦτο, τὸν Παπισμό.  
Ὁ Παπισμὸς εἶναι θηρίον τῆς Ἀπο-  
καλύψεως, ναὶ ... Τί ἐστὶ Παπισμός;  
Σύνολον αἱρέσεων. Καὶ φοβάμαι  
δυστυχῶς, ὅτι θὰ δοῦμε στὴν Μη-

τρόπολι (τῶν Ἀθηνῶν) – ἐγὼ δὲν  
πηγαίνω στὴν Μητρόπολι – θὰ δῆτε  
στὴν ἐπίσημη ἑορτὴ τῆς 25<sup>ης</sup> Μαρτί-  
ου, μπροστὰ – μπροστὰ, πρῶτον ...  
σὰν κόκορα, μὲ τὰ φτερὰ τοῦ τὰ κο-  
λωτὰ, ἓναν καρδινάλιο, νὰ στέκεται  
δίπλα στὸν πρωθυπουργό, δὲν ξέρω  
ποιὸς θὰ εἶναι τότε ... 45 χρόνια ἀρ-  
γότερα, ἡ προφητεία τοῦ μακαρι-  
στοῦ Ἀνγουστίνου Καντιώτη ἐπα-  
ληθεύτηκε. Τὴν Κυριακὴ 1<sup>η</sup> Ἰανουα-  
ρίου 2017 στὴν Πρωτοχρονιάτικη  
Δοξολογία ποὺ ἔγινε στὴν Μητρό-  
πολι τῶν Ἀθηνῶν, παρουσία τοῦ  
Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τοῦ  
Πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ Ἀρχηγοῦ  
τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως,  
παρέστησαν γιὰ πρώτη φορὰ στὴν  
ἱστορία τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας  
ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν χριστιανι-  
κῶν Δογμάτων μὲ ἐπικεφαλῆς ἓναν  
ρωμαιοκαθολικὸ Καρδινάλιο καὶ  
ἐκπρόσωπους τῆς Ἀγγλικανικῆς  
Ἐκκλησίας τῶν Μονοφυσιτῶν καὶ  
τῶν Προτεσταντῶν. Ραββίνο δὲν δι-  
ακρίναμε, προφανῶς, γιατί ἀρνήθη-  
κε τὴν πρόσκληση τῆς Ἑλλαδικῆς  
Ἐκκλησίας ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεραββίνος  
Ἀθηνῶν Γκαβριὲλ Νεγρίν. (Ἐφημε-  
ρίδα Στόχος 5-1-2017, σελὶς 12)

## ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟ 2ο ΚΟΜΜΑΤΙ

Τὴν Παρασκευὴ 30 Δεκεμβρίου  
2016 στὸ Ἀρχιεπισκοπικὸ Μέγαρο  
τῆς Πλάκας ἔγινε ἡ καθιερωμένη  
κοπὴ τῆς Βασιλόπιτας τῆς Ἀρχιεπι-  
σκοπῆς Ἀθηνῶν, παρουσία τριῶν ἁ-  
θῶν Συριζαίων ὑπουργῶν: Τοῦ  
Κώστα Γαβρόγλου τῆς Παιδείας,  
τοῦ Γιάννη Μουζάλα τῆς Μετανα-  
στευτικῆς Πολιτικῆς καὶ τῆς Λυδίας  
Κονιόρδου τοῦ Πολιτισμοῦ. ΔΕΝ  
ΘΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ: Σύμφωνα μὲ  
τὸ ρεπορτάζ τοῦ Α.Π.Ε., ὁ Ἀρχιεπί-  
σκοπος ΔΕΝ ἔκοψε τὸ πρῶτο κομ-

μάτι τῆς Βασιλόπιτας γιὰ τὸν Χριστό, ὅπως ἔκανε ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος, ἀλλὰ γιὰ τὸν ΑΘΕΟ ὑπουργὸ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου! ΚΑΙ τὸ δεύτερο κομμάτι τῆς Βασιλόπιτας, γιὰ ποιὸν νομίζετε ὅτι τὸ ἔκοψε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος; Γιὰ τοὺς Πρόσφυγες, δηλαδὴ γιὰ τοὺς εἰσβολεῖς ἰσλαμιστὲς καὶ τὸ παρέλαβε γεμάτος χαρὰ ὁ Γιάννης ὁ Μουζάλας. (Ἐφημ. Στόχος, 5-1-17, σελ.12)

## ΚΙ' ΕΝΩ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΠΕΙΝΑΝΕ!



Δὲν ἔχει ἀρχὴ καὶ τέλος ὁ ραγιαδισμὸς τῶν Ἑλλαδιτῶν σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Ἡ ἀρχὴ ἔγινε χρόνια πρὶν ὅταν τὸ ΜΕΓΑλλο κανάλι ἀποφάσισε νὰ μᾶς ταΐσει τὴν πρώτη προπαγανδιστικὴ σειρὰ γιὰ τὴν «ἐλληνοτουρκικὴ φιλία», τὴν ὁποία ὁ μονίμως ἀγαθίαρχος κυρίαρχος λαὸς ἔσπευσε νὰ ἀγκαλιάσει! Ἀπὸ τότε γέμισε ἡ ἑλληνικὴ τηλεόραση μὲ τουρκικὲς σειρές, μὲ τοὺς καναλάρχες νὰ τρίβουν τὰ χέρια τους ἐπειδὴ εἶναι φτηνὸ προϊόν καὶ φέρνει τηλεθέαση. Τὸ ἀποτέλεσμα φυσικὰ ἦταν οἱ στὴν συντριπτικὴ τους πλειοψηφία προοδευτικάριοι, δικοὶ μας ἠθοποιοὶ νὰ πεινᾶνε χωρὶς δουλειά, γιὰ νὰ κονομᾶνε οἱ τοῦρκοι συνάδελφοί τους. Καὶ τὸ κακὸ συνεχίζεται, μιᾶς καὶ φέρνουν ἕναν ἀπὸ τοὺς τούρκους πρωταγωνιστὲς τέτοιων «σήριαλ» νὰ παίξει σὲ θεατρικὴ παράσταση λὲς καὶ χάθηκαν οἱ Ἕλληνες ἠθοποιοί. Ὅπως μαθαίνουμε ὁ Μπουράκ Χακί, ποὺ κάνουν σὰν τρελὲς οἱ Ἑλληνίδες, θὰ πρωταγωνιστήσῃ σὲ θέατρο τῆς Ἀθήνας ὑπὸ

τὴ σκηνοθετικὴ ματιὰ τοῦ Γιάννη Ἀιβάζη! Δὲν ὑπάρχουν λόγια γιὰ νὰ περιγράψῃ κανεὶς τὸ χάλι μας, γιὰ τὸ ὁποῖο ἀποκλειστικὰ ὑπεύθυνοι εἵμαστε ἐμεῖς ... Γιὰ νὰ δοῦμε τώρα πόσο ... ἀνθρωπιστικὰ θὰ φερθοῦν οἱ Ἕλληνες ἠθοποιοὶ ποὺ θὰ τοὺς παίρνουν τὶς δουλειὲς καὶ στὸ θεατρικὸ σανίδι; (Στόχος 26-1-2017, σελὶς 5) Σημείωση: Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης, διότι οἱ καταστροφῆς καὶ οἱ λεηλασίες, δυστυχῶς εἶναι τὸ μόνο διαχρονικὸ τουρκικὸ σήριαλ, γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε.

## ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ;;

Ἀπίστευτο κι' ὅμως ἀληθινό: Τὸ Ἐβραϊκῆς ἰδιοκτησίας «Καζίνο Λουτρακίου» χρωστᾷ πάνω ἀπὸ 24 ἑκατ. Εὐρὼ στὸ ΙΚΑ, ποσὸν-ρεκὸρ ποὺ τὸ κατατάσσει πρῶτο στὸν κατάλογο τῶν μεγαλύτερων ὀφειλετῶν τοῦ «Ἰδρύματος Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων»! ... Τὸ ἐδῶ καὶ 21 χρόνια ἰσραηλινῶν συμφερόντων «Καζίνο Λουτρακίου» οὐσιαστικὰ κατάργησε τὶς ασφαλιστικὲς εἰσφορές, καθὼς ἀπὸ τὸ 2011 σταμάτησε νὰ πληρώνει, χωρὶς ὅμως τὸ ΙΚΑ ἢ κάποιος ἄλλος ἀρμόδιος νὰ προχωρήσῃ σὲ μέτρα ἀναγκαστικῆς εἰσπραξίης, ὅπως θὰ εἶχε συμβεῖ γιὰ ὁποιοδήποτε Ἕλληνα πολίτη. (καὶ συνεχίζει τὸ δημοσίευμα). Τὸ ΙΚΑ, ποὺ ἔξαντλεῖ τὴ σκληρότητά του στὴν πιστὴ ἐφαρμογὴ τῶν διατάξεων, ὅταν στραγγαλίζει οἰκονομικὰ μικροοφειλέτες, ἀποδέχεται τὰ ἀλλεπάλληλα «φέσια» τοῦ Καζίνο Λουτρακίου χωρὶς ἐπαρκεῖς δικαιολογίες. ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟ: Ἐνῶ τὸ ΙΚΑ μπλοκάρει τοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς τοῦ πρώτου τυχόντα ιδιώτη χρεωφειλέτη, μὲ τὸ καζίνο Λουτρακίου τηρεῖ ἄλλη τα-

κτική. Έχει μπλοκάρει μόνο ορισμένους από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Έβραϊκής εταιρείας, ώστε το καζίνο να μπορεί να συνεχίσει ανενόχλητο τη λειτουργία του. Είναι προφανές ότι υπάρχει ειδική μεταχείριση από το ΙΚΑ στο Καζίνο Λουτρακίου ή όποια θα μπορούσε κάποιος να πει πως είναι στα όρια της νομιμότητας και αποτελεί πρόκληση. Πώς είναι δυνατόν μία εταιρεία να μην έχει πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές από το 2011 και έξι χρόνια μετά εξακολουθεί να συνεχίζει συστηματικά να μην πληρώνει... (Στόχος, 26-1-2017, σελίς 5)

### **Ο κ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ!**

Ο Έλληνας Επίτροπος στην Κομισιόν κ. Δ. Άβραμόπουλος είναι υπέρ της πανθρησκείας. Δείτε την εϊδηση: (Μιλώντας πριν την 12<sup>η</sup> ετήσια συνάντηση ύψηλου επίπεδου με θρησκευτικούς ηγέτες από την Ευρώπη. Ο κ. Άβραμόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση «Ο διάλογος μεταξύ των θρησκειών είναι σήμερα πιδ σημαντικός από ποτέ. Είναι η στιγμή που χρειαζόμαστε περισσότερο αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των πολιτισμών και των θρησκειών... Οί συναντήσεις, οί ανταλλαγές απόψεων και η ευρύτερη συνεργασία στο μέλλον θα οδηγήσουν σε πιδ συνεκτικές και ένωμένες κοινωνίες... Άλλο ένα «κατόρθωμα» σημαίνοντος στελέχους «του έθνοσωτήριου» κόμματος της Νέας Δημοκρατίας! (Όρθόδοξος Τύπος, 20-1-2017, σελίς 2) Σημείωσις: Δέν ακούσαμε καμμία διαμαρτυρία από τον κ. Άβραμόπουλο για τις σφαγές των Χριστιανών στη Συρία. Ούτε ακούσαμε καμμία διαμαρτυρία από τον κ. Άβραμόπουλο για τον νέον Ίταλό πρόεδρο της Κο-

μισιόν όταν πέρουσι έπεσεκέφθη τα Σκόπια και εϊπε ότι η καταγωγή του Φιλίππου και του Μ. Άλεξάνδρου είναι από τα Σκόπια! Όχι μόνον δέν διαμαρτυρήθηκε ο κ. Άβραμόπουλος, αλλά μαζί με το κόμμα του, την Ν. Δημοκρατία, τον εψήφισαν για πρόεδρο της Κομισιόν.

### **Η ΠΟΛΩΝΙΑ ΑΝΕΚΗΡΥΞΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΩΣ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΗΣ**



ΑΣΦΑΛΩΣ θα «τριζουν τα κόκκαλα» του Μάρξ, του Λένιν και όλων των πρωτεργατών του μαρξιστικού «παραδείσου» από την ακόλουθη ανέλπιστα εϊδηση: Η Πολωνία ανακήρυξε επίσημα το Χριστό ως αρχηγό και Βασιλέα του κράτους της! «Στις 19 Νοεμβρίου 2016, μία πρώτη κομμουνιστική χώρα, η Πολωνία διακήρυξε επίσημως εκ νέου τον έαυτό της ως ένα χριστιανικό έθνος, αποκηρύσσοντας ουσιαστικά το άθεο παρελθόν της». Είναι όντως μία έλπιδοφόρα εϊδηση για τον δαιμονοκρατούμενο κόσμο. Ο ευγενικός, ειρηνικός και φιλήσυχος πολωνικός λαός, ό όποιος υπέφερε τα πάνδεινα από τον μαρξιστικό άθεϊσμό τον περασμένο αιώνα στράφηκε στο Χριστό, στον άληθινό σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου» (Όρθόδοξος Τύπος, 20-1-2017, σελ. 2)

### **ΜΠΡΑΒΟ!**

Ο Μητροπολίτης Άλεξανδρουπόλεως Άνθιμος είναι υπέρ των μου-

σουλμανικών Σπουδών εις τὸ Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης καὶ ἀνέφερε τὰ ἑξῆς: «Φοβᾶμαι μὴν τυχὸν αὐτὰ τὰ παιδιά - οἱ 30 θρακιῶτες μου- σουλμάνοι ποὺ θὰ παρακολουθήσουν τὸ πρόγραμμα εις τὸ Πανεπιστήμιον τῆς Θεσσαλονίκης ποὺ εἶναι, ὅπως κάποτε τὰ δικά μας κατηχητόπουλα τὸ 1960, χαλάσουν στὴ Σχολὴ καὶ στὴ Θεσσαλονίκη» (Δημοκρατία 24-11-2016, σελὶς 20). Εἶναι δηλαδὴ οἱ Ὁρθόδοξοι κατὰ τὸν Ἄνθιμο διεφθαρμένοι. ΜΠΡΑΒΟ!

### ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

Ἱερεῖς ἀπὸ τὴ Βουλγαρία καὶ τὰ Σκόπια διατίθενται νὰ ἐξυπηρετήσουν τὰ εὐρισκόμενα εις τὰ σύνορα τοὺς Ἑλληνικὰ χωριὰ διὰ προφανεῖς λόγους. Ἐνῶ τὸ κράτος ἐμποδίζει νὰ χειροτονοῦνται νέοι ἱερεῖς, ἐνῶ ἐπιτρέπουν νὰ διορίζονται μουσουλμάνοι μουφτήδες, τοὺς ὁποίους μισθοδοτοῦν ὅπως καὶ τοὺς θρησκευτικοὺς λειτουργοὺς τῶν Ἑβραίων (Τὸ παρασκήνιον, 26-11-16, σ.76)



### ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ

**4-2-1843:** Πεθαίνει ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ἀπὸ κεραινοβόλο ἀποπληξία.

**9-2-1857:** Θάνατος τοῦ Ἐθνικοῦ μας ποιητῆ Διονυσίου Σολωμοῦ.

**15-2-360:** Ἐγκαινιάζεται στὴν Κωνσταντινούπολη ὁ πρῶτος ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἡ ἀνέγερση τοῦ ὁποίου ἄρχισε ἀπὸ τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο καὶ τελείωσε ἀπὸ τὸν γιὸ του Κωνσταντῖνο, μὲ ὀμίλια τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ.

**22-2-1913:** Ὁ Διάδοχος Κωνσταντῖνος, Ἀρχιστρατήγος τοῦ Στρατοῦ μας, εἰσέρχεται θριαμβευτικὰ στὰ Ἰωάννινα, ὡς ἐλευθερωτῆς.

**27-2-1943:** Πέθανε ὁ Ἐθνικὸς ποιητῆς Κωστῆς Παλαμᾶς.

### Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ρ Α Φ Α Η Λ

Τελούνται κάθε **Κυριακὴ καὶ Δεσποτικὲς καὶ Θεομητορικὲς Ἑορτές:**

Ῥωρα: 7.30 - 10.15 π.μ.

### ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΡΑΦΑΗΛ

καὶ προσκύνησις Τεμαχίου  
Ἁγίου Λειψάνου  
Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 μ.μ.

### Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΡΑΦΑΗΛ

Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ

9.00 - 1.00 πρὼτὴ ἀνοικτὰ

**1.00 - 4.00 Μεσημέρι κλειστὰ**

4.00 - 5.30 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

### Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - Μηνιαῖο Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο

**Ἰδιοκτήτης:** Ἀδελφότης Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»

**Ἔδρα:** Ἄνω Σοῦλι Μαραθῶνος, **Ἰστοσελίδα:** [www.agiosrafael.gr](http://www.agiosrafael.gr)

**Ἐκδότης-Δ/ντής:** Ἀρχιμ. Ραφαὴλ Ἀλιπαράκης, τηλ. 22940-61151 κ' 6944359953,

**E-mail:** [p.rafael@agiosrafael.gr](mailto:p.rafael@agiosrafael.gr) - Ἐπιστολὲς καὶ ἐμβάσματα ἀποστέλλονται εις

**Διεύθυνση:** π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.