



# Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Ιούλιος 2009

## ΝΕΟ ΑΤΟΠΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Διαβάζομεν εἰς τὸν Ὁρθόδοξον Τύπον (ἀρ. φυλλ. 1785, 29 Μαΐου 2009) ὅτι: «ἀνάμεσα σ' αὐτοὺς πού ἀπήγγειλαν τὸ Εὐαγγέλιο σὲ διάφορες γλῶσσες στον Πατριαρχικὸ Ναό, κατὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ἀγάπης, ἦταν καὶ ἓνας παπικὸς ἐπίσκοπος.» Καὶ ὁ σχολιαστὴς τοῦ περιοδικοῦ παρατηρεῖ: «Μπορεῖ ἢ εὐγένεια τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου να προσκάλεσε τὴν παπικὴ ἀντιπροσωπεία, ἢ καὶ να προσήλθαν αὐτοβούλως. Ἄλλ' ἐπ' οὐδενὶ λόγῳ ἔπρεπε να ἐπιτραπῆ σὲ παπικὸ κληρικὸ να ἀναγνώση εὐαγγελικὴ περικοπὴ σὲ ὀρθόδοξο Ναό, καὶ μάλιστα σὲ μιά ἀπὸ τίς ἐπισημότερες ὀρθόδοξες ἀκολουθίες. Πρὸς τί λοιπόν, ἢ φιλοφροσύνῃ πού ὀδηγεῖ σὲ παράβασι ἱερῶν Κανόνων περὶ «μὴ συμπροσευχῆς μετὰ αἵρετικῶν»; Ὑπεράνω τῆς εὐγενείας ἔναντι ἑτεροδόξων, εἶναι ἢ ἐνότῃς τῶν ὀρθοδόξων. Ἐπίσης, τὸ κῦρος τοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Πατριάρχου γίνεται σεβαστό, ὅταν ἀταλάντευτα προβάλλεται πάντοτε ἡ μοναδικότης τῆς Ἀληθείας. Ἄλλωστε, δεν εἶναι ἀνάγκη να δίδωνται

ἀφορμὲς σ' ἐκείνους πού καρᾶδοκοῦν να διευρύνουν τὸ χάσμα τοὺς μὲ τὴν Ἐκκλησία».

Καὶ ἐμεῖς να προσθέσουμε: Ἡ πορεία τοῦ Πατριάρχου μας τὸν τελευταῖο καιρὸ εἶναι ἀναμφίβολα πρὸς τὸ χειρότερο. Συνεχεῖς «διάλογοι» μὲ αἵρετικούς, πρόσκλησις τοῦ πάπα εἰς τὴν Κωνσταντινούπολη, συμπροσευχές, σύνοδοι καὶ μυστικὲς διαβουλεύσεις μὲ παπικούς, κοινὰ ἀνακοινωθέντα μέχρι εἰσέτι καὶ προσπάθειες προωθήσεως παποκεντρικοῦ, δηλαδὴ συγκεντρωτικοῦ συστήματος διοικήσεως σὲ τὴν ὀρθόδοξῃ Ἐκκλησίᾳ. Πού θὰ καταλήξῃ αὐτὴ ἡ πορεία; Ἐχει συνειδηθῆ ὁ Πατριάρχης μας τῶν συνεπειῶν τῶν κινήσεών του; Τί διαιρέσεις μπορεῖ να προκληθῶν στο σῶμα τῶν Ὁρθοδόξων, ἀλλὰ καὶ τί σκανδαλισμὸς προκαλεῖται στα συνειδητὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας; Ἐλπίζουμε ἄκομα μήπως ἀνανήψει καὶ ἐπανέλθει εἰς τὴν κανονικὴ τάξη, διακόπτοντας τίς συνεχεῖς καὶ πυρετώδεις διαβουλεύσεις του μὲ τοὺς αἵρετικούς. Καὶ ἐὰν πράττει τὰ παραπάνω, διότι αἰσθάνεται ὅτι

ἀπειλείται (ὑπὸ σκοτεινῶν δυνάμεων), τότε ὀφείλει να στηρίζεται στον Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ ὄχι σὲ κοσμικὲς ἐξουσίες ὅπως ὁ πάπας ἢ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς (για τίς ὁποῖες φέρεται να ἀνακοίνωσε πως ἔχουν τίς ἴδιες ἀρχές καὶ μάχονται γιὰ τοὺς ἰδίους στοχούς). Ὁ Χριστὸς οὐδέποτε ἐγκαταλείπει ἡμᾶς, ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι πολὺ συχνὰ καὶ πολὺ εὐκόλα. Ἦδη, οἱ Η.Π.Α., μεταβάλλοντες τὰ σχέδια τοὺς, ἀπέσυραν τῆ στήριξη τοὺς πρὸς τὸ πατριαρχεῖο καὶ τὸ ἐγκατέλειψαν στο ἔλεος τῶν βαρβάρων.

Δεν πρέπει δὲ κανεὶς να ξεχνᾷ τὶ μας διδάσκει ἡ ἱστορία: Ποτὲ οἱ παπικοὶ δεν δέχθηκαν οὐσιαστικὲς ὑποχωρήσεις στις δογματικὲς καὶ ἐκκλησιολογικὲς διαφορὲς τοὺς μὲ τοὺς ὀρθοδόξους. Τὸ πρωτεῖο, τὸ ἀλάνθαστο καὶ ἡ ἀπολυταρχία τοῦ πάπα, τὸ φιλιόκβε καὶ ἡ ὑποτίμησις – βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οἱ συνακόλουθοι ἠθικισμοὶ καὶ σχολαστικισμοὶ, ἡ κοσμικὴ - κρατικὴ ἐξουσία τοῦ βατικανού, ἀλλὰ καὶ οἱ ὑπόλοιποι «νεωτερισμοὶ» - σοφιστεῖες τῶν παπικῶν εἶναι ἀποκλίσεις καὶ διαφορὲς οὐσιαστικὲς καὶ θεμελιώδεις καὶ καθιστοῦν τὸν παπισμὸ αἵρεση. Καὶ οἱ παπικοὶ ποτὲ δεν δέχτηκαν να τίς ἀπαρνηθούν. Ἀντίθετα, πάντοτε προσπάθησαν να ἐπιβάλλουν τὰ πιστεύω τους ὑπογεῖως καὶ να ὑποδουλώσουν ἢ να ὑπονομεύσουν τὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὁμως λέει: «τὸν αἰρετικὸ μετὰ πρώτης καὶ δευτέρας νουθεσίας παρετού», ἐνῶ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ὅταν πῆγε σὲ δημόσια λουτρὰ καὶ πληροφορήθηκε ὅτι ἐκεῖ βρισκόταν καὶ ὁ αἰρετικὸς Κήρινθος, θέλησε ἀμέσως να ἀποχωρήσει, λέγοντας: «Ἄς φύγουμε, διότι ἂν μείνουμε φοβᾶμαι μὴν πέσει ἡ ὄροφὴ καὶ μας πλακώσει». Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἅγιος Ῥαφαήλ, ὁ προστάτης καὶ πολιούχος τῆς Ἀδελφότητος μας, ἐνῶ ἦταν προσωπικὸς φίλος τοῦ Ἀυτοκράτορα Κων/νου Παλαιολόγου, ἀλλὰ καὶ Πρωτοσύγγελος τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, θέση ἄκρως τιμητικὴ καὶ ἔνδοξη, ὅταν μὲ τίς πρωτοβουλίες τοῦ Ἀυτοκράτορα ἀποφασίστηκε ἡ συλλειτουργία παπικῶν καὶ ὀρθοδόξων, δεν δίστασε να ἐγκαταλείψει θέση, ἀξιώματα, τιμὲς καὶ δόξες καὶ να φύγει στην ἐξορία, προκειμένου να μὴν παραστει καὶ προδώσει τὴν πίστη Του. Ποιὸς ἀμφισβητεῖ τὴν ὀρθότητα τῆς ἀποφάσεώς Του, ὅταν βλέπει τὴν αἰώνια δόξα πού τώρα κατέχει καὶ τὰ πάμπολα θαύματα τὰ ὁποῖα συνεχῶς ἐπιτελεῖ;

Πρέπει λοιπὸν να παραδειγματιζόμαστε καὶ να προβληματιζόμαστε μὲ ὅσα συμβαίνουν. Πολὺ δὲ περισσότερο, ὁ Πατριάρχης μας, ὀφείλει να ἔχει ἐπιγνώση τοῦ τί πράττει καὶ να μὴν ἐπιτρέπει διὰ τὸν ἑαυτό του τέτοια ἀτοπήματα.

## ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Ἐδῶ καὶ λίγο καιρὸς, ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀδελφότητά μας ἕνας νέος, ὁ Σ. Γ., να προσκυνήσει τὸν Ἅγιο Ῥαφαήλ. Θλιμμένος καὶ ἀπογοητευμένος ἐξήγησε στους πατέρες τὴν ἀσχήμη κατάστασι στὴν ὁποίαν εἶχε ἀναπάντεχα βρεθεῖ. Τοῦ προέκυψε ξαφνικὰ πρόβλημα ὑγείας, ἐνῶ ταυτόχρονα ἔχασε τὴν δουλειά του καὶ ἀντιμετώπισε σοβαρὸ οἰκονομικὸ πρόβλημα. Τὸ ἠθικὸ του ἦταν τόσο κλονισμένο ποὺ παραδέχθηκε ὅτι πέρασαν ἀπὸ τὸ μυαλὸ του ἀκόμα καὶ σκέψεις αὐτοκτονίας. Οἱ πατέρες τὸν ἐνεθάρρυναν, προτρέποντάς τον να ζητήσει τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Ῥαφαήλ οἱ ὁποῖοι εἶναι ἰκανότατοι στο να γιατρεύουν ψυχὰς καὶ σώματα καὶ να ὀδηγοῦν τις ζωὰς μας σὲ γαλήνια καὶ φωτεινὰ μονοπάτια. Αὐτὸ καὶ ἔπραξε, ἐρχόμενος ἐπανειλημμένα να προσευχηθεῖ καὶ να προσκυνήσει τὸν Ἅγιο, συνεχίζοντας παράλληλα τὸν προσωπικὸ του ἀγῶνα, καθὼς καὶ προσφερόμενος να βοηθήσει τοὺς πατέρες ὅταν καὶ ὅπου μπορούσε. Καὶ πράγματι ὁ Θεός, διὰ μέσῳ τοῦ Ἁγίου Ῥαφαήλ, ἀνταποκρίθηκε στις ἱκεσίες του καὶ ἡ χάρις του τὸν βοήθησε.

Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τῆς συμπαραστάσεως τοῦ Ἁγίου εἶναι καὶ τὸ ἐξῆς περιστατικόν: τὸ ὅτι, ἐνῶ οἱ νοσοκομειακὰς ἐξετάσεις τοῦ Σ. Γ. ἔγιναν κανονικά, ὅταν ἐκεῖνος πῆρε τηλέφωνο γιατὴν πληρωμὴ, τὸν ἐρώτησαν πῶς

γίνεται να μὴν ἔχει πληρώσει, ἀφοῦ δεν βρίσκουν κάποιο φάκελό του μὲ ἐκκρεμότητα πληρωμῆς καὶ ὅτι ἀκόμα καὶ να χάθηκε, στὴν προκειμένη περίπτωση δεν θὰ πληρώσει.

Τὸ πῶς ὁ Ἅγιος μερίμνησε γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Σ. Γ. : Μία κοπέλα, ἡ ὁποία γινώριζε τὸν Σ. Γ., ἦρθε καὶ μᾶς εἶπε ὅτι εἶδε στὸν ὕπνο της ὅτι βρισκόταν σὲ ἕνα μικρὸ δωμάτιο γεμάτο εἰκόνες καὶ σταυροὺς καὶ ὅτι καθόταν σὲ ἕνα καρεκλάκι μπροστὰ σὲ ἕνα τραπέζι στὸ κέντρο τοῦ δωματίου. Ἀπέναντί της ἦταν ὁ Ἅγιος Ῥαφαήλ (παρόλο ποὺ δὲν κατάλαβε ἐξαρχῆς ποιὸς ἦταν), ντυμένος μὲ τὴν ἀμφίεση τοῦ μοναχοῦ, μὲ καλογερικὸ σκουφάκι καὶ κομποσκοῖνι καὶ συζητοῦσαν. Πολὺ ἤρεμος καὶ σοβαρός, τῆς ἔδινε συμβουλὰς σχετικὰ μὲ τὴν ἀποκατάστασή της καὶ κάνοντας λόγο γιὰ τὸν Σ. Γ. Σὲ μία στιγμὴ βγάζει ἕνα κουτάκι ποὺ εἶχε μέσα δυὸ βέρες πολὺ μεγάλες, ποὺ ἡ κοπέλα νόμισε ὅτι δὲν κάνει ἢ μία σὲ αὐτὴν. Παρόλα αὐτὰ ὅμως ὁ Ἅγιος ἐπέμενε, λέγοντάς της «Φόρεσέ τη καὶ θὰ δεῖς» κι ἐκεῖνη τὴν φόρεσε στὸ χέρι της καὶ ταίριαξε ἀκριβῶς (καὶ δὲν ἔβγαινε πιά). Καὶ θαύμασε ἡ κοπέλα. Τὴν ἄλλη βέρα της εἶπε νὰ τὴν δώσει στὸν Σ. Γ. Ἐκεῖνη, ἔκανε λόγο γιὰ τὸ ὄνειρό της στὸν Σ. Γ. καὶ ἔτσι, οἱ δυὸ νέοι ἀποφάσισαν νὰ ἐνώσουν τις ζωὰς τους μὲ τὸ εὐλογημένο μυστήριον τοῦ γάμου.

# ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

## ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ



**ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009**

Άπόγευμα: Μέγας Έσπερινός  
Μετ' Άρτοκλασίας 7.00 μ.μ.

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009**

Όρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.30 π.μ.

Έσπέρας

Παράκλησις εις τόν Άγιο Ραφαήλ 7.00 μ.μ.

Τηλέφωνα Άδελφότητας 22940-61151 καί 6979835185

**ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ  
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ**

Κάθε Πέμπτη  
στις 6.30 μ.μ. ύπερ υγείας

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ**

Κάθε Κυριακή  
7.30 - 10.15 π.μ.

**Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ** - Ένημερωτικό Δελτίο

Ίδιοκτήτης: Άδελφότης Όρθοδόξου Ίεραποστολής «Ό Άγιος Ραφαήλ»  
Έδρα: Άνω Σούλι Μαραθώνος, Δ/νσις: Τ.Θ. 7 Τ.Κ. 19007 Μαραθώνας,  
Ίστοσελίδα: [www.agiosrafael.gr](http://www.agiosrafael.gr)

**Ύπεύθυνος έκδόσεως:**

Άρχιμ. Ραφαήλ, τηλ. 22940 - 61151 καί 6979835185,  
e-mail: [arxim\\_rafael@agiosrafael.gr](mailto:arxim_rafael@agiosrafael.gr)