

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

(αρ. φυλλ. 70)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Ιούλιος-Αύγουστος 2015

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεσθημανῆ τῷ χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τὸ σῶμα, καὶ σὺ Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παράλαβέ μου τὸ πνεῦμα.



Ὁ γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἢ χαρά, Χριστιανῶν ἢ προστάτης, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου, ἀντιλαβοῦ μου καὶ ρῦσαι, τῶν αἰωνίων βασιάνων.

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ

Τὴν Ἄνοιξη τοῦ 2015 ἦρθα γιὰ πρώτη φορὰ στὸ Μοναστήρι τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραθῶνα σὲ ἀπογευματινὸ προσκύνημα μὲ τὴν Ἐνορία μου Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ἀττικῆς.

Ἀπὸ παλιότερα ὅταν προσευχόμεν, ἐπικαλούμεν καὶ τοὺς Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη, χωρὶς ὅμως νὰ τοὺς ξέρω καλά. Δὲν ἤξερα οὔτε τὴ ζωὴ, οὔτε τὰ θαύματά τους. Ὅταν ἦρθαμε στὴ Μονὴ Τους καὶ τοὺς προσκυνήσαμε καὶ ἐπικαλεστήκαμε τὴ Βοήθειά Τους, ζήτησαμε ἓνα τέτοιο μεγάλο θαῦμα ποὺ θαύμασα τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ποὺ τοὺς ἐπικαλούμεν χωρὶς νὰ ξέρω γι' Αὐτούς.

Συγκεκριμένα, ἐπικαλεστήκαμε τὴ βοήθεια τῶν Ἁγίων, διότι ὁ ἄντρας τῆς ἀδελφῆς μου στὴ Νέα Σμύρνη εἶχε πάθει πολὺ βαρὴα κατάθλιψη. Δὲν ἔβγαίνε ἀπὸ τὸ σπῆτι 3-4 χρόνια, ἔτρωγε ἐλάχιστα -κι' αὐτὸ μὲ τὸ ζόρι-, ἤθελε νὰ αὐτοκτονήσει, εἶχε φοβίες φοβερὲς καὶ εἶχε καταντήσει πετσοὶ καὶ κόκκαλο. Τὴ νύχτα δὲν κοιμόταν. Ἔλεγε «Θὰ ῥθούνε τὸ πρῶι νὰ μὲ πάρουνε». Μὲ τὸ χέρι του μετροῦσε τοὺς τοίχους. Ἐτοιμαζόντουσαν νὰ τὸν πάνε στὸ ψυχιατρεῖο. Δὲν ἤθελε ὅμως μὲ τίποτα γιατροὺς, δὲν ἔπαιρνε ποτὲ τὰ φάρμακά του, οὔτε καν γιὰ τὴν καρδιά του ποὺ εἶχε πρόβλημα. Δὲν τὸν ἀφήνανε πιὰ καθό-

λου μόνο του, μήπως κάνει κακὸ στὸν ἑαυτό του. Εἶχε φτάσει σὲ τέτοιο σημεῖο νὰ εἶναι ἔτοιμος νὰ πεθάνει καὶ ὅλοι λέγαμε «εἶναι θέμα ἡμερῶν, ἐλάτε νὰ τὸν δεῖτε πρὶν πεθάνει».

Ἦρθαμε, λοιπόν, στὴ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης καὶ παρακαλέσαμε τοὺς Ἁγίους, πήραμε Ἄγιασμο τῶν Ἁγίων καὶ τοῦ ρίξαμε λίγο ἄγιασμο κάθε μέρα στὸ νερό του καὶ ἱκετεύαμε τοὺς Ἁγίους καθημερινὰ νὰ τὸν βοηθήσουν. Ἐ, λοιπόν, σὲ λίγες μέρες ἄρχισε νὰ ἀλλάξει ἡ συμπεριφορὰ του. Καὶ μέσα σὲ ἓνα μῆνα τὸ πολὺ ἔγινε ἐντελῶς καλά.

Τώρα τρώει, ἔχει κανονικὴ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς οἰκείους του, ἔχει σώας τὰς φρένας του, παίρνει τὰ φάρμακα τῆς καρδιάς του, ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ προβλήματα τῆς χώρας μας ποὺ παρακολουθεῖ στὴν τηλεόρα-

ση, ἔχει ἐπανέλθει ψυχολογικὰ καὶ συμπεριφέρεται φυσιολογικά. Τεράστια ἀλλαγή, πολὺ μεγάλο καὶ συγκλονιστικὸ θαῦμα ζήσαμε, ἐσώθη ὁ ἄνθρωπος καὶ ἔγινε ὅπως πρὶν τὴν κατάθλιψη.

Αἰσθανόμαστε μεγάλη χαρὰ καὶ μεγάλη εὐγνωμοσύνη στοὺς Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη. Δόξα στὸ Θεὸ καὶ τοὺς Ἁγίους Του.

Μ.Φ.
Μεταμόρφωση Ἀττικῆς



Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΣΟΡΟΣ

Ὁ κ. Σόρος καὶ αἱ ἐπιχειρήσεις του ἔχουν ἰδιαίτερος προβληματίσει κατὰ καιροὺς τὴν κοινὴν γνώμη, ἐφόσον φέρεται ἀπὸ τοὺς πολλοὺς νὰ προωθῆ μασονικὰ καὶ ἀντορθόδοξα σχέδια. Διὰ πρώτην φορὰν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας λαμβάνει μὲ ἐπίσημες δηλώσεις ἀρνητικὴν στάσιν ἔναντι τοῦ πάμπλουτου ἐπιχειρηματίου, καθὼς διαβλέπει ὅτι συνδέεται καὶ μὲ τὸ ζήτημα τῶν ἀμβλώσεων τῆς 3ης Ἰουνίου 2015. «Ὁ κρατικὸς ἔλεγχος γιὰ τὶς ἀμβλώσεις σὲ ἰδιωτικὲς κλινικὲς θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὅσο τὸ δυνατὸ πὶδ αὐστηρὸς, ἀνέφερε ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Συνοδικοῦ Τμήματος γιὰ τὶς Σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Κοινωνίας, πρωθυερέας Βσέβολοντ Τσάπλιν σὲ φόρουμ μὲ θέμα «Ὀικογενειακὴ Ἐνίσχυση καὶ προστασία στὸ Ἐπίκεντρο τῆς Κρατικῆς Πολιτικῆς» ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ ρωσικὸ Δημόσιο Ἐπιμελητήριον. Σύμφωνα μὲ τὸν ἱερέα, δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονός ὅτι ὑπάρχουν ὑποψίες ὅτι ὑλικὸ ἀπὸ τέτοιες ἰδιωτικὲς κλινικὲς χρησιμοποιεῖται παράνομα στὴν φαρμακολογία καὶ τὴν κοσμετολογία!... Κατηγόρησε τὶς ὀργανώσεις αὐτὲς ὅτι «μέσα σὲ δώδεκα χρόνια ἐργασίας ἔχουν μειώσει τὸν ἀριθμὸ τοῦ πληθυσμοῦ στὴ Ρωσία καὶ στὸν κόσμον», ἐνῶ μίλησε καὶ γιὰ τοὺς ὀργανισμοὺς «ποὺ συνδέονται μὲ τὸν κ. Σόρος καὶ τὰ προγράμματα τοῦ Ταμείου τοῦ Ο.Η.Ε. γιὰ τὸν Πληθυσμὸ». «Εἶναι καιρὸς νὰ ἀναρωτηθοῦμε ἂν μπορούμε νὰ ἐμπιστευτοῦμε μὴ κερδοσκοπικὲς ὀργανώσεις ποὺ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸν Σόρος. Εἶμαι πεπεισμένος πὼς ὄχι. Εἶναι καιρὸς νὰ σταματήσουμε νὰ ἐρχόμαστε σὲ συναλλαγή

μὲ ὁποιοδήποτε συνδέεται μὲ αὐτὸν» κατέληξε. (Ὁρθόδοξος Τύπος, 19-6-2015)

Η ΑΘΕΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ



Δὲν εἶναι μόνο οἱ ἄθεοι ψυχίατροι καὶ ψυχολόγοι οἱ ὅποιοι «παίζουσι τὸ παιχνίδι τοῦ διαβόλου», ἀλλὰ καὶ οἱ ἄθεοι ἐκπαιδευτικοί, οἱ ὅποιοι «βλέπουν» τὴ συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν στὴν πίστη καὶ τὴ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας ὡς αἰτία ψυχολογικῶν προβλημάτων καὶ συμπλεγμάτων σ' αὐτά. Ἀρχιμανδριτὴς ἔκαμε τὴν ἐξῆς ἀπίστευτη ἀποκάλυψη «Περιοδικὸ μεγάλης κυκλοφορίας, τὸ ὁποῖο ἀπευθύνεται σὲ γονεῖς στὴν πασχαλιὰτικὴ ἔκδοσή του εἶχε δημοσίευμα μὲ τίτλο «Στὴν Ἐκκλησία». Στὸ ἄρθρο αὐτὸ μία κλινικὴ ψυχολόγος καὶ μία παιδαγωγὸς προσχολικῆς ἀγωγῆς ἐφιστοῦν τὴν προσοχὴ τῶν γονιῶν σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ τὴ συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν στὶς ἀκολουθίες τῶν Σεπτῶν Παθῶν, τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου καὶ τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως. Γράφουν λοιπὸν αὐτὲς οἱ «εἰδήμονες» κυρίες, ὅτι τὸ παιδί μὲ τὴ συμμετοχὴ του αὐτὴ κινδυνεύει νὰ μελαγχολήσει, νὰ φοβηθεῖ καὶ νὰ τρομάξει στὴ θέα τοῦ Σταυρωμένου Ἰησοῦ, στὴν περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου καὶ στὴ μεσονύκτιο ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως, ἀναπτύσσοντας τὶς δικῆς τους κενὲς φιλοσοφίες. Ἀπορῶ πὼς δὲν ἔγραψαν ὅτι καὶ ἡ

λαμπριάτικη λαμπάδα μπορεί να κάνει τὰ παιδιά πυρομανῆ». Ὑπάρχουν δυστυχῶς τέτοια «μουμπούκια» καὶ μάλιστα πολλά, στὴν πολὺπαθη ἐκπαίδευσή μας, τὰ ὁποῖα «στραβώνουν» τὰ παιδιά μας. Εἶναι καὶ αὐτὴ μία ἀγιάτρευτη πληγὴ στὸ σῶμα τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς κοινωνίας μας. (Ὁρθόδοξος Τύπος, 5-6-15)
Σχόλιο: Ἄν ἡ Θεία Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας προκαλοῦσε ψυχολογικὰ προβλήματα στοὺς νέους, τότε πῶς ἐπὶ αἰῶνες καὶ μέχρι πρότινος τὰ ψυχολογικὰ προβλήματα ἦταν σχεδὸν ἀνύπαρκτα στὶς νέες ἡλικίες; Καὶ γιατί ἔχουν πολλαπλασιαστεῖ στὶς μέρες μας ποὺ ἡ πλειοψηφία τῶν γονιῶν δὲν ἐκκλησιάζουν καθόλου τὰ παιδιά τους; Οἱ ψευτο-ἐπιστημονικὲς προπαγάνδες τῶν ἀθέων πρέπει νὰ σταματήσουν πιά. Βλέπουμε τὰ ἀποτελέσματά τους στὴν κοινωνία μας.

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ἡ ΠΙΟ ΤΡΑΝΗ ΑΞΙΑ

Οἱ Χιλιαστὲς «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά» ἀπὸ τὴν ἡμέραν τῆς ἰδρύσεως τῶν ἕως σήμερον ἔχουν ἀλλάξει πολλὰς φορὰς ὀνόματα καὶ τίτλους μὲ ἀπώτερον σκοπὸν νὰ πλανήσουν τοὺς ἀφελεῖς καὶ τοὺς ἀγνοοῦντας. Κατ' ἀρχὰς ὠνομάζοντο Ρωσσελισταὶ φέροντες τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν Ρῶσσελ. Ἀργότερα ὠνομάσθησαν Χαραυγισταί, ἀπὸ τὸν τίτλον τοῦ περιοδικοῦ τῶν «Χαραυγὴ». Ἐν συνέχεια Χιλιασταί, ἀργότερον Σπουδασταὶ τῆς Γραφῆς, στὴ συνέχεια Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά, καὶ τελευταῖα φέρουν τὸ ὄνομα Χριστιανοὶ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ: Ἀλλὰ ποῖος ὁ σκοπὸς καὶ τί κρύπτεται πίσω ἀπὸ τὴν τεράστιαν αὐτὴν ὀργάνωσιν; Ἐπίσημα κείμενα τῶν Χιλια-



στῶν ὁμολογοῦν ὅτι ὑπάρχει στενὴ σχέση μετὰ τὸ διεθνὲ ἔβραϊσμόν καὶ σιωνισμόν. Εἰς τὸ βιβλίον των «Δημιουργία» σ. 399 γράφουν - Αἱ κυβερνήσεις τῆς γῆς, ἐκτὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὀργανώσεις τοῦ Θεοῦ, ἀποτελοῦν πάντοτε τὴν ὀρατὴν ὀργάνωσιν τοῦ Σατανᾶ. Εἰς τὸ βιβλίον των «Γραφικὰ μελέται» (Τόμ. Ζ', σελὶς 546) γράφουν τὰ ἐξῆς - Πάντες οἱ λαοὶ τοῦ κόσμου θέλουσι γνωρίσει ὅτι ὁ Κύριος κατέρριψε τὸν ὀνομαστικὸν ἐκκλησιαστικὸν καὶ ἐξύψωσε τοὺς ἀρχαίους ἀριστεῖς, ἐξήρανε τὴν χριστιανοσύνην καὶ ἐξωποίησε τὸν Σιωνισμόν καὶ τὸν Ἰουδαισμόν - Δι' αὐτὸ τὸ 1910 ὁ Ρῶσσελ ἔδωσε τὴν μεγάλην μαρτυρίαν πρὸς τὸν Ἰουδαϊκὸν Λαὸν εἰς τὸ Ἴπποδρόμιον τῆς Ν. Ὑόρκης (τετελ. Μυστ. σ. 672). Ὅλα αὐτὰ μαρτυροῦν καὶ βεβαιῶνουν ὅτι σκοπὸς των εἶναι ἡ ἐπικράτησις τοῦ διεθνοῦς ἔβραϊσμοῦ, ὁ ὁποῖος ὡς σκοπὸν ἔχει τὴν ὑποδούλωσιν τῆς οἰκονομίας ὅλων τῶν ἐθνῶν εἰς τὸν διεθνὲ σιωνισμόν.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ. Εκπαιδεύονται συστηματικώς εἰς τὴν διαστροφὴν τῆς αἰρέσεως τῶν. Εκμεταλλεύονται τὴν ἀμάθειαν καὶ τὴν ἀγνοίαν τοῦ λαοῦ μας καὶ μὲ ὑποσχέσεις οἰκονομικὰς ἐξαπατοῦν τοὺς ἀγνοοῦντας. Γι' αὐτὸ τώρα ἰδιαίτερα μὲ τὴν οἰκονομικὴν κρίσιν θὰ πρέπει νὰ εἴσθε πολὺ προσεκτικοὶ νὰ μὴν πέσετε εἰς τὴν παγίδα τῶν αἰρετικῶν καὶ ἐπικίνδυνων ἀνθρώπων.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ



Ἐγράφη σὲ πολλὰ ἔντυπα καὶ ἐφημερίδες ὅτι οἱ Σιωνιστὲς ἐδῶ καὶ χρόνια ἐπιδιώκουν τὴν μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς. Ἐχουν θέσει δὲ καὶ καθιερώσει τρόπους καὶ μεθόδους γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχουν τοῦτο:

Α) Διὰ τῶν πολέμων. Ἄν παρατηρήσει κανεὶς στὸ χαρτονόμισμα τοῦ ἑνὸς δολαρίου, θὰ δῆ ὅτι ὑπάρχει ἕνας ἀετὸς ὅπου στὸ ἕνα πόδι του κρατᾶ μιὰ δέσμη βέλη καὶ στὸ ἄλλο ἕνα κλαρὶ ἐλιάς. Ὁ ἀετὸς αὐτὸς συμβολίζει τὴν ἐξουσιαστικὴ δύναμιν τῆς Ἀμερικῆς. Καὶ τὰ βέλη συμβολίζουν τὸν πόλεμον, τὸ δὲ κλαρὶ τῆς ἐλιάς τὴν εἰρήνην. Πράγμα πὺ δηλώνει ὅτι ὁ πόλεμος καὶ ἡ εἰρήνην εὐρίσκειται στὰ χέρια τῆς Ἀμερικῆς. Καὶ ὅπου θέλει δημιουργεῖ πόλεμον καὶ ὅπου θέλει εἰρήνην. Καὶ πραγματικὰ

μετὰ τὴν λῆξιν τοῦ Β' Παγκόσμιου Πολέμου, ὅπου ὑπῆρξεν πόλεμος εἶχε δάκτυλον ἢ Ἀμερικὴ ἢ τὰ Νατοϊκὰ Στρατεύματα. Ὅπως Κορέα 1952-53. Σουεξ (Αἴγυπτος) 1956. Βιετνάμ 1965-66. Ἰσραὴλ - Αἴγυπτος 1969, Κύπρος - Τουρκικὴ Εἰσβολὴ 1974. Ἐπέμβαση στὸν Παναμὰ - Σύλληψη Νοριέγκα 1989, Κουβέιτ - Πόλεμος τοῦ Κόλπου. Πόλεμοι στὴ Βοσνία 1995. Βομβαρδισμοὶ Σερβίας 1999. Κόσσοβο 2004, ἐπέμβαση στὸ Ἰράκ 2005. Ὡς καὶ οἱ τελευταῖοι πόλεμοι στὴ Λιβύη καὶ στὴ Συρία, ὡς καὶ ἄλλοι. Διὰ τῶν πολέμων ἐπιδιώκουν μετὰξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὴν ἐλάττωσιν τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Γῆς.

Β) Διὰ τῶν ἐκτρώσεων: Ἐπέβαλαν τὶς ἐκτρώσεις, μᾶλλον τὶς συστήνουν τοῖς λαοῖς. Διὰ νὰ ἐπιτύχουν τοῦτο ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους πὺ δημιούργησαν τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἐνωσιν, ὅπου οἱ κοινοὶ νόμοι τοὺς ἰσχύουν σὲ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὰς χώρας. Ὅταν μιὰ χώρα γίνεαι μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως εἶναι ὑποχρεωτικὸ νὰ καθιερώσῃ καὶ νομιμοποιήσῃ τὶς ἐκτρώσεις. **Γ) Διὰ τοῦ προγεννητικοῦ ἐλέγχου:** Μὲ τὸν ὅποῖο ὁ στόχος εἶναι ἂν τὸ τυχὸν κυοφορούμενον ἔμβρυον εἶναι καχεκτικὸ ἢ προβληματικὸ νὰ ἀποβάλλεται. **Δ) Διὰ τῶν προφυλακτικῶν Μέσων καὶ Ἀντισυλληπτικῶν Φάρμακων:** Ἀπὸ τὶς ἀνεπτυγμένους χώρας τῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς Εὐρώπης προήλθαν καὶ τὰ προφυλακτικὰ μέσα εἰς ἀποφυγὴν σύλληψης παιδιοῦ. Ὡς καὶ τὰ ἀντισυλληπτικὰ φάρμακα γιὰ νὰ ἀπολαμβάνουν οἱ ἄνθρωποι τὴν σαρκικὴ ἡδονή, χωρὶς νὰ γίνεαι γονιμοποίηση - τεκνοποιία. Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει ἡ ἁμαρτία. **Ε) Διὰ τῆς ὁμοφυλοφιλίας:** Νομιμοποίησαν ἀκόμα καὶ τὴν παρὰ νόμον ὁμοφυλοφιλίαν. Ἐνῶ ὁ κρυφὸς στόχος αὐτῶν πὺ

θέσπισαν και νομιμοποίησαν αυτά τα βδελυρά πάθη είναι ή ελάττωσις του πληθυσμού της Γης, διότι ένα ζευγάρι όμοφυλόφιλων δεν μπορεί να τεκνοποιήσει. **ΣΤ) Διά των μεταλλαγμένων και γενετικά τροποποιημένων τροφίμων.** Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Αμερικανικού Όργανισμού Τροφίμων και Προϊόντων Γεωργικής Παραγωγής και του Παγκόσμιου Όργανισμού Υγείας (W.H.O.) από μόνη της ή όδηγία για ελαχιστοποίηση της Χρήσης Βιταμινών και μετάλλων εκτιμάται ότι θα έπιφέρει μέσα σε μία δεκαετία τον θάνατο τουλάχιστον 3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Από τους θανάτους αυτούς το 1 δισεκατομμύριο θα προέλθει απ' ευθείας από την στέρηση τροφής, ενώ τα υπόλοιπα 2 δισεκατομμύρια θα επέλθουν ως συνέπεια της κακής ποιότητας διατροφής από εκφυλιστικές



ασθένειες που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί, όπως είναι οι διάφορες μορφές καρκίνου. **Ζ) Διά της πολεμικής κατά της πολυτεχνίας.** Το 2014 ή Ελληνική Κυβέρνηση κατήργησε όλα τα δικαιώματα των πολύτεχνων και επέβαλε φορολογία ίση με τους ανυπάνδρους 1) Κατήργησε τη σύνταξη της πολύτεχνης μητέρας. Έτσι στερήθηκαν την υποστήριξη αυτή 175.000 πολύτεχνες μητέρες. 2) Κατήργησε το επίδομα της πολύτεχνης μητέρας 3) Κατήργησε την εφάπαξ παροχή των 2000 ευρώ που χορηγεί το κράτος σε κάθε μητέρα που αποκτούσε 3ο ή περισσότερα παιδιά. 4) Κατήργησε τα

άφορολόγητα όρια των παιδιών. 5) Έπέβαλε εισφορά άλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φορολογία της πρώτης κατοικία των πολύτεχνων, όπως στους αγάμους 6) Θέσπισε ακόμη και φόρο πολυτελείας σε όρισμένες περιπτώσεις. Η πολεμική κατά των πολλών παιδιών είναι ένας τρόπος μείωσης του πληθυσμού της χώρας. **Η) Διά του οικογενειακού προγραμματισμού:** Πού αφορά στην ενημέρωση των λαών, κυρίως των υποανάπτυκτων, για το πώς να προφυλάσσονται και τί μέτρα να χρησιμοποιούν για να απογεύουν την τεκνογονία ή τουλάχιστον την πολυτεχνία. **Θ) Διά της**

εύθανασίας: Σε κάποιες χώρες της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια θέσπισαν νόμον, να δικαιούται όποιος θέλει να έχει καλόν θάνατον και να μην υποφέρει να πηγαίνει μαζί με τους συγγενείς του σε

Νοσοκομείο να δέχεται μίαν ένδειση και μετά από ένα περίπου δίωρο να ξέρχεται ή σορός του βασταζομένη υπό των συγγενών του ή φίλων του εν φερέτρω και να πηγαίνει προς ταφήν ή αποτέφρωσιν. Μέχρι σε αυτό του σημείου κατήντησεν το ανθρώπινον γένος ή μάλλον οί μακράν του θεού ευρισκόμενοι άνθρωποι.

Αυτοί είναι οί κυριώτεροι τρόποι και μέθοδοι των «Ίσχυρών» της Γης. Όμως αυτό είναι στην έξουσία του Θεού και όχι του ανθρώπου. Άλλα δυστυχώς μερικοί νομίζουν ότι αυτοί είναι «θεοί» πάνω στη Γη και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.

Μοναχός Βλάσιος Άγιορείτης



ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΑ

Ὅποιος δίνει καλὴ συμβουλή, χτίζει μὲ τὸ ἓνα χέρι. Ὅποιος δίνει καλὴ συμβουλή καὶ καλὸ παράδειγμα χτίζει μὲ τὰ δύο. Ἐκεῖνος ὅμως, πού δίνει καλὴ συμβουλή καὶ κακὸ παράδειγμα, χτίζει μὲ τὸ ἓνα χέρι καὶ γκρεμίζει μὲ τὸ ἄλλο.

ΨΕΥΤΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΩΣΤΗΡΕΣ

Ψευτοπροοδευτικοὶ φωστήρες φθηνοὶ ἔραστὲς τοῦ μεσαιωνικοῦ σκοπτοῦ, τοῦ δῆθεν «διαφωτισμοῦ» καὶ τοῦ τίποτα «ἀπαξιῶνουν» μὲ παρεμβάσεις (ἐρωτήσεις) στὴ Βουλὴ τὰ ἱερὰ λείψανα, τὸ ἱερὸ σκῆνωμα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας καὶ ἐξοργίζονται ἀπὸ τὴν ἔλευση τοῦ Πανάγιου Φωτὸς ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα. Θεωροῦν πὼς εἶναι εἰδωλολατρία ἢ τιμὴ καὶ ἡ προσκύνηση θαυματουργῶν λειψάνων Ἁγίων. Καὶ σὲ αὐτὰ τὰ ὑποκείμενα κατὰ κυριολεξία ἔχουμε ἀναθέσει τὰ ἡνία τῆς Χώρας. ΑἴΣΧΟΣ. (Μιλτιάδης Γ. Βιτάλης, Ἡ Μασονία διοικεῖ τὴν Ἑλλάδα, Ἑκδόσεις Ἁγαθὸς Λόγος)

ΤΡΟΪΚΑ

Γιὰ νὰ καταλάβετε τὸ παιχνίδι τῶν δανειστῶν ἀρκεῖ νὰ σκεφτεῖτε ὅτι τὸ παντελόνι ἔχει τουλάχιστον δυὸ τσέπες. Οἱ δανειστὲς βγάζουν ἀπὸ

τὴ μία τσέπη χρήματα, γιὰ νὰ τὰ βλέπει ὁ λαὸς χωρὶς νὰ τοῦ τὰ δίνει καὶ ἐπιδεικτικὰ τὰ βάζει καὶ πάλι στὴν ἄλλη τσέπη. Αὐτὸ δυστυχῶς γίνεται. (Μιλτιάδης Βιτάλης)

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ



- Δύσκολο πράγμα νὰ γνωρίσει κανεὶς τὸν ἑαυτό του (Θαλῆς)
- Τὸ νὰ γνωρίζει κανεὶς τὸν ἑαυτό του εἶναι σωφροσύνη (Πλάτων)
- Οἱ ἄνθρωποι ταξιδεύουν γιὰ νὰ θαυμάσουν τὰ ψηλὰ βουνά, τὰ κύματα τῆς θάλασσας, τὰ βιαστικά ποτάμια, τὴν ἀπεραντοσύνη τοῦ ὠκεανοῦ, τῶν ἀστεριῶν τῆ φωτεινῆ πορεία, κι ὅμως τὸν ἑαυτό τους τὸν προσπερνοῦν χωρὶς δεύτερη ματιὰ (Ἄγ. Αὐγουστίνος)
- Ἡ γνώση τῆς ἄγνοιας εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς σοφίας (Κλεόβουλος)
- Ἄν ξέρεις ὅτι δὲν ξέρεις τίποτα, εἶσαι πιδ σοφὸς ἀπὸ τοὺς περιοσότερους ἀνθρώπους (Σωκράτης)
- Πάντα νομίζουμε πὼς μᾶς ἀγαπᾶνε γιὰτὶ εἴμαστε καλοί. Καὶ δὲν μποροῦμε νὰ καταλάβουμε πὼς μᾶς ἀγαπᾶνε ἐπειδὴ εἶναι καλοὶ ἐκεῖνοι πού μᾶς ἀγαπᾶνε. (Λέων Τολστόι)

- Οί άνθρωποι ποὺ ἔχουν κάποια ἀξία, δὲν καυχῶνται ποτὲ γιὰ τὴν ἀξία τους. Ἡ καύχηση εἶναι δεῖγμα πνευματικῆς κατωτερότητας.
- Πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθῆσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθῆσεται. (Λουκ. ιη΄, 14)
- Τὸ πιδὸ ἀτίθασο ἄλογο εἶναι τὸ καλάμι (λαϊκὴ παροιμία)



ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΑ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶπε στὸν παραλυτικό:

- **Ἀφένονται σοι αἱ ἁμαρτίαι.**
- Καὶ μετὰ εἶπε:
- **Ἄρον τὸν κράββατόν σου καὶ περιπάτει.**

Αὐτὸ τὸ γεγονός ἐπαναλαμβάνεται μέσα στὸ δυστυχισμένο κόσμο μας, τὸ βασανισμένο ἀπὸ τὴ δουλειὰ τῆς ἁμαρτίας. Ἡ ἁμαρτία εἶναι ἡ αἰτία τῶν δεινῶν μας καὶ ἡ μετάνοια καὶ ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ μόνη θεραπεία καὶ ἐλπίδα τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν. Αὐτὰ μᾶς χρειάζονται!!

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ

ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΤΡΙΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ἀπόγευμα: 6.30 μ.μ.

Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ Ἄρτοκλασία

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Πρωί: 7.30 – 10.30 π.μ.

Ὁρθρος καὶ Θεῖα Λειτουργία

Ἀπόγευμα: 6.30 μ.μ.

Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ
καὶ Προσκύνησις τεμαχίου Ἁγίου
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ

Κάθε **Τετάρτη** στὶς **7.00 μ.μ.**
(τὸν μῆνα Αὐγούστο)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ

Κάθε Κυριακὴ:
7.30 – 10.15 π.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ἡ εἴσοδος εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ δὲν ἐπιτρέπεται στὶς γυναῖκες μὲ κοντὲς φοῦστες, σόρτς, ἐξώπλατα ἢ τιράντες. Στὸς ἄνδρες δὲν ἐπιτρέπονται σόρτς.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ

Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ

9.00 – 1.00 πρῶι ἀνοικτὰ

1.00 – 5.00 Μεσημέρι κλειστὰ

5.00 – 7.00 ἀπόγευμα ἀνοικτὰ

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - Μηνιαῖο Ἐνημερωτικὸ Δελτίο

Ἰδιοκτητῆς: Ἀδελφότης Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»

Ἔδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, **Ἰστοσελίδα:** www.agiosrafael.gr

Ἐκδότης-Δ/ντῆς: Ἀρχιμ. Ραφαὴλ Ἀλιπαρμάκης, τηλ. 22940-61151 κ' 6944359953,

E-mail: p.rafael@agiosrafael.gr - Ἐπιστολές καὶ ἐμβάσματα ἀποστέλλονται εἰς

Διεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνα.