

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Αύγουστος 2009

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΑΙ;

Ὁ Προφήτης Ἡλίας, ὅταν εὐρισκόταν εἰς τὴν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνη του ἔστειλεν ὁ Θεὸς ἄρτο καὶ κρέας τό πρωί καὶ τό βράδυ, μέσω ἑνὸς κόρακος. Ρώτησε ποτέ τὸν Θεὸ ὁ προφήτης Ἡλίας νὰ τοῦ πεῖ: Δέν ἔχεις κανένα καθαρώτερο πουλί νὰ μοῦ στείλεις ἓνα κομμάτι ψωμί; Τοῦ παραπονέθηκε ποτέ τοῦ Θεοῦ ὁ Προφήτης Ἡλίας; Ποτέ. Ἐπαιρνε τὸν ἄρτο καὶ τό κρέας καὶ δέν τὸν ἐνδιέφερε ποιός εἶναι ὁ ταχυδρόμος, δέν τὸν ἐνδιέφερε ποιός του τό ἔφερε. Διότι ὁ κόρακας εἶναι τό πιό βρώμικο πουλί. Αὐτό πού ἐνδιέφερε τὸν Προφήτη Ἡλία ἦταν τί του χρειαζόταν καὶ ποιός του τό ἔστειλε, καὶ αὐτός ἦταν ὁ Θεός. Γιατί ἂν ἔλεγε ὁ Προφήτης Ἡλίας, ὅτι ἐγὼ δέν τό παίρνω ἀπό τό ράμφος τοῦ Βρωμόπουλου, τό ὅποιο τρέφεται μέ θνησιμαία, θά εἶχε πεθάνει ἐκεῖ στήν

ἔρημο τοῦ Ἰορδάνου. Ἔτσι κι ἔμεῖς, ἂν δέν πᾶμε στόν Ἱερέα μέσω τοῦ ὁποίου μᾶς στέλνει ὁ Θεός τὴν ἀναγκαία συγχώρηση καὶ ἀναγέννηση καὶ δέν ἐξομολογηθοῦμε τίς ἁμαρτίες μας, χωρίς νὰ ἐξετάζουμε τί εἶναι ὁ Ἱερεὺς καὶ ἂν εἶναι ἁμαρτωλός, θά πεθάνουμε στήν ἔρημο τῶν παθῶν μας, ἔρημοι ἀπό τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ.



Πηγαίνετε νὰ ἐξομολογηθεῖτε εἰς τοὺς Ἱερεῖς, λέγει ὁ Θεός. Ἐχει ἐντεταλμένους ὁ Χριστὸς μας, τοὺς Ἱερεῖς. Θά τά ποῦμε εἰς τὴν εἰκόνα, λέγει ὁ ἄνθρωπος (γιά νὰ δικαιολογηθεῖ πού δέν ἐξομολογεῖται). Καί τί θά σοῦ πεῖ ἡ εἰκό-

να. Παναγία μου συγχώρεσε μέ, λέει ὁ ἄνθρωπος, δέν σέ συγχωράει ἡ Παναγία, δέν ἔχει πετραχειλί ἡ Παναγία. Ἄγιε Γεώργιε συγχώρεσε μέ, δέν σέ συγχωράει ὁ Ἄγιος Γεώργιος, δέν σέ συγχωράει ὁ Ἄγιος Σπυρίδωνας, δέν σέ συγχωράει ἡ Ἁγία Βαρθάρα. Ὁ

παπός ο άμαρτωλός σέ συγχωράει. Παράξενα πράγματα, έ; Και έν τούτοις έτσι είναι. Αυτός ο Ίερεύς πού έξομολογεϊ και συγχωρεί 50 ή 100 ή 1000 ή 2000 άνθρωπους τίς δικές του άμαρτίες δέν μπορεί νά τίς συγχωρήσει. Σέ άλλον Ίερέα θά πάει νά έξομολογηθεί και νά τοϋ συγχωρήσει τίς άμαρτίες. Αυτός ο Πατριάρχης δέν μπορεί νά έξομολογηθεί εις τόν έαυτό του και νά συγχωρέσει τίς άμαρτίες του. Τό θέμα είναι νά πās και νά έξομολογηθείς στον παπά τοϋ Θεοϋ (όχι βεβαίως σέ αίρετικόν πού δέν έχει πραγματική ιερωσύνη). Από κει και πέρα, μήν ψάχνεις άν ο παπός είναι άμαρτωλός. Άν είναι άμαρτωλός είναι για λογαριασμό του. Έτσι και έβαλε τό πετραχήλι είναι Άγιος. Και δέν συγχωρεί αυτός, συγχωρεί ο Χριστός. Όταν ο Ίερεύς διαβάξη την ευχή στον έξομολογούμενο λέγει: «Σϋ Κύριε όστις είπας, όσα άν δέσετε επί της γης δεδεμένα, όσα λελυμένα, λύσε και τόν δουλο σου». Όταν ο Ίερεύς ευλόγη τόν Άγιασμό λέγει: «Κατάπεμψον Κύριε τό Πνεϋμα Σου τό Άγιον και Άγίασον τό ύδωρ τοϋτο». Ο Κύριος νά Άγιαση τό ύδωρ διά μέσον τοϋ Ίερέως. Όταν ο Ίερεύς τελει τόν Γάμο λέγει «Στεφάνωσε αυτούς» Σϋ Κύριε. Όχι ο Ίερεύς. «Στέφεται ο δουλος τοϋ Θεοϋ εις τό όνομα τοϋ Πατρος και τοϋ Υιοϋ και τοϋ Αγίου Πνεϋματος. Ο Κύριος συγχωράει. Ο Κύριος Βαπτίζει. Ο Κύριος Στεφανώνει. Ο Κύριος Άγιαζει.

Ο Ίερεύς είναι ένα όργανο, ένα σύρμα πού περνάει τό ρεϋμα, τίποτα άλλο. Και σκουριασμένο νά είναι τό σύρμα πού περνάει τό ρεϋμα, εάν τό πιάσης θά καείς. Μένουν πολλοί άνθρωποι μακριά από την σωτηρία τους, μακριά από την έξομολόγηση. Διότι έχουν στραβοπιάσει από άγνοια και από κακία τό θέμα τοϋ κλήρου. Ο Σατανάς γνωρίζει ότι τό μονοπάτι πού θά περάσει ο άνθρωπος είναι ή έξομολόγηση και πυροπολή αυτό τό μονοπάτι, και ξέρουμε όλοι μας τί δηλητήριο χύνεται για την Έκκλησία και γενικά για τόν κληρο. Όμως, για τόν Ίερέα πās στην Έκκλησία ή για τόν έαυτόν σου και για τόν Χριστόν; Θέλεις μήπως Άγιο Αρχιερέα και Ίερέα για νά πάρης έσύ αντίδωρο; Επήρε και ο Ιούδας από τοϋ Χριστοϋ τά χέρια, τί ώφελήθηκε (Σατανάς εισήλθε εις αυτόν). Δέν είναι τό θέμα λοιπόν ποιός είναι αυτός πού δίδει. Δέν είναι τό θέμα ποιός είναι ο Ίερέας πού τελή τόν Άγιασμό, πού τελή τόν Γάμο, πού τελή την Βάπτιση, πού τελή την Λειτουργία, πού κοινωνή τόν κόσμο. Τό θέμα είναι ποιός είναι αυτός πού προσέρχεται νά κοινωνήση. Εάν έχει έξομολογηθή. Εάν έχει την ευλογία τοϋ έξομολόγου του. Η έπειδή είναι Πάσχα και Χριστούγεννα πάει νά κοινωνήσει για τά χρόνια πολλά. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε: Ξέρεις; Εγώ περνάω από την εκκλησία ανάβω τό κεράκι μου, κάνω τόν Σταυρό μου και κοινωνώ δυό φορές τό χρόνο.

Καί αὐτός ὁ ἄνθρωπος νομίζει ὅτι ἔχει κάνει τό χρέος του, νομίζει ὅτι ἔχει ὑποχρέωση τόν Θεό. Καί ἐάν τόν ρωτήσεις ἐξομολογεῖσαι, θά σοῦ ἀπαντήση, δέν ἔχω ἁμαρτίες, καί τί νά πῶ στόν παπά. Εἶναι ντροπή πού πολλοί ἄνθρωποι δέν σέβονται τόν κληρὸν. Ὅποιος δέν τιμᾷ τό ράσο δέν τιμᾷ τόν Θεό: «Ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς λέει ὁ Χριστός στούς Ἀποστόλους ἐμέ ἀθετεῖ». Τά λέει αὐτά ὁ Χριστός ἢ δέν τά λέει; Ὅταν ὁ Χριστός εἰσήλθε εἰς τά Ἱεροσόλυμα τῶν Βαϊῶν, τί ἔγινε; Σεισμός. Καί τί δέν στρώσανε κάτω. Βαία φοίνικες, ἐνδύματα. Καί ποιός ἐπάτησε ἐπάνω σέ ὅλα αὐ-

τά; Τό γαῖδουράκι ἐπάτησε. Δέν ἐπάτησε ὁ Χριστός. Τό γαῖδουράκι ἐπάτησε. Ὡστε γι' αὐτό τό γαῖδουράκι, τόση περιποίηση, καί τόση ὑποδοχή; Ὅχι βεβαίως γιά τό γαῖδουράκι. Ἀλλά; Γι' Αὐτόν πού φέρνει τό γαῖδουράκι ἀπάνω του. Καί Αὐτός εἶναι ὁ Χριστός. Ἄμα κατεβάσουμε ἀπό πάνω τόν Χριστόν, τό γαῖδουράκι θά τό βάλουμε στό παχνί γιά ἄχυρα. Δέν φοβοῦνται λοιπόν ὀρισμένοι ἄνθρωποι τόν Ἱερέα πού φέρη τόν Χριστό καί ἀξιῶνεται νά κρατάει τόν Χριστόν στά χέρια του; Ἐξομολόγηση λοιπόν μέ ταπείνωση καί σεβασμό στόν Ἱερέα, γιά νά βρούμε χάρη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Τήν 24η Ἰουλίου, ἐορτάσθησαν γιά δεύτερη φορά φέτος στήν ταπεινή μας Ἀδελφότητα οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καί Εἰ-

ἀκολούθησε. Ἐνῶ, ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς ἐτελέσθη τό πρωί Θεία Λειτουργία καί τό ἑσπέρας Παράκλησις εἰς τούς θαυματουργούς Ἁγίους μας. Κοινή ὁμολογία ὅλων ἦταν τό συναίσθημα χαρᾶς καί ἀγαλλίασης, ἀλλά καί συγκίνησης πού προσέδιδε ἡ Χάρις τῶν Ἁγίων.



ρήνη, μέ σεμνότητα, ἀλλά καί κατάνυξη. ἤδη, τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς πλῆθος πιστῶν προσήλθε στόν Πανηγυρικόν Ἐσπερινόν καί τήν Ἀρτοκλασία πού

γούς Ἁγίους μας. Κοινή ὁμολογία ὅλων ἦταν τό συναίσθημα χαρᾶς καί ἀγαλλίασης, ἀλλά καί συγκίνησης πού προσέδιδε ἡ Χάρις τῶν Ἁγίων.

Βεβαίως, ἡ μνήμη τῶν νέοφανῶν μας Ἁγίων τιμᾶται παγκοσμίως τὴν Τρίτη τοῦ Πάσχα, ἀνήμερα τοῦ μαρτυρίου τους, ἐν ἔτει 1463. Ὅμως, συγκεκριμένα ἡ Ἀδελφότητά μας, στίς 24 Ἰουλίου τιμᾶ τούς Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη γιὰ τὴν μέριμνα καὶ πρωτοστασία Τούς πρὸς τὴν καθίδρυση τῆς Ἀδελφότητός μας. Ἐνθυμᾶται καὶ ἐορτάζει πανηγυρικῶς τὰ ὑπερφυσικά γεγονότα τῆς καθ' ὄναρ ἐμφανίσεως τῶν

Ἁγίων, ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, ποὺ ὀδήγησαν στὴν εὕρεση τῆς τοποθεσίας ἀνεγέρσεως τοῦ προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων, ἀλλὰ καὶ στεγάσεως τῆς Ἀδελφότητος.

Εἶθε ἡ Χάρις τῶν Ἁγίων νά μᾶς σκέπει ὅλους καὶ νά μᾶς εὐλογεῖ νά τιμοῦμε πάντοτε τὴν σεπτὴν Αὐτῶν Μνήμην καὶ νά δοξάζουμε τὰ Ἱερά Αὐτῶν κατορθώματα.

ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κάθε Κυριακὴ καὶ μεγάλες Ἑορτές
Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία 7.30 - 10.15 π.μ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ

Οἱ Παρακλήσεις τῆς Παναγίας μας ἀρχίζουν κάθε ἀπόγευμα, στίς 7.00 μ.μ. Πάρτε τὰ βιβλιαράκια σᾶς νά ψάλλουμε ὅλοι μαζί. Ἐάν δέν ἔχετε βιβλιαράκια μπορεῖτε νά προμηθευτεῖτε ἀπὸ τὸ Ἡσυχαστήριό μας.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ

Οἱ Παρακλήσεις τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ ξεκινᾶνε ξανά μετὰ τῆς Παναγίας μας κάθε Τετάρτη, στίς 7.00 μ.μ. Σᾶς περιμένουμε.

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - Ἐνημερωτικὸ Δελτίο

Ἰδιοκότητης:

Ἀδελφότης Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἔδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Δ/νσις: Τ.Θ. 7 Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνας,
Ἴστοσελίδα: www.agiosrafael.gr

Ἐπεύθυνος ἐκδόσεως:

Ἀρχιμ. Ραφαήλ, τηλ. 22940 - 61151 καὶ 6979835185,
e-mail: arxim_rafael@agiosrafael.gr