

# Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Νοέμβριος 2009

## Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ

Στις 9 Νοεμβρίου εορτάζομεν τὸν Ἅγιο Νεκτάριο. Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος γεννήθηκε στὶς 1 Ὀκτωβρίου 1846 στὴν Σηλυβρία τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, εἶχε κλίση πρὸς τὸν μοναχισμό καὶ τὸ 1876 ἔγινε μοναχὸς καὶ ἕνα χρόνο ἀργότερα χειροτονήθηκε διάκονος. Μετὰ ἀπὸ παρότρυνση τοῦ Ἰωάννη Χωρέμη φοιτᾷ στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν καὶ διαπρέπει τόσο στὰ μαθήματα ὅσο καὶ στὸ ἦθος καὶ τὴ χριστιανικὴ διαβίωσή του. Ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπό-



Τὸ Λεῖψανο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἔξω ἀπὸ τὴν κλειστὴ πόρτα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος

κτηση τοῦ πτυχίου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τὸ 1885 ἀναχωρεῖ γιὰ τὴν Ἀλεξάνδρεια κοντὰ στὸν πνευματικὸ τοῦ πατέρα Πατριάρχη Σωφρόνιο ὁ ὁποῖος τὸν χειροτονεῖ Ἱερέα καὶ τὸν τοποθετεῖ γραμματέα του, δίνοντάς του τὸ ἀξίωμα τοῦ Ἀρχιμανδρίτη. Στις 15 Ἰανουαρίου 1899 χειροτονεῖται ἐπίσκοπος Πενταπόλεως. Ἡ ραγδαία ἀνοδος, ἢ φιλανθρωπία, ἀλλὰ καὶ τὸ ποι-

μαντικὸ καὶ ἀντιαιρετικὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου δὲν πέρασε ἀπαράτητο ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους ἐπισκόπους ποὺ ἀποφασίζουν νὰ τὸν παραμερίσουν, κατηγορώντας τὸν πῶς ἤθελε νὰ ἀνατρέψει τὸν Πατριάρχη ἀπὸ τὸν θρόνο, ἀλλὰ καὶ μὲ ἀόριστες κατηγορίες ἠθικῆς φύσεως. Ὁ Πατριάρχης ποὺ πληρο-

φορήθηκε τὶς κατηγορίες ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἐπισκόπους ἀμέσως τὸν παύει ἀπὸ ἐπίσκοπο Πενταπόλεως καὶ τὸν διώκει ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια, χωρὶς καμμί-

αν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση. Ἔτσι, ὁ Ἅγιος Νεκτάριος πῆγε στὴν Ἀθήνα ὅπου βρέθηκε ἐνώπιον ἀκόμα μιᾶς πολλῆς δύσκολης καταστάσεως. Ἐνοικίασε ἕνα μικρὸ δωμάτιο, ἀλλὰ ἀδυνατοῦσε νὰ πληρώσει τὸ ἐνοίκιο, ἐνῶ δὲν εἶχε χρήματα νὰ τραφεῖ, διότι οἱ ἐπίσκοποι ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια φρόντισαν νὰ σπιλώσουν τὸ ὄνομά του στὴν Ἀθήνα καὶ νὰ τὸν διαπομπεύσουν, ἀκόμα

καὶ σὲ κυβερνητικὰ κλιμάκια καὶ ἔτσι δυσχέραναν τὴν δυνατότητα εὐρεσης ἐργασίας. Μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ, τελικὰ ὁ Ἅγιος Νεκτᾶριος διορίστηκε ἱεροκήρυκας στὴν Χαλκίδα, χάρι στὴ βοήθεια ἑνὸς ἀνθρώπου, ὀνόματι Μελᾶ, τὸν ὁποῖο εἶχε γνωρίσει στὴν Ἀλεξάνδρεια. Ἡ φήμη ὅμως ποὺ ἀκόμα τὸν ἀκολουθοῦσε παρέμενε. Πέρασε δύσκολες στιγμὲς καθότι ὑπῆρχε μεγάλη καχυποψία ἀπέναντί του ἀπὸ τὶς κατηγορίες τῶν ἐπισκόπων. Ἀποτελεσμα αὐτῶν ἦταν οἱ παπάδες καὶ οἱ ἐκκλησιαζόμενοι στὴν Χαλκίδα νὰ τὸν ἀποδοκιμάζουν στὶς ὁμιλίες του, μὲ ἀπαράδεκτες συμπεριφορὲς. Μετὰ ἀπὸ δυὸ ἔτη ἀποκαλύφθηκε πλήρως τὸ σχέδιο κι ἡ πλεκτάνη ποὺ εἶχε στηθεῖ σὲ βάρος του. Τὴν Ἄνοιξη τοῦ 1894 διορίστηκε διευθυντὴς τῆς Ριζαρεῖου Ἱερατικῆς Σχολῆς ὅπου καὶ παρέμεινε γιὰ 14 ἔτη. Εἶχε δὲ παροιμιώδη ταπεινώση: Καθάριζε ὁ ἴδιος, ὅταν χρειάζετο, τὶς τουαλέτες τῆς σχολῆς, ἐνῶ ἀντὶ νὰ τιμωρεῖ τοὺς σπουδαστὲς γιὰ παραπτώματά τους, τιμωροῦσε τὸν ἑαυτό του. Τὸ 1908 βρῆκε ἓνα παλαιὸ ἐγκαταλελειμμένο μοναστήρι στὴν Αἴγινα, σὸ ὁποῖο ἀποφάσισε νὰ στεγάσει 4 μοναχὲς καὶ ἄλλες 3 ποὺ ἤδη μόναζαν σὸ νησί. Τὸ 1918 κατηγορήθηκε γιὰ ἀνηθικότητα. Ἐφτασαν σὸ σημεῖο νὰ λένε ὅτι ἔκανε παιδιὰ μὲ τὶς καλόγριες καὶ τὰ πέταγε σὸ πηγᾶδι. Οἱ ἐξετάσεις καὶ οἱ ἔρευνες τοῦ εἰσαγγελέα Ἀθηνῶν κατέδειξαν τὸ ψεῦδος. Οἱ κατηγορίες ἦταν τῶν παπάδων τοῦ νησιοῦ ποὺ τὸν φθονοῦσαν, πιστεύοντας ὅτι ὁ «δεσπο-

τοκαλόγερος» πλούτιζε εἰς βάρος τους, τοὺς ἔπαιρνε τὰ μνημόσυνα, τοὺς ἀφαιροῦσε τὸν κόσμο ἀπὸ τὶς παρακλήσεις κλπ. Τὸν κακολογῆσαν καὶ ἦταν ἔτοιμοι νὰ τοῦ ριξοῦν τὸ ἀνάθεμα. Τὸ τέλος τῆς ζωῆς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἦταν ἐπίπονο. Τὸ 1920 εἰσήχθη σὸ Ἄρεταίειο νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν, ὅπου διεγνώσθη καρκίνος τοῦ προστάτη. Στὶς 8 Νοεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους ὁ Ἅγιος Νεκτᾶριος ἐκοιμήθη. Στὸ διπλανὸ κρεβάτι ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ νοσηλεύετο ὁ Ἅγιος νοσηλεύετο ἓνας παράλυτος στὰ κάτω ἄκρα, ὁ ὁποῖος ἀκουμπώντας πάνω του τὴν φανέλα τοῦ κεκοιμημένου Ἁγίου θεραπεύτηκε. Αὐτὸ ἦταν τὸ πρῶτο του θαῦμα, μετὰ τὴν κοίμησή του. Τὸ δὲ λείψανο τοῦ Ἁγίου θὰ ἔφευγε γιὰ τὴν Αἴγινα μὲ τὸ βαποράκι τῆς γραμμῆς ἢ «Πτερωτὴ» στὶς δυὸ ἢ ὡρα τὸ μεσημέρι. Ἡ νεκροφόρος ἔφθασε ἐμπρὸς στὸν κάθεδρικό ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος λίγο μετὰ τὶς δώδεκα. Ὅμως, οἱ παπάδες εἶχαν φροντίσει, ὥστε ὁ ναὸς νὰ εἶναι κλειστός, γιὰ νὰ μὴν μπεῖ μέσα ἐκεῖνος ποὺ φημιζόταν ὡς δῆθεν «ἀνήθικος»... Τὸ λείψανο ὅμως τοῦ δῆθεν «ἀνήθικου» παρέμεινε ἀναλλοίωτο γιὰ περισσότερο ἀπὸ 30 χρόνια καὶ ἀνέβλυξε εὐωδία, ἐνῶ στὶς 20 Ἀπριλίου τοῦ 1961, μετὰ ἀπὸ πολλὰ θαύματα ποὺ ἐπιτέλεσε, ἔγινε ἡ ἐπίσημη ἀνακήρυξή του σὲ Ἅγιο. Τὸ Σάββατο 19 Μαΐου 2001 ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Πέτρος ἐπισκέφθηκε τὴν Αἴγινα καὶ ἀνέφερε: «αἰσθάνομαι ψυχικὸν κουφισμὸν ἀφοῦ ἐπὶ πατριαρχίας μου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ πατριαρ-

χείου Ἀλεξανδρείας προέβη στήν μοναδική πράξη νὰ ἀποκαταστήσει κανονικὰ τὸν Μητροπολίτη Πενταπόλεως Νεκτάριο». Μετὰ ἀπὸ σαράντα χρόνια ἀπὸ τὴν ἀνακήρυξη τοῦ Ἁγίου, θυμῆθηκαν οἱ διῶκτες τοῦ ἄκουσον, ἄκουσον νὰ τὸν ἀποκαταστήσουν. Λὲς καὶ χρειάζεται ὁ Ἅγιος ἀποκατάσταση... Ἡθικότερο θὰ ἦταν ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ οἱ δεσποτάδες του νὰ πᾶνε νὰ κλάψουν γιὰ

τὸν φθόνο, τὸ διωγμὸ, τὶς κατηγορίες τῶν προκατόχων τους. Οἱ δὲ σημερινοὶ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ παραδειγματιστοῦν καὶ νὰ εἶναι πολὺ προσεχτικοὶ ὅταν πρόκειται περὶ κατηγοριῶν ἐναντίον τῶν κληρικῶν καὶ μοναχῶν. Ἡ «ἱεροκατηγορία» εἶναι φωτιὰ ποὺ ἀφενὸς ἀγιάζει αὐτὸν ποὺ συκοφαντεῖται ἄδικα, ἀλλὰ ἀφετέρου ὁποσδήποτε καίει αὐτὸν ποὺ κατηγορεῖ!

## ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

### ΤΙ ἌΛΛΟ ΘΑ ΔΟΥΜΕ

Ἀποροῦμε μὲ τὴν συμπεριφορὰ τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καὶ τὴν ἐχθρότητα τῶν 19 Μοναστηριῶν τοῦ Ἁγίου Ὁρους ἐναντίον τῆς Ἱεραῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου. Ἀφοῦ προσπάθησαν ἀνεπιτυχῶς διὰ τῆς βίας νὰ εἰσβάλλουν στὴν Ἱερὰ Μονὴ καὶ νὰ τοὺς ἐκδιώξουν, τοὺς ἔχουν ἀποκλείσει καὶ τὴν ἐπικοινωνία τους μὲ τὸν ἔξω κόσμο, βάζοντας τὴν ἀστυνομία νὰ τοὺς φυλάει. Δὲν μποροῦν νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸ μοναστήρι νὰ ἀγοράσουν τροφίμα, φάρμακα γιὰ τοὺς γέροντες μοναχοὺς καὶ εἶδη πρώτης ἀνάγκης. Τοὺς ἔχουν κόψει τὰ τηλέφωνα καὶ πρὶν λίγες μέρες διαβάσαμε στὸν τύπο, ὅτι συνέλαβαν ἕναν προσκυνητὴ ποὺ τοὺς πῆγαινε τροφίμα καὶ δυὸ ἀστυνομικοὺς ποὺ ἔκαναν τὰ στραβὰ μάτια γιὰ νὰ περάσει ὁ προσκυνητὴς καὶ τοὺς δίκασαν. Γιατί τόσο μῖσος ἀπὸ τὸν Πατριάρχη, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀγκαλιάζει καὶ συναναστρέφεται μὲ τόση ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον μὲ Ἑβραίους, Ἀγγλικανούς, Παπικούς, Μωαμεθανούς καὶ κάθε λογῆς αἰρε-

τικούς καὶ ἀλλόθρησκους; Γιατί τόσο μῖσος ἀπὸ τὰ Μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὁρους, ἐνῶ τὴν ἴδια στιγμὴ δέχονται, ταΐζουν καὶ κοιμίζουν προτεστάντες, οὐνίτες καὶ κάθε λογῆς αἰρετικοί; Εἶναι χριστιανικὴ ἢ συμπεριφορὰ τοῦ διωγμοῦ καὶ ἀποκλεισμοῦ τῶν ζηλωτῶν μοναχῶν; Ὁ Ἅγιος Διονύσιος, ὁ Ἅγιος τῆς συγγνώμης, συγχώρησε καὶ ἔκρυψε ἀπὸ τοὺς χωροφύλακες τὸν φονιά τοῦ ἀδελφοῦ του. Καὶ ὁ μεγαλύτερος ἐγκληματίας, ἡ Δικαιοσύνη ποὺ τὸν ἔχει φυλακὴ, τοῦ προσφέρει νερό, φαί, τηλέφωνο, φάρμακα, ἰατρικὴ περίθαλψη καὶ ἄδεια νὰ ἐξέλθει ἀπὸ τὴ φυλακὴ. Ντροπὴ γιὰ τοὺς Ἁγιορεῖτες! Ἔχουν χάσει τὸν προσορισμὸ τους!

### ἌΛΛΑ ἈΝΤΙ ἈΛΛΩΝ

Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας συνήλθε σὲ συνεδρίαση στὴν Μονὴ Πετράκη ἀπὸ 12 - 16 Ὀκτωβρίου. Στὸ γκαράζ τῆς Μονῆς πολυτελέστατα αὐτοκίνητα τῶν δεσποτάδων. Ἐρώτηση δημοσιογράφου σὲ δεσπότη «Σεβασμιώτατε τὰ αὐτοκίνητα θὰ σᾶς τὰ πάρει τὸ κράτος.» Δεσπότης: «Τὰ αὐτοκίνητα εἶναι τῆς

Μητροπόλεως. Γιατί κυνηγάτε την Ἐκκλησία; Ἐμεῖς θὰ δώσουμε καὶ τὸ αἷμα μας γιὰ τὴν Ἐκκλησία» Δημοσιογράφος: «Τί σχέση ἔχει τὸ αὐτοκίνητο μὲ τὸ αἷμα ποὺ θὰ χύσετε;» Ἐρώτημα: Τὰ πολυτελῆ αὐτοκίνητα τῶν δεσποτάδων ταυτίζονται μὲ τὴν Ἐκκλησία;

### ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ταξίδεψε στὸ Μισσισιπὴ γιὰ τὸ συνέδριο γιὰ νὰ σωθεῖ ὁ πλανήτης ἀπὸ τὴν καταστροφή. Παναγιώτατε, ἡ καταστροφή τῆς φύσεως δὲν σταματᾷ μὲ τὶς συνεδριάσεις στὰ πολυτελέστατα ξενοδοχεῖα μὲ τὰ πλούσια γεύματα ποὺ παρευρίσκησθε. Σταματᾷ μὲ τὴν προσευχὴ στὸν Θεὸ νὰ φωτίσει τοὺς ἀνθρώπους νὰ σταματήσουν νὰ τὴν καταστρέφουν. Καὶ ἐν τέλει ποιὸς εἶναι ὁ δικός σας σκοπὸς καὶ ρόλος, ἡ σωτηρία τοῦ πλανήτη ἢ ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν;

### ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΠΙΑ

Δευτέρα 26 Ὀκτωβρίου 2009 ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης. Τὰ κανάλια τῆς Τηλεοράσεως, ἔξω ἀπὸ τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου παίρνουν συνεντεύξεις ἀπὸ ὅλους τοὺς πολιτικούς. Οὐδεὶς δὲν ὁμί-

λησε γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου. Ἡ ὁμιλία τοὺς ἦταν γύρω ἀπὸ τὰ πολιτικά. Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ τὴν Τετάρτη 28 Ὀκτωβρίου, ἡμέρα τῆς Ἐθνικῆς μας ἑορτῆς. Κύριοι, κουραστήκαμε νὰ σᾶς ἀκοῦμε καὶ νὰ σᾶς βλέπουμε! Μὴν κατηλεύετε τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερά!

### ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Ἀκούσαμε κ' αὐτό: «Νὰ σταματήσουν οἱ παρελάσεις, γιατί ἔχουν οἰκονομικὰ ἔξοδα.» Ἐπὶ κομμουνιστικῆς Ρωσίας δὲν γινόντουσαν παρελάσεις; Ὅταν κλείνετε τοὺς δρόμους μὲ τὶς ἀπεργίες δὲν ἔχει πρόβλημα ἡ οἰκονομία; Ναί, θὰ πεῖ κανεὶς, ἀλλὰ ἡ ἀπεργία εἶναι Δημοκρατικὸ δικαίωμα. Καὶ ἡ παρῆλαση ὅμως εἶναι Δημοκρατικὸ δικαίωμα. Ἀλλὰ ἐσὺ ποὺ ἐνδιαφέρεσαι γιὰ τὸν ἐργάτη, τὴν ἡμέρα τῆς Ἐθνικῆς ἑορτῆς ποὺ εἶναι ἀργία δὲν ἐργάζεσαι. Καὶ τὴν πληρῶνεσαι ὡς ἐργάσιμη. Ἐὰν θέλεις νὰ καταργήσουμε τὴν Ἐθνικὴ ἑορτὴ θὰ καταργήσουμε καὶ τὴν ἀργία. Ὅποτε, ὁ ἐργάτης, γιὰ νὰ πληρωθεῖ θὰ πρέπει νὰ ἐργαστεῖ. Ἡ ἀχαριστία τοῦ Ἑλληνα: Θέλει νὰ μὴν ἐργάζεται καὶ νὰ πληρώνεται. Ἀλλὰ νὰ μὴν τιμᾷ τὴν ἡμέρα τῆς ἀργίας ποὺ εἶναι ἡ Ἐθνικὴ ἑορτὴ;

### ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κυριακὲς καὶ μεγάλες Ἑορτῆς:  
Ὁρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.15 π.μ.

### ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ

Κάθε Τετάρτη, στίς 5.00 μ.μ.  
Σᾶς περιμένουμε.

### Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - Ἐνημερωτικὸ Δελτίο

Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»

Ἔδρα: Ἄνω Σοῦλι Μαραθῶνος, Δ/νσις: Τ.Θ. 7 Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνας,

Ἰστοσελίδα: [www.agiosrafael.gr](http://www.agiosrafael.gr) Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: Ἀρχμ. Ραφαήλ,  
τηλ. 22940 - 61151 καὶ 6979835185, e-mail: arch.rafael@agiosrafael.gr