

# Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

(αρ. φυλλ. 8)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς 2 0 0 9

## ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ

Είμεθα εις την νηστεία της σαρακοστής των Χριστουγέννων και σε λίγες ημέρες θα εορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Έάν ερωτηθεί κανείς, και αυτός ο άπιστος ακόμη, ο άθεος, ο αδιάφορος. Ποιός είναι η αιτία της εορτής των Χριστουγέννων; Ποιός είναι η αιτία της τριήμερου άργίας σου; Ποιός είναι η αιτία του δεκάτου τρίτου μισθοῦ σου, του δώρου σου; Ποιός είναι; Μήπως είναι η αιτία κάποιος εις τον όποιον εσύ δεν πιστεύεις; Διότι, έφ' όσον δεν Τόν πιστεύεις, δεν έχεις τὸ δικαίωμα να τὰ άπολαύσεις αυτά. Άλλά και τὸ δώρο τὸ Χριστουγεννιατικό παίρνεις και τις άργίες των Χριστουγέννων άπολαμβάνεις, και Αυτόν πὸν είναι η αιτία, ο Χριστός, Τὸν άπορρίπτεις. Άγαπητοί μου, ο Χριστός συγκίνησε, συγκινεί και θα συγκινεί τὸν άνθρωπο εις την Αιωνιότητα. Ο Χριστός δεν είναι κάποιος Ναπολέων,

κάποιος Μέγας Άλέξανδρος, δεν είναι κάποιος Κάιζερ, δεν είναι κάποιος Χίτλερ, δεν είναι κάποιος Στάλιν. Ο Χριστός είναι Αυτός πὸν προέσχεν Ιστορίας. Άπὸ τότε πὸν υπάρχει άνθρωπος εις την γήν, γίνεται συζητήσεις διὰ τὸν Χριστόν, διὰ την έλευσιν τοῦ Χριστοῦ, διὰ τὸν τρόπον της γεννήσεώς Του. Ποιός άλλος «μεγάλος άνθρωπος» έχει μία τέτοια μεγάλη Ιστορία; Όλων οί ιστορίες

γράφτηκαν άπὸ την ημέρα της γεννήσεώς τους, μέχρι και πὸν άφησαν τὸν κόσμον τοῦτον. Ένώ η Ιστορία τοῦ Χριστοῦ γράφεται άπὸ τότε πὸν υπάρχει ο κόσμος. Άπὸ τότε γίνεται συζητήσεις διὰ τὸν Χριστόν. Έντούτοις, οί σημερινοί άνθρωποι εορτάζουν την Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ γύρω άπὸ ένα έλατο, με καλὸ φαί και καλὸ ποτό, με ξενύχτι στὸ χαρτί και την διασκέδαση. Αὐτὰ είναι τὰ Χριστούγεννα των ανθρώπων. Γιατί ήρθε ο Χριστός εις τὸν κόσμον άγαπητοί μου; Ο Χριστός ήρθε εις τὸν κόσμον, για να γίνει θεός ο άνθρωπος. Τί ζητάει ο Χριστός άπὸ έμάς; Ζητάει άμαρτίες. Ήρθε για τις άμαρτίες τοῦ κόσμου. Δεν ζητάει τὸ πορτοφόλι σου, δεν ζητάει κερια μέχρι τὸ μπόλι σου, δεν ζητάει τάματα, δεν ζητάει λάδια. Ζητάει τις άμαρτίες σου. Δώσε πρώτα τις άμαρτίες σου και έπειτα ό,τι μπορείς άπὸ τὰ

άλλα κάνε. Δεν σου τὸ άποκλείει τὸ κερὶ σου, τὸ λάδι σου, τὸ τάμα σου. Πρώτα δώσε τις άμαρτίες σου, κάτσε έξομολογήσου πρώτα, και μετὰ προχώρησε στὰ άλλα. Θέλεις να χαρεί ο οὐρανός; Δεν χαίρεται ο οὐρανός έστω και αν κανεις τὸ μεγαλύτερο ίδρυμα. Δεν χαίρεται ο οὐρανός αν θρέψεις ένα εκατομμύριο ορφανά. Ο οὐρανός χαίρεται μόνον «επι ενί άμαρτωλῶ μετανοοῦντι», αν μετα-



νοήσεις και δώσεις τις άμαρτίες σου. Και από εκεί και πέρα ό,τι καλό κάνεις, έστω και ένα ποτήρι νερό εάν δώσεις, θα έχεις μισθό εκατονταπλασίονα. Δεν θα ελπίζουμε ποτέ ότι θα σωθούμε μόνο με τα έργα μας. Το σφάλμα του ανθρώπου είναι ο θάνατος, δηλαδή η άμαρτία. Ποιό είναι το φάρμακο του θανάτου; Η ζωή. Ποιός την έχει την ζωή; Ο θεός. Και έρχεται και δίνει την ζωή στους ανθρώπους. Δεν λαμβάνεις τον Χριστόν; Δεν έχεις την ζωή. Ο έχων τον Χριστόν έχει την ζωή. Ο μη έχων τον Χριστόν δεν έχει την ζωή. Το λέει ο Χριστός μας και το γράφει ο ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμον για τις άμαρτίες του κόσμου. Έπεσες; «Οσάκις αν παίσεις, έγείρου και σώξεται» Αυτή είναι η έντολή. Άνθρωπος είσαι, θα πέσεις. Μα δεν γνωρίζεις. Μα δεν ήξερες. Μα σε σπρώξανε. Έπεσε! Σήκω!! Πόσο άνθρωποι είναι σε πώση. Μιά και ο θεός επέτρεψε να ξανακάνουμε Χριστούγεννα και να βρεθούμε στη μεγάλη έορτή, ως προσέξουμε. Σπεύσε άμέσως να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς και να βγάλεις από τη μέση την άμαρτία και να επικοινωνήσεις με τον Χριστόν, δια της Θείας Κοινωνίας. Και όταν τη νύχτα κτυπήσει η καμπάνα, ώσαν άλλοι ποιμένες να πάμε εκεί εις την Βηθλεέμ να Τον προσκυνήσουμε εις την φάτνη και να Τον πάρουμε και στην δική μας την φάτνην, να ρθει στο σπίτι ο Χριστός, στις δουλειές μας, στην ψυχή μας, παντού. Τότε θα έχουμε κάνει πραγματικά Χριστούγεννα.

## ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

Φοιτήτρια που φοιτούσε σε Σχολή που δίδασκε η διαβόητη Θάλεια Δραγώνα (Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) για την προσχολική ηλικία αναφέρει «Όταν μας δίδασκε στην Σχολή, για την προσχολική ηλικία μας έλεγε. Στα νηπιαγωγεία όπου θα πάτε να διδάξετε να κατεβάσετε τις εικόνες και τις σημαίες... Τί θα πεί Θρησκεία, Πατριδα και όλλα αυτά» Τί άλλο να πούμε έμεις;; Η εν λόγω

«κυρία» τὰ λέει όλα. (Έφημερίδα Στόχος 26-11-2009, σελις 13)

## ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ



Στον άγιασμένο τόπο του Άγίου Όρους, στο Περιβόλι της Παναγίας μας, βρίσκονται πραγματικοί θησαυροί. Σε μία από τις πρώτες θέσεις βρίσκονται τα Δώρα των Μάγων στην Ίερά Μονή Αγίου Παύλου. Ο χρυσός, ο λιβανος, η σμύρνα. Άλλά, πώς βρέθηκαν εκεί αυτά τα πολύτιμα δώρα; Η παράδοση και η ιστορία μας αναφέρει ότι η Παναγία μας, πριν την κοίμησή της, τα παρέδωσε μαζί με την Αγία Ζώνη της και τα σάργανα του Χριστού μας στην Έκκλησία των Ιεροσολύμων. Έκει έμειναν ως το 400 μ.Χ. Μετά, ο Αυτοκράτορας Αρκάδιος τα μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη και έμειναν εκεί μέχρι την άλωση της από τους Φράγκους το 1204 μ.Χ. Στη συνέχεια φυλάχθηκαν στη Νίκαια της Βιθυνίας ως το 1453 μ.Χ. που την κατέλαβαν οι Τούρκοι. Μετά την άλωση, η εύλαβης Μάργω, σύζυγος του σουλτάνου Μουράτ Β' και μητριά του Μωάμεθ Β' του Πορθητή, τα μετέφερε αυτοπροσώπως στο Άγιον Όρος, αλλά έμποδίστηκε από την ίδια τη Θεοτόκο να πλησιάσει στην Μονή του Αγίου Παύλου. Αυτή ταπεινά υπάκουσε και παρέδωσε τα Τιμία Δώρα στους μοναχούς σ' ένα σημείο που μέχρι σήμερα λέγεται «Σταυρός της Βασιλίσης». Τα Δώρα των Μάγων ευωδιάζουν κατά διαστήματα και θαυματουργούν με τη χάρη του Θεού.

## Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ & Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο αντιστράτηγος Νικόλαος Πλαστήρας (4 Νοεμβρίου 1883 - 26 Ιουλίου 1953) υπήρξε θερμός πατριώτης και ικανότατος στρατιωτικός. Συμμετείχε σε πολλές μάχες, αλλά διέπρεψε κυρίως στην Μικρασιατική εκστρατεία, όπου έγινε ο φόβος και ο τρόμος των αντιπάλων του που τον όνομασαν «καρά-πιπέρο» (μαύρο πιπέρι), ενώ το σύνταγμα που διοικούσε έγινε γνωστό ως «σεϊτάν ασκέρ» (στρατός του διαβόλου). Αναφέρεται ότι τις νύχτες έμενε μόνος του ως σκοπός για να ξεκουράζονται οι άντρες του, και κοιμόταν έφιππος κατά την πορεία της επόμενης ημέρας. Κατά την κατάρρευση του μετώπου ο Πλαστήρας έσωσε την τιμή του Έλληνικού Στατού, υποχωρώντας τακτικά και μαζεύοντας στρατιώτες από διαλυμένες μονάδες. Με την καθυστέρηση που προέβαλε στην επέλαση του εχθρού έδωσε στο στρατό τη δυνατότητα ασφαλούς επιβίβασης στα πλοία και την ευκαιρία σε πολλούς πρόσφυγες να διαφύγουν και να σωθούν. Έτσι, αγαπήθηκε από τους πρόσφυγες όσο κανείς άλλος, στο σημείο να βαπτίζουν τα παιδιά τους με το όνομα «Πλαστήρας». Για τις πολλές του ανδραγαθίες ή Δ' Συντακτική Συνέλευση των Ελλήνων, του είχε απονεμίσει τον τίτλο «Άξιος της πατρίδος». Αργότερα, ανέπτυξε και έντονη πολιτική δράση. Υπηρέτησε τρεις φορές ως πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ιδιαίτερα την περίοδο 1922-23, λειτούργησε ως «ναυαγοσώστης του έθνους». Σχημάτισε επαναστατική κυβέρνηση και με την φροντίδα του περιθάλπηκαν και στεγάστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, ενώ με διάταγμα έδωσε λύση στο αγροτικό ζήτημα, διανέμοντας το μεγαλύτερο μέρος των τσιφλικιών, στους ακτήμονες. Κυρίως χάρι σ' αυτόν αναδιοργανώθηκε ταχύτατα ο στρατός, ενισχύοντας τον Έλευθεριο Βενιζέλο, στις διαπραγματεύσεις για την Συνθήκη της Λωζάνης. Υπήρξε άνθρωπος ξεχωριστού κύρους και έντιμότητος. Τον χαρακτήρισαν ή διακριτική προσφορά του μισθού του σε φτωχούς, ή άρνησή του να «βολέψει» από την θέση του τον

άνεργο αδερφό του και ότι ποτέ του δεν απέκτησε περιουσιακά στοιχεία. Άξιζει να αναφέρουμε ένα περιστατικό από την προσωπική του ζωή, που πρέπει να προβληματίσει τους σημερινούς ιθύνοντες (από την εφημερίδα «Ελευθερία» Λαρίσης 1.8.2007): «Λίγες ημέρες μετά την κηδεία του οι συγγενείς του «κατέγραψαν» τα «περιουσιακά» του στοιχεία. Βρήκαν στην τσέπη του 216 δρχ. και δέκα δολάρια (!) Καμιά κατάθεση σε Τράπεζα. Κανένα ακίνητο. Ούτε σπίτι δικό του δεν είχε (!)... Κάποτε, ένας στενός του φίλος είχε πάρει την πρωτοβουλία να του εξασφαλίσει μόνιμη στέγη, για να μην περιφέρεται εδώ κι εκεί σε ξενοδοχεία και δωμάτια. Πήγε λοιπόν σε μιὰ Τράπεζα και μίλησε με τον Διοικητή. «Τί;» άπορησε εκείνος. «Ο Πλαστήρας δεν έχει σπίτι; Βεβαίως θα του δώσουμε ό,τι δάνειο θέλει με τους καλύτερους όρους. Πάρτε αυτό το έντυπο να το συμπληρώσει και να το υπογράψει. Το δάνειο θα έγκριθεί άμεσα». Χαρούμενος ο φίλος έτρεξε στον Πλαστήρα να του αναγγείλει το ευχάριστο νέο. «Άντε, ρε Γιάννη» του απάντησε ο Πλαστήρας. «Με τί μούτρα θα βγώ στο δρόμο, αν μαθευτεί πως εγώ, ο συνταξιούχος, πήρα τόσο δάνειο για σπίτι;» Έσχισε το έντυπο και το πέταξε!»

## ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΣΕΠΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ



Δ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι  
Δ Ω Ρ Ε Α Ν

## ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ Ν. ΥΟΡΚΗΣ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ



Ανήμερα 28 Ὀκτωβρίου 2009 ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος πῆγε καὶ προσκύνησε τοὺς Ἑβραίους μέσα στὴν μεγαλῦτερη Συναγωγὴ τῆς Νέας Ὑόρκης. Κανένα Ἑλληνικὸ Μ.Μ.Ε. δὲν μετέδωσε αὐτὴ τὴν συγκλονιστικὴ εἴδηση, οὔτε κἀν τὸ «Ἀθηναϊκὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων» ποὺ κάλυπτε λεπτὸ πρὸς λεπτὸ τὸ ταξίδι τοῦ Βαρθολομαίου. Ἀγνοώντας τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας ποὺ ἀπαγορεύουν στοὺς Χριστιανοὺς νὰ εἰσέρχονται στὶς Ἑβραϊκὲς Συναγωγές (οἱ μὲν λαϊκοὶ πρέπει νὰ ἀφορίζονται, οἱ δὲ κληρικοὶ νὰ ἀποσχηματίζονται μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες) ὁ Βαρθολομαῖος ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΕ μὲ τοὺς Σταυρωτὲς τοῦ Χριστοῦ μέσα στὴν μεγαλῦ-

τερη Ἑβραϊκὴ πόλη τοῦ κόσμου, τὴ θρυλικὴ Νέα Ὑόρκη. Γιατί Βαρθολομαῖε ἀπαγόρευες στοὺς δημοσιογράφους νὰ γνωστοποιήσουν τὴν εἴδηση στὸν Ἑλληνικὸ Λαό; Προφανῶς, διότι γνωρίζεις τὸ σκάνδαλο ποὺ θὰ προκληθεῖ ἂν οἱ Ὁρθόδοξοι Ἑλληνας μάθουν ὅτι συμπροσεύχσαι μὲ τοὺς Ἑβραίους στὶς συναγωγές τους. Δεῖτε τὸ 50λεπτο βίντεο τῆς παρουσίας τοῦ Βαρθολομαίου στὴ Συναγωγὴ στὴν διεύθυνση <http://www.youtube.com/watch?v=LOpHM6CYVGs>. Ἀξίζει νὰ προσέξετε τὸ 380 λεπτὸ τοῦ βίντεο, ὅπου τὴν Κωνσταντινούπολη τὴν ἀποκαλεῖ ΙΝΣΤΑΜΠΟΥΛ ὁ ἀθεόφοβος Βαρθολομαῖος (Ἀπὸ τὴν Ἐφημερίδα ΣΤΟΧΟΣ τῆς 12-11-09. Α.Φ. 416)

Καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ποὺ κωνιοροποιεῖ ἐντελῶς τὸν Ἰουδαϊσμὸ στὸ ἔργο του «Κατὰ Ἰουδαίων» (Α΄ - Ἡ΄ Λόγους), προτρέπει τοὺς Χριστιανοὺς νὰ ἀποφεύγουν νὰ παρευρίσκονται στὶς εἰδωλαστροφικὲς ἐκδηλώσεις τῶν Ἰουδαίων. Ὅσο γιὰ τὴν Ἑβραϊκὴ Συναγωγὴ, ὡς τόπο λατρείας, ὁ Ἅγιος, μεταξὺ ἄλλων, τὴ θεωρεῖ ὡς «καταφυγιο δαμιόνων», «φρούριο τοῦ διαβόλου» καὶ «ὄλεθρο ψυχῶν»!!! Τί ἄλλο νὰ προσθέσουμε: Ἀπλῶς νὰ ὑπενθυμίσουμε στὸν κ.κ. Βαρθολομαῖο αὐτὸ ποὺ ἔλεγε ὁ προκατόχος του στὸν Θρόνο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ στοὺς περιφνημοὺς 8 λόγους του «Κατὰ Ἰουδαίων»: «Μισῶ τὴν Συναγωγὴν»!

### Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

7.30 - 10.15 π.μ.

#### ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κυριακὲς καὶ μεγάλες Ἑορτὲς:  
Ἵρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.15 π.μ.

#### ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ

Κάθε Τετάρτη, στὶς 5.00 μ.μ.  
Σὰς περιμένουμε.

#### Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - Ἐνημερωτικὸ Δελτίο

**Ἰδιοκτήτης:** Ἀδελφότης Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»

**Ἔδρα:** Ἄνω Σοῦλι Μαραθῶνος, Δ/νσις: Τ.Θ. 7 Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνας,

**Ἰτοσελίδα:** [www.agiosrafael.gr](http://www.agiosrafael.gr) **Υπεύθυνος ἐκδόσεως:** Ἀρχμ. Ραφαήλ,  
τηλ. 22940 - 61151 καὶ 6979835185, e-mail: arch.rafael@agiosrafael.gr